

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 21 maart 2025 no. 12

De diensten

Zondag 23 maart

3^e zondag 40-dagentijd

09.30 mw. N. Rijnveld-Schep uit Lopik.

Collecte voor de kerk



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Zondag 30 maart

4^e zondag 40-dagentijd

09.30 mw. I. Verberk uit

Giessenburg

Collecte voor KIA/project Ghana

16.00 u. Dienst voor peuters en kleuters

Organist/pianist

Bert Kruis

Ouderling van dienst

Henk Voormolen

Lector

Tabitha Kazen

Kinderwoorddienst

Sanne van Wijk

Kinderoppas

Paula de Jong

Koffie schenken

Arie en Wies Harrewijn

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en Leed

We delen graag in 'het lief', dat maakt vrolijk en blij, maar deze week is er vooral ook zorg en leed te delen.

Zorgen bij **Bas en Tineke Schakel**. Bij Bas is slokdarmkanker geconstateerd en een operatie is niet meer mogelijk. Volgende week wordt meer duidelijk over hoe verder.

Verdriet is er in de familie van **Arie en Jo van Mourik**, de broer van Arie is overleden. Hij was een dierbare oom van het gezin, waar ze zeer intensief betrokken mee waren.

Elsbeth Verspuij heeft afgelopen week een buikoperatie ondergaan. Ze is inmiddels weer thuis.

Geerit Dekker wordt woensdag 26 maart geopereerd aan zijn knie. Daar tobt hij al een tijd mee. Het wordt een ingrijpende operatie, met veel beperking bij het herstel. Hij zal er geduld en moed voor nodig hebben.

Peter Oosterlee en Dientje waren vorige week voor het laatst actief achter de techniektafel. De geplande verhuizing naar België is in een stroomversnelling gekomen. We nemen afscheid van betrokken en actieve gemeenteleden en wensen hen veel succes met de laatste voorbereidingen voor de verhuizing en veel geluk in de nieuwe woonplaats.

We denken ook aan wie niet bij name genoemd is met zorgen over gezondheid, ziekte en onzekerheid over de toekomst. Laten we blijven bidden om nabijheid van God, voor elkaar en de wereld.

Hans Bassa

Bloemen



Er zijn bloemen ter bemoediging gebracht bij mw. G. Heikoop-van Genderen en bij mw. H. Geluk.

Ook gingen er bloemen naar twee jarigen: mw. Nathalie de Gans en mw. A. van de Kolk-van Eck. Nog van harte gefeliciteerd!

Collecteopbrengst 16 maart

Diaconie € 610,41

Tijdelijke vervanging

Wie in deze weken een predikant nodig heeft, kan contact opnemen met Henk Voormolen (06-21573847) of met Jacoline Fierloos (06-13445053). Zij weten de weg.

Inhoud:

- pag.2 Een nieuwe dag!
 - Peuter- en kleuterdienst
 - Bij de bloemen
- pag.3 Nieuwe ambtsdragers
 - Spreeuwen
- pag.4 Terugblik gemeenteavond
- pag.5 Paaschallenge
 - Klusploeg
- pag.6 Dientje
 - Column

Het project Veertigdagentijd en Pasen voor de kinderen met als thema:

Een nieuwe dag!

Het lijkt zo gewoon, na elke nacht komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder, elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze op de toekomst gericht zijn. Ze laten zien hoe God dóór gaat met mensen.



Wordt het nog wat?

Een vijgenboom geeft al drie jaar geen vruchten. De eigenaar van de wijngaard wil hem laten omhakken. Maar de tuinman zegt: 'Geef hem ook dit jaar nog een kans.' Hij zal goed voor de boom zorgen, misschien komen er dan toch nog vruchten aan. Natuurlijk komt de Wakkere Wandelaar ook weer in de kerk om over het project te vertellen en met jullie ochtendgymnastiek te doen. Komen jullie ook mee doen?

Bij de bloemen (zie foto hiernaast)

Het thema voor deze week is oud en nieuw. We lezen o.a. het verhaal van de vijgenboom die maar niet wil bloeien. De wijngaardenier vraagt om geduld. Wij zullen ook geduld moeten hebben totdat alles nieuw wordt. We zien het dode hout met bloembolletjes. Het duurt nog even voordat ze zullen bloeien. Erbij een nog kale tak van de vijgenboom. Hartelijke groet, Mirjam en Lydia

Volgende week: dienst voor peuters en kleuters

Op zondag 30 maart is er om 16.00 uur weer een peuter- en kleuterdienst, voor de jongsten onder ons. We zijn ook met hen op weg naar Pasen.

Misschien ziet de dienst er iets anders uit dan anders, maar het wordt in ieder geval een moment om het Bijbelverhaal van Palmzondag op allerlei manieren te beleven.

Van harte welkom met kinderen en/of kleinkinderen!

PEUTER & KLEUTER DIENST



PALMPASEN

30 MAART 2025 AANVANG: 16.00 UUR

ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS



Denkt u mee over nieuwe ambtsdragers? In juni a.s. zullen 6 ambtsdragers aftreden. Daarom gaan we in de komende periode op zoek naar nieuwe ambtsdragers die de diverse stokjes willen overnemen. De kerkenraad vraagt u mee te denken over wie de vrijkomende ambten goed zouden kunnen invullen. Elk ambt vraagt om andere kwaliteiten.



Bent u en/of kent u één van de ambtsdragers die wij zoeken? Laat het ons horen! Heeft u één of misschien wel meerdere personen op het oog, geef dan alle namen door. Voor vragen kunt u bij ons terecht.

Met elkaar zijn we de Ontmoetingskerk!

Wij zoeken:

- 1 ouderling-omzien
- 2 ouderling-kerkrentmeesters
- 1 jeugddiaken
- 2 diakenen

Hoe werkt het:

- Na een ambtsperiode wordt iemand 2 jaar niet als ambtsdragers benoemd.
- Partners kunnen niet tegelijkertijd deel uitmaken van de kerkenraad.
- De partner van een vertrekkende ambtsdrager kan niet aansluitend worden benoemd.
- Bloedverwanten als ouders, kinderen, broers en zussen kunnen niet tegelijkertijd in de kerkenraad plaatsnemen.
- Aanverwanten (schoonfamilie) wel.



Henk Voormolen, voorzitter | henk@voormolen.net | 06-21573847
 Elise Kon-van der Logt, scriba | scriba@ontmoetingskerk.nl | 06-16832131



Spreeuwen maar.....



Hoe zit het eigenlijk met het spreeuwenproject? Het is een vraag die regelmatig gesteld wordt. Ik kan u vertellen, er wordt gespreuwd. Kaartjes op de mat, tekeningen door de brievenbus, mensen die elkaar na de dienst aanspreken en zich nét iets meer verbonden voelen en voor sommige spreeuwen wordt een high tea geregeld. Omzien naar elkaar, omzien naar een ander, wat een geluksvogels zijn we toch. En het leuke is, omzien naar elkaar mag altijd!



Els Vlot

Terugblik gemeenteavond woensdag 12 maart 2025

Na de dienst van Biddag heet Henk Voormolen iedereen welkom op de gemeentevergadering.

Financiën

Zoals gebruikelijk worden tijdens de vergadering de kerkelijke financiën van 2024 toegelicht. De jaarcijfers van de jeugd komen als eerste aanbod. Vanwege het stoppen met het parkeren tijdens de jaarmarkt was voorzichtig begroot. Doordat onder andere de collectes meer opbrachten en een activiteit tijdens het startweekend minder kostte, is de aanspraak op de reserves beperkt gebleven. Inmiddels weten we dat de avond voor Eat, Meet & Geniet begin dit jaar veel heeft opgebracht en daardoor hoeven de reserves in 2025 waarschijnlijk niet gebruikt te worden.

Vervolgens worden de cijfers van de diaconie, het project en het plaatselijk missionair werk besproken. De collecteopbrengsten waren lager dan vorig jaar, maar dat jaar bleek bij terugkijken een uitzonderlijk goed jaar. Desondanks hebben we vele organisaties kunnen ondersteunen met een gift. Van het 'Geef warmte door'-fonds wordt weinig gebruik gemaakt. De diaconie nodigt u uit om mensen naar hen door te verwijzen. Omdat naast het 'Geef warmte door'-fonds nog ruim voldoende geld op de rekening stond is begin dit jaar besloten om naar nog eens vijf doelen een gift over te maken. Ons project voor Ghana brengt in vergelijking met andere jaren hetzelfde op en loopt nog tot september. Onder het plaatselijk missionair werk vallen de Elisabethbode, de kerstkaarten en -attenties.

Tot slot worden jaarcijfers van de kerk doorgenomen. 2024 was een normaal jaar, zonder speciale acties. Het was wel een bijzonder normaal jaar met een enorme eindsprint van de VVB aan het einde van het jaar, waardoor de uiteindelijke opbrengsten ruim hoger waren dan begroot. Het resultaat wordt ondergebracht in de reserves voor groot onderhoud (op termijn vervanging keuken en daken kerk en pastorie). De VVB is de belangrijkste bron van inkomsten en heeft meer opgebracht dan begroot. Meer huishoudens droegen hier aan bij. De gemiddelde bijdrage daalde wel iets. Uitgaven waren er voor het orgel, de ventilatie van het kerkgebouw, koffiemachine en schilderwerk.

Werving nieuwe ambtsdragers

Met Pinksteren zullen zes ambtsdragers aftreden (één ouderling omzien, twee ouderlingen-kerkrentmeester, één jeugddiaken en twee diakenen). Daarom gaan we in de komende periode op zoek naar nieuwe ambtsdragers die de diverse stokjes willen overnemen. Elders in de gemeentebrief leest hoe u namen kunt aandragen.

Veilige kerk

Henk vertelt wat Veilige kerk inhoudt en dat het doel van Veilige Kerk is om te helpen grensoverschrijdend gedrag en (machts)misbruik binnen en rondom kerkgemeenten te (h)erkennen, te voorkomen en aan te pakken. In de afgelopen gemeentebrief heeft u hier al meer over kunnen lezen. De Ontmoetingskerk Noordeloos wil graag een plek zijn waar het voor eenieder goed verblijven en geloven is. De commissie Veilige kerk is de afgelopen periode bezig geweest om de beschikbare informatie over Veilige kerk toe te spitsen op de Ontmoetingskerk. Hiervoor zijn een aantal documenten opgesteld: een gedragscode, privacy-protocol online kerkdiensten, opdracht interne vertrouwenspersoon, taken en niet-taken interne vertrouwenspersoon, profielschets interne vertrouwenspersoon en ons VOG-beleid (Verklaringen Omtrent Gedrag). Een belangrijke stap is om deze informatie nu met u te delen en iedereen binnen de Ontmoetingskerk te betrekken bij het vervolg. U kunt de stukken nalezen op onze website: www.ontmoetingskerk.nl. Eveneens zal de presentatie van de gemeenteavond hier als toelichting op worden geplaatst.

Vanaf nu gaan we op zoek naar twee interne vertrouwenspersonen en start het aanvragen van de vereiste VOG's en vragen wij de betreffende vrijwilligers om in te stemmen met de opgestelde gedragscode. Binnenkort hoort u hier meer over.

Tot slot

Het volledige verslag van de gemeenteavond kunt u opvragen bij de scriba via scriba@ontmoetingskerk.nl.

Paaschallenge 2025, Als Nieuw.



Doe mee met de PaasChallenge! Op een interactieve manier leven we toe naar Pasen. Tijdens de PaasChallenge spelen we spellen en opdrachten die ondersteund worden door audiofragmenten. Ieder jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander thema. We spelen de PaasChallenge in 2 groepen, net als duizenden andere kinderen en tieners in heel Nederland.

Thema: 'Als nieuw!'

Het thema is dit jaar 'Als nieuw!' en sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk. Het jaarthema gaat over leven in het licht van Gods Koninkrijk. Er is aandacht voor het nemen van verantwoordelijkheid voor de mensen om je heen en de schepping. Reflecteer op een speelse en actieve manier op hoe jij omgaat met verantwoordelijkheid. En ontdek hoe je kunt leven in het licht van Gods Koninkrijk met de PaasChallenge!

PaasChallenge

Zaterdag 12 april, 20:00 uur.
Jeugdruimte Ontmoetingskerk.

Voor de jeugd van 10 t/m 13 jaar (brugklas).

PaasChallenge

Zaterdag 18 april, 21:00 uur.

Start op locatie.

Tieners van 14 jaar en ouder.

Geef je op voor de PaasChallenge bij Aldwin of Elvira!

De klusploeg geniet van een welverdiend drankje na een ochtend hard werken



Samen Helpen



Beste mensen,

Afgelopen zondag 16 maart 2025 was het voor Peter en mij de laatste dienst achter de beamer- en regietafel. Na afloop van de kerkdienst werden we aangenaam verrast met lieve dankwoorden, een attentie en een hele mooie tekening van onze huis/kerkkunstenaar Wim, die in het nieuwe huis een mooi plekje krijgt!

Toen ik hier in Noordeloos kwam wonen, eigenlijk al iets vroeger, werd ik door jullie hartelijk ontvangen in jullie midden. Dat voelde voor mij echt als een warme deken. Ik had altijd beweerd dat ik geen kerk nodig had om te geloven en te bidden. Door jullie ben ik dat anders gaan zien en ervaren. Hier ben ik in het geloof open gebloeid en durfde ik weer te laten blijken dat ik geloof. Ik ben dan ook eenieder van jullie, Annette in het bijzonder, heel erg dankbaar dat ik dit heb mogen ervaren. Dankbaar ook dat jullie me aanvaard hebben en opgenomen hebben zoals ik ben, met al mijn eigen(aardigheden). Ik zal jullie, de kerk, de presentaties maken en het mooie Noordeloos zeker gaan missen. De taak van oma, mama en dochter wacht nu terug op me in België. Maar dat betekent niet dat jullie van ons af zijn!! We blijven lid van de ontmoetingskerk. We blijven bereikbaar en als we ergens mee kunnen helpen; gewoon vragen! Dus als jullie op een zondagochtend een camper op de parking van de kerk zien staan, dan zijn we er weer ff bij. Dit is geen vaarwel, maar een tot weerziens.

Vele hartelijke, warme, en dankbare groeten.

Dientje

Column

Waar uw schat is....

Met hoofd en hart nog vol van:

a) Een zeer bijzonder Moeder/Zonen weekend. Heel intensief, maar hoe waardevol! Naar het mooie Brugge te België, met een prachtig historisch centrum waar kroegjes met elkaar zijn verbonden door dezelfde bierleiding...

En dat taaltje... heerlijk relativerend! Onverwacht verscheen met veel hoempapa ook nog een bijna eindeloze carnavalsoptocht. Aanvankelijk leuk om te zien en lekker om mee te swingen, maar na een tijdje... mwa. Ik weet bijna zeker dat ik kunstschilder Jan van Ewijk in standbeeld-vorm op het grote plein, op een zeker moment zijn hoofd zag schudden over zoveel zottigheid...

b) De mooie liederen, gezongen tijdens ons kooroptreden zondagavond... Sterren van de hemel... In Meerkerkse kerk ... Waarheen na thuiskomst, bijna onmiddellijk vertrokken... .

Stappen we de volgende dag in de camper voor een paar weken vakantie. Bijna hoorbaar uitgetrompetterd door een groepje uitdagend gele narcissen.

Zoals altijd het huis - in ongewoon opgeruimde toestand - toch weer met bezwaard gemoed achtergelaten. 'Dag huis, dag tuin, dag opbergschuur...'

Het klopt: hoe meer aardse schatten verzameld; dingen (mensen?) waar je aan hecht; hoe moeilijker het los laten...

'Verzamel u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en...' 'Want waar uw schat is, zal uw hart zijn...' (Tekst uit Mattheus 6) Ja-ja... Vakantie is leuk, maar wel zonder afscheid nemen. Het liefst zet ik alles en iedereen stil, bevroren in de tijd, om niks te missen en straks onveranderd door te kunnen...

We rijden zuidwaarts.... Altijd fijn weer heuvels te zien, al zijn ze nog kaal.

Toch hier en daar al een lichtgroen waasje waarneembaar.

De eerste nacht in Duitsland aan de Franse grens, middenin de plaats Volklinge.

Een onverwacht plekje....Bij 'Franks Wohnmobilstellplatz' (wat een naam);

beetje primitief, maar schoon en veilig achter een hek...

Frank himself bereidt in de avond: Hoorische mit speck mit rahmsauce

und sauerkraut; een zuurkoolschotel met spek 10 euro pp....;

in de camper geserveerd....

Wanneer ik het zelf maak is het lekkerder,

maar een kniesoor die daar op let...

Roos

