

ONTMOETINGSKERK



## Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 14 maart 2025 no. 11

### De diensten

Zondag 16 maart

2e zondag 40-dagentijd

09.30 u. dhr. A. Verdoorn uit  
Papendrecht

18.30 u. Preek van de Leek

Collecte voor de diaconie  
(zie verderop in deze brief)



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiiwQ>

Zondag 23 maart

3e zondag 40-dagentijd

09.30 mw. N. Rijneveld-Schep uit  
Lopik. Collecte voor de kerk

### Organist/pianist

Hans Arnold

Avond: Bert Kruis

### Ouderling van dienst

Henny Kool

### Lector

Wies Harrewijn

### Kinderwoorddienst

Jiska Wallaard

### Kinderoppas

Cora en Ariëlle Klein

### Koffie schenken

Rudolph en Aty de Jong

Avond: Wim en Mariandel  
Robbertsen

### Lief en Leed

Al enkele maanden geleden werd het besluit genomen, maar nu is het dan bijna zover: maandag 24 maart a.s. gaat Robert Scheuber definitief terug naar zijn geboorteland Zwitserland. Het is een ingrijpende beslissing, omdat hij in de afgelopen 10 jaar samen met Marijke Buizert en haar kinderen Roy en Nienke een leven had opgebouwd in Hoornaar. De heimwee naar zijn familie, vrienden en Zwitserse bergen is echter te groot geworden.

Laten we aan hen denken en ook aan wie verdriet heeft en afscheid moest nemen deze afgelopen dagen.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik word elk jaar weer overvallen door een bijzonder gevoel wanneer de zon voor het eerst écht lijkt te schijnen en het voorjaar *roept* dat het eraan komt. Zo ook afgelopen weekend. In tijden van onzekerheid op het wereldtoneel, zorg, verdriet om gemis of als wegen scheiden dan kan dat kleine beetje zonlicht op je huid groots aanvoelen. Dankbaarheid om goede uitslagen en perspectief krijgen door zonlicht extra glans. Misschien verbeeld ik het me en wil ik u en mijzelf gewoon een portie vitamine D aanbevelen. Zo warm als het even kon aanvoelen, zo fris werd het ook weer deze week. Zonlicht of niet, laten we elkaar aanbevelen bij God, die ons kent en weet wat we nodig hebben en die altijd 'schijnt.'

En zo gaan we op weg naar Pasen, een tijd van bezinning.

Els Vlot

### Bloemen



De bloemen zijn gebracht bij twee jarigen, te weten: mw. F. Blokland – Groen en mw. G.W. Buitendijk. Allebei nog van harte gefeliciteerd!

### Collecteopbrengst

Kerk 9-3 € 401,80

Kerk 12-3 (bidstond) € 141,50

### Jarig in maart

20-3 mw. T.I. Rol-van der Loon

21-3 dhr. H. Hertsensberg

### Tijdelijke vervanging

Wie in deze weken een predikant nodig heeft, kan contact opnemen met Henk Voormolen (06-21573847) of met Jacoline Fierloos (06-13445053). Zij weten de weg.

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

## Het project Veertigdagentijd en Pasen voor de kinderen met als thema:

### Een nieuwe dag!

Het lijkt zo gewoon, na elke nacht komt een nieuwe dag. Tegelijk is het bijzonder, elke nieuwe dag laat zien dat er altijd een nieuw begin zal zijn. Mensen krijgen nieuwe kansen en God helpt hen daarbij. Een rode draad in de verhalen van deze veertigdagentijd is dat ze op de toekomst gericht zijn. Ze laten zien hoe God dóór gaat met mensen.

#### Zondag 16 maart 2025

Ken je dat verhaal?

Op een berg verandert Jezus: zijn gezicht verandert en zijn kleren worden stralend wit. Mozes en Elia, twee profeten uit oude verhalen, verschijnen aan Jezus en praten met Hem over de weg die Hij moet gaan. Natuurlijk komt de Wakkere Wandelaar ook weer in de kerk om over het project te vertellen en met jullie ochtendgymnastiek te doen. Komen jullie ook mee doen?



#### Voor in de agenda: Seniorenmiddag 7 mei

Op woensdagmiddag 7 mei hopen we met alle 65-plussers uit de gemeente weer een seniorenmiddag te houden. U krijgt hierover nog meer informatie, maar zet deze datum alvast in de agenda. We hopen op een gezellige middag met vele mooie ontmoetingen.

Hartelijke groet,

De diaconie

## ZondagavondsPECIAL

### ZondagavondsPECIAL PREEK van de LEEK

door Rick den Besten



ZONDAG 16 MAART 2025  
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS  
AANVANG: 18.30 UUR



Zondagavond is het zover: onze jaarlijkse Preek van de Leek, ingevuld door journalist en hoofdredacteur van Het Kontakt: Rick den Besten.

We kijken uit naar zijn komst en hopen geïnspireerd te raken door zijn verhaal.

#### Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: woensdag 19 maart 2025

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: Odense Huis, Peperstraat 40, 2969 AZ Oud-Alblas

Thema: Dementie en verhuizing naar een verpleeghuis

Gast: Paula Pontier, Ketenzorg Dementie Waardlanden

Datum: donderdag 27 maart 2025

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: De Peperhof, Dokter H. de Vriesplein 12, 4241 BW Arkel

Thema: Dementie en verhuizing naar een verpleeghuis

Gast: Paula Pontier, Ketenzorg Dementie Waardlanden

Toegang is gratis.

U bent van harte welkom!

## Bij de bloemen



### Leven in het Licht

Zondag lezen we van de verheerlijking op de berg. We zien drie papaverbollen, ook wel slaapbollen genoemd. Petrus, Johannes en Jacobus sliepen in het gras. We zien boven hen drie witte hyacinten, symbool voor liefde en geluk. Ze staan voor Jezus, Mozes en Elia. We zien met de tak mee omhoog, op naar Zijn licht.

Hartelijke groet,

Mirjam en Lydia

(Mirjam schreef als ondertekening bij de foto op whatsapp: 'Knipoog van God: zie het licht van de zon dat precies tijdens het maken van de foto de kerk in schijnt en de drie op de berg verlicht')

## Collecte van vandaag

### Versterk de kerk – bouwen aan vrede in het Midden-Oosten

Vrede in het Midden-Oosten leek lang ver weg. Maar sinds de val van Assad en het bestand tussen Israël en Hamas gloort er hoop. Lokale kerken hebben een onmisbare rol. Zij zijn een baken van hoop en door hun unieke plek in de samenleving kunnen ze snel hulp bieden en voor de langere termijn bijdragen aan meer onderling begrip.

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken in het Midden-Oosten. We steunen ze bij het verlenen van noodhulp, het bieden van bestaanszekerheid en werken aan vredesopbouw. Met uw gift kunnen we ervoor zorgen dat de kerk in het Midden-Oosten blijft doen wat zij al eeuwenlang doet: onmisbaar zijn. We bevelen de collecte van harte bij u aan!

Steun het werk van de diaconie !

Geef tijdens de dienst, via de QR code, de collectezak of maak uw gift over naar de bankrekening van de diaconie NL 82RABO 0346 302838



### Ben jij of ken jij... die ene ambtsdrager?

Die denkt of doet?

Die zoekt of vindt?

Die deelt en verbindt?

En wil jij/hij/zij meedenken en meedoen in onze kerk?

Dan ben jij degene die we zoeken!

#### Aftredende ambtsdragers

Ouderling-omzien:

- Arie Harrewijn

Ouderling-kerkrentmeesters:

- Gerco den Oudsten
- Henny Kool

Jeugddiaken:

- Maartje Aantjes

Diakenen:

- Ria Kon
- Peter Oosterlee

#### Wij zoeken:

1 ouderling-omzien

2 ouderling-kerkrentmeesters

1 jeugddiaken

2 diakenen



Henk Voormolen, voorzitter  
Elise Kon-van der Logt, scriba



## Ontmoetingskerk: Veilige Kerk

De Ontmoetingskerk Noordeloos wil graag een plek zijn waar het voor eenieder goed verblijven en geloven is. Dit vraagt om een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. Hiermee sluiten we aan bij het bredere gedachtegoed van een 'Veilige Kerk'. Doel van Veilige Kerk is te helpen grensoverschrijdend gedrag en (machts)misbruik binnen en rondom kerken te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken. Het achterliggende idee is dat dergelijk gedrag nergens past, maar zeker niet in een kerkgemeenschap! Voor meer informatie zie: [www.veiligekerk.nl](http://www.veiligekerk.nl).

Op de afgelopen gemeentevergadering zijn de aanwezigen bijgepraat over onze eigen route naar een veilige(r) Ontmoetingskerk. Deze is gestart met de opname van het thema veilige kerk in de kerkorde van de PKN. Vervolgens is er een commissie Veilige Kerk aangesteld. Deze heeft alle beschikbare informatie toegespitst op onze Ontmoetingskerk. Op basis hiervan zijn de benodigde documenten opgesteld en geaccordeerd door de kerkenraad. Dit betreffen een gedragscode, privacy-protocol online kerkdiensten, opdracht interne vertrouwenspersoon, taken en niet-taken interne vertrouwenspersoon, profielschets interne vertrouwenspersoon en ons VOG-beleid (Verklaring Omtrent Gedrag). Deze stukken zijn te vinden op onze website: [www.ontmoetingskerk.nl](http://www.ontmoetingskerk.nl).

Een centrale plaats binnen een veiliger kerk wordt ingenomen door een zogenaamde interne vertrouwenspersoon. Dit zijn er liefst twee, een vrouw en een man, die zorgen voor verdere bewustwording, voorlichting en preventie. Zij zetten en houden Veilige Kerk (gevraagd en ongevraagd) op de agenda van kerkenraad en gemeente. De interne vertrouwenspersoon is zichtbaar, toegankelijk en opereert onafhankelijk. Zij/hij kan goed luisteren en helder communiceren, wil zich verdiepen en (blijven) bijscholen op dit thema. Onze interne vertrouwenspersoon is een luisterend oor, vraagbaak en adviseur, maar géén onderzoeker.

Met de gemeentevergadering en de publicatie op de website zetten we de laatste en belangrijkste stap: het informeren en betrekken van iedereen binnen de Ontmoetingskerk. Vanaf nu gaan we op zoek naar twee interne vertrouwenspersonen en start het aanvragen van de vereiste VOG's. Na de zomer hopen we onze interne vertrouwenspersonen aan te kunnen aanstellen, zodat zij de beschikbare trainingen kunnen volgen. Aansluitend volgt nog de uitwisseling met een gelijkgestemde kerk in de omgeving, zodat er over en weer ook een externe vertrouwenspersoon beschikbaar komt.

Veilige Kerk vraagt de nodige organisatie en papierwerk. Veel belangrijker is echter ons ervan bewust te zijn dat grensoverschrijdend gedrag en (seksueel) misbruik ook in onze eigen Ontmoetingskerk kunnen voorkomen.

Wegkijken en stilzwijgen helpen in het voorkomen en aanpakken hiervan niet, durven benoemen en bespreken wel.

Heeft u op dit moment vragen, gedachten en/of ideeën over dit onderwerp, neem dan contact op met Elvira van Mourik of Henk Voormolen.

Kerkenraad Ontmoetingskerk



vindplaats van  
geloof, hoop  
en liefde



## Paaschallenge 2025, Als Nieuw.



Doe mee met de PaasChallenge! Op een interactieve manier leven we toe naar Pasen. Tijdens de PaasChallenge spelen we spellen en opdrachten die ondersteund worden door audiofragmenten. Ieder jaar vanuit een ander perspectief en rond een ander thema. We spelen de PaasChallenge in 2 groepen, net als duizenden andere kinderen en tieners in heel Nederland.

**Thema: 'Als nieuw!'**

Het thema is dit jaar 'Als nieuw!' en sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk. Het jaarthema gaat over leven in het licht van Gods Koninkrijk. Er is aandacht voor het nemen van verantwoordelijkheid voor de mensen om je heen en de schepping. Reflecteer op een speelse en actieve manier op hoe jij omgaat met verantwoordelijkheid. En ontdek hoe je kunt leven in het licht van Gods Koninkrijk met de PaasChallenge!

### PaasChallenge

**Zaterdag 12 april, 20:00 uur.  
Jeugdruimte Ontmoetingskerk.**

*Voor de jeugd van 10 t/m 13 jaar (brugklas).*

### PaasChallenge

**Zaterdag 18 april, 21:00 uur.**

**Start op locatie.**

*Tieners van 14 jaar en ouder.*

**Geef je op voor de PaasChallenge bij Aldwin of Elvira!**



## Column

### *Nieuws uit, raam open*

Alsof je in een ander land uit het vliegtuig stapt, zo surrealistisch is die plotse lentewarmte! Bij de ingang van de supermarkt is bij iedereen dezelfde verbaasde vrolijke blik te zien. Het feit dat er drie grote flessen mineraalwater in de boodschappenkar staan, als onderdeel van de benodigde 'in geval van nood' boodschappen, zorgt voor de beide benen op de grond. Net als een paar lentes geleden met Corona... Een schaduwolk van zorgen.

Kennelijk zelf ook geprogrammeerd, ontwaak ik meestal vlak voor de wekker, net op tijd voor het nieuws op de radio. Vlak erna gaat hij meestal uit. Geen zin om het nog eens oeverloos te horen herkauwen. Je wordt onderhand murw van al dat **gejeremieer**. In plaats daarvan gaat het raam (verder) open... Wat is een mooier begin van de dag dan een vogelaubade? Arme Jeremia... Hij heeft blijkbaar zo veel onheil moeten aankondigen (ook de Klaagliederen) dat heden ten dage nog een werkwoord naar hem is vernoemd: 'Jeremiëren', een ander woord voor 'armezeren, emmeren' (Ik jeremieer, jij jeremieert, wij jeremiëren). Hij werd hierdoor ook nog eens in een diepe put geworpen... Op internet is hierover aardig wat achtergrondinformatie als soort Bijbelstudie te vinden... Interessante en zinvolle tijdsbesteding!...Het meest herkenbaar aan hem is misschien wel dat hij er bij zijn roeping totaal geen zin in had.... Hij was ook nog zo jong... Maakt dat hem niet toegankelijk? Bijbelse personen zijn veelal verassend hetzelfde als wij...

Intussen- begin van de week-... kietelt de zon mijn blote armen-...Beginnen de meerkoeten takjes te slepen naar de vlonder in de wetering, één van hen gaat zelfs af en toe even proef zitten. En met veel bombarie en gierende hormonen scheert een koppeltje ganzen nét over het huis heen....

Voor wie de vogelaubade in de vroege miste.....Er is een herkansing. De serenade volgt in de avondschemering...

### *Roos*

