

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 24 januari 2025 no. 4

De diensten

Zondag 2 februari

09.30 u. dienst met doventolk

o.l.v. ds. A.N. Driebergen

Collecte voor KIA/Werelddiaconaat

(lees verderop in deze brief)



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Lu7ySTBMSmerRUroEa1Knw>

Zondag 9 februari

09.30 u. mw. I. Verberk uit

Giessenburg

Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Hans Arnold

Ouderling van dienst

Henny Kool

Lector

Tabitha Kazen

Kinderwoorddienst

Liesbeth van Halm

Kinderoppas

Jiska Wallaard en Nomi den Hartog

Koffie schenken

Anne en Maartje Aantjes

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en Leed

Het overlijden van Henk Bovekerk heeft veel mensen geraakt. Zondagmorgen gedenken we hem in de kerkdienst en hangen we het kruisje met zijn naam op ons levensloopbord.

Er is ook afscheid voor Gerdien, Jan Willem en Marthe van Mourik. De vader van Gerdien, die al enige tijd ziek was, is overleden. We bidden voor hen om troost en nabijheid van God en mensen.

Annemiek van Vuren kreeg opnieuw geen goede uitslag. Haar bloedwaarden laten zien dat de werking van de medicatie die haar goed deed, afneemt. Dat is een teleurstelling en veroorzaakt onzekerheid. Binnenkort moet vervolgonderzoek duidelijk maken welke weg er nu begaanbaar lijkt. Gelukkig voelt zij zich fit. Dat geeft hoop, net als de wetenschap dat veel mensen meeleven en liefdevol om haar, Hans en hun gezin heen staan. We bidden voor hen om moed.

Er zijn - dichtbij en verder weg - zichtbare en onzichtbare zorgen laten we als een warme gemeenschap om elkaar heen staan!

* * *

(Op weg naar) belijdenis doen

Woensdag 29 januari maakten we een mooie start met een kring, mogelijk op weg naar belijdenis. Drie dominees, uit Ameide, Lexmond en Noordeloos, en tien jonge mensen, bij aanvang 'vreemden' voor elkaar, maar aan het eind van de avond voelbaar verbonden in hun weg van geloof, elk met eigen vragen en eigen zoektocht. Wat een veelbelovende start van dit nieuwe initiatief. Bidt u mee dat de avonden vruchtbaar mogen zijn?

Annette Driebergen

Bloemen



De bloemen zijn gebracht bij dhr. D. de Bruijn met de hartelijke felicitaties voor zijn verjaardag. En bij mw. E. den Hartog- Levasier ter bemoediging.

Collecteopbrengst 26 januari

Plaatselijk missionair werk € 860,65

Jarig in februari

5-2 mw. J.E. Bovekerk-Zwanenburg

18-2 mw. S. van Gils-Rijneveld

21-2 mw. M. de Groot-Verhoef

Voedselbank

We zijn op zoek naar een paar fitte mannen of vrouwen die af en toe een ritje willen doen voor de voedselbank. Je bent op die ritjes altijd met z'n tweeën.

Ons vrijwilligersbestand veroudert: de meeste zijn 70+. Nu is 70 wel het nieuwe 60, maar toch. Ook er is iemand uitgevallen vanwege een ongeval.

Opgeven kan bij Henk van Achterberg (hvachterberg@me.com)

We gedenken Henk Bovekerk



Op 26 januari overleed onze broeder in Christus Coenraad Hendrik Bovekerk. Henk is 83 jaar geworden. Henk was een markante persoonlijkheid en heeft op maatschappelijk gebied zijn sporen verdiend. Ook in Noordeloos is hij betekenisvol geweest, onder andere voor SV Noordeloos en voor het knikkeren. In de media is daaraan op allerlei manieren aandacht besteed.

Henk was bijzonder gelukkig met zijn Joke en met hun gezin; hij was een liefdevolle en toegewijde vader voor de vier kinderen, voor wie bij hen horen en later ook voor de acht kleinkinderen. Ze zwermden uit over de aardbol, maar ook daar werden ze bezocht en gevolgd.

Henk was ook een diepgelovig mens. Met enige regelmaat besteedde hij aandacht aan de vormgeving van zijn afscheid. In de woorden die hij daarvoor koos, hoor je iets van zijn dankbaarheid, zijn vertrouwen en de afhankelijkheid van zijn Schepper. Zo staat bovenaan de rouwbrief het gebed uit lied 833: 'Neem mij aan zoals ik ben'.

In de rouwdienst stonden we stil bij de trouwtekst van Henk en Joke uit Psalm 31: 'Mijn tijden zijn in uw hand'. Ook daarin is opnieuw vertrouwen hoorbaar: wat zich in het leven ook voordoet, God is erbij. Dat geloofde Henk voor het leven. Dat geloofde hij ook voor de dood.

Zijn overlijden kwam plotseling; op donderdagavond werd hij in het ziekenhuis opgenomen waar hij overleed. Natuurlijk had hij langer bij zijn geliefden willen blijven, maar tegelijk kon hij zich overgeven aan wat kwam. Hij wist zich veilig in de handen van God. Met liefde en eerbied blijven we Henk gedenken.

Laten we bidden om troost en kracht van God en mensen voor Joke, voor kinderen, kleinkinderen en voor allen die van Henk houden en hem gaan missen.

Annette Driebergen

Van onze predikant

Voor deze dagen vond ik woorden van ds. Alfred C. Bronswijk:

*Laat God wonen in je handen
en in elke daad die je verricht.
Laat God wonen in je voeten
en in elke richting die je kiest.
Laat God wonen in je gehoor
en in elk moment van je luisteren.
Laat God wonen in je verstand
en in elke gedachte die jou bezielt.
Laat God wonen in je ogen
en in elke blik die je anderen schenkt.
Laat God wonen in je mond
en in elk woord dat je spreekt.
Laat God wonen in je adem
en in elk lied dat je zingt.
Laat God wonen in je tranen
en in elke lach die je dag verlicht.
Laat God wonen in je hart
en in elke vezel van je gevoel.
Laat God wonen in je komen
en ook in vertrekken met je gaan.*

Annette Driebergen



Bij de dienst van zondagmorgen

In dit kerkelijk jaar ligt de aandacht op het evangelie volgens Lucas. Net als de andere drie evangelisten heeft ook hij een eigen koers om zijn verhaal over Jezus te vertellen. We zullen daar vast van alles over ontdekken. Deze morgen lezen we Lucas 4:14-30.

Het is het eerste openbare optreden van Jezus waarover wordt geschreven. Een soort inaugurele rede dus. En daarmee presenteert Jezus zijn programma. Dat lijkt eerst in goede aarde te vallen, maar al snel slaat de stemming om. Wat is dat in Jezus? Hij roept erkenning en bijval op, maar er is ook weerstand. Vanaf het begin. Het thema: 'De eerste klap is ...'

Annette Driebergen

ZondagavondSpecial

TALENTEN AVOND



ZONDAG 16 FEBRUARI 2025
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
AANVANG: 18.30 UUR

Op veler verzoek en in navolging van de geweldige Talentenavond van afgelopen seizoen organiseren we een tweede avond. Op deze avond worden liederen, gedichten en verhalen voorgedragen, gezongen en uitgevoerd door ieder gemeentelid dat wil deelnemen. Voor velen was het 'als nieuw' om gemeenteleden in een andere rol te zien. Voor degenen die optraden, was het vaak een nieuwe ervaring om dat ten overstaan van de gemeente te doen.

Het doel van deze bijeenkomst is niet alleen om onze gemeenteleden samen te laten werken aan een voordracht, lied of gedicht, maar ook om een boodschap van hoop en verlangen naar een nieuwe wereld naar elkaar uit te dragen. Door middel van mooie muziek, liedjes of verhalen inspireren en bemoedigen we elkaar onze geloofservaring te delen. Dit evenement biedt de perfecte gelegenheid voor ieder van ons om je talenten en passies te delen met de rest van de gemeenschap. Of je nu een begenadigd zanger bent, een virtuoos op een instrument of een verhaal wilt vertellen; er is plaats voor iedereen.

Opgeven: Wie iets wil uitvoeren, kan zich melden bij Wim Bak (06-20464180) of e-mailen naar bouwplaats@ontmoetingskerk.nl



Werelddiaconaat Ethiopië

Aanpassen aan Klimaatverandering

Door de klimaatverandering worden delen van Ethiopië vaker getroffen door langdurige droogte of heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Jongeren beseffen dat ze niet alleen van de landbouw en veeteelt kunnen rondkomen, zoals hun ouders gewend waren. De Ethiopische kerk en hulporganisatie willen het patroon doorbreken. Zij leren jongeren en vrouwen over irrigatielandbouw, maar ook hoe je een bedrijf opzet voor extra inkomsten. Ze worden lid van een spaargroep, leren een restaurant of winkel opzetten, meubels maken, kleding ontwerpen of laptops en telefoons repareren. Zo gaan de Ethiopiërs met hun tijd mee.

Via het programma Werelddiaconaat helpt Kerk in Actie onder andere mensen in Ethiopië om zich aan te passen aan klimaatverandering. Steun dit werk via de QR code, de collecte of maak uw bijdrage over op NL02 RABO 034632838

De Diaconie



KLOKRADIO

Zondag zijn we als Ontmoetingskerk weer aan de beurt voor uitzending via Kerkklokradio

De ochtendviering wordt uitgezonden en daaraan werken mee: Emmy Arnold en Conny van Tussenbroek. De avonduitzending van 19.00 tot 22.00 uur wordt verzorgd door Wies Harrewijn, John van Maurik, Daniël Dik en Arie Slob.

Vanaf 20.00 uur kunnen verzoeknummers worden aangevraagd en het zou fijn zijn wanneer daarvoor belangstelling bestaat vanuit onze kerk.



Kinderavondmaalsdienst

In de morgendienst van 16 februari vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer. In deze dienst staat het verhaal van Zacheüs centraal. Jezus ziet hem zitten in de boom en wil met hem aan tafel gaan. Deze dienst zal qua liederen en taal afgestemd zijn op kinderen in de basisschoolleeftijd (oppas voor de jongste is aanwezig), maar ook voor volwassenen is het uiteraard mooi om deze dienst te vieren en zo te ervaren dat ook zij geroepen worden om met Jezus aan tafel te gaan. Van harte welkom!

Elsbeth, Annemarie, Edwin, Maartje en Annette

Meet Me

Meet Me is een netwerk voor christenen tussen de 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. Vind je het leuk om op een ontspannen manier christelijke leeftijdsgenoten te ontmoeten? Neem dan eens een kijkje op onze website: www.meetmevijf.jouwweb.nl

Spelletjesavond

Op zaterdag **22 februari** organiseert Meet Me een spelletjes avond in Lexmond. Hou je van spelletjes en gezelligheid om je heen geef je dan op! Opgeven kan tot uiterlijk 20 februari.

Padel avond

Op zaterdag avond **8 maart** is er een ontspannen en sportief Padel-avondje. We krijgen les en kunnen daarna vrij spelen. Voor een speelschema wordt gezorgd. Achteraf is er gelegenheid voor een drankje. We hopen je daar te zien! Opgeven kan tot uiterlijk 25 februari.



VOOR CHRISTENEN 25-45 JAAR
IN DE VIJFHEERENLANDEN,
ALBLASSERWAARD EN OMGEVING

Tussenbalans Kerkbalans

De afgelopen week zijn er nog heel wat antwoordformulieren voor de Actie Kerkbalans binnengekomen. Hartelijk dank daarvoor! Toch moeten we constateren dat lang nog niet iedereen heeft gereageerd. Om te voorkomen dat we die allemaal een herinnering moeten sturen, doen we hierbij de oproep dat de komende dagen alsnog te doen.

Volgende week willen we de tussenbalans opmaken en bekendmaken. Het zou mooi zijn als we dan een betrouwbare voorspelling kunnen doen van de VVB-toezeggingen in 2025. Natuurlijk hopen we dat die toereikend zal zijn voor de kosten die we moeten maken.

Hendrik van Vuren, penningmeester



Column

Lef- gehalte

Dan ineens klinkt er een ander geluid... Midden tussen de groten der aarde, de machtshebbers en degenen daartoe omhoog gesluisd. Tussen al - of misschien als tegenwicht van - het gebral. Niet met stemverheffing, je moet goed luisteren. Zonder uiterlijk vertoon, glitter of glamour, je moet goed kijken. Maar vastberaden en groots in eenvoud geeft Bisschop Mariann Budde - als enige! - president Trump een lesje in menslievendheid. Wat een moed, wat een lef! Hoopgevende moed aan het begin van de week dankzij een wat oudere mevrouw met lef. Zou ze dit ook gedurfd hebben als ze jonger was? Volgens mij stijgt het lef-gehalte met de jaren...

Absoluut niet te vergelijken, maar op de onlangs door mij aan Google voorgelegde kwestie: 'Geen zin meer voor iedereen schoon te maken' kwamen verrassende tips.... In plaats van: 'kom voor jezelf op, zeg dat je ermee stopt' stond er: 'Prijs jezelf na elke schoonmaakklus; spreek jezelf moed in; poets dagelijks een half uur en doe daarna iets leuks...'

Om me heen hoor ik dat het vrijwel onmogelijk is een schoonmaakhulp te vinden. Er wordt op neer gekeken. Jonge mensen vinden poetsen acceptabel voor tijdelijk, stappen al snel over of volgen een opleiding om 'hun droom waar te maken' waardoor men zich genoodzaakt voelt de wat oudere vrouwen, die geacht worden dat soort ambities achter zich te hebben gelaten (?) hiervoor in te schakelen, hetgeen vaak neerkomt op liefdewerk. En gewrichten protesteren (meestal) geluidloos...

Al zappend belandde ik onlangs op RTL 4, waar men een poging deed schoonmaakwerk meer 'sexy' te maken. Als ambivalent van de sportschool werd gepromoot dat het werk, mits op voorgeschreven wijze verricht, zeker zoveel calorieverbranding teweegbracht... Dat wist ik allang. De laatste keer dat de zon een dag scheen (noodzakelijke voorwaarde) klaarde ik in no time zes schoonmaakklussen (*auw!*) en bedacht: Stel dat dit tot sport werd verheven? Vergelijkbaar met de Triatlon: achtereenvolgens een stuk fietsen, lopen en zwemmen in recordtijd... Maar dan als 'Sixatlon': afstoffen, stofzuigen, schrobben, dweilen, ramen zemen, was ophangen!



Roos