

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 3 januari 2025 no. 1

De diensten

Zondag 5 januari

09.30 u. dienst met doventolk

ds. A.N. Driebergen

Collecte voor de kerk



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Zondag 12 januari

09.30 u. ds. R. Meeder uit Leerdam

Collecte voor de diaconie

Organist/pianist

Hans Arnold

Ouderling van dienst

Arie Harrewijn

Lector

Wies Harrewijn

Kinderwoorddienst

Alie van den Bosch

Kinderoppas

Geri Vonk

Koffie schenken

Willy Lodder en Cees Zaanen

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en Leed

Een nieuw jaar is begonnen. Soms schrijf je als vanzelf nog de cijfers van het oude jaar op een bericht, maar 2025 gaat vast weer wennen. Ziekte en zorg zijn meegegaan, de drempel van het nieuwe jaar over. Laten we bidden voor wie de last van het leven of van ziekte op de schouders draagt. Dat er iets van uitzicht blijft.

Voor Ad en mij waren de laatste weken van 2024 intensief. De – altijd zeer zelfstandige – schoonmoeder van Ad, moeder van zijn overleden vrouw, bleek ziek en dat vroeg veel aandacht en zorg. Vroeg in de nieuwjaarsnacht is ze overleden. Dat voelde als vrede. Vooral voor Ad is het afsluiting van een lange periode van verbondenheid. Het leek me goed dat hier met u te delen.

Ik vond deze woorden van zegen, ook voor 2025:

Moge God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang zal zijn in onze harten.

Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

Moge God ons zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

Annette Driebergen

Bloemen



De bloemen zijn gebracht bij dhr. J.C. Hoffman, met de hartelijke felicitaties voor zijn verjaardag.

Collecteopbrengsten

29-12 kerk: € 307,30

31-12 kerk: € 122,50

Jarig in januari

5-1 dhr. A.L. vertooren

5-1 mw. A.G. van Vugt-van Veelen

7-1 mw. J. Bak-Paulus

8-1 dhr. G.J. Kon

10-1 dhr. B. Schakel

11-1 dhr. A. Slob

19-1 dhr. C. Mourik

25-1 dhr. D.P. de Bruijn

29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm



Bij de dienst op zondagmorgen



We wensen elkaar al het goede voor het nieuwe jaar! De vraag is: Wat is dat goede dan? Hoe omschrijf je geluk? Zondagmorgen lezen we daarvoor Psalm 1, een psalm die begint met 'Gelukkig ben je ...'.

De psalm maakt een vergelijking met een boom, geplant aan het water. In de dienst staan we stil bij de jaarringen van een boom, teken van jaarlijkse groei. Hoe zien onze jaarringen eruit?

Van harte uitgenodigd!

Annette Driebergen

Ontmoetingsavonden januari 2025

Op **maandag 20, donderdag 23 en dinsdag 28 januari** vinden ontmoetingsavonden plaats. Voorheen kenden we deze als groot huisbezoek. Het thema voor de avonden dit jaar hangt samen met het thema van de PKN: Als nieuw. Deze avonden zullen enerzijds 'als nieuw' kunnen aanvoelen. Alhoewel, de ingrediënten zullen vertrouwd klinken. Er zal steeds ruimte voor ontmoeting zijn, waarbij we op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek gaan rond een gedeelte uit de Bijbel.

Het maakt niet uit op welke avond er aangeschoven wordt. Er is gekozen voor verschillende dagen in de week, zodat zoveel mogelijk mensen een avond kunnen aanschuiven. Alle avonden vinden plaats in de Ontmoetingskerk. Er zal steeds vanaf 19.45 inloop met koffie en thee zijn. De ontmoetingsavond zelf start om 20.00 en duurt tot 21.30.

Opgeven via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl en vermeld daarbij op welke datum we u/jou kunnen verwachten.

We verwelkomen jullie graag!

Hartelijke groet van de ouderlingen omzien en ontmoeting

Actie kerkbalans van start

Voor de werving van de Vaste Vrijwillige Bijdragen sluit de Ontmoetingskerk dit jaar voor het eerst aan bij de landelijke Actie Kerkbalans (die altijd in januari gehouden wordt). Dat betekent dat de hele gemeente een rol krijgt te spelen in een spannende film die dit weekend in première gaat (en over twee jaar herhaald gaat worden). Voor de regie van de film heeft het College van Kerkrentmeesters een werkgroep ingesteld, bestaande uit Ramona Wonink, Wim Bak, Huib Kraaijeveld en ondergetekende. En gelukkig zijn er in de gemeente veel helpers! Samen hebben we de actie op poten gezet en nu kan de projector gaan draaien.

Wat gaat u daarvan merken? Wie zondagmorgen ter kerke gaat, ziet dat er voor de promotie van de film niets aan het toeval is overgelaten. In de toegangspoort is een groot spandoek gespannen. Dat blijft daar de hele maand hangen. Dat is dus niet te missen.

In de dienst op zondagmorgen zal Annette Driebergen op bescheiden wijze aandacht besteden aan de actie. Het materiële en het geestelijke plegen altijd wat te wringen, maar onze dominee lijkt ons bij uitstek de geschikte persoon om beide zaken met elkaar te verzoenen. En laten we eerlijk zijn, als het erop aankomt, kunnen ze toch eigenlijk niet zonder elkaar?!

Dat verklaart ook de vrijmoedigheid om u allen op de hoogte te stellen van de noodzaak om voor de exploitatie van de kerk de Vaste Vrijwillige Bijdragen op een fors hoger plan te brengen. Daarvoor wordt in de loop van de komende week (door onze buurtbezoekers) op elk adres waar een lid van onze gemeente woont, een brief bezorgd met uitleg. Uitmondend in een beroep op u om aan de actie mee te doen.

Tot slot wordt u gevraagd om een antwoordformulier in te sturen waarin u uw geefgezindheid kenbaar kunt maken. Dit kan zowel op papier als digitaal.

Speciaal ten behoeve van de actie is op de website van de kerk een plaats ingericht met antwoorden op veelgestelde vragen (noem het een VVB-catechismus). Dit deel van de site gaat komende week live en is te benaderen via

www.ontmoetingskerk.nl/vvb. Ook de penningmeester helpt u graag verder als u ergens niet uitkomt.

En gelukkig zijn er in de komende weken ook de gemeentebrief en de beamer om u van actuele informatie te voorzien.

In vertrouwen op een 'happy end'!

Namens de werkgroep,
Hendrik van Vuren, tevens penningmeester

Stand projectbarometer Project Ghana



Aan het begin van 2025 laten we u graag even zien wat het project voor Ghana van september tot en met december heeft opgebracht. De stand van de barometer staat op 1 januari op een bedrag van €2133,-.

Als u een gift wilt overmaken kunt u dit doen naar rekening nummer NL82 RABO 0346302838. o.v.v. project Ghana.

Voor meer informatie over de projecten in Ghana van kerk in Actie, kijk op : www.kerkinactie.nl/projecten.

De projectcommissie

Column

Kerstreces

Het weer lijkt wel met Kerstreces, waaraan alleen de wind zich onttrekt, die ons met veel bombarie 2025 in blaast. Al weken vertoeven we in het 'grote grijze niks'. Nog een geluk dat het elke morgen licht wordt. En de pikdonkere nacht is zo stil. Ik haat het... nog geen (water)vogel te horen!

'Mogen wij de kerstboom meenemen?' vragen kinderen aan de deur. Maar zo lang de zon niet terugkomt wil ik 'm eigenlijk nog niet kwijt! Lichtjes en warmte... Op hoop van zegen/zon afgesproken dat ze zaterdagmorgen terug komen. Een heel verschil met jaren her... Ik kon niet wachten tot de boom eruit ging. Vooral in de tijd van vier hoog op een flat. Hopla over de balustrade!

Onderweg naar huis, autoradio top 2000... Wegdromen bij 'Blackbird' van de Beatles, waarin echt merels fluiten. Dan... een bloedstollende knal... terug de realiteit ingeslingerd. Bijna oudejaarsavond, de wereld trilt op z'n grondvesten. Elders door oorlog, hier voor de lol.

Een heel nieuw jaar, je krijgt het zomaar cadeau. Blanco zoals de nieuwe agenda, met even de suggestie van tijd onder controle. Of op school vroeger een nieuw schrift. Eenmaal vol was de degradatie van handschrift tussen voor- en achterin vaak verbluffend!

Een van de leukere programma's deze dagen is 'Francis naar Assisi', een tweedelige documentaireserie. Francis van Broekhoven met haar broer op reis. Wat een leuk - soms knetter gek- maar altijd echt mens! Uit een bijzonder muzikale familie met een huis stampvol kerstspullen!

Oud en nieuwtijd, bij uitstek geschikt om schoon schip maken. Tassen vol richting kringloop... Was het maar zo gemakkelijk. Soms lukt het heus wel, maar over het algemeen ben ik verknocht aan m'n spullen. 'Heerlijk zo'n leeg huis, al het overbodige weg, anders moeten de kinderen het straks allemaal doen' Soms val ik in dit soort gesprekken. Er is wat voor te zeggen, maar ik heb geen zin om nu in een kaal huis te leven. Laat ze maar lekker ruimen later. Het is toch helemaal niet leuk als er niks meer van je ouders te ontdekken valt. Samen mopperen en lachen om die gekke moeder... Zijn ze lekker nog even met je bezig... En wie weet kun je nog stiekem toe kijken...

Roos

