

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 22 november 2024 no. 47

De diensten

Zondag 24 november

09.30 u. ds. A. Noordam uit
Dordrecht

18.30 u. zondag Voleinding o.l.v.

ds. A.N. Driebergen

Collecte voor de kerk



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Zondag 1 december 1^e advent

09.30 u. ds. A.N. Driebergen

Collecte voor de diaconie

Organist/pianist

Peter Veen

Avond: Pim Lodder

Ouderling van dienst

Arie Harrewijn

Lector

Peter Oosterlee

Avond: Wies Harrewijn

Kinderwoorddienst

Jiska Wallaard

Kinderoppas

Paula de Jong

Koffie schenken

Henry en Wendy Vonk

Avond: Nico en Willeke Verheij

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Nadat eerder al duidelijk was dat Jos de Groot niet meer beter kan worden, is nu ook bekend dat er geen mogelijkheid is de ziekte af te remmen. Hoewel dat bericht niet helemaal onverwacht kwam, klinkt het ook heel definitief. Jos en Hannie hopen nog op een goede periode waarin Jos zoveel mogelijk - in beperkte vorm - wil doen wat hij graag doet: bezig zijn. We leven met hen mee en bidden om moed en kracht.

Aart, Desiré, Aron en Jonna de Jong zijn verhuisd en wonen sinds kort bij de boerderij. Hun nieuwe adres is Grotewaard 30z, 4225 PB Noordeloos. Die woonplek is vast al opgevalen, want hun huis staat op het grote grasveld voor de stal, lekker dicht bij het werk van Aart. We wensen hun daar een heel mooie tijd!

Zondagavond staan we stil bij alle verdriet om wie we missen. In de dienst worden allereerst de namen genoemd van wie in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Dat zijn:

Els Kamp-van der Meijden

Henk Damsteeg

Anneke Kooistra

Arigje Hertsberg-van der Ham

We denken aan hun dierbaren, nu deze namen nog één keer in ons midden klinken. We bidden voor hen om troost van God, bij wie onze geliefden geborgen zijn.

Daarnaast worden namen genoemd van mensen die ons zijn voorgegaan in de dood. Namen van mensen die blijvend leven in ons hart. We noemen ze met liefde en eerbied en houden zo hun levens in ons midden.

- U leest -

Bloemen



De bloemen zijn gebracht bij de familie Vlot-de Jong, ter bemoediging.

Collecteopbrengst

17-11 kerkbloemen: € 551,40

Jarig in november

29-11 dhr. O.Wilstra

Jarig in december

4-12 dhr. W.A.T. van der Ham

12-12 dhr. J. van der Meulen

25-12 mw. A.E.P. van de Kolk-van Eck

27-12 dhr. J.C. Hoffman

Zondag 24 november Tienerkerk Jeugd vanaf de brugklas.

Welkom in de grote jeugdruimte.
Aanvang 9:30 uur.

TIENER
KERK



...jij bent uitgenodigd!

'ALS NIEUW!'



U leest erover in de twee stukjes over de Open Kerk en over de gedachtenisdienst. Ik hoop dat velen van u er zijn om zelf te gedenken en nabij te zijn voor anderen.

Op weg naar deze zondag trof me lied 736, voor leven en dood.

*Dat ons zorgen en werken
ergens toe dient, -
dat ons leven hangt aan iemand.
Dat zij die ons zijn voorgedaan
zijn in het licht, rusten in vrede.*

*Dat ons schreien en lachen
ergens toe leidt, -
onze liefde stoelt op iemand.
Dat zij die ons zijn voorgedaan
zijn in het licht, rusten in vrede.*

*Dat ons hopen en vertrouwen
ergens op slaan, -
dat ons lijden voert tot iemand.
Dat zij die ons zijn voorgedaan
zijn in het licht, rusten in vrede.*

Annette Driebergen

Zondagmiddag: kerk open van 15.00 - 16.30 uur

Voorafgaand aan de gedachtenisdienst van 18.30 uur is zondagmiddag de kerk open **tussen 15.00 en 16.30 uur**. Er is gelegenheid stil te zijn, te luisteren naar muziek en een kaarsje aan te steken voor wie nog altijd een plek in ons hart en ons leven heeft. Een kort moment van binnenlopen of de volle tijd aanwezig zijn... er is ruimte om een eigen vorm te kiezen. Wie het fijn vindt dat in de avonddienst de naam van een geliefde wordt genoemd, kan daarvoor een briefje inleveren.

In die tijd wordt gemusiceerd door Hans en Emmy Arnold, Margreeth den Oudsten, Lisette Bakker, Maartje Aantjes en Dick van der Garde. Van harte welkom!



Bij de gedachtenisdienst om 18.30 uur

Gedachteniszondag. De dienst begint met het lied: 'God, u kent de namen van de mensen die we missen'. Die woorden liggen aan de basis van ons vertrouwen.

We lezen een verhaal over een bijzonder afscheid, dat we vinden in 2 Koningen 2, over Elia's levenseinde. We concentreren ons daarbij op Elisa die zijn geliefde leermeester moet loslaten en de mantel van Elia oppakt. Wat vertelt dat verhaal over onze weg in gemis? Tijdens de dienst speelt Evi Boere uit Papendrecht op de harp. Het thema: 'Met de mantel verder ...'

Na het moment van gedenken van wie in dit kerkelijk jaar zijn overleden, is er ook gelegenheid - voor ieder die dat wil - een kaars aan te steken voor wie voor altijd een plek heeft in ons leven. Dat kan in stilte, met de naam in het hart. Maar wie wil, kan de naam van een geliefde ook hardop laten uitspreken. Er liggen briefjes bij de ingang van de kerk om een naam/namen op te schrijven. Wie naar voren komt om een lichtje aan te steken, kan het briefje overhandigen. Dan wordt bij het aansteken van de kaars de naam genoemd.

Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te komen, maar wel een naam genoemd wil horen, mag die naam aan mij doorgeven via e-mail, WhatsApp of een telefoontje.

Annette Driebergen



Zondag 24 november 2024
GEDACHTENISZONDAG

KERK OPEN: 15.00-16.30 UUR
(MOGELIJKHEID OM EEN KAARS AAN TE STEKEN)
AANVANG DIENST: 18.30 UUR
VOORGANGER: DS. ANNETTE DRIEBERGEN
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS



Op weg naar advent

In de Hervormde Kerk in Noordeloos worden in de weken van advent op vrijdagavond vespers gehouden. Vespers zijn avondgebeden, zoals die in de kloosters dagelijks worden gevierd. Het is mooi dat die gelegenheid ook in Noordeloos wordt geboden.

In de afgelopen jaren ben ik vrijwel altijd aanwezig geweest. Ik merk dat zo'n kort moment van gebed en bezinning me helpt om de betekenis van advent dieper te beleven. Gemeenteleden van de hervormde gemeente én van de Ontmoetingskerk werken mee.

Welkom op 29 november, 6, 13 en 20 december.
De vespers duren van 19.30 tot 20.00 uur.
Schuif gerust een keer binnen (of kijk thuis mee).

Annette Driebergen



Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: donderdag 28 november 2024
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: De Zes Molens in Hoornaar
Thema: Dementie en hoe kom ik de feestdagen door?
Verzorgd door: Werkgroep
Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Toegang is gratis.
U bent van harte
welkom!



Molenlanden

Cursus 'Zorg voor de ziel'

Van maandag 25 tot en met woensdag 27 november ben ik met mijn medecursisten van de cursus Zorg voor de Ziel opnieuw in het klooster van Heeswijk-Dinther. We doen mee met het ritme van de broeders van de Abdij van Berne en volgen daarnaast ook een eigen programma.

Annette Driebergen



Kinderkoor op Kerstmorgen

Als het goed is, kregen alle ouders met kinderen op de basisschool al een mail: het lijkt ons erg leuk op kerstmorgen met een eigen kinderkoor een bijdrage te leveren aan de dienst.



Er wordt samen geoefend na de morgendiensten van 8, 15 en 22 december. Daarna zal het vast klinken als een (kerk)klok!

Wil jouw kind meedoen? Of ken je een kind dat het leuk vindt? Meld het via e-mail of WhatsApp bij:

- Annemarie Aanen (06-21817881),
- Gerdien van Mourik (06-23601471) of
- Annette Driebergen (06-10122415).

Bijbelse dagkalender



Ook voor 2025 mocht ik meeschrijven aan de Bijbelse Dagkalender, een dagboekje dat het dagelijks leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap volgt en met korte stukjes toelichting geeft bij bijbelgedeeltes. Ik merk bij ons aan tafel dat niet elk stukje even raak is, maar ook dat geeft in ieder geval gespreksstof.

Wie zo'n boekje een fijne manier van dagelijkse bezinning vindt, kan het natuurlijk zelf aanschaffen. Het kost € 10,50.

In samenwerking met Miek-kado, de boekwinkel in Giessenburg, ligt het boekje vanaf zondag in de kerk voor € 5,50.

Wie er één (of meer) wil meenemen of als geschenk wil geven, kan dat doen. Er staat een geldpotje voor contante betaling en er ligt een briefje voor je naam wanneer je liever via een 'Tikkie' betaalt.

Annette Driebergen

KERSTTENTONSTELLING

Van de commissie



HEEFT U ER NOG AAN GEDACHT...

één of meer ENGELN in te leveren voor de kersttentoonstelling?

Inleveren kan tot en met vrijdag 29 november.

U heeft dus nog één week de tijd!

Het mag van alles zijn: beelden/beeldjes, schilderijen of andere kunstzinnige uitingen.

BELANGRIJK: Vergeet niet uw naam op uw engel(en) te zetten. En... als er nog een leuk of mooi verhaal achter zit, doe het er dan bij.



Hartelijke groet,
namens de commissie 'Zin in Kunst',
Ad Morelissen.

Wie denkt en doet er mee aan de introductie van de Ontmoetingskerk-app?

Net als veel kerken gaan ook wij als Ontmoetingskerk over tot de introductie van een eigen kerk-app. Met een kleine werkgroep hebben we ons het afgelopen jaar verdiept in nut, noodzaak en (on)mogelijkheden. Op basis van dit onderzoek is onlangs door de kerkenraad besloten een kerk-app te introduceren.

Want meer en meer belangrijke zaken vinden hun plek op onze mobiele telefoons en tablets. En de kerk hoort daarbij! In de Ontmoetingskerk-app vind je straks in een besloten omgeving voor leden alle informatie van onze gemeente. Denk allereerst aan informatie zoals die in de Kerkgids staat. Maar natuurlijk ook nieuws en actuele informatie over (komende) activiteiten, waarvoor je je direct kunt aanmelden. En roosters voor de diverse rollen bij een dienst. Je kunt binnen deze app verschillende subgroepen aanmaken, ter vervanging van losse WhatsApp-groepen. Uiteraard kun je onze kerkdiensten via de app volgen. Ook collecteren en doneren via de app is mogelijk. Kortom, de Ontmoetingskerk-app is een hedendaagse manier om op een eenvoudige, laagdrempelige en snelle manier betrokken te raken en te blijven bij de Ontmoetingskerk én vooral ook bij elkaar. De Ontmoetingskerk-app kan ook een stimulerende rol vervullen in het onderling pastoraat en diaconaat. In de app zitten alle spreuwen immers bij elkaar!

Om e.e.a. verder voor te bereiden en te begeleiden, zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die met ons mee willen denken en doen met de inrichting en introductie van de Ontmoetingskerk-app. Let op: je hoeft hiervoor geen verstand te hebben van de techniek! We zijn juist op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te werken aan een Ontmoetingskerk-app die voor zoveel mogelijk verschillende gemeenteleden toegankelijk en interessant is. Voor jong en oud, actief en meer op afstand, digibeet en expert.

Lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij deze nieuwe stap? Meld je dan bij een van ons! Dat mag digitaal via kerkapp@ontmoetingskerk.nl, maar zeker ook persoonlijk. Otto Bijl, Peter Oosterlee, Erwin Slob en Henk Voormolen

Uitnodiging

De PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) afdeling Giessenlanden nodigt u uit voor haar bijeenkomst op maandag 25 november om 14.00 uur in het Bruisend hart te Hoornaar. Deze middag komen medewerkers van het Leger des Heils uit Goinchem ons vertellen over hun activiteiten. Zij doen heel goed werk. Ze zijn gehuisvest in een mooi gebouw en hebben daar o.a. een grote kledingafdeling waar veel in om gaat. Aan het einde van de middag wordt een collecte gehouden. Het belooft een prachtige middag te worden. Ook niet leden zijn welkom.

Wim van der Ham



Doen wat we geloven



Bij de bloemen voor deze gedachtenisondag

Ik zou het gemis
Van wat niet meer is
Een plaats willen geven
Ik moet er mee leven
De roos die voor liefde staat
Een bes, de traan die ik laat
Omdat het nooit weg is
Een lolie ter gedachtenis
En dat met wat groen
In een lijstje doen
Een kader van God
Want Hij troost mijn lot
Ik bewaar het als een schilderij
Want gemis, dat hoort nu bij mij

Mirjam Wallaard

Ik zie door de bomen
het bos niet
in dit verdriet
en leef verder in mijn dromen,
omdat je me daar
niet achterliet.

Marian Verhaaren





VRIJDAGAVOND
13 DECEMBER
IN UTRECHT

OPGEVEN TOT EN MET
12 DECEMBER

VOOR CHRISTENEN 25-45 JAAR
IN DE VIJFHEERENLANDEN,
ALBLASSERWAARD EN OMGEVING

SCHAATSSEN



MEER INFORMATIE OP
WWW.MEETMEVIJF.JOUWWEB.NL/ACTIVITEITEN/2024/SCHAATSSEN-1

JUBILEUMCONCERT

Psalmen door de tijd

IKK Nieuwpoort-Langerak
o.l.v. Peter Burger

60
jaar

30 november 2024

15:00 uur en 19:30 uur

Hervormde kerk Nieuwpoort

Met medewerking van:

André van Vliet - orgel

Kees de Bruin - piano

Laura van der Stoep - viool

Elsemarieke den Hartogh - fluit

Jacomina van der Plas - sopraan

Pieter van den Berg - lector



Entreprijs: € 15,00

kinderen t/m 12 jaar: € 5,00

Voorverkoop: € 12,50 via leden of
www.ikknieuwpoort-langerak.nl

Ikk nieuwpoort-langerak 60 jaar

Van harte welkom op ons jubileum dubbelconcert op 30 november in de Nederlands Hervormde kerk van Nieuwpoort. Het middagconcert begint om 15.00 uur en het avondconcert om 19.30 uur.

Het thema is "Psalmen door de tijd".

De Psalmen bestaan al van voor onze jaartelling.

Tot op de dag van vandaag zijn ze voor velen, bij hoogte- en dieptepunten in het leven, van grote betekenis.

Kom genieten van prachtig psalmbewerkingen en muziek.

André van Vliet - orgel, Kees de Bruin - piano, Elsemarieke den Hartogh - fluit, Laura van der Stoep - viool, Jacomina van der Plas - sopraan, Pieter van den Berg - lector.

Kaartverkoop via de leden, aan de kerk in Nieuwpoort of reserveren op www.ikknieuwpoort-langerak.nl

Verschillende leden van de Ontmoetingskerk zijn ook lid van het IKK.

Kom genieten, we zien er naar uit om jullie te zien.

Groeten van

Bart Bor, Gonnie Heikoop, Jo van Mourik, Annie Vink, Hannie en Jos de Groot, Dick en Marjan de Bruijn



Column

Op de deurmat

'Three little birds

Pitch by my doorstep

Singing 'Don't worry 'bout a thing'

Cause every little thing gonna be all right...'

Zojuist in de auto hoorde ik het weer, het liedje 'Three little birds' van Bob Marley.

Het zal je maar gebeuren dat er bij het ontwaken drie kleine vogeltjes op de deurmat een liedje zingen, speciaal voor jou: *'no worries'*: geen zorgen. Zeer welkom! Hoewel het herfstpalet nog steeds overweldigend is. Een eenzame rode polderkoe matcht prachtig met alle kleuren....

Tóch zou het in deze dagen van zonnescaarste en tomeloze baggervermenigvuldiging heerlijk zijn soms even als een schildpad een schild te hebben. Je hele kwetsbare zelf verstopt. Onaantastbaar. Maar niét zonder schoorsteentje voor een houtkacheltje. Maar wat later, na een bezoekje van de kleinkinderen, bedenk ik: *'Nee toch maar niet'*. Hoe kun je in die hoedanigheid een knuffel ontvangen?

In het leven van volwassen kinderen hoef je er- na het bereiken van een zekere leeftijd- alleen maar te zijn. Je aanwezigheid wordt op prijs gesteld tijdens hun hoogtijdagen, maar niemand zit om je advies of mening verlegen. Alleen aanmoedigend in hun leven aanwezig zijn volstaat, wat eigenlijk heel relaxt is. Maar, o vreugde... Sinds kort wordt het steeds leuker gevonden oude herinneringen op te halen! Mijn ervaring: Herinneringen delen met je kinderen fungeert als een bevestiging van je bestaan.

Terug naar de deurmat, waar veel verhalen beginnen, de reuring ontstaat...

Soms kom ik 's avonds als laatste thuis en de honden gaan nog even de tuin in. De oude komt gelijk binnen, de andere blijft even weg. Bij terugkomst deponert hij een egeltje op de deurmat, ongedeed en ongeschonden, zowel egel als hijzelf (goede jachthond). Uiteraard breng ik de egel - in handdoek gerold - in veiligheid.

Nee, geen drie vogeltjes dus, maar wel ééntje! Zomaar ineens zit er 's morgens een roodborstje voor de deur, stil te poseren tot er een foto gemaakt is!

Roos

