

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 15 november 2024 no. 46

De diensten

Zondag 17 november

09.30 u. ds. J. Aarnoudse uit Ede
Collecte voor de kerkbloemen



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=_bKkd9FvTxK_hrJip6Q9VA

Zondag 24 november

09.30 u. ds. A. Noordam uit Dordrecht
18.30 u. zondag Voleinding o.l.v. ds. A.N. Driebergen
Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Bert Kruis

Ouderling van dienst

Arie Harrewijn

Lector

Anneke Pantekoek

Kinderwoorddienst

Conny van Tussenbroek

Kinderoppas

Aldwin Korevaar

Koffie schenken

Arnold Schakel en Hendrik en Ans van Vuren

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

In een feestelijke doopdienst werden Charlotte Blokland en Jill de Bruijn verbonden met de naam van de Vader, Zoon en Geest én werden wij als gemeente herinnerd aan wat de doop vertelt: God verbindt zich met mensen én ziet in zorg naar mensen om.

We ontdekken in ons eigen leven en in de levens van mensen die ons lief zijn, dat die belofte van de doop niet betekent dat ons geen zorg, verdriet of wanhoop kan overvallen, maar houden vast aan het geloof dat Gods hand onder ons leven is.

Laten we bidden voor wie worstelt met ziekte, uitslagen van onderzoeken, verdriet om gemis.

Een tekst van Joke Verweerd (denk ik) verwoordt 'vertrouwen' zo:

*Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
verlegt de grens van water en van zand.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht,
dan komt de dag en gaat de nacht weer dicht.*

*Soms lijkt het of de wereld is vergaan,
geen hand voor ogen en geen weg te gaan.
Je valt en bent te moe om op te staan.
De toekomst lijkt niet langer te bestaan.*

*Je kunt niet verder met je ogen dicht.
Steeds klimt vanaf de horizon nieuw licht!
Wie zich verliest in droefheid en gemis,
vergeet wat was en bleef en komt en is.
Het leven vraagt vertrouwen, hoop en moed,
geloof in 'ooit is alles heel en goed'.
Steeds slaat een nieuwe golf stuk op het strand,
er is nieuw leven aan de overkant!*

Annette Driebergen

Bloemen



De bloemen zijn gebracht bij Leo Schouten en bij Jos de Groot, ter bemoediging.

Collecteopbrengst

10-11 Diaconie € 373,45

Jarig in november

21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny
29-11 dhr. O.Wilstra

Zondag 24 november Tienerkerk Jeugd vanaf de brugklas.

Welkom in de grote jeugdruimte.
Aanvang 9:30 uur.

TIENER
KERK



...jij bent uitgenodigd!

'ALS NIEUW!'



Op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar

We gaan op weg naar de laatste zondag van het kerkelijk jaar, een zondag waarop we gedenken wie we missen. Vier gemeenteleden zijn in het afgelopen jaar overleden.

We noemen hun namen met liefde en eerbied in de dienst op 24 november. We gedenken ook zoveel andere geliefden, korter of langer geleden overleden. Ze hebben blijvend een plek in ons hart. Het is een waardevol gebruik dat ook hun namen genoemd kunnen worden.

's Middags is de kerk op die dag open van 15.00 tot 16.30 uur om stil te zijn, een kaars aan te steken, te luisteren naar muziek en zo ruimte te maken voor wie wonen in ons hart.

Annette Dribergen



woensdag 20 november 2024
GEMEENTEVERGADERING

THEMA:
'BOUWEN AAN GELOOF'

AANVANG 20.00 UUR
INLOOP EN KOFFIE VANAF 19.45 UUR

Gemeentevergadering 20 november

De komende gemeentevergadering wordt een interessante: we bouwen samen aan geloof. Daar zijn we kerk voor.

Bouwstenen zijn we zelf!

De kerkenraad heeft een bijzonder programma voorbereid en hoopt op uw en jouw aanwezigheid.

Van harte uitgenodigd!

Zondag 24 november 2024 **GEDACHTENISZONDAG**

KERK OPEN: 15.00-16.30 UUR
(MOGELIJKHEID OM EEN KAARS AAN TE STEKEN)
AANVANG DIENST: 18.30 UUR
VOORGANGER: DS. ANNETTE DRIEBERGEN
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS



Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: woensdag 20 november 2024
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: 't Waellant in Nieuw-Lekkerland
Thema: Dementie en hoe kom ik de feestdagen door?
Verzorgd door: Werkgroep Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: donderdag 28 november 2024
Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Locatie: De Zes Molens in Hoornaar
Thema: Dementie en hoe kom ik de feestdagen door?
Verzorgd door: Werkgroep Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Toegang is gratis.
U bent van harte
welkom!



Molenlanden

Collecte voor de bloemen

Deze week vragen we weer aandacht voor de bloemencollecte. Elke week verzorgt de bloemengroep bloemen in de kerk die na de dienst geschonken worden aan gemeenteleden.

Wat een bloem met je doet
is hoe dan ook goed.
Ze tonen een beeld,
gevoel wordt gedeeld,
voor elk gebeuren,
symbolen en kleuren.
Soms tonen ze macht
of geven je kracht,
steun in verdriet,
of zingen een lied.
Zo mooi als ze zijn,
bij vreugde en pijn,
ze maken mij blij
in een veld vol zo vrij,
geschikt voor de kerk
want de bloem is... Gods werk!



Alvast bedankt!
Mirjam Wallaard namens de bloemengroep.

KERSTTENTOONSTELLING

Van de commissie



Binnen enkele weken is het Kerstmis.
Het is ondertussen een jaarlijkse gewoonte in de weken voor en na Kerst een tentoonstelling te houden.
Dit jaar willen we u vragen ons te helpen. We hebben uw hulp nodig om een mooie tentoonstelling van **ENGELEN** te maken.

Dus... heeft u één of meer engelen in uw bezit en bent u bereid deze voor een paar weken af te staan aan de tentoonstelling in uw Ontmoetingskerk: breng de engel(en) mee naar de kerk. Inleveren bij de pastorie kan natuurlijk ook altijd.

BELANGRIJK: Vergeet niet uw naam op uw engel(en) te zetten. Dat kan door een zelfklevend etiketje of een klein stukje papier met plakband op een 'onzichtbare' plaats.
En... als er nog een leuk of mooi verhaal achter zit, doe het er dan bij.

Wat zoeken we?

Het mag/kan van alles zijn: beelden/beeldjes (groot of klein), schilderijen of andere kunstzinnige uitingen. Mogelijkheden te over.

Doet u mee?

Laten we er met ons allen voor zorgen dat het een onvergetelijke tentoonstelling wordt.

Inleveren kan tot en met vrijdag 29 november. U heeft dus nog even de tijd, maar wacht niet te lang! We zien uw engel(en) met gepaste spanning tegemoet.

Hartelijke groet,
namens de commissie 'Zin in Kunst',
Ad Morelissen.



Wilke: 'Ik doe me vaak socialer voor dan ik ben. Dan kom ik een ruimte binnen en ga ik iedereen vragen stellen en grapjes maken. Maar ik zou liever rustig in een hoekje zitten en een beetje rondkijken.'



Daniëlle: 'Ik kan soms best onzeker worden over vriendschappen. Ik heb geen grote vriendinnengroep, maar losse vrienden hier en daar.'

Ligt dat dan aan mij, ben ik niet leuk of grappig genoeg?'



Gina: 'Ik vind emoties tonen best lastig, waardoor ik veel glimlach. Ook als het slecht gaat.'



Femke: 'Ik heb veel geloofsvragen. Daarom lees ik soms amper uit de Bijbel omdat ik bang ben iets tegen te komen waar ik nog meer twijfels over krijg.'

**GOD
GELOOFT IN
JOU!
NU JIJ ZELF
NOG!**

visje

JE KUNT KLAGEN DAT
ER DOORNEN AAN
DE ROZEN ZITTEN OF
JE KUNT DANKBAAR
ZIJN DAT ER ROZEN
TUSSEN DE DOORNEN
GROEIEN

visje

**BIDDEN
VERANDERT NIET
NOODZAKELIJK JE
SITUATIE,
HET VERANDERT
JOU IN DIE SITUATIE**

**BRENG JE ZORGEN
MAAR BIJ GOD,
HIJ IS TOCH DE
HELE NACHT
WAKKER**



Column

Maandagbeleving

Soms kan ik het echt niet laten en draai een rondje om m'n (eigen) as. Om me heen enkel polderweidsheid. Die ruimte... rust... De horizon rondom zichtbaar. Ik zie boerderijen, bomen, solo of bosschages. De rietkraag langs het water. Wat huizen, een draaiende molen, een watertoren, kerktorens... En ja ook, ver weg, rijdende auto's. Daarboven een oneindig blauwe koepel. Slechts enkele wolken in het westen waarin de zon met stralen even een tunnel vormt. En, hoe bijzonder... dwars daar doorheen - gepaard met die stralen - komt juist een groep ganzen gevlogen. Wauw!

En dat allemaal op maandag, van oudsher mijn lievelingsdag. Nog stammend uit de tijd dat de zondag vooral garant stond voor spanningen. Maandag als Bevrijdingsdag. Waarschijnlijk zijn er nog genoeg gezinnen die dit zo ervaren. Opluchting, iedereen weer aan het werk en naar school. Tegenwoordig treed ik met de zondag opgedane energie de nieuwe week tegemoet. Wat een verschil!

Met meer jaren achter me als nog te gaan is het tricky teveel bezig te zijn met herinneringen...

Bijna wekelijks ben ik in Schelluinen, waar nog enkele familieleden wonen. Als kind fietste ik van mijn 7^e tot m'n 10^e op zaterdag vanuit woonplaats Gorkum zeven kilometer naar Oma. Een wekelijks feestje van '*tijd*'!, aandacht en liefde. En lekkers natuurlijk! Zou ze mij gemist hebben, toen ik na verhuizing naar de nieuwe boerderij in die verre polder niet meer kon komen? Kon ik haar nog maar vertellen dat ik weet hoe het voelt... Onderweg naar Schelluinen leeft er uit die tijd bijna niemand meer, maar nog altijd denk ik bij veel huizen aan wie er waar woonde.

Nog even naar de kringloop, ook dat heeft met nostalgie van doen.

Het fijne hiervan is dat je zonder schuldgevoel spullen kunt kopen, terwijl je eigenlijk *ontspullen* wilt... Zoals een leuke trui voor een habbekrats. En bij de pas ingerichte Kerstafdeling vond ik voor drie euro een zakje met zes engeltjes, compleet met muziekinstrumenten. Als een soort Hemelse mini 'Volharding'...

Roos

