



De diensten

Zondag 3 november

09.30 u. ds. R.G. van der Zwan uit Amersfoort

Collecte voor de kerk



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Woensdag 6 november Dankdag

19.30 u. ds. A.J.O. van der Wal uit Hoofddorp

Collecte voor de kerk

Zondag 10 november

09.30 u. ds. A.N. Driebergen

Collecte voor de diaconie

Organist/pianist

Peter Veen

Dankdag: Pim Lodder

Ouderling van dienst

Hans Bassa

Dankdag: Hans Bassa

Lector

Gerry Bronkhorst

Dankdag: Wies Harrewijn

Kinderwoorddienst

Cora en Ariëlle Klein

Kinderoppas

Tabitha Kazen

Koffie schenken

Jeanet Severing en Leonie van Wijk

Dankdag: Nel en Jan-Willem den Hertog

Lief en leed

Jos en Hannie de Groot kregen een verdrietig en ingrijpend bericht. Uitslagen van het ziekenhuis maken duidelijk dat Jos niet meer beter kan worden. De ziekte die hij al zolang met zich meedroeg, heeft zich nu ook in zijn lever geopenbaard en daar is geen remedie voor. Er zijn nog wel behandelingen mogelijk die voor remming kunnen zorgen, maar helaas is Jos op dit moment in zo'n conditie dat daarmee niet kan worden begonnen. Natuurlijk hopen zij - en wij met hen - dat er toch binnenkort een traject kan worden gestart. We bidden voor Jos en Hannie en hun gezin om moed en kracht van God om deze boodschap te dragen.

Moed, kracht en liefde hebben ook Els, Dennis, Maartje en Iris Vlot nodig. Ze moeten deze dagen afscheid nemen van een zus van Els. Dat is bijzonder ingrijpend en verdrietig. Laten we hen omringen met meeleven en met onze gebeden.

Onzekerheid, onrust, ziekte en pijn is er ook bij andere gemeenteleden. Betrokkenheid doet altijd goed, dus laten we oog hebben en houden voor elkaar.

Annette Driebergen



Bloemen



De bloemen zijn gebracht bij mw. R. van Ramshorst-de Jong voor haar verjaardag en omdat ze in het ziekenhuis heeft gelegen. En bij mw. A. van Vuren omdat ze jarig is geweest. Nog van harte gefeliciteerd allebei!

Collecteopbrengst

Project Ghana: € 469,55

Jarig in november

21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny

29-11 dhr. O.Wilstra

Onze diensten zijn te volgen via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Van Annemieke Bosman is onderstaand gebed om licht. Om voor elkaar uit te spreken.

*God, Bron van licht,
het duister wint zo vaak
in de wereld, in ons leven.
En hoe graag we ook willen
dat het licht doorbreekt,
soms zijn we ziende blind.*

*Heer, U bent toch het licht,
U bent toch degene
die blinden zicht geeft,
die ogen opent,
die nacht verdrijft
en een nieuwe
dag laat aanbreken.*

*Leid ons aan uw hand
door de donkere dalen
tot er weer licht is,
tot er weer begaanbare wegen zijn.*

*Open onze ogen.
Breng licht in duisternis
tot de nieuwe morgen aanbreekt
en het nooit meer nacht wordt.*

Annette Dribergen



Gemeentevergadering 20 november

De komende gemeentevergadering wordt een interessante: we bouwen samen aan geloof. Daar zijn we kerk voor. Bouwstenen zijn we zelf! De kerkenraad heeft een bijzonder programma voorbereid en hoopt op uw en jouw aanwezigheid!



Door omstandigheden wordt het Bakkie Troost van woensdag 6 november verplaatst naar **dinsdag 5 november**. Onder het genot van koffie of thee spreken we met elkaar over de bijbeltekst die zondag 10 november centraal staat. Het is de dag voorafgaand aan Dankdag, dus wellicht spreken we ook over de betekenis van die dag. Van harte welkom, **dinsdag**, van 10.00 tot uiterlijk 11.30 uur.

Annette Dribergen

Dankdag

Woensdag 6 november is het Dankdag. Om 19.30 uur is er gelegenheid om met elkaar stil te staan bij het werk van onze handen én onze afhankelijk van God daarin.



Deze woorden passen daarbij:

Dankdag

*De goede vruchten van het land
bepalen ons bij het wonder
van het kleine begin,
zaad in de aarde gezaaid,
onzichtbaar op de winterdag,
maar groeiend zoveel opgebracht
in zegenrijke oogst.
Niet enkel mensenhanden
brachten dit bijeen;
het wonder van wat leven doet
kent God alleen.*

Annette Dribergen



Deel je geloof - start 7 november

Gespreksgroep voor dertigers en veertigers.

Een gespreksgroep met leeftijdsgenoten over geloof. We gebruiken dit jaar het boekje *Mensen van de weg* en staan stil bij vragen als: welke keuzes maak ik, hoe ga ik om met stress, hoe maak ik m'n omgeving mooier, welk contact ga ik wel of niet aan etc. We onderzoeken samen hoe Jezus met dergelijke kwesties omging.

Wees welkom!

De eerste bijeenkomst vindt 7 november plaats van 19.30 -21.00 in de kerk. (overige data plannen we met elkaar in)

Aanmelden via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of via 06-12351560 (Els Vlot)

Terugblik grote kerkenraad en kleine kerkenraad september en oktober

De grote kerkenraad kwam 30 september bijeen en de kleine kerkenraad op 21 oktober.

Tijdens de grote kerkenraad hoorden we de eerste geluiden dat het 'spreuwen' is begonnen en dat de ouderlingen en buurtbezoekers stap voor stap invulling geven aan de nieuwe pastorale structuur.

Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij het jaarlijkse werkverslag van Annette. Het is een terugblik op het vorige seizoen en belicht de volgende onderwerpen: eredienst, pastoraat, bouwplaats/kringwerk, organisatie/beleid, missionaire gemeente en houdbaarheid. Over een aantal punten van het werkverslag praten we verder. Hoe beleven we de kerkdienst? Hoe gaan we in gesprek daarover? We concluderen: maak het niet te groot en begin klein.

Zoals gebruikelijk bespraken we tijdens de kleine kerkenraad eerst wat er speelt bij elk onderdeel.

De kerkrentmeesters presenteerden de begroting voor 2025. Aansluitend aan de dienst van dankdag (6 november) zal deze worden toegelicht aan de gemeenteleden. Verder richten de kerkrentmeesters zich de komende weken op aanleg van een nieuw ventilatiesysteem in de kerk.

De jeugd heeft het seizoen met diverse activiteiten afgetrapt. Bij de diaconie is het avondmaal uitgebreid met de optie om het thuis te vieren. Voor de ouderlingen en predikant is het werk in uitvoering. Elke geleding heeft ook een jaarplan opgesteld, waarmee we dit seizoen invulling willen geven.

- **Woensdag 20 november** is er een gemeenteavond.
- De kleine kerkenraad vergadert weer op 9 december.



Mini-gemeenteavond over begroting kerk 2025

Normaal wordt maar één keer per jaar over de financiën van de kerk, diaconie en jeugd gesproken: na de bidstond voor gewas en arbeid op de tweede woensdag van maart. Dat wil de kerkenraad graag zo houden, hoewel dit voor de begrotingen veel later is dan de PKN goed vindt. Gelukkig wordt deze handelwijze gedoogd.

Op deze gang van zaken wordt voor de begroting van de kerk deze keer een uitzondering gemaakt, o.a. omdat er een forse verhoging van de Vaste Vrijwillige Bijdragen nodig is. Voor een verantwoord financieel beheer moeten die omhoog naar € 120.000 per jaar (een stijging van circa 10%). En omdat hiervoor al in januari a.s. - in het kader van de jaarlijkse Actie Kerkbalans – met de wervingscampagne wordt gestart, is het voor het benodigde draagvlak nodig de begroting eerder met de gemeente te bespreken.

De kleine kerkenraad heeft eerder deze week het begrotingsvoorstel van het College van Kerkrentmeesters voorlopig goedgekeurd.

De kerkenraad nodigt u uit voor een korte gemeenteavond op woensdag 6 november, direct na de dienst op dankdag. Daar zal de begroting met behulp van enkele sheets worden gepresenteerd en toegelicht. Wie de begroting vooraf toegestuurd wil krijgen, kan dit kenbaar maken bij penningmeester Hendrik van Vuren, penningmeester@ontmoetingskerk.nl

De kerkenraad

Ventilatie in de Kerk

Goede ventilatie in een gebouw waar mensen samenkomen is belangrijk. Voor openbare gebouwen zijn er op dat gebied wettelijke regels waar aan moet worden voldaan. De hoeveelheid toe te voeren frisse lucht is uiteraard van belang, maar de manier van aanbrengen van de frisse lucht is nog belangrijker wanneer het een grote ruimte betreft. De verse lucht moet bij de kerkgangers terecht komen en niet in de ruimte blijven hangen. Enkel natuurlijk ventileren geeft snel tocht. Daarom is het ook nodig om mechanische ventilatie toe te passen.

Start werkzaamheden

Eerder dit jaar is er goed veldwerk verricht, om te onderzoeken welke installatie wenselijk is qua capaciteit, kwaliteit en prijs. Inmiddels is er afgelopen week door een aantal kundige vrijwilligers gestart met het aanbrengen van het ventilatiekanaal in het plafond van de Kerk. Mocht u zondag dus plafondplaten missen, dan kent u nu de reden. Uiteindelijk wordt het plafond natuurlijk weer netjes dicht gemaakt. De installatie en oplevering van het ventilatie systeem wordt uitgevoerd door de leverancier van het systeem.

Veiligheid

Buiten, achter de Kerk, staat de steiger die gebruikt wordt tijdens de werkzaamheden. Wilt u er alstublieft op letten dat kinderen er niet op klimmen?

Hartelijk dank namens de kerkrentmeesters.



Gratis graaien in kerkelijk kunstbezit

Voor alle duidelijkheid: dit artikel gaat niet over losbandigheid in onze gemeente, de kunstschaten van het Vaticaan, het huishouden van Jan Steen noch over een activiteit van onze onvolprezen commissie 'Zin in Kunst'. Nee, het is eigenlijk gewoon een vervolg op het voorgaande artikel over de ventilatie.

Wat is er aan de hand? Veel frisse lucht vergt een enorme machine en er is in de kerk maar één plaats waar die het beste kan komen te staan: op de til in de bergruimte waar onze reserve stoelen, de CV-ketels en de warmtepompen huizen.

De til boven werd deze week leeggemaakt en onze kosters beneden zaten meteen met de gebakken peren. Wat te doen met al die kunstwerken, fotocollages, boeken en wat dies meer zij? Het leek wel een depot van het Rijksmuseum. Naar de Historische Vereniging? Bij opbod verkopen?

Vanochtend heb ik daarover met de kosters beraadslaagd. Onze conclusie was om de gehele gemeente verantwoordelijk te maken voor ons kostbare bezit door alle kunstwerken voor onbepaalde tijd aan gemeenteleden in bruikleen te geven.

Hoe verdeel je zoveel kostbaarheden zonder dat er ruzie of een kerkscheuring ontstaat? Al snel rees de gedachte daarvoor een oud mechanisme van stal te halen: 'wie het eerst komt, het eerst maalt!' Alle spullen worden in de hal op, onder of tegen een paar grote tafels gelegd. Het startsein voor de uitleen wordt zondagmorgen gegeven: direct nadat iedereen na de dienst de kerkzaal ordentelijk heeft kunnen verlaten. Marian Verburg zorgt ervoor dat de weg naar de garderobe wordt vrijgehouden, Nellie Attema noteert wat iedereen meeneemt en ik zorg ervoor dat grote kunstwerken desgewenst worden thuis bezorgd.

Tot slot nog twee aandachtspunten van zorgplichtige aard: 1. de kunstwerken zijn na verlaten van de kerk niet meer verzekerd, 2. de commissie 'Zin in Kunst' kan in de toekomst op het idee komen om de uitgeleende werken terug te roepen voor een expositie.

Mede namens onze kosters,
Hendrik van Vuren

Jeugdwerk maand november



High tea

Zondag 10 november van 15:00 – 17:00 zijn tieners (middelbare school) samen met hun ouder(s) uitgenodigd voor een heerlijke High Tea. We gaan op een gezellige en actieve manier met elkaar in gesprek. Dat alles onder het genot van een heerlijke High Tea. Wij zorgen voor koffie/thee/fris en we vragen ouder(s) en tieners zelf iets lekkers mee te nemen voor de High Tea.

Geef je alvast op bij Annette, Aldwin of Elvira.



VOOR CHRISTENEN 25-45 JAAR
IN DE VIJFHEERENLANDEN,
ALBLASSERWAARD EN OMGEVING

16 NOVEMBER
IN AMEIDE
OPGEVEN TOT EN MET
13 NOVEMBER



MEER INFORMATIE OP
WWW.MEETMEVIJFJOUWWEB.NL/ACTIVITEITEN/2024/THEMA-AVOND-SPELLETJES

KERSTTENTOONSTELLING

Van de commissie



Binnen enkele weken is het Kerstmis.

Het is ondertussen een jaarlijkse gewoonte in de weken voor en na Kerst een tentoonstelling te houden. Dit jaar willen we u vragen ons te helpen. We hebben uw hulp nodig om een mooie tentoonstelling van **ENGELN** te maken.

Dus... heeft u één of meer engelen in uw bezit en bent u bereid deze voor een paar weken af te staan aan de tentoonstelling in uw Ontmoetingskerk: breng de engel(en) mee naar de kerk. Inleveren bij de pastorie kan natuurlijk ook altijd.

BELANGRIJK: Vergeet niet uw naam op uw engel(en) te zetten. Dat kan door een zelfklevend etiketje of een klein stukje papier met plakband op een 'onzichtbare' plaats.

En... als er nog een leuk of mooi verhaal achter zit, doe het er dan bij.

Wat zoeken we?

Het mag/kan van alles zijn: beelden/beeldjes (groot of klein), schilderijen of andere kunstzinnige uitingen. Mogelijkheden te over.

Doet u mee?

Laten we er met ons allen voor zorgen dat het een onvergetelijke tentoonstelling wordt.

Inleveren kan tot en met vrijdag 29 november. U heeft dus nog even de tijd, maar wacht niet te lang! We zien uw engel(en) met gepaste spanning tegemoet.

Hartelijke groet,
namens de commissie 'Zin in Kunst',
Ad Morelissen.

Column

Boenwas, soda en groene zeep

Enmaal bezig is het moeilijk te stoppen. Nu eens niet met de 'Franse slag' maar extra aandacht voor spullen in huis. Spontane actie nadat ik in de kelder, op zoek naar iets anders, stuitte op een blik ouderwetse boenwas en besloot dit een keer uit te proberen. Er staat hier in huis wel het een en ander wat blij wordt van boenwas. "Ma het is hier net een museum". Uitspraak zoonlief. Gestimuleerd door de bijzondere geur en het resultaat, conclusie getrokken: oude dingen gedijen het best met ouderwetse schoonmaakmiddelen. Vervolgens één en ander, ook met behulp van (schoonmaak)azijn en soda groots aangepakt. Hoe leuk is het een schuimend sopje te slaan van groene zeep. Je kunt er bovendien aardig wat agressie in kwijt! Zondermeer goed voor de psyche!

Geen wonder dat onze voormoeders, met grote gezinnen zo helder waren. Waarom zijn we eigenlijk ooit begonnen met die plastic flacons schoonmaakmeuk? Maar hoe ter wereld kon men zonder stofzuiger?

Wat een stoere generatie, geboren voor WO 2, waarin het nodige meegemaakt. Echt overlevers. We hebben er nog enkelen in onze familie en kennissenkring. Voornamelijk vrouwen. Ze verdienen bewondering! Allen met lichamelijke ongemakken, PHPD (Pijntje Hier Pijntje Daar). Leed dragend over geleden verliezen. Kregen miskramen, brachten kinderen en geliefden naar het graf. Zonder een kik te geven breken ze heupen, schouders, polsen, zelfs soms hun neus! Durven veelal niet meer te fietsen, autorijden is een aflopende zaak, maar klagen? Zelden! Revalideren in soms verre oorden. Breng hen daar een bezoek en- hoewel graag terug naar huis- wordt er niet gejammerd. Is men over het algemeen genomen alleen dankbaar en tevreden. Hoe kunnen we dit ooit evenaren? Hoe dóen jullie dat? Wordt dat straks ook van mij verwacht? Anders ben je al snel een 'ouwe zeur'. Help!

Al poetsend kun je goed nadenken en soms wat wijsheid vergaren.

Eigenlijk is er maar één woord essentieel: ze leerden 'LOSLATEN'

Roos

