

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 18 oktober 2024 no. 42

De diensten

Zondag 20 oktober 2024

→ 10.00 u. ← Doven dienst met dovenpredikant met en voor jongeren o.l.v. ds. W. Otte uit Waddinxveen
18.30 u. Zondagavonds special o.l.v. Commissie Eredienst
Collecte voor Noodhulp voor Oekraïne (zie verderop in deze brief)

Zondag 27 oktober 2024

09.30 u. viering Heilig Avondmaal o.l.v. ds. S. Janse uit Ameide
Collecte voor KerkinActie: Ghana

Organist/pianist

Hans Arnold
Avond: Dick van der Garde

Ouderling van dienst

Elise Kon

Lector

Tabitha Kazen

Kinderwoorddienst

Cora Klein

Kinderoppas

Esmiralda de Jongh

Koffie schenken

Bas en Tineke Schakel
Avond: Peter Oosterbeek en Jan Vink

Onze diensten zijn te volgen via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Jo van Mourik is weer thuis uit het ziekenhuis. Daar zoekt ze met Arie naar een nieuw ritme, voorlopig beperkt in mobiliteit. Gelukkig zijn ze samen vol vertrouwen: het komt goed! Dat hopen we met hen mee!

De revalidatie van **Gé Rijke** verloopt 'voorspoedig'. Heel langzaam tekent zich een weg af naar de toekomst. Hij is in Het Gasthuis, afdeling Revalidatie.

We bidden voor wie hier genoemd wordt én voor wie niet genoemd wordt... Bidden voor elkaar is mensen zetten in het licht van God.

Op mijn kalender met mooie spreuken en wijze woorden stond deze week onderstaande tekst.

Om voor onze wereld in het oog te houden!

Duisternis kun je niet met duisternis bestrijden.

Alleen het licht kan dat.

Haat kun je niet met haat bestrijden.

Alleen de liefde kan dat.

Bij de dienst van zondagmorgen, aanvang 10.00 uur!

Komende zondagmorgen gaat ds. Wim Otte voor. Hij is voorganger voor het dovenpastoraat. Hij heeft voor deze dienst ook mensen van iets verder weg uitgenodigd, om echt samen met onze gemeente te vieren, zingen, bidden en luisteren naar de Bijbel. Daarom begint de dienst **om 10.00 uur!**

→ → → → → → → → → → → → → → →

Bloemen



De bloemen zijn gebracht bij de familie de Bruijn-de Hoop vanwege de geboorte van hun dochter Jill. Van harte gefeliciteerd met dit kleine wonder!

Collecteopbrengst 20-10

Kerk: € 429,42

Jarig in oktober

22-10 mw. M.C.G. van Ramshorst-de Jong

26-10 mw. A. van Vuren-de Bruijn

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Om de muziek ook visueel te ondersteunen, is Theo Stoop uitgenodigd. Theo heeft zelf een gehoorbeperking en houdt tegelijk erg van muziek. Met zijn handen laat hij de betekenis en kracht van liederen zien. Dat wordt vast heel bijzonder.

Annette Dribergen

Collecte 20 oktober 2024

Noodhulp aan Oekraïne

De oorlog in het Midden Oosten krijgt veel aandacht. We mogen echter Oekraïne ook niet vergeten. Deze zinloze oorlog duurt al veel te lang. De opbrengst van de collecte willen we bestemmen voor Noodhulp aan Oekraïne. Vele verwoeste huizen, een ontworpen infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit: de grootschalige oorlog gooide het leven en de toekomst van veel inwoners volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties die ontheemden en slachtoffers van de oorlog te helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen, zoals in de frontlinie van Kharkiv, een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die hulp nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrghRMCQ1oWUmgIqWQ>



Met uw gift helpen we de inwoners en ontheemden de oorlog te overleven. Dat kan tijdens de dienst, via de QR-code of maak uw gift over naar de bankrekening van de Diaconie: NL82RABO 0346302838 Hartelijk dank voor uw steun!

De diaconie

Doe mee: red de VVB!

Afgelopen maandag kwam het College van Kerkrentmeesters voor de eerste keer na de vakantie in vergadering bijeen. In zo'n periode van ontspanning en schijnbare rust kan er veel gebeuren. Dat bleek al meteen bij de bespreking van de financiële cijfers over het eerste halfjaar. De zaken leken voorspoedig te gaan: de kerk stond op een 'winst' van € 888,85. Weliswaar bescheiden, maar toch.....

Vervolgens kwamen de cijfers over de eerst 9 maanden aan de orde. Dat was andere koek. Terwijl de gemeente het in de zomer rustig aan deed op verre stranden, hoge bergen of gewoon in de mooie Alblasserwaard bleek de kleine winst te zijn omgeslagen in een gigantisch verlies van maar liefst € 5.704,84! Dat was even schrikken!

Hoe kon het zover komen? De verklaring was snel gevonden: de gemeente – de goeden niet te na gesproken - meende het in de vakantie ook met de VVB-betalingen rustig aan te kunnen doen. Met als gevolg dat er in het laatste kwartaal van 2024 nog een dikke € 40.000 betaald moet worden om het jaar zonder tekort af te kunnen sluiten. Dat is geen kattenpis....

Om het verhaal positief te eindigen kan ik mededelen dat we als gemeente niet bij de pakken neer hoeven te gaan zitten, maar zelf het tij kunnen keren door onverwijld tot (meer) VVB-betaling over te gaan.

Uw kerkrentmeesters rekenen op u!
Bij voorbaat dank!

Hendrik van Vuren, penningmeester



Bij de dienst van 20 oktober

Jong-van-hart dienst

met gebarentolk

Voorganger:

Wim Otte, dovenpastor

Na afloop koffie, thee
met wat lekkers



Door: IC Gorinchem-Dordrecht



Zondag 20 oktober,
10.00 uur

Thema:

Praktisch geloof

Muzikale performance:
Theo Stoop



Zondagavonds special 20 oktober

U bent deze zondag ook in de avond welkom in de Ontmoetingskerk. Dan is er een Taizéviering, voor de meesten van ons ondertussen geen onbekend fenomeen. Voor wie het niet kent: verstillings, meditatief zingen, korte teksten en stilte... dat zijn de hoofdbestanddelen van deze viering.
Van harte uitgenodigd.

ZondagavondSpecial **TAIZÉ DIENST**

ZONDAG 20 OKTOBER 2024
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
AANVANG: 18.30 UUR



Uitnodiging PCOB

De PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) afdeling Giessenlanden nodigt u uit voor haar bijeenkomst op maandag 28 oktober om 14.00 uur in De Til te Giessenburg.

Spreker is dhr. Ger Romeijn uit Hardinxveld met de film: 'De aardappeleters', misschien wel de mooiste van de vele films die hij heeft gemaakt in de Alblasserwaard.

Deze film gaat over de gebroeders Groen (Jan en Piet) in Slingeland. U ziet hoe zij hun aardappels poten, telen, en opeten.

Het belooft een prachtige middag te worden. Ook niet leden zijn welkom.

Wim van der Ham

Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: woensdag 23 oktober 2024

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: Hof van Ammers, Bernardstraat 15, 2964 BC Groot-Amers

Filmavond met de film: 'The Father'

In het drama 'The Father' speelt Anthony Hopkins een tachtigjarig, demente man die zijn grip op de wereld is kwijtgeraakt.

Hij weigert elke vorm van hulp van zijn dochter wat hem er alleen maar verwarder op maakt.

Gaandeweg begint hij te twifelen aan de mensen die van hem houden, maar ook aan zijn eigen verstand en zelfs aan zijn eigen realiteit.

Datum: donderdag 31 oktober 2024

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: De Groene Wei, Hof van Giessen Nieuwkerk 2-76 'even', 3381 JM Giessenburg

Filmavond met de film: 'The Father'



De toegang is gratis.

U bent van harte welkom!

Dag lieve medemens

Neem je tijd om gelukkig te zijn

Je bent een wandelend wonder op deze aarde

Je bent enig uniek onvervangbaar

Weet je dat?

Waarom sta je niet verstomd over jezelf

En over al die anderen om je heen

Vind je het zo gewoon, zo vanzelfsprekend

dat je leeft

dat je leven mag.

Dat je tijd krijgt om te zingen en te dansen en gelukkig te zijn.

Waarom dan je tijd te verliezen

En een zinloze jacht naar geld en bezit.

Waarom ruzie te maken, te vervelen,

Je verdrinken in zinloze amusement,

En slapen als de zon schijnt.

Neem rustig de tijd om gelukkig te zijn.

Tijd is geen snelweg tussen de wieg en het graf.

Maar ruimte om te parkeren in de zon.

Dit gedichtje is gevonden tussen de spulletjes van de recent op 93-jarige leeftijd overleden zus van Mieke Slob die in Epe woonde. Het is voorgelezen bij de uitvaartdienst.

JEUGD WERK



ONTMOETINGSKERK

Programma Jeugdwerk.

Het jeugdwerk draait alweer op volle toeren, de startvrijdag, de eerste clubavond en de eerste kinderdienst liggen alweer achter ons. Heeft u/Heb jij al een blik geworpen in ons Jeugdwerkboekje?

Noteer de activiteiten alvast in de agenda.

Sirkelslag

Aanstaande woensdag 23 oktober spelen we Sirkelslag Kids. Zit jij in groep 5 t/m 8? Wees welkom om aan te sluiten. Het eten staat vanaf 18:00 uur klaar. Aansluitend spelen we Sirkelslag. De avond duurt ongeveer tot 20:15 uur.

Sirkelslag is het grootste, spannendste en meest interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit heel Nederland. Het thema dit jaar is 'Als nieuw!' en sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk. Het Jaarthema gaat over het leven in het licht van Gods Koninkrijk. Er is aandacht voor het nemen van verantwoordelijkheid voor de medemens en de schepping. Hoe doe je dat dan? Wat weet jij over de komst van Gods Koninkrijk? En hoe kun je wachten op de komst van het Koninkrijk van God?

Speel mee met Sirkelslag en ontdek wat het jaarthema voor jou kan betekenen!

Opgeven kan bij Jonneke of Elvira

Sirkelslag Young

Afgelopen vrijdagavond hebben de Tieners al mee kunnen doen. Wie was er een Martha en wie een Maria..... Het was een geslaagde avond! (foto's op laatste pagina)

de Jeugdouders Aldwin en Elvira

Column

Nagloeien...

'Oh oma kijk nou, wat een mooie eend. Ik heb er nog nooit zo een gezien!' Ze wijst naar de oerlelijke muskuseend die zijn domicilie houdt op de vlonder in de sloot waar hij tussen opgeschoten onkruidbosjes - als ware het palmbomen - al dobberend geniet van de herfstzon. Hij moet haast wel aardig bejaard zijn. Natuurlijk vindt oma de eend ook 'prachtig'(), Er worden verwoed kastanjes verzameld en andere herfsttrofeeën waarvan we iets moois maken. En er is verwondering over hoe alles er zomaar is, zoals die kastanje in een bolster groeit. Heerlijke leeftijd, negen jaar. Nog niet verknoeid door vanzelfsprekendheid en desinteresse, tiktokfilmpjes en mobieltje.... Met enige moeite lukt het mezelf ook m'n mobiel zoveel mogelijk te negeren.

Als ze de volgende dag naar huis is, loop ik nog na te genieten en uiteraard uit te rusten. Nagloeien... bewust hier tijd voor nemen... registreren..., óók van de super kinderdienst die we mooi meepikten! Tussen de prachtige herfstkleuren, mede gecreëerd door- en na – zomer-zonnewarmte. Kijken... voelen... genieten...

Zeker nagloeien van het mooie verjaardagsfeest, gevierd met een heleboel dierbare mensen en waarvoor ik nog steeds excuses maak aan andere lieve mensen die er eigenlijk ook bij hoorden. Maar er moest wel een grens getrokken. En natuurlijk van de uitzonderlijk mooie vakantie die daarop volgde. Zolang iets nagloeit kun je je er nog een beetje aan warmen, zoals na het overlijden van een geliefde aan fijne herinneringen; of een knuffel van iemand die je dierbaar is.

Schatten verzamelen in de herfst (van het leven?)

Verzameltijd bij uitstek!

Adempauze voordat herfststormen met regens toeslaan, de mooiste kleuren verdwijnen en het kippenvel terugkeert. Wat een bijzondere week.

Er is ook nog een enorme volle maan. Toch maar even het bed uit!

'Kijk oma die schapen, waarom hebben ze allemaal kleuren achter op hun rug?' 'Dat, lieve meid ga ik je precies vertellen, maar het betekent in ieder geval dat straks, als het over een hele poos eindelijk weer lente is, er een heleboel lammetjes geboren worden!'



Roos

