

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 11 oktober 2024 no. 41

De diensten

Zondag 13 oktober 2024

09.30 u. ds. A.N. Driebergen

Kinderdienst

Collecte voor de kerk



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Zondag 20 oktober 2024

→ 10.00 u. ← Dovendienst met dovenpredikant met en voor jongeren

ds. W. Otte uit Waddinxveen

18.30 u. Zondagavondspecial o.l.v.

Commissie Eredienst

Collecte voor de diaconie

Organist/pianist

Peter Veen

Ouderling van dienst

Aldwin Korevaar

Lector

Kinderwoorddienst

Dinie Haag

Kinderoppas

Cora en Ariëlle Klein-Hofmann

Koffie schenken

Anneke en Michel Pantekoek

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Door een ongelukkige val brak **Jo van Mourik** donderdag haar heup en werd ze in het ziekenhuis opgenomen. Daar is ze vandaag geopereerd. Aansluitend begint een lange weg van herstel en revalidatie. Dat is voor haar en Arie opnieuw een oefening in geduld en moed houden. We denken aan hen!

In Het Gasthuis, afdeling Revalidatie, kamer 11, verblijft **Gé Rijke**. Langzaam vindt hij een weg in de onzekerheid die hem wacht en kijkt hij uit naar wat de toekomst hem zal brengen. Laten we ook blijvend aan hem denken.

Denken aan... bidden voor... het is voor heel veel mensen nodig. Voor wie geconfronteerd wordt met ziekte, met verlies, met gebrokenheid, met onvervulde verlangens. En... het is hard nodig voor onze wereld.

In deze verwarrende, onrustige tijd willen we ons tegelijk blijven vasthouden aan goede woorden. Vandaag komen ze van ds. Desmond Tutu, die in zijn leven ook veel onrust en verwarring kende. Hij schreef:

*Goedheid is sterker dan slechtheid,
liefde sterker dan haat.*

*Licht is sterker dan duister,
leven sterker dan dood.*

*Hoopvol zijn wij, hoopvol zijn wij
sinds Hij ons liefhad.*

Annette Driebergen



Bloemen



De bloemen zijn gebracht bij dhr. C. van Vugt. Nog van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

Collecteopbrengst 6-10

Noodhulp in het Midden Oosten
€ 1.217,60

Jarig in oktober

22-10 mw. M.C.G. van Ramshorst-de Jong

26-10 mw. A. van Vuren-de Bruijn

Verder in deze brief:

pag. 2

- Kinderdienst
- Gesprekskring: 'Jezus, waarom?'
- Samen Avondmaal vieren

pag. 3

- Dovendienst (om 10 uur!!)
- Taizédienst

pag. 4

- Project Ghana
- Elisabethbode

pag. 5

- Najaarsconcert
- Column

KINDER DIENST

LEKKER EIGENWIJS!

13 OKTOBER 2024, 9.30 UUR

ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS



De kinderdienst van komende zondag sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek. Dit jaar is dat: 'Lekker eigenwijs!'. Dat belooft iets bijzonders, want iets eigenwijs heeft waarschijnlijk iedereen wel in zich. We staan stil bij het verhaal van Jona, die lekker eigenwijze profeet. Met eigenwijze liedjes en wie weet... ook eigenwijze kinderen? Natuurlijk is de dienst niet alleen voor kinderen, maar voor alle gemeenteleden. Er is altijd voor iedereen iets te leren én we zijn gemeente voor jong én ouder. Dus: Van harte welkom!

Aldwin, Elvira en Annette



Jezus waarom?

Gesprekskring rond het boek van Bas Ragas

Donderdag 16 oktober, 20.00 uur, start de kring rond het boek van Bas Ragas. Het boek maakt zijn 'ondertitel' waar: Een ontdekkingsreis door de Bijbel.

Op de eerste bijeenkomst maken we (via het scherm) kennis met Ragas en zijn 'leermeester' ds. Ad van Nieuwpoort. We lezen de eerste drie hoofdstukken van het boek.

In vijf avonden komen we rode lijnen in de bijbelverhalen op het spoor.

Er kunnen nog mensen meedoen!

Geef je op via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

Samen Avondmaal vieren

Binnenkort vieren we met elkaar het Heilig Avondmaal. We willen graag dat iedereen die dat wil, kan deelnemen aan de Maaltijd van de Heer. Maar soms is dat niet (meer) mogelijk. Daarom zijn er twee maatregelen genomen om dat toch mogelijk te maken.

Thuis avondmaal vieren

Er zijn leden die voorheen in de kerk het avondmaal mee vierden, die nu om verschillende redenen niet meer in staat zijn om naar de kerk te komen. Voor deze mensen, wil de diaconie een tasje verzorgen om thuis avondmaal te vieren. In het tasje zit wijn/druivensap en een stukje brood, zoals deze in de kerk worden gedeeld. Deze tasjes brengt een van de diaconen voorafgaand aan de viering bij de mensen thuis. Zo kunnen ze gelijktijdig met ons thuis het avondmaal meevieren. Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u dit doorgeven via diaconie@ontmoetingskerk.nl of Ria Kon 06-12299578.

Avondmaal en gluten

Gemeenteleden die een glutenallergie of -intolerantie hebben, konden tijdens het avondmaal geen brood eten. Vanaf het komende avondmaal zal er ook glutenvrij brood zijn. In het vak bij de preekstoel is nu een apart bakje aan de schaal met brood bevestigd. Hierin zitten enkele stukjes glutenvrij brood. Om besmetting te voorkomen zal de predikant niet het brood aan u geven, maar moet u/jij zelf het stukje brood pakken.

Bij de dienst van 20 oktober

Jong-van-hart dienst

met gebarentolk

Voorganger:
Wim Otte, dovenpastor

Na afloop koffie, thee
met wat lekkers



Door: IC Gorinchem-Dordrecht



Zondag 20 oktober,
10.00 uur

Thema:
Praktisch geloof

Muzikale performance:
Theo Stoop



In de dienst op 20 oktober gaat ds. Wim Otte, voorganger voor het dovenpastoraat, voor. Hij heeft voor deze dienst ook mensen van iets verder weg uitgenodigd, om echt samen met onze gemeente te vieren, zingen, bidden en luisteren naar de Bijbel. Daarom begint de dienst **om 10.00 uur!**

Om de muziek ook visueel te ondersteunen, is Theo Stoop uitgenodigd. Theo heeft zelf een gehoorbeperking en houdt tegelijk erg van muziek. Met zijn handen laat hij de betekenis en kracht van liederen zien. Dat wordt vast heel bijzonder.

Annette Driebergen

Zondagavondspecial 20 oktober

Op 20 oktober bent u ook in de avond welkom in de Ontmoetingskerk. Dan is er een Taizéviering, voor de meesten van ons ondertussen geen onbekend fenomeen. Voor wie het niet kent: verstillings, meditatief zingen, korte teksten en stilte... dat zijn de hoofdbestanddelen van deze viering.

Welkom!

Zondagavondspecial **TAIZÉ DIENST**

ZONDAG 20 OKTOBER 2024
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
AANVANG: 18.30 UUR



Project Ghana

In oktober 2023 zijn we voor twee jaar gestart met het ondersteunen van diverse projecten in Ghana. Op 1 september 2024 stond onze projectbarometer op de hoogste stand, met als resultaat: een opbrengst van € 7591,69.



Een heel mooi bedrag, waar diverse projecten in Ghana mee ondersteund gaan worden.



De barometer is weer teruggebracht naar de laagste stand, helpt u weer mee deze te laten stijgen? U kunt u bijdrage overmaken naar rekeningnr.. NL82 RABO 0346 302 838, met vermelding van project Ghana.

Namens de projectcommissie alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.



Beste mensen, lezers,

het jaar 2024 nadert zijn einde, dus is het tijd dat ik u weer benader.

Binnenkort krijgt u de factuur van de Elisabethbode over het afgelopen jaar in uw brievenbus. Het zou fijn zijn als u het bedrag zo snel mogelijk (nog dit jaar) overmaakt, zodat de penningmeester van de diaconie zijn boeken hiervoor nog in 2024 kan afsluiten.

Met dit schrijven wil ik de mensen die een steunabonnement van de E.B. hebben bij voorbaat hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Ook Annie (die alles zo netjes klaar legt) en natuurlijk de trouwe bezorgers van de E.B. : hartelijk dank voor dit werk!

Elke keer verbaast het me weer dat de Elisabethbode zo'n prachtig, actueel en eigentijds blad is. Het is een blad vol met levensverhalen van mensen met aandacht voor rouw, mantelzorg, ziektes, eenzaamheid enz. Ook staan er schitterende illustraties in van mens en natuur. Bovendien is er aandacht voor duurzaam leven door kerk en maatschappij. Verder vindt u er mooie gedichten, Bijbelstudies en verhalen, kortom, een blad dat echt de moeite waard is. Neem gerust een nummer mee uit de lectuurkast van onze kerk.

Als kerk hebben we een collectief abonnement, waardoor het blad relatief goedkoop is. U ontvangt het blad twee keer per maand en betaalt hiervoor € 20,- per jaar. Heeft u interesse en wilt u dit blad ook thuisbezorgd krijgen dan kunt u zich als abonnee bij mij opgeven (ansvanvuren@hotmail.com) Voor vragen kunt u contact met mij opnemen: 0183-582079.

Met vriendelijke groet,
Ans van Vuren.

Najaarsconcert 'Gloria van Vivaldi'

uitgevoerd door:
Gemengd koor Oriolus

Met medewerking van:

Sopraan - Mirjam Feijer
Alt - Maria den Hertog
Fluit - Severin van Dijk
Hobo - Evelyn Heuvelmans
Trompet - Arjan & Edith Post
Strijkersquintet o.l.v. Laura v.d. Stoep

Algehele leiding - André van Vliet

Oriolus

Vrijdag 18 oktober 2024

Rehobothkerk, Drie Koningenstraat 2 GORINCHEM
Aanvangstijd concert 20.00 uur, kerk open 19.30 uur
Toegangsprijs €17,50

Gratis parkeren parkeergarages na 17.00u
Kaarten bestellen via www.oriolus.nl

Najaarsconcert

Gemengd koor Oriolus opent haar concert serie op 18 oktober met een prachtig najaarsconcert in de Rehobothkerk in Gorinchem. Het concert staat geheel in het teken van klassieke muziek. Wordt het programma vóór de pauze bepaald door componisten als Mozart, Bach, Beethoven, Duruflé en vele andere componisten van klassieke werken, na de pauze neemt Vivaldi het stokje over.

Medewerkenden aan dit concert zijn gerenommeerde zangers en musici. Algehele leiding André van Vliet.

Van harte welkom!

Zeger Colijn

Column

In vertrouwen een tukkie doen...

Opvallend gemakkelijk switchen we weer terug: van links naar rechts rijden en als voetganger buiten de bebouwde kom net andersom. Het ingeleverde uur krijgen we over een paar weken weer terug. (Oké, op de klip genomen is het suggestie, maar toch).

Af en toe een braintraining in deze vorm is volgens mij helemaal niet verkeerd: een soort switch tussen de hersenhelften. Na bereiken van een zekere leeftijd is het belangrijk in actie te blijven. Beter dan alles op de automatische piloot. Dus een keertje een trip naar de andere zijde van het Kanaal is aan te bevelen!

'Kijk nu maar uit, want je hebt zo de punt van een schaar in je kop...' De honden liggen als vanouds op hun plekje te slapen. De oude hond, ook weer present, liggend in verbazend vertrouwen pal onder de bovenste lade van m'n rommelkastje. Niet geheel zonder gevaar dus. Heerlijk dat die beesten zoveel slapen. Behalve aan dat vertrouwen neem ik ook daar graag een voorbeeld aan. In de afgelopen weken heb ik dat verschillende keren toegepast. Al rijdend is er zoveel moois te zien en met m'n brein immer in de loopmodus, zie ik alle details!

Vandaag de dag krijgt een mens per dag veertig keer zoveel indrukken als in de Middeleeuwen in een heel leven heb ik ergens gelezen. Na de middag even een tukkie doen om alles te verwerken is heel heilzaam, zeker om het brein te resetten.

Nog even over 'vertrouwen'...: behalve dankbaarheid, was dat er ook. Zondagmorgen terug in de Ontmoetingskerk. Altijd bijzonder om Psalm 105 te zingen, waarbij ik geheid aan mijn broer denk die als kind - wat vond ik het verschrikkelijk - nooit sliep alvorens vol vertrouwen en luidkeels in bed enkele psalmen ten gehore te brengen, met deze als favoriet: ...'t Verbond met Abraham zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind...

Roos