

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 4 oktober 2024 no. 40

De diensten

Zondag 6 oktober 2024

Dienst met doventolk

09.30 u. ds. W. Bisschop uit Breda
Collecte voor Diaconie/Midden
Oosten (zie verderop in deze brief)



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgiqwQ>

Zondag 13 oktober 2024

09.30 u. ds. A.N. Driebergen
Kinderdienst
Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Bert Kruis

Ouderling van dienst

Hans Bassa

Lector

Gerla van Breugel

Kinderwoorddienst

Liesbeth van Halm

Kinderoppas

Paula de Jong

Koffie schenken

Marjan en Ron den Ouden

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Gé Rijke is verhuisd van het ziekenhuis naar Het Gasthuis. Daar verblijft hij op de afdeling Revalidatie, kamer 11. Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar realiseert zich dat er veel onzekerheid is. We bidden voor hem om moed voor wat komen gaat.

Ria van Ramshorst werd met hartklachten opgenomen in het ziekenhuis.

Ondertussen heeft er een behandeling plaatsgevonden en is ze weer thuis. Met een hart vol dankbaarheid aan God om alles wat ze ontving, aan goede zorgen en adequaat optreden. We delen in haar dankbaarheid.

Er is verdriet bij Janneke en Ad Boom en hun gezin, omdat de vader van Ad plotseling overleed. Ze verliezen in hem een lieve, betrokken en zorgzame vader en opa, met wie ze hun plek deelden. We bidden voor hen om troost en nabijheid van God en mensen.

Ook bij andere gemeenteleden is ziekte, zorg of onzekerheid. Ook wie niet wordt genoemd gedenken we in ons gebed. Voor deze dagen een gebed om vrede, persoonlijke vrede en vrede tussen mensen

Hoor ons bidden:

Geef vrede tussen mensen.

Vuur en wapens doden zo veel leven.

Oorlog maakt zo veel stuk.

Geef vrede tussen mensen.

- Geef -

Bloemen



De bloemen zijn gebracht bij Marlijn Schouten omdat zij lid is geworden van onze gemeente. Welkom! Ook Nelly Attema kreeg bloemen, want zij is jarig geweest. Nog van harte gefeliciteerd!

Collecteopbrengst 29-9

Kerk: € 349,52

Jarig in oktober

5-10 dhr. C. van Vugt

22-10 mw. M.C.G. van Ramshorst-de Jong

26-10 mw. A. van Vuren-de Bruijn



*Geef vrede in mijn hoofd.
Oorlog in mijn hoofd woedt dag en nacht.
Onrust en onmacht doden verlangens en hoop.
Oorlog maakt zo veel stuk.
Geef vrede in mijn hoofd.*

*Geef vrede in mijn hart.
Ik voel de pijn van eenzaamheid.
Ik voel de steek van haat.
Ik voel me soms niet gezien.
Geef vrede in mijn hart.*

*Geef vrede in mijn ziel.
In de storm is er ook leegte.
In de stilte voelt het kil.
Waar is dat vonkje van hoop?
Waar is de adem die mij aanvuurt?
Geef vrede in mijn ziel.*

*Geef dat ik vrede leef, dat ik vrede geef.
Amen*

Annette Driebergen



Vooruitblik: Kinderdienst op 13 oktober

De Kinderboekenweek is begonnen en heeft als thema:
Lekker eigenwijs!

De kinderdienst van oktober sluit al een aantal jaren aan bij dat thema. We zullen stilstaan bij het verhaal van Jona, die lekker eigenwijze profeet. Met eigenwijze liedjes en wie weet...
ook eigenwijze kinderen?
Reserveer alvast de datum!

Uit het boekje van de Bouwplaats

Deze en volgende week staat er van alles in de agenda rond leren en geloof.:

- **6 oktober:** In gesprek over Dietrich Bonhoeffer bij een podcast van de Verwondering (zie bericht elders in de gemeentebrief)

- **8 oktober:** Bakkie Troost, koffie met een open Bijbel

De aanvang is 10.00 uur. We hebben aandacht voor elkaar én voor een bijbelverhaal dat we samen lezen en overdenken.

We stoppen uiterlijk 11.30 uur.

- **10 oktober:** Ik geloof, geloof ik... gesprekskring voor twintigers en dertigers

Samen zoeken naar betekenis en zeggingskracht van geloofswaarden. De eerste avond staat gepland op donderdag 10 oktober, 20.00 uur.

- **16 oktober:** kring rond het boek van Bastiaan Ragas – Jezus, waarom?

Voor Bakkie Troost is opgeven niet nodig, voor de andere momenten zien we je aanmelding graag binnenkomen op bouwplaats@ontmoetingskerk.nl



→ Collecte voor hulp aan mensen in het Midden-Oosten ←

Vanwege de recente escalatie in Libanon, is het aantal mensen in nood in het Midden-Oosten verdubbeld. Miljoenen mensen in Gaza, Israël, Libanon, Syrië en de Westelijke Jordaanoever zijn volledig afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis voor voedsel, water en medische zorg. Er is veel geld nodig om alle mensen te kunnen blijven helpen, zeker nu het kouder wordt en mensen zich ook moeten kunnen beschermen tegen de kou. Daarom willen we deze zondag geld inzamelen voor het onmisbare werk van het Rode Kruis (en de Syrische Rode Halve Maan, zoals het daar heet) in deze landen. We maken uw gift in de kerk over op Giro 716 van het Rode Kruis. Natuurlijk kunt u ook direct doneren.

Vriendelijke groeten,
de diaconie

Ha sportieveling,

Deze herfst gaan we frisse boslucht opsnuiven op de Utrechtse Heuvelrug! We gaan dit keer naar de Lage Vuursche en daar al mountainbikend of wandelend het prachtige herfst schoon beleven. We willen de route 'Hoge Vuursche' gaan doen (22 km). Deze route is voor zowel beginnende als gevorderde rijders voldoende uitdagend.

Hier zijn ook ruim voldoende mogelijkheden om de Utrechtse Heuvelrug wandelend te ontdekken. Er is afhankelijk van de wensen een wandelroute van 5 km of 10 km beide zijn 5 min. rijden vanaf de verzamelplaats vandaan.

Om 16.00 uur leveren we de MTB's weer in en is er op de parkeerplaats nog wat te drinken en wat lekkers. Daarna gaan we voor wie wil nog borrelen bij café restaurant het Vuursche Bos. Vanuit Meet Me zorgen we voor wat borrelhapjes inclusief. Drinken en evt. eten is voor eigen rekening. Voor meer informatie en opgeven zie website.

Ga gezellig mee en geef je op!



Het orgel en het bijgeluid

In januari/februari is ons orgel geheel gerenoveerd. We herinneren ons nog wel al de orgelpijpen die in de Ontmoetingsruimte lagen om stuk voor stuk onder handen genomen te worden. Half februari konden we weer gebruik maken van het orgel en het klonk fantastisch!

De wens van de organisten was om het orgel uit te breiden met een tremulant; een orgelregister wat een trilling in de klank laat horen. Omdat de orgelbouwer Wim van Dijkhuizen met pensioen ging na de renovatie van ons orgel, werd de plaatsing van de tremulant uitgevoerd door Jaap Hooghwerff van Orgelbouw Adviesbureau Consultare te Almkerk. Het was een zeer ingrijpende klus: de blaasbalg en de motor moesten worden verplaatst. De tremulant bleek goed te werken maar was er een naar bijgeluid met name bij het niet bespelen van het orgel. Dus juist wanneer het extra stil is in de kerk zoals tijdens een gebed bijvoorbeeld. Voor de organist betekende dat de motor elke keer ingeschakeld en na het zingen weer uitgeschakeld diende te worden. De oorzaak van de brom was een zoekplaatje en uiteindelijk bleek de elektromotor de boosdoener. De vorige orgelbouwer had al vastgesteld dat de motor-as wat ruimte had, maar eigenlijk nog niet aan vervanging toe was. Nu er een andere motor is geplaatst, is het probleem van het bijgeluid opgelost. Het orgel klinkt en speelt nu weer zoals het hoort! Wij zijn er erg blij mee!

Namens de organisten,
Pim

Bericht van de Bouwplaats

De Verwondering

“Zwijgen als je wordt geconfronteerd met kwaad is in zichzelf ook kwaad.”

Dat is een van de pittige uitspraken van Dietrich Bonhoeffer. Hij moest zijn moed en trouw met de dood bekopen. Wie was deze inspirerende man?

In een aflevering van de podcast 'De Verwondering' gaat presentator Annemiek Schrijvers op zoek naar een antwoord, naar het wonder van het alledaagse.

Op zondagavond 6 oktober willen wij, Mathilde Bos en Henk van Achterberg, deze aflevering van de podcast 'De Verwondering' <https://www.kro-ncrv.nl/programma's/deverwonderingspodcast> om half 8 bespreken in de Ontmoetingskerk.

Aanmelden bij bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

Column

Van Holyhaed naar Dover...

'Verderop zijn minder rotsen, is het gemakkelijker lopen'. Nog een stukje klauteren vanaf de overnachtingsplaats, een veldje achter hoge rotsen, via een lange bochtige trap naar een enorm strand, totaal verlaten. Je hoort alleen ruisende golven. Ook in het berglandschap van Noord-Wales is de aarde zo woest en ledig dat het niet zou verbazen als plots een groepje Canninefaten uit de struiken op zou duiken (iedereen over geleerd op de lagere school). Maar niettemin, Wales is prachtig, met majestueuze kasteelruïnes waarop de rode draak als trots wapperende banier!

Verder zuidelijk in typisch Engelse plaatsjes word ik zoals een Japanner in Kinderdijk: een lyrische foto scorende toerist. Bijna alles is leuk. En die huizen!

Overall zijn kinderen in schooluniform. Ik zou er een lans voor willen breken. Mijn zoon met twee kinderen onder de tien, is helemaal voor! Wat een bevrijding, ook voor hen zelf. Zoveel zorgelozer, minder gepest, minder kosten, tijd- en milieu sparend. De goede kleding kan bewaard worden voor de weekends en in vakanties.

Je bent pas in een land geweest als je er gelopen hebt, het liefst op public footpaths in dit geval. Het regent de helft van de tijd en de andere helft schudden bomen hun blaadjes uit. Nat word je altijd. Toch vindt de zon steeds onverwacht een gaatje, zij het met immer gefronste wolken. De hond is in opperste staat van paraatheid (dus aangeliënd- vanwege her en der opduikende konijnen en squirrels (leuk woord) = eekhoorns). Lopend zie je zoveel details, zoals het ijzeren flessenrekje voor een tuinhek, klaarstaand voor de 'milkman'...

Onderweg naar de veerpont loopt een overstekende mevrouw. Op de handgreep van haar rollator is een stand-by paraplu gemonteerd. Vasthouden onnodig.

Over de boulevard in Brighton, langs de befaamde Pier, de weg die leidt naar de White Cliffs off Dover, proeven we iets van grandeur uit vervlogen tijden. Drie weken geleden, bij aankomst, moest de tijd een uur terug. Jammer dat het geen 150 jaar kan, voor even dan...

Roos

