

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 27 september 2024 no. 39

De diensten

Zondag 29 september 2024
09.30 u. ds. N. van Andel uit
Houten
Collecte voor de kerk



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Zondag 6 oktober 2024
Dienst met doventolk
09.30 u. ds. W. Bisschop uit Breda
Collecte voor Diaconie

Organist/pianist
Pim Lodder

Ouderling van dienst
Henk Voormolen

Lector
Arie van Mourik

Kinderwoorddienst
Jonneke Verhaar

Kinderoppas
Jiska Wallaard

Koffie schenken
Hendrik en Ans van Vuren en
Arnold Schakel

Onze diensten zijn te volgen via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Gé Rijke moest een zeer ingrijpende beslissing nemen rond zijn onwillige voet. Donderdagmiddag is zijn onderbeen geamputeerd. Gelukkig heeft hij die operatie goed doorstaan. Nu is het dag voor dag zien hoe het verder gaat. Laten we bidden voor hem in alle onzekerheid die dit geeft.

Leo Schouten mocht uit het ziekenhuis, terug naar zijn eigen plek in Tiendwaert. Dat is fijn voor hem en Marry. Hopelijk kan hij daar verder herstellen en verloopt dat proces naar wens.

Vervolgonderzoeken moesten deze week voor Gerrit en Ria Kon meer duidelijkheid bieden en zicht op een behandeltraject. We denken ook aan hen.

We bidden voor wie genoemd wordt én voor wie ongenoemd blijft om kracht, moed en troost. Dat is nodig in veel situaties; ziekte, onzekerheid rond gezondheid, verdriet, gemis, beperking... Het leven is mooi, maar vaak ook weerbarstig!

Woorden om te bidden:

*God, laat mij soms even zien.
Verander mijn ogen,
genees mijn blinde vlekken
voor de hoop die U geeft.
Dat ik mag geloven
in het onvoorziene,
de nog niet gebeurde dingen.
Dat ik de sprong mag wagen
uit het donker naar licht
dat mijn verlangen aandrijft.
Zodat wat ik nu nog niet zie
in mijn ogen zichtbaar mag worden:
in mijn ogen, in mijn hart.
Geef mij een hart in uw hart.*

Annette Driebergen

Bloemen



Collecteopbrengst 22-9

Diaconie/Noodhulp voor Soedan:
€ 979,87

Jarig in oktober

5-10 dhr. C. van Vugt
22-10 mw. M.C.G. van Ramshorst-de Jong
26-10 mw. A. van Vuren-de Bruijn

Vooruitblik: Kinderdienst op 13 oktober



Binnenkort begint de Kinderboekenweek met als thema:
Lekker eigenwijs!

De kinderdienst van oktober sluit al een aantal jaren aan bij dat thema. We zullen stilstaan bij het verhaal van Jona, die lekker eigenwijze profeet. Met eigenwijze liedjes en wie weet ... ook eigenwijze kinderen?
Reserveer alvast de datum!

Uit het boekje van de Bouwplaats

Er is weer van alles te leren in de Ontmoetingskerk dit seizoen. Kringen voor ontmoeting rond Bijbel en geloof. De eerste bijeenkomst van de Bijbelkring is achter de rug. Een mooi aantal deelnemers heeft zich gemeld. In oktober staat het volgende op stapel:

- **6 oktober:** In gesprek over Dietrich Bonhoeffer bij een podcast van de Verwondering (zie bericht elders in de gemeentebrief)
- **8 oktober:** Bakkie Troost, koffie met een open Bijbel
- **10 oktober:** Ik geloof, geloof ik... gesprekskring voor twintigers en dertigers
- **16 oktober:** Start van de kring rond het boek van Bastiaan Ragas - Jezus, waarom?

Voor Bakkie Troost is opgeven niet nodig, voor de andere momenten zien we je aanmelding graag binnenkomen op bouwplaats@ontmoetingskerk.nl



Terugblik: Van chaos naar een mooie wereld

Het was een feestje bij de peuter- en kleuterdienst. Er is door alle kinderen hard meegewerkt aan het bouwen van de aarde. Met veel enthousiasme zag iedereen hoe donker veranderde in licht, groen en leven.



Wie alle foto's wil zien, kan terecht op de website van de kerk of klikken op deze link:

<https://myalbum.com/album/Z8BkYXRwNzy2/>

Ha sportieveling,

Deze herfst gaan we frisse boslucht opsnuiven op de Utrechtse Heuvelrug! We gaan dit keer naar de Lage Vuursche en daar al mountainbikend of wandelend het prachtige herfst schoon beleven. We willen de route 'Hoge Vuursche' gaan doen (22 km). Deze route is voor zowel beginnende als gevorderde rijders voldoende uitdagend.

Hier zijn ook ruim voldoende mogelijkheden om de Utrechtse Heuvelrug wandelend te ontdekken. Er is afhankelijk van de wensen een wandelroute van 5 km of 10 km beide zijn 5 min. rijden vanaf de verzamelplaats vandaan.

Om 16.00 uur leveren we de MTB's weer in en is er op de parkeerplaats nog wat te drinken en wat lekkers. Daarna gaan we voor wie wil nog borrelen bij café restaurant het Vuursche Bos. Vanuit Meet Me zorgen we voor wat borrelhapjes inclusief. Drinken en evt. eten is voor eigen rekening. Voor meer informatie en opgeven zie website.

Ga gezellig mee en geef je op!



KLOKRADIO

In het programma '1 op 1 met....' van maandag 30 september (20:00-21:00) heeft Arie Slob een interview met Tabitha Kazen uit Noordeloos. Zij is slechtziend en is een jaar geleden ook in een uitzending geweest. Onderwerp van gesprek: mogelijke aanpassingen voor blinden en slechtzienden in Molenlanden. De vraag zal zijn of er iets met haar aanbevelingen is gedaan.

Uitnodiging PCOB

De PCOB (Protestants Christelijke Ouderen Bond) afdeling Giessenlanden nodigt u uit voor haar bijeenkomst op maandag 30 september om 14.00 u in het Bruisend Hart in Hoornaar.

Spreker is de heer Piet van der Burg met een presentatie over de bloemenpracht met Pasen op het St. Pietersplein in Rome. De bloemen worden geschonken door de Nederlandse sierbloementelers.

Dhr. van der Burg is bloemsierkunstenaar, hij ontwerpt de bloemstukken en organiseert het geheel.

Het belooft een prachtige middag te worden. Ook niet leden zijn welkom.

Wim van der Ham



Over de voorganger van vorige week:

'Nico van Splunter de Zendeling van Spangen'

Vorige week preekte bij ons ds. Nico van Splunter uit Rotterdam. Zijn preek ging over 'de daad bij het woord voegen'. Even noemde hij in zijn preek burgemeester Aboutaleb aan de keukentafel en ik dacht: "Nu gaat hij iets over zijn werk in Spangen en Bospolder-Tussendijken vertellen", maar dat gebeurde niet.

Toen ik hem na afloop gedag zei, vroeg ik hem waarom hij niets had verteld over zijn werk in deze wijken. Dat vond hij niet nodig.

Nu doe ik dat omdat juist hij bij uitstek iemand is de daad bij het woord voegt.

Nico van Splunter was een aantal jaren missionair werker in Amsterdam-West en deed daarna een opmerkelijke stap: hij werd kerkplanter en pionier in de Rotterdamse wijk Spangen. Inmiddels is daar een kerk ontstaan waar mensen met een heel verschillende achtergrond op zondag bij elkaar komen in een multiculturele setting. Hij vindt het belangrijk om zich als kerk voor de wijk in te zetten en heeft daarom veel contacten met de mensen en de organisaties, zoals school en maatschappelijke instellingen. Hij regelt laptops voor scholieren en gaat mee naar hulpverleners hij is coördinator van weggeefwinkel Yess! De kerk die hij dient noemt hij een 'meedoekerk'. Iedereen draagt een steentje bij, van preek tot eten. Hij is positief over de toekomst van de kerk. (Bron: EO)

Henk van Achterberg



Bericht van de Bouwplaats

De Verwondering

"Zwijgen als je wordt geconfronteerd met kwaad is in zichzelf ook kwaad."

Dat is een van de pittige uitspraken van Dietrich Bonhoeffer. Hij moest zijn moed en trouw met de dood bekopen.

Wie was deze inspirerende man?

In een aflevering van de podcast 'De Verwondering' gaat presentator Annemiek Schrijvers op zoek naar een antwoord, naar het wonder van het alledaagse.

Op zondagavond 6 oktober willen wij, Mathilde Bos en Henk van Achterberg, deze aflevering van de podcast 'De Verwondering' <https://www.kro-ncvr.nl/programma's/deverwonderingspodcast> om half 8 bespreken in de Ontmoetingskerk.

Aanmelden bij bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

Column

Zon- en Maanmysterie...

'Life is so much easier when the sun shines, Isn't it'? Aldus another dogloving lady...En inderdaad ze heeft gelijk, met de zon erbij kun je bergen verzetten. Door de hond zijn we verzekerd van overal en altijd een praatje met de Ierse bevolking, die hem onverholven adoreren en ons tevens unaniem verzekeren dat het in september nog nooit zulk mooi weer was. Bij de mooie robuuste huizen langs deze prachtige kustroute hangt allicht een wasje te wapperen. Niet zo gek met dit weer, maar dat men in dit regenklimaat, algemeen bekend, überhaupt buitenwaslijnen heeft, getuigt van hoopvolle mensen. 'Alles wat aan de buitenlucht droogt is gezonder': een motto van mijn schoonmoeder, die zelfs haar kookpannen op een rekje buiten droogde...

Omhoog rijdend naar Malin Head - het prachtige, meest noordelijke puntje van Ierland - drinken we koffie in een paarse pub: 'The Rusty Nail' geheten; de roestige spijker dus. We komen tot de conclusie dat we zelf ontdekte dingen veruit prefereren boven geëxploiteerde (hapklare) attracties met bijbehorende drukte en toegangsprijzen. Eigen ontdekkingen met de nodige fantasie erbij zijn zoveel leuker.

Ieren zijn religieus, eren hun voorgelacht. Er zijn overal begraafplaatsen, waarvan de oudste, bij een ruïne van kerk of abdij, het meest tot de verbeelding spreken, met behalve het Keltisch kruis, prachtige gedenksteden.

Een ommuurd landgoed uit vroeger tijd is nogal eens getransformeerd tot golfbaan waarin de monumentale bomen nog verhalen van het roemrijk verleden...

De plaats die we bezoeken, met neolithische steencirkel en gerestaureerde grafheuvels is zeker de moeite waard. Op 21 september extra druk. Bussen vol mensen, waarvan enkelen volkomen in trance in kleermakerszit voor de stenen. Een man druk in de weer met een wichelroede. Juist deze datum werpt de opkomende zon zijn stralen precies de hoofdingang van de grote grafkamer binnen. Alleen helaas, het is bewolkt. Maar geen nood want met een speciale lamp bereikt men hetzelfde lichteffect, wat ook nog eens elk uur herhaald wordt. Heel indrukwekkend, maar voor mijn bevattingvermogen echter qua historie net iets te ver tot stof wedergekeerd.

's Avonds in de camper op bed moet ik even grinniken, want om elf uur schijnt de volle maan precies het kleine dakraampje binnen.

Roos

