

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 20 september 2024 no. 38

De diensten

Zondag 22 september 2014

09.30 u. ds. N. van Splunter uit Rotterdam

16.00 u. Peuter- en kleuterdienst
Collecte voor de diaconie/Soedan



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=011EcrgHRMCQ1oWUmgqwQ>

Zondag 29 september 2014

09.30 u. ds. N. van Andel uit Houten

Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Hans Arnold

Middag: Dick van der Garde

Ouderling van dienst

Henny Kool

Lector

Wies Harrewijn

Kinderwoorddienst

Cora Klein-Hoffman

Kinderoppas

Aldwin Koorevaar

Koffie schenken

Tiny Rol en Conny van Tussenbroek

Middag: Anneke den Ouden en Willy Korevaar (óf Mariandel en Wim Robbertsen?)

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

We namen in de afgelopen week afscheid van Arigje Hertsenberg. Het was fijn dat de Hervormde gemeente van Hoornaar ruimte gaf om dat in hun kerkgebouw te doen.

Verderop in de gemeentebrief vindt u woorden ter gedachtenis.

Het is een tegenvaller voor Leo Schouten: de ontsteking is nog niet onder controle. Hij moest dus ook afgelopen week in het ziekenhuis blijven (niet in het Beatrixziekenhuis trouwens, maar in het Albert Schweitzer in Dordrecht). Hopelijk is het einde in zicht, al zijn dan niet alle zorgen voorbij. We denken aan hem en Marry.

Gé Rijke is weer thuis. Het probleem met de onwillige voet is nog niet opgelost. Dat kost veel hoofdbreken en vraagt veel van hem. Laten we voor hem bidden om wijsheid en moed.

Bij Gerrit en Ria Kon en hun gezin zijn zorgen om de gezondheid van Gerrit. Bij hem is longkanker geconstateerd. Verder onderzoek moet uitwijzen of/welke behandeling mogelijk is. In alle onzekerheid voelen ze zich sterk met elkaar en vertrouwen ze op kracht voor wat komt. We bidden voor hen.

Ook op andere adressen in de gemeente én daarbuiten is zorg om ziekte, onzekerheid over wat komen gaat, verdriet om kinderen of ouders. Laten we om elkaar heen staan en bidden om moed en troost voor wie dat nodig heeft (gebed op de volgende pagina).

Annette Driebergen

Bloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij Heleen van Toor, ter bemoediging.

Collecteopbrengst 15-9

Kerk: € 412,65

Jarig in september

26-9 mw. B.N. Attema

* * *

Collecte voor Noodhulp in Soedan!



zie pagina 4



Bij de gedachtenis van Arigje Hertsberg

Op 11 september overleed onze zuster in Christus Arigje Adriaantje Hertsberg-van der Ham. Arigje groeide op op de grens van Hoornaar en Noordeloos in een gezin dat geworteld was in de gereformeerde kerk in Noordeloos. Geloof was dan ook vast deel van haar bestaan. Dat bleef het, ook nadat ze trouwde met Harm en samen met hem vier kinderen kreeg.

Op haar eigen manier probeerde ze een goede en betrokken moeder voor hen te zijn. Ze had oog voor anderen; behulpzaamheid en gastvrijheid waren voor haar vanzelfsprekend.

Arigje kende in haar denken niet veel kleuren; de dingen waren voor haar zwart of wit. Dat maakte haar niet altijd eenvoudig in de omgang en veroorzaakte ook wel verwijdering. Soms met mensen en ook met de kerk.

Gelukkig liet geloof haar niet los. Het was voor haar niet eenvoudig daar iets van te delen, maar het werd zichtbaar in facetten van haar leven. Bij haar afscheid lasen we woorden uit Psalm 139. Daarin hoorden we het troostvolle weten dat we als mens ten diepste gekend zijn door God. Dat spraken we ook uit over het leven van Arigje.

Op de rouwkaart stonden woorden uit een gedicht van Nel Benschop. Een van de coupletten luidt:

Je bent niet dood - je mag voor eeuwig leven.

*Je bent verlost van onvolkomenheid,
van pijn en van verdriet. God zal je geven
een onbegrensd geluk in een onbegrensd tijd.*

In dat geloof namen we afscheid van Arigje. We bidden voor Harm, met wie ze meer dan 65 jaar getrouwd was, voor haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen om troost en nabijheid van God en mensen.

Voor deze dagen een wellicht bekend gedicht over wat God geeft:

Verhoord gebed

*Ik vroeg om kracht...
en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.
Ik vroeg om wijsheid...
en God gaf me problemen om mij te leren die op te lossen.
Ik vroeg om voorspoed...
en God gaf me verstand en spierkracht om mee te werken.
Ik vroeg om moed...
en God gaf me gevaren om te overwinnen.
Ik vroeg om liefde ...
en God gaf me mensen met moeilijkheden om te helpen.
Ik vroeg om gunsten...
en God gaf me kansen.
Ik kreeg niet waar ik om vroeg,
maar God gaf me alles wat ik nodig had.*

Annette Driebergen

Peuteren en Kleuter dienst



thema: 'DE SCHEPPING'

ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
22 SEPTEMBER 2024 / AANVANG 16.00 UUR

Bij de dienst van zondagmiddag, 16.00 u.

Heel langzaam komt de wereld tevoorschijn, aanstaande zondagmiddag, in de dienst voor peuters en kleuters.

Het licht, het water, de wolken, de zon en de maan, de bloemen, de dieren én de mens.

Met elkaar - en vooral ook met hulp van veel kinderen - zien we de Schepping ontstaan. Wat zijn we blij dat we op die aarde mogen leven!

We kijken uit naar deze dienst!

Jonneke en Annette



Vacatures:

Ben jij of ken jij...

Na de zomervakantie is ook het werk van de kerkrentmeesters weer van start gegaan. Zowel binnen het team van de vijf kerkrentmeesters als rondom het team komen er vacatures. Binnen nu en twee jaar zijn er verschillende taken in te vullen. Denk dan bijvoorbeeld aan: secretaris, chef planning kerk-TV, voorzitter, penningmeester, medewerkers voor de actie kerkbalans en een lid van de kascommissie. Veel van ons werk gebeurt achter de schermen en is in te delen in je eigen tijd. Overigens is het voor lang niet alle taken nodig om kerkrentmeester te worden. Daarnaast willen we het takenpakket van de penningmeester splitsen en kijken we hoe diverse taken anders ingevuld kunnen worden. Kortom: ben jij of ken jij.... iemand binnen onze mooie gemeente die mee wil helpen met ons, meld jezelf aan of geef een naam door aan ons, graag voor eind september. Dat kan via Gerco den Oudsten: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl of T: 06-28887444.



Theologische Verdieping

Meer weten over achtergronden van het christelijk geloof? Dan is de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden iets voor u!

In het komend lesseizoen dat loopt van september 2024 tot begin mei 2025, worden lessen gegeven in een achttal vakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Rabbinica, Filosofie, Gemeente-opbouw, Spiritualiteit en Wereldgodsdiensten.

De lessen worden gegeven door ervaren en enthousiaste docenten. Daarbij is ook veel ruimte voor onderling gesprek, een element dat door huidige cursisten zeer gewaardeerd wordt.

De lessen worden gegeven op woensdagmorgen van 10.00-13.00 uur.

Zij vinden plaats in de Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam.

De kosten voor dit cursusjaar van ongeveer 30 lessen zijn: 240 euro.

Verdere informatie over cursus en aanmelding is te vinden op onze website TVGRotterdam.nl

Noodhulp voor Soedan

Deze week willen we de collecte bestemmen voor Soedan. In dit Afrikaanse land bezweek vorige maand een dam als gevolg van hevige regenval. Tientallen mensen zijn omgekomen. Complete dorpen zijn weggevaagd en de watervoorziening voor meer dan een miljoen mensen loopt gevaar.

Deze noodsituatie volgt op de vele andere rampen die in Soedan en omliggende landen plaatsvinden. Zo wordt het Afrikaanse land al anderhalf jaar geteisterd door een burgeroorlog met tienduizenden doden en nog veel meer vluchtelingen tot gevolg. Er is honger en nu dreigt er tot overmaat van ramp een gigantisch watertekort.

Via haar noodhulpprogramma biedt Kerk in Actie hulp aan vluchtelingen in Soedan en buurlanden. Ze zorgen voor water en middelen waarmee de gezinnen in hun onderhoud kunnen voorzien.

Met uw bijdrage kunnen we de vluchtelingen helpen. Geef tijdens de dienst, via de QR-code of maak uw gift over naar de bankrekening van de Diaconie: NL82RABO 0346 3028 38
Hartelijk dank voor uw steun!

De diaconie



Terugblik op de Startzondag

Het 'startschot' voor het nieuwe seizoen is gegeven. Met een inspirerende kerkdienst, bevestiging en welkom van ambtsdragers en buurtbezoekers, veel lekkers, ruimte voor gesprek en ontmoeting, aandacht voor het spreuwenproject en de symbolische opening van een concreet 'huis voor alle spreuwen'. We hopen dat de spreuwen hun weg naar dit huis vinden.



En natuurlijk hopen we dat alle spreuwen elkaar zullen vinden! We zien uit naar veel creativiteit en vindingrijkheid. Deel gerust uw ervaringen met het spreuwenproject met een van de ouderlingen!



Dank aan iedereen die een bijdrage aan de Startzondag leverde!

Annette Driebergen

Meer foto's van afgelopen zondag vindt u hier: <https://myalbum.com/album/QmgY6dWrv4GK/>



De jeugd is de kerk van vandaag en de kerk van de toekomst.

Als kerk willen wij een plek zijn die bruist van leven en plezier.

Daarom hebben wij u/jou har(d)t nodig. ♥

Wordt jij onze nieuwe Clubleiding of sluit je liever aan bij het Tienerkerk team?

Geef je op bij de jeugdouderlingen! Aldwin en Elvira

Bericht van de Bouwplaats

De Verwondering

“Zwijgen als je wordt geconfronteerd met kwaad is in zichzelf ook kwaad.”

Dat is een van de pittige uitspraken van Dietrich Bonhoeffer. Hij moest zijn moed en trouw met de dood bekopen. Wie was deze inspirerende man?

In een aflevering van de podcast ‘De Verwondering’ gaat presentator Annemiek Schrijvers op zoek naar een antwoord, naar het wonder van het alledaagse.

Op zondagavond 6 oktober willen wij, Mathilde Bos en Henk van Achterberg, deze aflevering van de podcast ‘De Verwondering’ <https://www.kro-ncrv.nl/programma's/deverwonderingspodcast> om half 8 bespreken in de Ontmoetingskerk.

Aanmelden bij bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

Bijbelkring / Gemeente Groei Groep seizoen 2024-2025

Fijn dat er al enkele mensen zich hebben opgegeven voor de GGG!

Dit jaar spreken we met elkaar over: “Hoe kun je God horen, zien en ervaren. Want God is veel dichterbij dan je durft te dromen.”

Kom en zoek in de Bijbel, praat met elkaar en deel je geloof aan de hand van praktische vragen vanuit het boekje dat door het Evangelisch Werkverband van de PKN is opgesteld.

We komen 8 keer bij elkaar op een woensdagavond, van september t/m maart, in een zaal van de Ontmoetingskerk van 19:45 tot 21:45 uur.

Wees welkom op de eerste kennismaking met elkaar en met het onderwerp komende woensdag 25 september. Geef je op via een mail naar bouwplaats@ontmoetingskerk.nl.



Groet,
Jacoline Fierloos

Column

Turf en bramen

Bramen genoeg, je kan maar plukken en meenemen. Door de zon beschenen, rijp geworden, even in heet water en vanavond over de Griekse yoghurt. Lopen doe je met alle zintuigen, de beste manier om een land te verkennen. Zien, horen, ruiken proeven. Kilometers zonder amechtig te worden van de warmte. Naar een 13e-eeuws kasteel, met ruïne van een abdij met oeroude begraafplaats. Alleen bereikbaar langs hoog omwalde middeleeuwse weggetjes, slingerend door de heuvels, waar je ook nog eens bijna helemaal alleen bent. Een heel verschil met een dag eerder, bij de mooie, maar zeer toeristische Cliffs of Moher.

Na twee dagen bibberweer, cloudy, dampy and showers (bewolkt en regenbuien) - vrij normale Ierse weersomstandigheden - schijnt de zon! Heel bijzonder. In ieder Iers stadje is de behoefte om te schuilen - samen met tekort aan zon - af te zien aan de hoeveelheid pubs en 'cosy' (knusse) tearooms en zogenaamde breakfasthouses. Superheerlijke taarten en Iers ontbijt 'served whole day'. Gezien de omvang van diverse gasten in 'The Ugly Duckling' was het daar misschien wel een beetje te cosy...

In de pub - ook gemoedelijk en gezellig - staat naast de kachel een bak met turf paraat, wat hier nog volop gestoken en gestookt wordt! We rijden een deel van de schitterende Wild Atlantic Way, waaraan we een paar keer overnachten, gewoon gratis, in een van de vele baaien of haventjes. Met altijd een plaquette waarop de helden(verhalen) van weleer. Heden ten dage nog nawerkend in Ierse mannen, altijd in een korte broek. En vroeg op de avond duiken steevast een ploegje vrouwen en mannen de koude zee in, soms vergezeld van hun hond. Stoer volkje!

Je moet hier eigenlijk niet rijden, maar tuffen, voortdurend alert/beducht op ongeëvenaard mooie uitzichten. En zeker op tegenliggers aan de rechterkant! Links rijden blijft een hachelijke zaak! Zo bezoeken we mysterieuze steencirkels en genieten we van ruige Ierse kusten. Landschap in opkomende herfstkleuren, geaccentueerd door een onverwacht stralende zon.

Maar wordt teveel aan gemijmer niet gelogenstraft?

Terug naar de bramen...

Al rijdend ineens een knal! Nee hè, weer dat schuifje op het koelkastdeurtje vergeten! En dus ligt een deel van de inhoud op het eronder liggende (lekker warme) kleedje. Daar is voortaan een mooi braamkleurtje aan toegevoegd.

Roos

