

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 13 september 2024 no. 37

De diensten

Zondag 15 september Startzondag
09.30 u. ds. A.N. Driebergen
Collecte voor de kerk



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Zondag 22 september 2014
09.30 u. ds. N. van Splunter uit Rotterdam
16.00 u. Peuter- en kleuterdienst
Collecte voor de diaconie

Organist/pianist

Bert Kruis

Ouderling van dienst

Gerco den Oudsten

Lector

Peter Oosterlee

Kinderwoorddienst

Alie van de Bosch en
Sanne van Wijk

Kinderoppas

Esmiralda de Jongh en Nienke Haag

Koffie schenken

Hans Bassa en Annemiek van Vuren

Onze diensten zijn te volgen via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Afgelopen woensdag overleed Arigje Hertsenberg-van der Ham. Heel stil en rustig gleed ze uit het leven weg. Arigje is 88 jaar geworden en was meer dan 65 jaar getrouwd met Harm. Wat zal ze op de Dorpsweg worden gemist! We bidden voor Harm en zijn gezin om troost en kracht voor deze dagen.

Het afscheid vindt plaats op dinsdag 17 september om 13.30 uur in de Hervormde Kerk van Hoornaar. Aansluitend wordt zij in besloten kring op de begraafplaats aldaar in haar graf gelegd. Er is daarna gelegenheid tot condoleren en ontmoeting in Het Bruisend Hart in Hoornaar. Volgende week zullen we haar op deze plek en in de dienst gedenken.

Vorig weekend werd Leo Schouten in het Beatrixziekenhuis opgenomen in verband met een ontsteking. Helaas verhinderde een andere ontsteking zijn terugkeer naar zijn eigen plek. Hopelijk lost ook dat zich op en kan hij snel weer naar De Tiendwaert.

In datzelfde ziekenhuis is ook Gé Rijke opgenomen. Daar wordt geprobeerd een onwillige voet wat te activeren. Met zijn kenmerkende positieve instelling is hij vol goede moed.

Nico en Willeke Verheij moesten afscheid nemen van de moeder van Nico, mevrouw Voorwinden. Elk afscheid roept herinneringen op aan wat is geweest én aan wat niet was. We denken aan hen en bidden voor de familie om troost en liefdevolle nabijheid van God en mensen.

Annette Driebergen

Bloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij mw. Jet Jager als nieuw ingekomen lid. Van harte welkom in onze gemeente!

Collecteopbrengst 8-9

Kerk: € 317,95.

Jarig in september

26-9 mw. B.N. Attema

* * *

High Coffee!

Neem je/neemt u ook iets lekkers mee voor de koffie/thee zondagmorgen?
We delen wat er is!



Vooruitblik: Startzondag op 15 september



Op 15 september is onze 'Startzondag'. Die naam heeft iets verwarrend, want kerkelijk werk lijkt niet een echt begin en einde te kennen. We geven een soort 'hernieuwde aftrap' van alle kerkelijke activiteiten die in de zomer op een lager pitje staan. We sluiten op die dag aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: 'Als nieuw'.

Dat thema past in ieder geval goed bij onze nieuwe pastorale en diaconale structuur, omdat we van start gaan met een andere invulling van ouderlingen, buurtbezoekers én spreeuwen.

Wat kunt u zondag verwachten?

- Een dienst met daarin bevestiging van de twee ambtsdragers, Elise Kon en Aldwin Korevaar, die met Pinksteren afwezig waren
- Een gelofte van en zegen voor vijf buurtbezoekers die nog niet officieel zijn voorgesteld.
- Een bijzonder lied van de spreeuw
- Psalm 84 als lezing, met daarin aandacht voor de vogels
- Het thema 'Een huis voor vogels', met de onthulling van een spreeuwenhotel
- Vogels, gemaakt door de kinderen



Na de dienst is er een vervolgprogramma. Daarvoor doen we een beroep op 'baktalenten' in de kerk, zodat we met een 'High Coffee' iets lekkers hebben om te delen. Tijdens en na de koffie/thee zal op allerlei manieren mogelijkheid tot 'spreeuwen' zijn. Dat klinkt nu wellicht nog wat geheimzinnig, maar wordt op die dag zeker helder!

Reserveer dus een 'ruime morgen' voor de kerkdienst, een hernieuwde start van het seizoen en ontmoeting!

De voorbereiders: Anita, Ans, Conny, Hendrik, Margreeth en Annette

Vooruitblik: 22 september, 16.00 uur – dienst voor peuters en kleuters

Om alvast te noteren voor de allerjongsten: een viering over de schepping, met veel interactie en aandacht voor de allerjongsten! We verheugen ons nu al!

Jonneke en Annette



thema: 'DE SCHEPPING'

ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
22 SEPTEMBER 2024 / AANVANG 16.00 UUR



Vacatures:

Ben jij of ken jij...

Na de zomervakantie is ook het werk van de kerkrentmeesters weer van start gegaan. Zowel binnen het team van de vijf kerkrentmeesters als rondom het team komen er vacatures. Binnen nu en twee jaar zijn er verschillende taken in te vullen. Denk dan bijvoorbeeld aan: secretaris, chef planning kerk-TV, voorzitter, penningmeester, medewerkers voor de actie kerkbalans en een lid van de kascommissie. Veel van ons werk gebeurt achter de schermen en is in te delen in je eigen tijd. Overigens is het voor lang niet alle taken nodig om kerkrentmeester te worden. Daarnaast willen we het takenpakket van de penningmeester splitsen en kijken we hoe diverse taken anders ingevuld kunnen worden. Kortom: ben jij of ken jij.... iemand binnen onze mooie gemeente die mee wil helpen met ons, meld jezelf aan of geef een naam door aan ons, graag voor eind september. Dat kan via Gerco den Oudsten: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk.nl of T: 06-28887444.



Theologische Verdieping

Meer weten over achtergronden van het christelijk geloof? Dan is de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden iets voor u!

In het komend lesseizoen dat loopt van september 2024 tot begin mei 2025, worden lessen gegeven in een achttal vakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Rabbinica, Filosofie, Gemeente-opbouw, Spiritualiteit en Wereldgodsdiensten.

De lessen worden gegeven door ervaren en enthousiaste docenten. Daarbij is ook veel ruimte voor onderling gesprek, een element dat door huidige cursisten zeer gewaardeerd wordt.

De lessen worden gegeven op woensdagmorgen van 10.00-13.00 uur.

Zij vinden plaats in de Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam.

De kosten voor dit cursusjaar van ongeveer 30 lessen zijn: 240 euro.

Verdere informatie over cursus en aanmelding is te vinden op onze website TVGRotterdam.nl

Wisseling van de wacht bij Kerkklokradio

Vier keer per jaar vindt vanuit onze Ontmoetingskerk een uitzending van Kerkklokradio plaats. Daarmee krijgt onze kerkdienst bereik in een wijde regio. Bij die uitzending zijn altijd vrijwilligers betrokken. Allereerst zijn er mensen voor en tijdens de kerkdienst in de studio in Nieuw-Lekkerland. Er wordt gezorgd voor muziek voor en na afloop van de dienst. In de avond rijden opnieuw gemeenteleden naar Nieuw-Lekkerland, voor een avondrond thema, met muziek en verbindende teksten. Daarbij kunnen ook verzoeknummers worden aangevraagd.

Vanaf het begin van onze deelname was Jan Vink betrokken bij deze uitzendingen. Hij heeft kortgeleden afscheid van die taak genomen. Jan, bedankt voor alle inzet vanaf het eerste uur!

Het vrijwilligersteam kon wel enige versterking gebruiken. Het is fijn dat er mensen gevonden zijn die daarbij betrokken willen zijn. Het team bestaat nu uit Arie Slob, Daniël Dik, Conny van Tussenbroek, Ans van Vuren, John van Maurik én nieuwelingen Hans en Emmy Arnold, Henk van Achterberg en Ad Duijm.

Dank voor alle inzet en enthousiasme! We wensen jullie plezier en inspiratie bij het verzorgen van dit stukje kerkenwerk. Namens de kerkenraad,

Elise Kon-van der Logt

Terugblik eerste vergadering kleine kerkenraad

In het nieuwe seizoen kwam de kleine kerkenraad op 9 september voor het eerst bijeen. We hoorden wat er leeft en bereikt is in alle geledingen van de kerkenraad. Daarna kwam het werkverslag van Annette aan de orde. We gebruiken dit jaarlijkse verslag om terug te kijken op het afgelopen seizoen. Wat gaat goed of waar zijn we blij mee, wat hadden we misschien anders moeten doen en we kijken wat beter moet. Een terugkerend punt is om oog te blijven houden voor de verdeling van de tijd van Annette om haar ambt in de volle breedte uit te kunnen blijven oefenen.

We stonden nogmaals stil bij de uitrol van de nieuwe structuur. De nieuwe structuur vroeg om aanpassing van de kerkgids. We willen Otto en Anke bedanken voor deze monsterklus!

De buurtbezoekers zijn inmiddels op pad gegaan. Zij zullen de komende weken bij ieder adres een tasje te bezorgen met informatie om invulling te geven aan de nieuwe structuur. Daarnaast pakken we het thema 'Veilige kerk' op. We volgen het stappenplan om te zien wat nodig is.

De volgende vergadering van de kleine kerkenraad is op maandag 21 oktober.

Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: woensdag 18 september 2024

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: Odense Huis, Peperstraat 40, 2969 AZ Oud-Alblas

Thema: Dementie en onbegrepen gedrag

Gast: Psycholoog Mirjam van Zee

Datum: donderdag 26 september 2024

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: De Peperhof, Dokter H. de Vriesplein 8-62, 4241 BW Arkel

Thema: Dementie en onbegrepen gedrag

Toegang is gratis.

U bent van harte welkom!

Alzheimer Trefpunt Molenlanden



📅 Woensdag 18 september 2024	📅 Donderdag 26 september 2024
📍 Odensehuis, Oud-Alblas	📍 De Peperhof, Arkel
🕒 19:30 uur (inloop 19:00 uur)	🕒 19:30 uur (inloop 19:00 uur)

Thema:
Dementie en onbegrepen gedrag

Gast:
Psycholoog Mirjam van Zee



U bent van harte welkom!

Heeft u vragen of wilt u meer weten, kunt u contact opnemen met Arie Slob
marrieslob@hetnet.nl of per telefoon: 06-51173181



Start Jeugdwerk

Jaarlijks wordt het kerkelijk seizoen en dus ook het jeugdwerkseizoen geopend. Dit doen we o.a. tijdens de Startzondag, deze vindt plaats op zondag 15 september 2024.

Startvrijdag groep 5 t/m 8

Naast de Startzondag openen we het jeugdwerkseizoen voor de bovenbouw en tieners met een gezellig samenzijn en wel op vrijdag 27 september 2024.

Vanaf 16:00 uur verwelkomen we de jeugd van groep 5 t/m 8 in de grote jeugdruimte van de kerk. Zorg voor sportieve kleding en sportschoenen. Het belooft een leuke en gezellige middag te worden!

Aansluitend genieten we van een maaltijd. De middag eindigt ongeveer rond 18:30 á 19:00 uur.

Startvrijdag Tieners (brugklas t/m 16 jr.)

Vanaf 17:30 uur verwelkomen we ook de tieners in de grote jeugdruimte. We beginnen met een gezellige maaltijd.

In de avond gaan we op pad. Zorg voor stevige kleding en vooral ook stevige schoenen. Op een gave plek zullen we een spannende 'Light Battle' spelen. Denk hierbij aan een lasergame opdracht á la Wie is de mol.....

Voor deze avond vragen we een eigen bijdrage van € 7,50 per persoon.

Laat je weten of je wel/niet komt? We zien uit naar jullie komst!

Opgeven: jeugd@ontmoetingskerk.nl Aldwin ☎ 06-57503504 Elvira ☎ 06-51508630

Maartje, Aldwin & Elvira



De jeugd is de kerk van vandaag en de kerk van de toekomst.

Als kerk willen wij een plek zijn die bruist van leven en plezier.

Daarom hebben wij u/jou har(d)t nodig. ❤️

Wordt jij onze nieuwe Clubleiding of sluit je liever aan bij het Tienerkerk team?

Geef je op bij de jeugdouders! [Aldwin](#) en Elvira

Column

Al staat de zee al hol en hoog

Niet zomaar een overtochtje, wel 24 uur varen, van Duinkerken in Noord Frankrijk naar Rosslare in Ierland. Het laatste stukje naar de haven lopen diverse donkere mensen over de spoorlijn en aan de walkant in een kanaal staan enkelen zich te wassen. Voor het oprijden van de ferry controleert de douane de camper uitgebreid op aanwezigheid van vluchtelingen. Eenmaal op het schip blijkt tot mijn schrik dat de gereserveerde huisdierenhut – uiteraard is de hond er ook bij - geen patrijspoot heeft. Ik krijg het acuut benauwd, zelfs associaties met Jona in het zeemonster, al is dit dan het binnenste van een schip. Zo claustrofobisch! Gelukkig is een hulpvaardige purser bereid een andere hut te regelen. En yes, met raam! Ik ben hem zeer dankbaar! Op het schip alle comfort, restaurant, bar en een zaal met groot tv-scherm, waarop continue nostalgische muziekclips te zien zijn: Abba, Elvis Presley en ook, het allereerste waar ik als prepuber echt van ondersteboven was: The Monkeys met Daydreambeliever. De tijd doet rare dingen met je brein. Frappant hoe bij zo'n nummer nog exact hetzelfde gevoel boven komt als bij een 13/14 jarige! En hoewel het gegeven dat alle helden van weleer inmiddels aan het uitsterven zijn genoeg zegt over de eigen leeftijd, ben ik de 'daydream believer' van toen met alle bijbehorende desillusie, nooit echt ontgroeid...

De zee, aanvankelijk nog kalm, wordt naarmate de wind aantrekt steeds woester. De laatste zes uren voor onze bestemming zijn we zelfs genoodzaakt te blijven liggen om niet zeeziek te worden. Het is echt beangstigend en de hond wil uit angst alleen op bed bovenop z'n baas zitten.

Het feit dat de persoon die de schaal van Beaufort heeft uitgedacht - de methode om de windsnelheid te meten - een Ier was spreekt voor mij inmiddels boekdelen. Maar dan komt als vanzelf een liedje in mijn hoofd, dat rust en vertrouwen brengt, ik herken met verbazing wat mijn moeder vaak zong: 'Scheepke onder Jezus hoede met de kruisvlag hoog in top. Al staat de zee al hol en hoog en zweept de storm ons voort, we hebben 's Vaders zoon aan boord en veilig strand voor 't oog'. Ik ben een doorgewinterde landrot. Later, eindelijk echt veilig aan land, vinden we vijf minuten van de haven een overnachtingsparkeerplaats bij een kerk, vlak naast een zegenend Christusbeeld.

Zooo lekker geslapen!

Roos

