

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 30 augustus 2024 no. 35

De diensten

Zondag 1 september

09.30 u. viering Heilig Avondmaal
ds. A.N. Dribergen
Collecte voor project Ghana



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww>

Zondag 8 september

09.30 u. mw. N. Rijneveld-Schep uit
Lopik
Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Pim Lodder

Ouderling van dienst

Henny Kool

Lector

Ariane Harrewijn

Kinderwoorddienst

Maartje en Iris Vlot

Kinderoppas

Margreeth den Oudsten en
Nomi den Hartog

Koffie schenken

Henk Voormolen en Caroline
Vreugdenhil

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

De vakantie zit er weer op, voor alle schoolgaande kinderen en jongeren, hun ouders én voor mij. Het levensritme van het dagelijks bestaan went snel. Het is fijn dat in de afgelopen periode Jacqueline Fierloos en Greet Bijl beschikbaar waren voor kerkelijke vragen.

Sinds een maand wonen Henri en Arina de Groot-van Wingerden met hun zontje Jesse in de M.J. Veder van Hobokenstraat. Ze zijn lid geworden van de Ontmoetingskerk. Van harte welkom in ons midden! We hopen dat jullie je snel zullen thuisvoelen.

In de komende week staat een bijeenkomst met alle buurtbezoekers gepland. Op die avond wordt materiaal uitgedeeld dat bij aanvang van een nieuw kerkelijk seizoen hoort, zoals de Kerkgids, een boekje over het jeugdwerk en het boekje van de Bouwplaats. Binnenkort zal dat op alle adressen van onze kerk worden verspreid.

In de nieuwsbrief van Petrus stond de afgelopen week het hiernaast afgedrukte gebed. Om iets van zomer en rust vast te houden.

Annette Dribergen



Bloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij mw. M. Slob-Alting, met de hartelijke felicitaties voor haar verjaardag!

Collecteopbrengst 25-8

Kerk: € 308,10

Jarig in september

26-9 mw. B.N. Attema

* * *

*Goede God, bewaar in ons de zomer,
de ontspanning, de gezelligheid,
de opgedane fitheid,
de rust en de buitenlucht.*

*Geef ons de kracht om te starten
op het werk, in de buurt, op school,
thuis of voor het eerst op een nieuwe
plek, met een nieuwe baan of studie.
Brenge ons rust, wanneer we opzien
tegen vereisten of verwachtingen,
plichten of tegenvallers.*

*Geef dat uw licht ons tegemoet
stroomt,
en onze ogen opengaan voor wie op
onze weg komt met hulp en vrede.
Laat ons delen van de zomergloed,
bewaar in ons de warmte,
tot in de koude dagen,
zegen ons met uw hulp en vrede.*

Amen

Bij de dienst van komende zondagmorgen



De poster van Visje, zoals hierbij afgedrukt, is helder. Briefjes of tekens uit de hemel? Er ligt een heel boek!

En toch wordt in dat boek én in het leven met regelmaat om een teken uit de hemel gevraagd. In de Bijbel klinkt die vraag in ieder geval in het evangelie volgens Marcus, waarvan we zondag lezen uit hoofdstuk 8:10-26. Daar is het een opmerkelijke vraag, want zo op het oog zijn er genoeg tekens uit de hemel te ontdekken. Misschien is dat ook een kwestie van goed kijken?

In deze dienst vieren we samen de Maaltijd van de Heer. Brood en wijn kunnen als teken uit de hemel voor ons zijn.

Het thema: 'Een teken uit de hemel'.

Annette Driebergen

Vooruitblik: Startzondag op 15 september



Op 15 september is onze 'startzondag'. Die naam heeft iets verwarrend, want kerkelijk werk lijkt niet een echt begin en einde te kennen. We geven een soort 'hernieuwde aftrap' van alle kerkelijke activiteiten die in de zomer op een lager pitje staan. We sluiten op die dag aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: 'Als nieuw'.

Dat thema past in ieder geval goed bij onze nieuwe pastorale en diaconale structuur, nu we van start gaan met een andere invulling van ouderlingen, buurtbezoekers én spreeuwen. Natuurlijk komt dat in de dienst op 15 september aan de orde.

Na de dienst is er een vervolgprogramma. Daarvoor doen we een beroep op baktalenten in de kerk, zodat we met een 'High Coffee' iets lekkers hebben om te delen. Tijdens en na de koffie/thee zal op allerlei manieren mogelijkheid tot 'spreeuwen' zijn. Dat klinkt nu wellicht nog wat geheimzinnig, maar wordt op die dag zeker helder!

Reserveer dus alvast op 15 september een 'ruime morgen' voor de kerkdienst, een hernieuwde start van het seizoen en ontmoeting!

Annette Driebergen

De vreemdeling die in uw stede woont...

Als leden van het Oekraïne Comité vanuit het Dorpsberaad in Noordeloos zetten wij ons in om vluchtelingen uit Oekraïne te ondersteunen. Momenteel wonen Roman en Antonina, een getrouwd stel van rond de 60 jaar, met veel genoeg in ons dorp. Het zijn lieve mensen die hun land moesten ontvluchten vanwege de oorlog. Helaas moeten zij per 1 oktober hun huidige huisvesting verlaten.

Wij willen daarom een dringende oproep doen: Heeft u, of kent u iemand die een woonruimte beschikbaar heeft voor Roman en Antonina? Het gaat om tijdelijke of iets langduriger woonruimte, waarbij we letterlijk invulling kunnen geven aan de opdracht ons gegeven in Leviticus 19:34: "De vreemdeling die bij u vertoeft, zal u als een ingezetene onder u zijn; gij zult hem liefhebben als uzelf, want gij zijt vreemdelingen geweest in het land van Egypte".

We hopen op uw hulp! Als u mogelijkheden ziet om Roman en Antonina te helpen, neem dan alstublieft contact op met ons comité. Alvast hartelijk dank voor uw medeleven en steun!

Met vriendelijke groet,
Namens het Oekraïne Comité Noordeloos
Rudolph de Jong
0651183010

Barbecue Meet Me

Meet Me is een netwerk voor christenen tussen de 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving. Op zaterdag 7 september organiseert Meet Me een barbecue in Schoonrewoerd. Vind jij het leuk om op een ontspannen manier christelijke leeftijdsgenoten te ontmoeten? Kijk dan op meetmevijf.jouwweb.nl voor alle informatie en meld je aan. Dat kan tot uiterlijk 3 september.



7 SEPTEMBER IN SCHOONREWOERD

OPGEVEN TOT EN MET 3 SEPTEMBER



MEER INFORMATIE OP

WWW.MEETMEVIJF.JOUWWEB.NL/ACTIVITEITEN/2024/BARBEQUE-2

Aangepaste Kerkdienst

op 13 oktober 2024 om 15.00 uur in de Christelijk Gereformeerde Kerk, Noordzijde 1a, 4225 PG Noordeloos

Voorganger: Ds. A. Voorwinden

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Voor verdere informatie kunt U bellen naar:

Petra de Bruijn tel. 06-83443017

Deze kerkdienst wordt georganiseerd door de Commissie Aangepaste Kerkdiensten.

Deze dienst zal uitgaan van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Noordeloos.

Column

Bloed kruipt...

Ik zie 'm nog zitten in de (rook)stoel (niet rokend): Opa onder de koekoeksklok, hoewel meestal buiten bezig. Altijd z'n pet op, een 'pilowse' (ribfluweel) broek aan, een blauw kieltje aan en immer goedmoedig.

Hoe ouder we worden, des te hechter familiebanden. Neven en nichten komen elkaar tegen op begrafenissen. De meesten doen enthousiast mee met een gezamenlijke activiteit of reünie. Neven- en nichten-dag, superleuk!

En Oma in haar bloemetjesshort, niet compleet zonder pantoffels met pluim. In het kleine lage kamertje, grenzend aan de koeienstal annex keukentje - houten deurtje naar de plee - stookte ze de kachel tot ongekende hoogte. En iedereen zweette peentjes! Maar altijd bloeiende geraniums, of vlijtige liesjes (?) voor het raam. Samen kippen voeren, frambozenzuurtjes en alle tijd van de wereld. Onvoorwaardelijke liefde. Sweet memories...

Terwijl het voorgeslacht uitgebreid wordt besproken en grappige herinneringen aangedikt, genieten we van herkenbaarheid en vertrouwdheid, de familieband voelbaar. Ieder geaccepteerd met de specifieke eigenaardigheden, waarvan juist **díe** maken dat het jou familie is. Omdat we allemaal zo'n beetje weten waar ze vandaan komen. Opa heette Jan, dus uiteraard is dat de naam alle eerstgeboren neven.

Op een recent feestje zie ik m'n nichtje enthousiast een vrouw begroeten. Ze blijken elkaar 50 jaar uit het oog verloren. Hun spel als kind wreed afgekapt omdat hun inmiddels jaren overleden vaders als broers ruzie kregen. Na al die tijd herkennen ze elkaar als nichtjes (mijn relatie met haar via moeder). Ruzie tussen broers en zussen, het is zó primitief! Veelal is moeder- de samenbindende factor- overleden. Wonden geslagen, waarvan de kinderen als volgende generatie onwillekeurig de littekens dragen. Aan **ons** dus die te helen! Ps. 133, in oude berijming (hoe was het ook weer?) *'Ziet hoe goed hoe lieflijk als zonen van 't zelfde huis als broeders samenwonen...'* En: *'Waar liefde woont gebied de Heer zijn zegen..'*

Roos

