

ONTMOETINGSKERK



## Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 23 augustus 2024 no. 34

### De diensten

Zondag 25 augustus

09.30 u. ds. G. van de Weerd uit  
Geertruidenberg  
Collecte voor de kerk

Zondag 1 september

09.30 u. viering Heilig Avondmaal  
ds. A.N. Driebergen  
Collecte voor project Ghana

### Organist/pianist

Hans Arnold

### Ouderling van dienst

Gerco den Oudsten

### Lector

Arie van Mourik

### Kinderwoorddienst

Conny van Tussenbroek

### Kinderoppas

Tabitha Kazen

### Koffie schenken

Geri en Ad Vonk

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

### Lief en leed

Afgelopen zondag is de moeder van ons gemeentelid Wilma de Jong uit Hoornaar overleden na een langdurig ziekbed. Inmiddels heeft de begrafenis in stilte plaats gevonden. Voor Wilma en haar kinderen is het moeilijk; ze heeft verschillende jaren achtereen afscheid moeten nemen van geliefde familieleden. We wensen haar sterkte en Gods nabijheid toe.

Het is de laatste keer dat ik het stukje in de Nieuwsbrief schrijf omdat Annette op vakantie is.

Deze week vertel ik iets over het prachtige beroep wat ik mag uitoefenen. Ik werk namelijk als IC-verpleegkundige op een uitslaapkamer, mijn patiënten worden wakker na een hele grote, vaak lange operatie. Maar als ze na enige uren wakker worden kun je vaak hele leuke gesprekken voeren. Hier ligt lief en leed heel dicht naast elkaar.

De kunst is natuurlijk het goede onderwerp te pakken waar patiënten 'warm' voor lopen. Laatst had ik een patiënt met een Zeeuwse achternaam en hij bevestigde dit ook. Dit was een aanknopng tot een superleuk gesprek. Want ik sprak hem direct in Zeeuws dialect toe waarop hij glunderde van oor tot oor. Hij vertelde veel over zijn Zeeuwse tijd maar ook over zijn diepste pijnen uit het verleden.

Het gesprek is nooit heel lang want na korte tijd vallen ze weer in diepe slaap. Het mooie is dat ze er de volgende dag helemaal niets meer van kunnen herinneren. Alleen dat ze super blij wakker zijn geworden en met aandacht en liefdevol verzorgd zijn.

- Het -

### Bloemen



### Collecteopbrengst

18-8 diaconie € 296,85

### Jarig in september

26-9 mw. B.N. Attema

**Wie tijdens de vakantie van Annette een predikant nodig heeft, kan contact opnemen met Jacqueline Fierloos (06-13445053). Zij weet de weg.**

Het is een keuze die ik maak om de persoon naar voren te toveren en niet gewoon alleen mijn medische handelingen te verrichten. Dat maakt dat de ander gezien en erkend wordt.

Keuzes maken doen we allemaal de hele dag door. Dat is ook het unieke van de mens, hoe we geschapen zijn, als beeldrager van Jezus Christus.

Ken je nog die afkorting WWJD uit de jaren '90? What Would Jesus Do?

Daar moet ik nog vaak aan denken...

Jacoline Fierloos



## Zomeravond voor tieners van 12 tm 16 jaar

We organiseren met de drie kerken in Noordeloos een gezellige avond met BBQ en een aantal leuke activiteiten! Iedereen tussen 12 en 16 jaar is welkom en de deelname is gratis.

Voel je welkom om aan te sluiten en neem gerust een vriend of vriendin mee!  
Komen jullie ook?

Namens de jeugdouderlingen  
Aldwin en Elvira

# Column

## Steen

'As solid as a rock', daarmee besloot mijn column vorige week. Steen is echt iets wat hoort bij Franse vakantie: bergen, stadjes op hoge rotsen, soms uitgehouwen, middeleeuwse huisjes.... alles steen. Het oudste meest duurzame materiaal op aarde. Echt oer aards. Het stenen tijdperk, grotten als woning. Steencirkels uit de prehistorie, ik ken mensen die er niet genoeg kunnen bekijken. Restanten van bouwwerken, ruïnes van oude beschavingen, Egyptische piramiden, hiërogliefen gegraveerd in steen. Sarcofagen, grafstenen zo oud als de mensheid. Later kerken, kastelen en kathedralen waaraan generaties lang gebouwd is. (Stand)beelden, David van Michelangelo, De Venus van Milo, allemaal steen. In Amerika houwen (hieuwen?) ze presidenten uit de rotsen.

Eerbiedwaardig materiaal. In Bijbelse tijden veelvuldig gebruikt. De stenen tafelen met de tien geboden 'door de vinger Gods' (!). Het eerste exemplaar heeft Mozes kapot gegooid. Hoe heftig! Op heilige plaatsen werd een steen opgericht, als gedenkteken, al dan niet met geurige olie overgoten. Of een altaar waarop offers gebracht werden. Ik denk ook aan 'de steen die door de tempelbouwers veronachtzaamd, maar juist de essentiële Hoeksteen bleek'. Heden ten dage voor sommige voorgangers (van buitenaf) nog altijd een valkuil (Steen des aanstoets).

Verplaats een steen in de rivier en verleg zo de stroom... Hoe troostvol is het een mooi steentje- meegebracht van vakantie- uit de warmte van je hand- op het graf van een geliefd persoon te leggen. (Joodse gewoonte)

Steen is sterk en veilig: Het stenen huisje bij 'de drie biggetjes' was het enige dat de wolf niet omver kon blazen.

In ons omringende landen is men momenteel druk met het bouwen van schuilkelders. De discussie is gaande waarom we ons hier zo weinig mee bezig houden. Misschien extra zwaar met die zompige klei?

Van oudsher zoeken mensen toevlucht in de kerk wanneer gevaar nadert. Zouden we onder de Ontmoetingskerk geen schuilkelder kunnen bouwen? Volgend project? Zo wordt de functie van de kerk pas echt (levens)reddend.

## Roos



En de wolf blies, en blies, en blies.....