

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 16 augustus 2024 no. 33

De diensten

Zondag 18 augustus

09.20 u. ds. B. Rapp uit

Papendrecht

Collecte voor de diaconie



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betalverzoek/?id=0l1EcrgHRMCQ1oWUmgjqwQ>

Zondag 25 augustus

09.30 u. ds. G. van de Weerd uit

Geertruidenberg

Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Hans Arnold

Ouderling van dienst

Henk Voormolen

Lector

Gerla van Breugel

Kinderwoorddienst

Paula de Jongh

Kinderoppas

Geri Vonk

Koffie schenken

Jan Vink en Annie Vink

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Ook deze week is mij niets ter ore gekomen over lief en leed uit onze gemeente.

Dit betekent dat we niet moeten vergeten dat er altijd mensen zijn die aandacht nodig hebben in welke vorm dan ook.

Wat boffen we de laatste weken met het prachtige weer! Zelfs al blijf je gedwongen of vrijwillig thuis je krijgt vanzelf een vakantiegevoel. Veel mensen komen terug met prachtige verhalen hoe heerlijk het is om alles even los te kunnen laten. Hoe moeilijk is het als het 'gewone' leven weer begint, je dat gevoel niet kunt vasthouden. De trein draaft weer door, we worden volledig in beslag genomen, het grote moeten is weer begonnen. We staan tegenwoordig veel meer 'aan' dan vroeger. Toen was er geen mobiel, geen internet. We hadden toen gedwongen rust.

Op de radio hoorde ik in een programma, waar een psychologe sprak, hoe belangrijk het is om een half uurtje per dag te 'resetten'. Een half uur gepland niets doen, rust zoeken, geen telefoon, geen filmpjes kijken, geen tv maar gewoon LEGE TIJD. Je raakt dan ontspannen in je hoofd, geen opgejaagde toestand. Wie weet is het voor u het proberen waard.

Natuurlijk kun je het vakantiegevoel niet vasthouden, het is veel meer een kunst om in je leven een dusdanige balans te vinden waarin je ook echte rust kunt vinden. En dat is dus een bewuste keuze waarin discipline een grote rol speelt.

Wat is het dan ook fantastisch dat God in zijn schepping ons een RUSTDAG heeft gegeven. Tijd voor rust en ook tot rust komen bij God, de bron van ons leven.

Jacoline Fierloos

Bloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij wederom twee jarigen: mw. S.H. van der Meulen-Hoffman en dhr. H. Bovenkerk. Nog van harte gefeliciteerd u beiden!

Collecteopbrengst

11-8 kerk € 275,81

Jarig in augustus

17-8 mw. J.E. van Halm-Gentenaar

18-8 mw. W.K. Slob-Alting

22-8 dhr. A. Morelissen

Nieuwe kerkgids

Het kan nog.....

Eind deze maand komt de nieuwe kerkgids uit.

Als u nog verbeteringen of aanpassingen hebt qua adres, telefoon, email of anderszins laat het ons weten en we passen het aan.

Anke de Leeuw en Otto Bijl

a.deleeuw@solcon.nl of

ocbijl@gmail.com

Wie tijdens de vakantie van Annette een predikant nodig heeft, kan contact opnemen met Jacoline Fierloos (06-13445053). Zij weet de weg.



Zomeravond voor tieners van 12 tm 16 jaar

We organiseren met de drie kerken in Noordeloos een gezellige avond met BBQ en een aantal leuke activiteiten! Iedereen tussen 12 en 16 jaar is welkom en de deelname is gratis.

Voel je welkom om aan te sluiten en neem gerust een vriend of vriendin mee! Komen jullie ook?

**Namens de jeugdouderlingen
Aldwin en Elvira**

Column

Hemelse eitjes

Wijsheid en blijheid, dit zijn, samen met tevredenheid de broodnodige 'eitjes', die ik elke morgen uit de Hemel tracht los te bidden. Want hiermee kun je bergen verzetten, ook al gaat alles een stuk gemakkelijker in de zomer. Dagen geboren uit nevel en mist, de zon is heerlijk, het windje lommerrijk. Slechts wat dromerige witte wolken (die de lucht bevolken). Behalve die dagen waarop de hitte genadeloos beukt en je het huis 't liefst onder een hitte-werende stolp zou zetten, zoals zelf, liggend onder een beschermende klamboe, waarop des morgens zeven bloeddorstige muggen...

De oude demente hond ligt het liefst in de schaduwrijke achterkamer. Hij blijkt dol op de Olympische Spelen. Bij de radio stopt hij een tijdje met zijn eeuwige gepiep. De eenden liggen de hele dag tevreden als lazy ducks op de pallet in de sloot. En maar slapen. Aan nachtelijk gekwaak hoor je wanneer ze wakker zijn. Zomernachten, met soms een mooie sterrenlucht. De maan die *haar* (in het Frans *la* Lune, dus vrouwelijk) eigen ondoorgrondelijke baan loopt. Aan de maancyclus is geen touw vast te knopen, maar een beetje mysterie is juist mooi. Een enkele keer, op vakantie, met bijbehorende slapeloosheid in de camper- beetje claustrofobie- zit ik op m'n knieën in bed. Hoofd uit het dakluik- als door een periscoop in een onderzeeër- naar al het moois in de lucht kijken.

Ongeëvenaarde *wijsheid* vind je in de kerk. Afgelopen zondag een mooi citaat over vriendschap en vergeving. 'Wat te doen wanneer 'Een dierbare vriend(in) je teleurstelt, je gekwetst bent en verdrietig. Het is beter dit niet op te schrijven, of hooguit in het zand, zodat de wind het uit kan wissen. Echte vriendschap is trouw, laat je niet vallen. Is het misverstand opgelost of zonodig uitgepraat? Kerf dit dan in een steen.'

Een aandenken as solid as a rock'

Roos

