

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 9 augustus 2024 no. 32

De diensten

Zondag 11 augustus

09.30 u. ds. P. van Ankeren uit

Papendrecht

Collecte voor de kerk



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Zondag 18 augustus

09.20 u. ds. B. Rapp uit

Papendrecht

Collecte voor de diaconie

Organist/pianist

Pim Lodder

Ouderling van dienst

Elvira van Mourik

Lector

Peter Oosterlee

Kinderwoorddienst

Jonneke Verhaar

Kinderoppas

Carolien van Maurik

Koffie schenken

Michel en Anneke Pantekoek

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

De jaarmarkt was een groot succes, prachtig weer en leuke gesprekken onder het genot van iets lekkers op het terras van de Ontmoetingskerk bij firma Bos. We zijn heel blij met de mooie opbrengst van € 3100,- voor het hospice in Gorinchem.

Bij mij is deze week geen bericht binnengekomen van zieken of mensen die gemeld willen worden in de Gemeentebrief. Op zich heel fijn, maar zoals we weten draagt elk huisje zijn kruisje. De ene groot en de ander klein.

Wat een belangstelling was er op de dankdienst voor het leven van Anneke Kooistra, hartverwarmend! Een meditatie waarin Annekes hobby (quiltten) zo mooi verbonden werd met de levensdraad van God. Die levensdraad of levenskoord houdt ons steeds vast als wij onze pelgrimstocht door het leven maken, zoals in Psalm 121 te lezen is. Ook in het gedicht is het mooi verwoord. Dit kunt u verderop in deze brief nog nalezen.

Voor allen die genieten van een welverdiende vakantie, heel veel rust toegewenst en lekker op adem komen!

Hartelijke groet,
Jacoline Fierloos

Wie tijdens de vakantie van Annette een predikant nodig heeft, kan contact opnemen met Jacoline Fierloos (06-13445053). Zij weet de weg.

Bloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij twee jarigen, te weten mw. J.M. Boer en mw. J.W.P. de Vries-Brouwer. Nog van harte gefeliciteerd allebei!

Collecteopbrengst

4-8 diaconie € 229,22

Jarig in augustus

10-8 mw. Janneke de Bruijn
17-8 mw. J.E. van Halm-Gentenaar
18-8 mw. W.K. Slob-Altling
22-8 dhr. A. Morelissen

Nieuwe kerkgids

Het kan nog.....

Eind deze maand komt de nieuwe kerkgids uit.

Als u nog verbeteringen of aanpassingen hebt qua adres, telefoon, email of anderszins laat het ons weten en we passen het aan.

Anke de Leeuw en Otto Bijl

a.deleeuw@solcon.nl of

ocbijl@gmail.com

Anneke Kooistra 21-11-1945 - 01-08-2024

In Memoriam

Anneke is geboren op 21 november 1945 in Friesland in Tzum. Fries bleef ook Annekes moerstaal. In de dankdienst voor haar leven is Psalm 121 dan ook gelezen in het Fries.

In de jaren 50 vertrokken drie van Annekes broers naar Canada. Ze vond het belangrijk om de contacten met de familie goed te onderhouden. Ze was er dan ook altijd weer happig op om naar Canada te gaan, alleen of met de kinderen.

In de dienst hebben we in onze verbeelding een levensquilt van Annekes leven gemaakt.

Allerlei lapjes zagen we voor ons, soms kleurrijk en nauwgezet. Maar Annekes leven kende ook periodes waarin de kleuren vaal werden en er hiaten en slordige steken vielen en de laatste periode kenmerkte zich door een verwarrend beeld door de alzheimer.

Ze heeft zelf prachtige quilts gemaakt (in de kerkzaal waren en zijn ze nog steeds te bewonderen).

Een quilt maken vraagt precisie en geduld, creativiteit en doorzettingsvermogen, dingen die Anneke tijdens en in haar leven heeft geleerd.



Anneke Kooistra

1945 - 2024

Toen ze er alleen voor kwam te staan heeft ze een opleiding gevolgd voor docent Engels. Vóór haar huwelijk had ze al de kweekschool gedaan en gewerkt als lerares. Na die latere opleiding heeft ze op de Schans gewerkt in Sleenwijk. Een val op haar rug die heel vervelend uitpakte, bracht haar weer uit balans. Zo kon ze haar werk niet meer voortzetten. Dat was ook een hele vervelende tijd, maar ze heeft zichzelf weer weten te herpakken.

Na Hoornaar verhuisde ze naar Leerdam. Later ging ze in Gorinchem wonen en werd ze weer lid van onze kerk. De laatste elf maanden woonde ze in het Gastenhuis in Gorinchem-Oost omdat alleen wonen niet meer verantwoord was.

Boven de rouwkaart stonden de woorden 'In Gods liefde geborgen'. Die zin was de leidraad voor de dienst waarin we alle lapjes van Annekes leven via woorden en beelden hebben verbonden met de rode draad van kinderen, familie en geloof. Na de dienst is Anneke begraven op de begraafplaats van Noordeloos.

We wensen Carolien en Henk, Robert en Petra, Wilfred en Netty en de kleinkinderen kracht en nabijheid van God en mensen toe nu hun dagen worden gekleurd door rouw en gemis.

Bij de bloemen

Rondom de bloemen op de tafel zijn ook twee stukjes quilt te zien van Anneke Kooistra. Het waren haar laatste lapjes voor een quilt die ze heeft gemaakt. Hierna lukte het niet meer. Er zijn rozen op te zien.

De draad is gebroken maar zij en met haar mogen wij geloven dat de draad in het huis van de Vader weer is aangehecht.

Greet Bijl

Overdenking

Deze week hoorde ik een korte overdenking over 'dragen' naar aanleiding van het Bijbelgedeelte uit Marcus 2. Daar werd een verlamde door zijn vrienden naar Jezus gedragen; bij het zien van zijn geloof zei Jezus tegen de verlamde: "Uw zonden zijn u vergeven" en genas hem, en hij stond op. Daarna loofden ze God. Wat is dit mooi, de vrienden deden er alles voor om de verlamde bij Jezus te brengen, ze droegen hem door de menigte heen.

Wij allen zijn al gedragen in de buik van onze moeder toen ze zwanger was, en daarna zijn we door vele anderen gedragen toen we nog klein waren omdat we hulp nodig hadden om ergens te komen.

En nu?

Bent u wel eens door vrienden gedragen? Of dragen wij wel eens iemand die het moeilijk heeft?

Wat is het een zegen als je je gedragen kan voelen door God als het moeilijk is, maar ook door mensen om je heen. Wat kan een luisterend oor al veel voor iemand betekenen. Of een klein gebaar of hulp bieden zodat het leven iets minder zwaar wordt. Ook kunnen we de ander in gebed bij Jezus opdragen. We hebben elkaar zo nodig. Of je nu geeft of dat je ontvangt, doe dit uit liefde voor de ander. Jezus' liefde voor ons overstijgt alles!

Jacoline Fierloos

Het web

De schepping een web met liefde geweven gekoesterd door zonlicht geen draadje te veel geen hechtsel te weinig doelmatig en zinvol in ragfijn patroon verbonden en heel.

De draad van jouw leven met liefde geweven zonder jou geen verband van voor jou en na jou je leven niet zomaar doch innig verbonden verleden en toekomst met tranen en dauw.

De draad is gebroken maar Liefde blijft weven het leven houdt even de adem in eindpunt. Eindpunt? De draad wordt over de dood heen getrokken de Wever van het web maakt een nieuw begin.

Yvonne van Emmerik

Kerkklokradio

Zondag zijn wij weer aan de beurt op Kerkklokradio, een voorrecht om dat te mogen doen.

Onze ochtendviering wordt in haar geheel uitgezonden, deze morgen door Jan Vink. Een aantal gemeenteleden volgt dan een snuffelstage. Zij hebben aangegeven ons team te willen versterken, waar we natuurlijk heel blij mee zijn. Maar eerst gaan ze kijken of het iets voor hen is.

Voor de uitzending vanaf 19.00 uur staan garant:
Ans van Vuren, John van Maurik, Daniël Dik en Arie Slob





'Wie zijn billekes heeft gebrand...'

Grijze wolken in het westen, de wind neemt toe. Je ruikt de regen. En dan? 'Goh, regen, hoe kan dat, het staat niet op internet?' Hallo, hoe zit het met de eigen gezonde intuïtie?!

Waar zijn de mooie (post)kades gebleven die langs menig weiland en menige polder, omzoomd door knotwilgen en ander groen met erlangs een slootje of wetering zich bevonden? Heerlijk om te lopen van dorp naar dorp! Deze vielen onder verantwoording van het Waterschap. Om het onderhoud te vergemakkelijken gaven de heren de kades in bruikleen aan de eigenaars van het naastgelegen weiland. Maar landbouwmachines zijn breed, dus werden knotwilgen gerooid en de slootjes ermee gedempt, het hoogteverschil geslecht en overige grond daarover heen gedumpte. En niet zelden daarna afgesloten voor wandelaars. Hartstikke verboden, niettemin oogluikend toegestaan, op diverse locaties! En nu blijkt het nodig in verband met wateroverlast sommige kades weer op te hogen!

Wat is een volk waard dat weigert te leren van de eigen geschiedenis? Twee maal zagen we in een klein Frans museum heftige foto's en krantenberichten van ruim een eeuw geleden. Mannen opgeroepen voor wolvenjacht en verzoek aan vrouwen en kinderen voor veiligheid binnen te blijven. Foto's van na de jacht en ook berichten, zelfs rouwadvertenties van gedode kleine kinderen. Zwart op wit. Gingen die mannen voor de lol op jacht? Hadden ze toentertijd geld en tijd over? Of was dit bittere noodzaak?

Ik kan natuurlijk ook het spreekwoord bezigen over een ezel die zich geen twee maal aan de zelfde steen stoot.

Iets anders tot slot. Ik vernam dit van een ouder echtpaar die dit aan den lijve hebben ondervonden: Zes decennia geleden was bij menig kerkgemeenschap gebruikelijk dat een jong stel dat verkering had en 'ondeugend was geweest' en dientengevolge moest trouwen en zij wensten kerkelijke ingezegend te worden, dat dan de jong geliefden als boetedoening zes weken lang elke zondag voorin de kerk op het zondebankje plaats moesten nemen. Hun schande (en die van hun ouders!) zichtbaar voor iedereen.

Roos

