

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 2 augustus 2024 no. 31

De diensten

Zondag 4 augustus

09.30 u. ds. E. Snaterse uit Gouda
Collecte voor de diaconie



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrghRMCQ1oWUmg1qwQ>

Zondag 11 augustus

09.30 u. ds. P. van Ankeren uit
Papendrecht
Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Hans Arnold

Ouderling van dienst

Arie Harrewijn

Lector

Gerry Bronkhorst

Kinderwoorddienst

Liesbeth van Halm

Kinderoppas

Paula de Jong

Koffie schenken

Tinie Rol en Fie van der Meulen

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Op donderdagmorgen vroeg is overleden Anneke Kooistra, de moeder van Caroline Vreugdenhil, op de leeftijd van 78 jaar. Na een kortdurend ziekbed is ze overleden. Langer lijden is haar bespaard gebleven. Voor velen is Anneke een bekende die tot kort nog vaak bij ons de zondagdiensten bezocht. We leven mee met de familie en bidden hen kracht toe.

Wat is het woord overlijden eigenlijk een mooi woord, 'over het lijden heen', zei eens een predikant. En zo is het, want Anneke wist zich in Gods liefde geborgen.

Op dit moment van schrijven moet de jaarmarkt in Noordeloos nog plaatsvinden. Het is altijd een hele happening. Vele bekenden en oud bekenden ontmoeten elkaar, misschien wel onder het genot van koffie met iets lekkers of heerlijke soep op het terras van de Ontmoetingskerk bij de firma Bos.

Ont-moet elkaar, er moet niets maar je mag het gesprek aangaan of een vriendelijke glimlach op iemands gezicht tevoorschijn toveren.

Jacoline Fierloos

Bloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij dhr. A. van der Ham voor zijn verjaardag.

En bij de fam. Blokland-van Hoogeveen zijn bloemen bezorgd vanwege de geboorte van Charlotte.

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Collecteopbrengst

28-7 Kerk: € 372,59

Jarig in augustus

10-8 mw. Janneke de Bruijn

17-8 mw. J.E. van Halm-Gentenaar

18-8 mw. W.K. Slob-Alting

22-8 dhr. A. Morelissen

Wie tijdens de vakantie van Annette een predikant nodig heeft, kan contact opnemen met Jacoline Fierloos (06-13445053). Zij weet de weg.



Anneke Kooistra

1945 - 2024



De dankdienst voor haar leven is op woensdag 7 augustus 2024 om 13.30 uur in de Ontmoetingskerk, M.J. Veder-van Hobokenstraat 15e te Noordeloos. Aansluitend is de begrafenis op de begraafplaats te Noordeloos. Na de begrafenis is er gelegenheid om ons te condoleren en met elkaar herinneringen aan Anneke te delen in de Ontmoetingskerk.

Voor wie er niet bij kan zijn, is de dienst te volgen en terug te kijken via www.ontmoetingskerk.nl (kerkdienstgemist.nl)

In Gods liefde geborgen

Met groot verdriet, maar ook vervuld van dankbaarheid voor alles wat zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid genomen van een echt familiemens, onze lieve en zorgzame (schoon)moeder en beppe

Anneke Kooistra

* Tzum, 21 november 1945

† Gorcum, 1 augustus 2024

Caroline en Henk
Kai
Famke
Nieske

Robert en Petra
Katherina

Wilfred en Netty
Ilse en Levi
Susan
Marieke

Correspondentieadres: Noordzijde 9, 4225 PG Noordeloos
carohenk@voormolen.net

Column

Het land en de elementen

Mijn vader droeg nooit een horloge, hooguit een kapotte. Mijn moeder hield de tijd bij, leidde hem door het leven. 'Ai, vooruit, ga melken, hoog tijd!' Heden ten dage zijn er nog altijd mannen, die hun leven volledig door hun vrouw laten bepalen. Als een soort aanhangwagen. Houden zelf geen agenda bij en hebben geen telefoon op zak. Zou dit omgekeerd ook voorkomen?

De laatste vijf dagen van de vakantie gaf mijn horloge er de brui aan. Net als de jeugd keek ik eerst (nog!) meer op m'n telefoon, maar na aanvankelijke ergernis werd het super relaxt. Misschien kun je het leren, je overgeven aan de dingen die je pad kruisen, leven met het land en de elementen. Inmiddels weer thuis, de batterij vervangen, maar gek genoeg is het even wennen om dingen weer op tijd te doen, al heb je bij normaal functioneren hierin nauwelijks een keuze.

Zoals de merel thuis zingt, zingt hij nergens... Heerlijk, eigen huisje, boompje... vooral in de zomer! (Het beest(je) was mee, afgelopen weken.) En bij erge warmte is het nergens beter toeven als onder de frisgroene Robinia Pseudoacasia (Frisia) in eigen tuin!

De moestuin is een verhaal apart. Hoewel diverse dingen gezaaid, gepoot en gelegd; (Toch de drie manieren om de aarde na enige tijd iets eetbaars te ontfutselen); lijkt deze dit jaar geen enkele groenten voort te brengen. Als een soort troost staat er bij thuiskomst nog een rode roos in bloei. Jaarlijks terugkerend in de moestuin een paar rode rozen, terwijl niemand die ooit gepoot heeft. Als extra verassing staat het nu ook aardig vol met bijna bloeiende verbena.... Waar komt dat nou vandaan? Een geschenk van de natuur en supergoed voor vlinders en andere insecten. Dus ik ben er blij mee en laat het fijn staan! Een ander 'geschenk'- maar wel subiet verwijderd- is de voortwoekerende hagewinde. Een mooie naam voor agressieve 'pispotjes' die in slingers- in plaats van geplande sperziebonen- de daarvoor geplaatste stokken bevolken en ook bijna alle kamperfoelie verstikt en verdrongen heeft.

Roos

