

ONTMOETINGSKERK



## Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 26 juli 2024 no. 30

### De diensten

Zondag 28 juli

09.30 u. ds. A.N. Dribergen  
Collecte voor de kerk



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=0l1EcrghRMCQ1oWUmgiqwQ>

Zondag 4 augustus

09.30 u. ds. E. Snaterse uit Gouda  
Collecte voor de diaconie

### Organist/pianist

Peter Veen

### Ouderling van dienst

Henk Voormolen

### Lector

Arianne Harrewijn

### Kinderwoorddienst

Alie van den Bosch

### Kinderoppas

Mirjam Wallaard

### Koffie schenken

Jos en Hannie de Groot

Onze diensten zijn te volgen via:  
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

### Lief en leed

De operatie van Jo van Mourik is geslaagd. Dat ervaren Jo en Arie als zegen. De opnametijd is kort, dus ergens in het weekend zal Jo hopelijk thuis zijn. Dan begint een periode van herstel. We hopen en bidden mee dat deze ingreep het gewenste resultaat heeft!

We denken aan wie onderweg is, aan degenen voor wie de tocht door het leven een zware inspanning is en bidden voor elkaar om moed, geduld en aandacht.

Voor deze tijd van ontspannen en van rust of stilte zoeken vond ik woorden van een gebed van ds. Marleen Blootens:

*God, fluister het tot mij;  
in de stilte van de dag,  
in het piekeren in de nacht,  
in de stappen die ik zet,  
dat U met mij op weg bent.*

*Fluister het mij in,  
als de twijfel mij overvalt,  
als cynisme  
mijn geloof verjaagt,  
als alles zinloos lijkt,  
dat U mij niet loslaat.*

*Fluister tot mij,  
vriendelijk en beslist,  
dat U de vaste grond wilt zijn  
onder mijn voeten,  
als daglicht om mij heen  
zult zijn,  
de toekomst die mijn  
vertrouwen wenkt. Amen*

Annette Dribergen

### Bloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij mw. J. Blokhuis met de hartelijke felicitaties voor haar verjaardag en bij dhr. M. Pantekoek vanwege zijn heupoperatie. Van harte beterschap!

### Collecteopbrengsten

14-7 Project € 417,25  
21-7 diaconie € 451,90

### Jarig in juli

27-7 mw. J.M. Boer  
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer  
31-7 mw. S.H. van der Meulen-Hoffman

### Jarig in augustus

2-8 dhr. H. Bovekerk  
10-8 mw. Janneke de Bruijn  
17-8 mw. J.E. van Halm-Gentenaar  
18-8 mw. W.K. Slob-Alting  
22-8 dhr. A. Morelissen

Wie tijdens de vakantie van Annette een predikant nodig heeft, kan contact opnemen met Jacoline Fierloos (06-13445053). Zij weet de weg.

## Bij de dienst van komende zondagmorgen



We lezen mee met het rooster van de kinderen en daarmee met het rooster van de kerk in heel veel plaatsen. Dat betekent dat er opnieuw een gedeelte uit het evangelie volgens Marcus centraal staat: Marcus 6:45-52.

We leren de schrijver Marcus en de thema's die hij belangrijk vindt steeds beter kennen. Opnieuw gaat het vandaag over water, over tobende leerlingen, over Jezus die verwijst naar de naam van de Eeuwige God. Opnieuw gebeurt er iets wat onmogelijk lijkt. Opnieuw komt de vraag op: 'Wie is toch deze mens?'. Is het antwoord op die vraag voor ons duidelijk?

Het thema delen we met de kinderen: 'Geloof je ogen'.

Annette Driebergen

## Vooruitblik

In de laatste vakantieweek én in het laatste vakantieweekend zijn er activiteiten voor kinderen van de basisschool (op dinsdag 20 en woensdag 21 augustus van 9.30-11.30 uur) en voor tieners (op zaterdag 24 augustus vanaf 18.00 uur).

Om alvast te noteren!



**HO STOP!**

**VAKANTIE BIJBEL CLUB**

**WAT?**  
We gaan met elkaar zingen, kijken naar een toffe sketch en luisteren naar het Bijbelverhaal.  
Zit je in groep 1-4? Dan gaan we weer twee super leuke knutsels maken!  
Zit je in groep 4-8? Zorg dinsdag voor een sportieve outfit voor de zeskamp en trek woensdag je beste schoenen aan voor een spannend speurspel!

**WIE?**  
Voor alle kinderen van de basisschool van groep 1 tot en met groep 8

**WANNEER?**  
Dinsdag 20 AUGUSTUS & woensdag 21 AUGUSTUS van 9.30 uur - 11.30 uur

**WAAR?**  
In de Ontmoetingskerk in Noordeloos M.J. Veder van Hobokenstraat 15e

**THEMA WEGWIJS**

**JIJ KOMT TOCH OOK WEL?**

Icons: a bicycle, a person with a child, a warning sign, and a red arrow pointing left.

## Zeer bedankt

De dienst op zondagmorgen 14 juli zou voor mij onverwacht een heel bijzondere worden. Na de dienst moest iedereen weer gaan zitten, waarna de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters de preekstoel besteeg en ik naar voren werd geroepen. Gehoorzaam, doch enigszins verbouwereerd gaf ik daar gehoor aan.

Vervolgens viel mij een hulding ten deel omdat ik de gemeente 25 jaar als penningmeester heb mogen dienen. Een mooie toespraak van Gerco den Oudsten, een prachtige tekening van Wim van Wijngaarden, een warm applaus en vele felicitaties. Zeer bedankt daarvoor!

En natuurlijk ook voor het vertrouwen dat ik in die rol al die jaren van de gemeente heb gekregen. Zoiets voelt goed. Zonder vertrouwen vaart niemand wel en een penningmeester al helemaal niet.

Inmiddels heb ik op termijn mijn vertrek aangekondigd. De jaarrekening 2025 is de laatste die ik zal verdedigen. Op de gemeentevond van bidstond 2026 hoop ik het financiële stokje met alles wat daar aanhangt over te dragen. Zoals ze in SGP-kringen plegen te zeggen, hoop ik ook in die tijd uw vertrouwen waardig te blijven.

Hendrik van Vuren, uw penningmeester

## Column

### *Vintage generatie*

Op een camping is het allesbehalve saai. Zoveel verschillende soorten (en maten) kampeerders met evenzoveel onderkomens. Van degenen op weg met weinig meer dan het vege lijf en een minitentje, die vervolgens met bewonderingswaardige blijmoedigheid een paar weken het hoofd bieden aan allerlei ontberingen, tot mensen met een mega camper. Je ziet ze zelfs met dubbele as en uitschuifpui (!) Heerlijk wanneer zo'n mastodont de camping op rijdt om gade te slaan vanuit een luie stoel, bakkie koffie erbij... Alleen al het neerzetten vereist de nodige stuurmanskunst. Want een beetje camping heeft aardig wat bomen waar men gemakkelijk een tak uit rijdt. Is de chauffeur- meestal de man - minder stuurzeker, verlaat moeder de vrouw de cabine voor aanwijzingen. Druk gebarend, vaak nét naast zijn gezichtsveld in de spiegel, met bijbehorend gefoeter. Eenmaal staand, wordt er minstens één scooter of motor onderuit het luik gereden. Ook het tuinmeubilair gaat naar buiten. Tot slot wordt de hond (soms ook een kat aan een touwtje) buiten vastgezet. Of er komen een paar meegebrachte kamerplanten naast de uitgedraaide luifel te staan. Op het dak, bij de omvangrijke airco verrijst een grote schotel, zich automatisch richtend naar de juiste tv-frequentie.

Aangetrokken door sixties/seventies muziek belanden we op een terras. Ook de jonge man naast ons geniet zichtbaar. 'Muziek verbindt' brengt hij te berde, 'Verschillen vallen weg. Ik ben vintage, een beetje leeftijdloos...' Hij houdt ook nog een pleidooi voor het instellen van één simpele, alomvattende wereldtaal 'Esperanto' genaamd. Nu voel ik me bij 'Vintage' aardig thuis, maar een verbindende taal zijn we als het goed is via het geloof al machtig. Met steeds bereidheid en oog voor nieuwe manieren om oude waarheden te vieren, zonder halsstarrig vastklampen aan het voorbijge. Maar ook zonder verloochening of ontkenning ervan...Steeds in ere houdend!

En tenslotte blijf je van binnen altijd een beetje zestien. Als je tenminste wilt horen bij de Vintage generatie...

Roos

