

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 12 juli 2024 no. 28

De diensten

Zondag 14 juli

09.30 u. viering Heilig Avondmaal

ds. A.N. Dribergen

Collecte voor het project



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=hmXGA1xPRP-ABUgqO4Waww>

Zondag 21 juli

dienst met doventolk

09.30 u. ds. S. Janse uit Ameide

Collecte voor diaconie

Organist/pianist

Hans Arnold

Ouderling van dienst

Elvira van Mourik

Lector

Tabitha Kazen

Kinderwoorddienst

Jiska Wallaard

Kinderoppas

Aldwin Korevaar

Koffie schenken

Annelies van der Kolk en Arie Slob

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Ook voor de kinderen van de basisschool is de vakantie aangebroken. Het is tijd om andere dingen te doen, in een ander ritme. Tijd voor ontspanning, voor nieuwe indrukken. Tijd om op te laden voor een frisse start. Ik was zelf altijd verrast hoeveel mijn kinderen in die periode 'groeiden', soms letterlijk, maar sowieso figuurlijk. Ook voor kinderen kan loskomen van alle structuur en orde van het leven weldadig zijn.

Natuurlijk is er ook in vakantietijd zorg. De ontspanning die hard nodig is, komt niet altijd. Er is ziekte en verdriet... dat gaat altijd door. We bidden voor wie ons gebed nodig heeft.

Ik deelde een paar jaar geleden al eens deze woorden van Désiré Brokerhof:

*God, er is een tijd van werken,
zwoegen, leren, cijfers.
Er is een tijd van tentamens, van moeten,
van zenuwen voor een rapport.
En er is een tijd van ontspanning en
vrijheid,
van rust en ontmoeten.
Zo is het ingebakken in uw schepping.*

*Geef ons bij het uitzicht op rust
ook uitzicht op U.
Geef ons nieuwe energie.
Niet alleen door onszelf weer te vinden,
maar ook door uw stroom
van levenskracht.*

*Geef dat we, als we alles loslaten,
ervaren dat we worden vastgehouden
door U.*

Annette Dribergen
(Ik blijf nog even op mijn 'post'; onze vakantie begint op 29 juli).

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij Klazina Nispén, ter bemoediging. En bij twee jarigen, te weten dhr. J. Sjaak Bak en mw. J. Koot-Aten. Nog van harte gefeliciteerd!

Collecteopbrengsten

23-6 KIA-Werelddiaconaat € 469,85
30-6 Kerk € 399,55
7-7 Kerk € 460,94

Jarig in juli

13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra
24-7 dhr. A.A. van der Ham
27-7 mw. J.M. Boer
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer
31-7 mw. S.H. van der Meulen-Hoffman

Bij de dienst van zondagmorgen



We volgen deze morgen het spoor van de verhalen van de KinderWoordDienst. Daarmee komen we bij een zomers thema: 'Goeie reis'.

In Marcus 6:6b-13 lezen we dat Jezus zijn vrienden op pad stuurt om - twee aan twee - uit te delen wat ze hebben ontvangen. Ze krijgen instructies voor de tocht mee. Die gaat niet over de inhoud van wat ze gaan delen, maar over hun bagage.

We vragen ons af wat wij daarvan kunnen leren. We krijgen leeftocht voor onderweg aangereikt, want we vieren de Maaltijd van de Heer.

Welkom!

Annette Driebergen

Op zaterdag 27 juli gaan we de zomer opzoeken op het strand in Hoek van Holland. We verzamelen om 18.00 bij strandrestaurant FFtijd. Hier kunnen we met elkaar een hapje eten en gezellig elkaar ontmoeten. Voor wie wil kan er na het eten een strandwandeling gemaakt worden naar bijvoorbeeld de Noorderpier. Daarna kunnen we nog ergens verder borrelen. Ga lekker mee uitwaaien en elkaar ontmoeten op het strand!

Meer info en opgeven, zie de site

meetmevijf.jouwweb.nl.

Groeten van Meet Me, het netwerk voor christenen tussen de 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving.



VOOR CHRISTENEN 25-45 JAAR
IN DE VIJFHEERENLANDEN,
ALBLASSERWAARD EN OMGEVING

24 AUGUSTUS 14.30-17.00

OPGEVEN TOT EN MET 9 AUGUSTUS

SUPPEN & KANOEN IN DE DORDTSE BIESBOSCH



MEER INFORMATIE OP

[www.MEETMEVIJF.JOUWWEB.NL/ACTIVITEITEN/2023/KANOEN-EN-SUPPEN-OP-DE-LINGE](https://www.meetmevijf.jouwweb.nl/activiteiten/2023/kanoen-en-suppen-op-de-linge)

Column

Sla mijn ogen op naar de bergen....

want we zitten er midden in. Na een klimtocht van zo'n drie kwartier het dorp hebben St. Veran bereikt, een mooie plaats waar nog veel dingen van vroeger terug te vinden zijn. En zoals bij meerdere van deze historische dorpen heeft men op diverse plekken grote zwart-wit foto's opgehangen. Juist op de locatie waar je je bevindt is zichtbaar gemaakt hoe het er honderd jaar geleden uitzag. Bij een waterbasin met pomp en fontein hangt de foto van een jonge vrouw met lang krullend haar die de was doet. Terwijl ik daar al kijkend uit zit te puffen, wordt de deur van het huis ernaast geopend. Een vriendelijke oude mevrouw komt naar buiten met een plant, die ze naast twee anderen op de betonnen rand zet. Nee, degene op de foto kan ze niet zijn, maar wie weet haar dochter? Het moet bijzonder zijn om zo dicht bij je moeders nagedachtenis te leven.

Zoveel meer zeggend dan een grafsteen op een begraafplaats....

Het brengt m'n gedachten zijdelings naar de nog behoorlijk nieuwe optie om een QR-code op de grafsteen of urn van een geliefde te laten plaatsen. Iemand die echt geïnteresseerd is, de mogelijkheid bieden iets van de eigenheid te ontdekken van degene die er begraven ligt, hetgeen verder gaat dan een doorsnee opschrift op een steen. Al dan niet met foto's. Hoe waardevol is dat!

Ongepland beland in een volgend avontuur... Met een telecabine binnen 20 minuten bijna 3000 m naar de bergtop én natuurlijk terug lopen! Nee, niet met de massa het brede pad af. Het smallere is moeilijker, maar vele malen mooier. Dat moet in drie uurtjes te doen zijn, in theorie dan....

Uren dalen met protesterende knieën.

Onnavolgbaar, die bergkaart voor een polderbewoner.

Uiteindelijk worden we gered door een langsrijdende opzichter in een fourwheel drive. Hij heeft veel weg van Yogi Bear....



Roos



Werk buiten de kerk! Goed bezig mannen! Ajeto!