

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 28 juni 2024 no. 26

De diensten

Zondag 30 juni - Overstapdienst
09.30 u. ds. A.N. Driebergen
Collecte voor de kerk



https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Zondag 7 juli- dienst met doventolk
09.30 u. ds. H. van Eerde uit Goes
Collecte voor de kerk

Organist/pianist
Peter Veen

Ouderling van dienst
Elvira van Mourik

Lector

Kinderwoorddienst
Dinie Haag

Kinderoppas
Tabitha Kazen en Maartje van Wijk

Koffie schenken
Henri en Elise Kon

Lief en leed

Het wordt een bijzondere zondag voor Cas, Celia en Dieke. Ze staan in het middelpunt van de belangstelling, dat gebeurt niet zo vaak. Hun laatste basisschoolweken staan in het teken van afscheid nemen. In de kerkdienst besteden we daar ook aandacht aan. Juist op drempelmomenten kan en mag de kerk een plek zijn om te zeggen: 'Weet dat God met je meegaat én dat er een geloofsgemeenschap is om je te ondersteunen op je weg'. Dat laatste klinkt groot ... en is ook groot, maar ook broodnodig voor jonge mensen in deze tijd. Natuurlijk is het een uitdaging dat echt waar te maken en kun je als gemeentelid het gevoel hebben dat je daarin weinig te bieden hebt. Maar komende zondag aanwezig zijn en aandacht geven aan het leven van deze drie is al een mooie stap!

De zomerse tijden zijn begonnen. Dat betekent dat de vakantietijd aanbreekt. De één is er hard aan toe, voor een ander wordt het juist een stille tijd. Laten we oog houden voor elkaar, ook deze zomer. We bidden voor wie deze tijd een tijd van beperking, zorg, verdriet, rouw en achteruitgang is.

Er staat al een tijd een kaart op mijn bureau, met woorden van zegen, geformuleerd door Andries Govaart. Het tweede gedeelte bepaalt me bij de opdracht mens voor elkaar te zijn:

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn:
dat je ogen met mildheid kijken,
dat je handen open zijn en opbouwen,
dat je luistert tot in het zwijgen,
dat je woorden oprecht zijn
en dat je in hart en nieren bewogen bent om de mens op je weg.

Annette Driebergen

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij de jarige mw. N. van den Berg. Nog van harte gefeliciteerd! En bij dhr. P. Oosterlee vanwege de operatie aan zijn schouder. Van harte beterschap!

Collecteopbrengst 23 juni

Jarig in juli

1-7 dhr. J. Bak
6-7 mw. J.M. Koot-Aten
8-7 mw. J.M. de Gans-van Steenis
13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra
24-7 dhr. A.A. van der Ham
27-7 mw. J.M. Boer
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer
31-7 mw. S.H. van der Meulen-Hoffman

Bedankt

Lieve mensen,
Hartelijk dank voor alle kaartjes, appjes en ander meeleven na mijn operatie.
Ik voelde me gezien en gedragen!
Met mij gaat het weer prima.
Een hartelijke groet,
Annemiek Bos

Onze diensten zijn te volgen via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>



Bij de dienst van zondagmorgen

Ik schrijf er bij 'lief en leed' al over: het is overstapdienst, met in het middelpunt drie groep 8'ers. De dienst is afgestemd op hun leven, maar biedt natuurlijk voor iedereen stof tot nadenken: over het leven, over je bereidheid tot het uiterste te gaan - voor goud of voor God -, over samen optrekken of aan je eigen succes denken.

Paulus schrijft daarover in 1 Korintiërs 9, 24 en 25. Over doorzetten, volhouden en geloven dat het onmogelijke toch mogelijk is. Het thema van de dienst: *'Klaar voor de start'*.

Annette Driebergen

Herhaalde oproep!

Gezocht: meedenkers voor de startzondag

Op zondag 15 september is onze zogenoemde 'startzondag', de dag waarop we na een vakantieperiode het startsein geven voor een nieuw seizoen. De startzondag staat in het teken van het nieuwe jaarthema *'Als nieuw'*. Op dat moment is in ieder geval het seizoen 'als nieuw'.

Vind je het leuk mee te denken over de invulling van de startdienst en het programma - voor jong en ouder - daaromheen? Het groepje dat dat doet, hoeft zeker niet alles zelf uit te voeren.

Het kost je één of twee avondjes brainstormen en vlak voor de startzondag nog wat 'check'momenten bij alles wat is georganiseerd. Het geeft je inspiratie en waardering van gemeenteleden.

Meedoen en meedenken? Meld je bij Annette (06-10122415).

Projectbarometer

De projectbarometer voor de projecten in Ghana staat per 22 juni op het mooie bedrag van € 6554,33

Samen met Kerk in Actie en de projectcommissie willen we iedereen heel hartelijk bedanken. Nog twee maanden en we hebben het eerste jaar dat we de projecten in Ghana ondersteunen erop zitten. Helpt u mee om het eerste jaar van de projecten ter ondersteuning in Ghana, af te sluiten met een mooi eindbedrag?

Voor meer informatie over de projecten in Ghana van Kerk in Actie en de Ontmoetingskerk kijk op: www.kerkinactie.nl/projecten.

Giften kunt u overmaken op: NL82RABO0346302838 met vermelding 'Project'.

Alvast hartelijk bedankt!

De projectcommissie



Column

Rentmeesterschap

“Weet je wat.... als wij het niet lekker vinden, krijg jij het.....” De hond kijkt me aan met een blik van ‘Ha, geloof je ’t zelf...’ Ondertussen knip ik het overtollig plastic van het zeer Frans uitzierende worstje alvorens dit in het camperkoelkastje erbij te proppen. Nog zo’n 35 km rijden naar een overnachtingsplaats, nabij een - op de kaart te zien en volgens Google- een leuk oud stadje.

Op de laatste camping waren we zowaar drie dagen gebleven. Lang genoeg. Je begint je er vertrouwd te voelen en de weg in de omgeving te herkennen en je soms ook al aan mensen te hechten.

Verder maar weer. Rijdend aan de zuidkant van de Jura, oost Frankrijk. Gadeslagen door prachtige bergen. Aan de her en der keurig gestapelde houtstuikjes is goed te zien dat Zwitserse precisie dichtbij is. Bij het inrijden van de dorpen zijn veel plaatsnaamborden op de kop gezet, ten teken dat ook hier boeren het niet gemakkelijk hebben. Toch ziet het boerenland er anders uit dan thuis. Vaak zijn er als afscheiding tussen de stukken land hagen gegroeid, waarin vogels en insecten naar hartenlust kunnen bivakkeren. Minstens één en meestal meerdere grote bomen zorgen voor genoeg schaduw, of er is een compleet klein bosje waar gewoon omheen gemaaid wordt. Een voorbeeld van goed rentmeesterschap?

Tijdens een lunchstop bij een dorp zien we aan de rand van een plein drie houten containers waarin groen afval in verschillende stadia gecomposteerd, door iedereen te gebruiken is. We klimmen met ons brood tot het hoogste punt- Krijgt iets waar je moeite voor moet doen niet al automatisch meer waarde?- Naar een eeuwenoud kerkje en nog wat hoger, alwaar een mooi sereen Mariabeeld op een sokkel is te zien. Heerlijk toeven daar in de volstrekte stilte, behalve de vogels en insecten.

Verdient niet elk dorp zo’n plek, ook bij ons? Om even de onrust achter te laten en dan gelouterd weer verder te gaan.

Roos

