

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 21 juni 2024 no. 25

De diensten

Zondag 23 juni

09.30 u. ds. H. Boot uit Tiel

17.00 u. Buitendienst bij de familie Boom, Minkeloos, verzorgd door de Commissie Eredienst

Collecte voor KIA/Werelddiaconaat
(Zie verderop in deze brief)



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Lu7ySTBMSmerRUroEa1Knw>

Zondag 30 juni - Overstapdienst

09.30 u. ds. A.N. Driebergen

Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Pim Lodder

Avond: Rudolph de Jong

Ouderling van dienst

Henk Voormolen

Lector

Anneke Pantekoek

Kinderwoorddienst

Alie van den Bosch

Kinderoppas

Cora en Ariëlle Klein

Koffie schenken

Willy Korevaar en

Fie van der Meulen

Lief en leed

Er is feest en dankbaarheid bij de familie Blokland-Van Hoogeveen. Op 18 juni is Charlotte Judith geboren. Charlotte is de dochter van Andrea en Pieter Willem en zusje van Chris, Merel en Daniël. We wensen hun van harte geluk met dit nieuwe leven. We bidden dat ook Charlotte mag opgroeien als geliefd kind van God en mensen.

Ons bereikte het droevige bericht dat op 15 juni, op 86-jarige leeftijd, Anniebets van Verseveld-Lammers is overleden. Haar echtgenoot, Han van Verseveld, was tussen 1967 en 1973 als predikant aan onze gemeente verbonden en is februari vorig jaar overleden. Onze gedachten en gebeden zijn bij hun kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hun veel sterkte met dit verlies.

Voor wie iets van zich wil laten horen, is het correspondentieadres Soutmanstraat 21, 2021 ZC Haarlem.

Vreugde en verdriet liggen dichtbij elkaar, dat ervaren we steeds opnieuw. Laten we meelevens met het geluk van mensen én om ontferming bidden voor alle moeite en zorg, dichtbij en verder weg. Henri Nouwen dichtte daarover hoopvolle woorden (zie volgende pagina)

Annette Driebergen

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij drie jarigen: mw. A. Hoffman-Slob, mw. A. Vink-de Jong en dhr. P. Baan. Nog van harte gefeliciteerd!

Collecteopbrengst 16 juni

Diaconie: € 399,=

Jarig in juli

1-7 dhr. J. Bak

6-7 mw. J.M. Koot-Aten

8-7 mw. J.M. de Gans-van Steenis

13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra

24-7 dhr. A.A. van der Ham

27-7 mw. J.M. Boer

28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer

31-7 mw. S.H. van der Meulen-

Hoffman

Onze diensten zijn te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Toch blijven leven

*Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.*

*Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.
Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.*

*Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.*

Henri Nouwen

Gezocht: meedenkers voor de startzondag

Op zondag 15 september is onze zogenoemde 'startzondag', de dag waarop we na een vakantieperiode het startsein geven voor een nieuw seizoen. De startzondag staat in het teken van het nieuwe jaarthema 'Als nieuw'. Op dat moment is in ieder geval het seizoen 'als nieuw'.

Vind je het leuk mee te denken over de invulling van de startdienst en het programma - voor jong en ouder - daaromheen? Het groepje dat dat doet, hoeft zeker niet alles zelf uit te voeren.

Het kost je één of twee avondjes brainstormen en vlak voor de startzondag nog wat 'check'momenten bij alles wat is georganiseerd. Het geeft je inspiratie en waardering van gemeenteleden.

Meedoen en meedenken? Meld je bij Annette (06-10122415).



Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: donderdag 27 juni 2024

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: De Zes Molens, De Zes Molens 2, 4223 SC
Hoornaar

Thema: Dementie en sociale contacten

Rondetafelgesprek: onder leiding van Arie Slob

Toegang is gratis.

U bent van harte welkom!

In juli en augustus zijn er géén Alzheimer Trefpunt avonden.



Nog op de foto voor de kerkgids

Zondag belooft een mooie dag te worden.

Een prima gelegenheid voor nieuwe buurtbezoekers en ambtsdragers om nog even op de foto te gaan na de kerkdienst.

Dus als je er zondag bent en ik heb je nog niet op de kiek gezet...

Ad



ZATERDAG 22 JUNI
OPGEVEN TOT EN MET 19 JUNI
VOOR CHRISTENEN 25-45 JAAR IN DE VIJFHEERENLANDEN,
ALBLASSERWAARD EN OMGEVING

BUITENSPELLEN, KAMPVUUR
EN RELAXEN LANGS DE MERWEDE



MEER INFORMATIE OP

WWW.MEETMEVIJF.JOUWWEB.NL/ACTIVITEITEN/2024/BUITENSPELLEN-EN-KAMPVUUR-1

Meet me – bijeenkomsten voor 25-45-jarigen

Zaterdag 22 juni organiseert Meet Me een mooi programma in Boven-Hardinxveld! Op het terrein naast de Merwede zijn er allerlei buitenspellen te spelen. Het ene spel wat meer sportief, het andere spel vraagt wat meer behendigheid en inzicht. In de avond eten we met elkaar en steken we een kampvuur aan! Kortom: een actieve & relaxte zomerdag beleven met ruimte om elkaar te ontmoeten. Meer info en opgeven, zie de site meetmevijf.jouwweb.nl.

Groeten van Meet Me, het netwerk voor christenen tussen de 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving.

Commissie Eredienst

Aanstaande zondag wordt het heerlijk weer voor de jaarlijkse buitendienst! Er wordt droog weer, met een aangename temperatuur voorspeld.

Iedereen is van harte welkom!

Check voor vertrek nog even onderstaande checklist:

Ik ga ~~op reis~~ naar de buitendienst en ik neem mee:
stoel, bord, bestek, beker, wat eten om te delen,
een Liedboek én (mocht het bij u thuis voor het grijpen liggen)
een verrekijker en/of loep.

We zorgen voor voldoende afwisseling, zodat het zowel jong als oud (en alles wat daartussen zit) zal aanspreken.

BUITENDIENST

GA JE MEE? MET JE BLOTE VOETEN IN HET GRAS



ZONDAG 23 JUNI 2024

MINKELOOS 14 NOORDELOOS (fam.Boom)

GRAAG MEENEMEN: ETEN OM TE DELEN
STOEL, BORD, BESTEK, BEKER
AANVANG: 17.00 UUR

Collecte Werelddiaconaat: Training in thuiszorg biedt werk en hoop in Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na de training en hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook betere zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst, op weg naar een baan met bestaanszekerheid.

Wilt u dit project steunen? Geef dan uw gift via de QR-code, de collectezak of maak het over naar de bankrekening NL82 RABO 0346302838

Hartelijk dank!
de Diaconie



Allerhande kerkrentmeesterlijke zaken

De kerkrentmeesters bemoeien zich met van alles en nog wat. Maar ze zijn ook heel bescheiden en daarom gebeurt er veel in stilte. Toch is het voor het draagvlak van het werk van belang af en toe in de openbaarheid te treden. Een bijkomend effect is wellicht dat er meer spontane roepingen komen voor het kerkrentmeesterschap.

Geld

Veel van het kerkrentmeesterlijk werk heeft weliswaar met geld te maken, maar dit artikel is geen zeurverhaal. Sterker, na de eerste 5 maanden van 2024 zijn de baten en de lasten goed met elkaar in evenwicht. En dat is goed nieuws! Diverse mensen hebben spontaan hun VVB verhoogd en de kosten vallen mee. Hopelijk valt door de goede start van het jaar de traditionele zomerdip wat mee. Dat is uiteraard goed voor de gemoedsrust van de penningmeester, maar nog veel beter voor de financiële gezondheid van de kerk.

Verduurzaming loont

2023 is het eerste gebruiksjaar waarin de zonnepanelen en de warmtepompen van de kerk volledig operationeel waren. In dat jaar werd aan Greenchoice (onze energieleverancier) voor € 3.016,= aan voorschotten betaald (en dat was al een flink stuk minder dan in eerdere jaren!). Eind januari van dit jaar volgde de jaarafrekening: we kregen maar liefst € 2.929,14 terug. Weliswaar mede dankzij een overheidskorting (prijsplafond Gas) kostte onze energievoorziening in 2023 dus per saldo maar € 86,86, terwijl we voor de verduurzaming jaarlijks zo'n € 4.000 kwijt waren en de prijzen sindsdien flink zijn gestegen. Nu maar hopen dat de terugleververgoeding niet door allerlei trucs gaat worden afgeroomd.....

Zaalhuur

Bij de nieuwbouw is afgesproken onze kerk niet commercieel te exploiteren, maar onder bepaalde voorwaarden incidenteel verhuur wel mogelijk te maken. De regeling hangt al jaren op het prikbord. De laatste versie dateert van februari 2015. De destijds schappelijke tarieven zijn inmiddels tot spotprijzen verworpen. Om te voorkomen van 'dumping' te worden beticht, zijn er deze week nieuwe schappelijke tarieven vastgesteld. Voor meer informatie raadplege men het prikbord.

Ventilatie

De kerk moet voor bezoekers niet alleen een heilig, maar ook een veilig thuis zijn. Daarom was in het verduurzamingsplan voor de kerk ook een budget opgenomen van € 18.150 voor ventilatie door middel van een mechanisch afzuigstelsel. Dat geld is niet uitgegeven, want al snel bleken aan dit plan nog vele onontgonnen haken en ogen te zitten. Ook werd alras duidelijk dat een goed plan aanzienlijk meer zou gaan kosten. Hoewel het CO₂-gehalte bij een aantal diensten tot ver boven de toegestane norm pleegt te stijgen, is toch voor een denkpauze gekozen. Michel Pantekoek en Henri Kon werden bereid gevonden met het College mee te denken en hun tanden in deze uitdaging te zetten. Dus met potentiële leveranciers te spreken en de lastige afwegingen te maken tussen koude trek en warme trek, warmteterugwinning of niet/minder, praktische versus dogmatische verduurzaming, eenheidsworst of differentiatie naar het gebruik van de ruimte, de acceptabele aantasting van het interieur, de betaalbaarheid en wat dies meer zij. Na ampele overweging is uiteindelijk gekozen voor een maatwerk-oplossing die het beste van de geschetste werelden verenigt en een kleine € 60.000 kost. In de wetenschap dat we dit kunnen betalen, heeft het College zich - wikkend en wegend - achter dit herziene plan geschaard.

Voor vragen of opmerkingen over het voorgaande of andere kerkrentmeesterlijke zaken houden wij ons van harte aanbevolen!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hendrik van Vuren, penningmeester

Column

Steunpilaren

Zondagmorgen vertrokken. 'Deugt niks van...' hoor ik stemmen uit m'n jeugd. Zoals altijd moet ik mezelf bijna letterlijk het huis uit sleuren om met vakantie te gaan. Afscheid voor een paar weken van huisje, boompje, tuintje, moestuinschuurtje. Op het moment dat de camperschuifdeur sluit met flinke knal - anders werkt het slot niet goed - denk ik zelfs even aan Noach. Maar dat was onherroepelijk. Die deur werd gesloten van Hogerhand.

Het moet vreselijk zijn om alles voorgoed achter te laten. Ik heb begrip voor de vrouw van Lot. Waarom trof haar zo'n wreed lot? Veroordelen we haar eigenlijk? Het was zo logisch wat ze deed. Of – hoe actueel - uit oorlogsgebied vluchten omdat je huis wordt gebombardeerd. Nooit meer terug!

Rond het middaguur schaften we op parkeerplaats 'Kuvelkes' en rijden met regen en 15 graden het land uit. Helaas erkent regen geen grenzen, maar zwaarmoedige gedachten kunnen verbannen. Overschakelen naar gisteren: De jaarmarkt in Heukelum, hoogtepunt in het jaar. Oude gezelligheid en bekenden. Beetje thuiskomgevoel in de plaats waar ik 10 jaar woonde en later mijn ouders de laatste 20 jaar van hun (gezonde) leven.

Niet perse van plan, want altijd een beetje oubollig, toch gaan m'n vriendin en ik rond het middaguur naar het zanguurtje in de Hervormde Kerk, de kerk van mijn belijdenis, doop van twee kinderen en de uitvaartdienst van mijn vader en vijftien jaar later van moeder. Inderdaad zijn de eerste liederen oude psalmen, maar net voor aanvang komen broer en schoonzus ineens naast me zitten. En hoe bijzonder is dat! Mijn broer naast mij uit volle borst psalmen zingend. Dezelfde die m'n vader altijd zong onder de koe en moeder bij het stofzuigen. Moeiteloos zingen we mee, want vroeger allemaal geleerd. Het ontroert me en ik weet bijna zeker dat onze ouders erbij zijn om op een bank achter ons mee te genieten.

Voor geen goud ruil ik de Ontmoetingskerk in, maar hoe waardevol is dit. En ook nog eens vlak voor een lange vakantie. Psalmen! Zing ze, herhaal ze als een mantra bij verdriet. Ga erin wonen. Ze kunnen door heel het leven heen zijn 'als Onwrikbare Steunpilaren'. Wie weet nog in welke oude Psalm dit staat? Ik niet...

Roos

