

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 14 juni 2024 no. 24

De diensten

Zondag 16 juni

09.30 u. ds. A.N. Driebergen

Er is zondag geen Maaltijd, maar er wordt gedoopt.

Het avondmaal is daarom verschoven naar 14 juli.

Collecte voor ons project in Ghana



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=hmXGAIxPRP-ABUgqO4Waww>

Zondag 23 juni

09.30 u. ds. H. Boot uit Tiel

18.30 u. Zondagavondspectacul o.l.v.

Commissie Eredienst

Collecte voor KIA/Werelddiaconaat

Organist/pianist

Pim Lodder

Ouderling van dienst

Els Vlot

Lector

Tabitha Kazen

Kinderwoorddienst

Marijke Buizert

Kinderoppas

Paula de Jongh en

Lieke van den Brakel

Koffie schenken

Peter en Joke Koot-Aten

Lief en leed

Het belooft een bijzondere zondag te worden voor Aart, Desiré en Aron de Jong-van Dijk en hun familie en vrienden. Zij staan met de kleine Jonna bij de doopvont en willen haar op die manier zichtbaar verbinden met God en zijn gemeente. Wie de betekenis van de doop tot zich laat doordringen, voelt dat daarin genade in het spel is; goedheid van God.

Afgelopen woensdag was het feest voor eindexamenkandidaten van de middelbare school. Ook wie zich niet heel erg zorgen hoefde maken, voelde vlak voor het verlossend telefoontje of bezoek toch iets van kriebels en onzekerheid. Het werd een leuke tocht langs de huizen van Aron, Barend, Delphine, Lieke, Sander, Sterre, Thirza, Rick en Roosmarijn! Op één adres hingen zelfs twee vlaggen, want ook Tessa haalde haar diploma, aan een vervolgopleiding.

Van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat, ook voor alle ouders! Tijd om te ontspannen en voor te bereiden op een vervolg. Helaas kon bij twee jongeren van onze gemeente de vlag nog niet uit. Hopelijk komt dat in de komende weken goed. Moed daarvoor gewenst!

Bas en Corla Kon zijn verhuisd. Ze hebben hun vertrouwde Goudriaan verlaten en een nieuwe plek gevonden op Walbus 11, 4208 CC Gorinchem. We wensen hun daar een mooie tijd toe!

Annette Driebergen

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij mw. B. Damsteeg, ter bemoediging en bij mw. T Schakel voor haar verjaardag.

Collecteopbrengst 9 juni

kerk: € 290,90

Jarigen in juni

15-6 dhr. D.A. van Halm

Bedankt

Alsnog wil ik iedereen bedanken voor de lieve, hartelijke woorden van medeleven en voor jullie aanwezigheid bij de dienst en crematie van Henk.

Brigitta Damsteeg

Onze diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Op de achterkant van de Elisabethbode staat deze tekst, om mee te nemen in de komende week, geschreven door Tineke Tuinder:

*Ik ben je thuis, je waterbron
je anker en je haven
bij Mij kun je je jas uitdoen
je voeden en je laven*

*Ik ben je regen en je zon
je maan en al je sterren
als je verdwaalt zoek ik je op
herken je al van verre*

*Ik ben je gids en je kompas
je uitzicht, je omgeving
altijd dichtbij waar je ook bent
je weg en je bestemming*

*Ik ben je steun, je toeverlaat
je houvast en je kracht
ik ben en was en zal er zijn
als Ik je thuis verwacht*

Annette Driebergen



Bij de dienst van zondagmorgen

Zoals u in 'lief en leed' al kunt lezen, wordt er zondagmorgen gedoopt. Natuurlijk is dat allereerst feestelijk voor de doopouders en hun familie en vrienden. Maar tegelijk is de doop voor ieder van ons 'verkondiging van grote blijdschap': God verbindt zich met mensen! We lezen deze morgen uit Johannes 10: 11-18. Daar noemt Jezus zichzelf de goede herder. Een veelzeggend woord, ook richting de doop en het verlangen van de doopouders. Het thema: *Over de goede herder...*

Van harte uitgenodigd!

Update van ouderling-pastoraat naar onderling pastoraat

Zoals al eerder is vermeld, zijn alle vacatures voor nieuwe ambtsdragers en buurtbezoekers ingevuld. Heel fijn en iets om zeer dankbaar voor te zijn!

Voor wie de nieuwe structuur niet meer helemaal helder heeft een kort overzicht:

- Er zijn twee ouderlingen-omzien, die beschikbaar zijn voor **pastorale vragen**: Arie Harrewijn en Jacoline Fierloos.
- Er zijn twee ouderlingen-ontmoeting, die - natuurlijk in overleg met de Bouwplaats - plannen maken voor ontmoetingsmomenten **om geloof te delen en elkaar te ontmoeten**: Els Vlot en Hans Bassa.

- Daarnaast zijn er buurtbezoekers: in elke buurt is er iemand beschikbaar voor **vragen, bezoek, aandacht in bijzondere situaties**, enzovoorts. De indeling van de buurten is ondertussen met de bijbehorende buurtbezoekers gedeeld. De indeling zal in de nieuwe Kerkgids worden opgenomen.

- Per adres zijn alle gemeenteleden uitgenodigd om 'spreeuw' voor 7 andere gemeenteleden te zijn. Die lijstjes zijn willekeurig verdeeld over de hele gemeente. Spreeuw zijn is een vorm van aandacht geven, geheel op een eigen manier in te vullen en bedoeld om het onderling pastoraat nog meer gestalte te geven. Aan het begin van het nieuwe seizoen worden die lijstjes, tegelijk met de Kerkgids en andere informatiemateriaal, rondgebracht. De lijst met adressen om spreeuw voor te zijn, zijn bij niemand bekend.

De laatste kerkenraadvergadering van dit seizoen vindt plaats op maandag 1 juli, maar ook in de zomer gaan we door met de voorbereidingen richting onderling pastoraat. We houden u op de hoogte!

Het moderamen,
Elise Kon, Henk Voormolen en Annette Driebergen





ZATERDAG 22 JUNI
OPGEVEN TOT EN MET 19 JUNI
VOOR CHRISTENEN 25-45 JAAR IN DE VIJFHEERENLANDEN,
ALBLASSERWAARD EN OMGEVING

BUITENSPELLEN, KAMPVUUR
EN RELAXEN LANGS DE MERWEDE



MEER INFORMATIE OP
WWW.MEETMEVIJF.JOUWWEB.NL/ACTIVITEITEN/2024/BUITENSPELLEN-EN-KAMPVUUR-1

Meet me – bijeenkomsten voor 25-45-jarigen

Zaterdag 22 juni organiseert Meet Me een mooi programma in Boven-Hardinxveld! Op het terrein naast de Merwede zijn er allerlei buitenspellen te spelen. Het ene spel wat meer sportief, het andere spel vraagt wat meer behendigheid en inzicht. In de avond eten we met elkaar en steken we een kampvuur aan! Kortom: een actieve & relaxte zomerdag beleven met ruimte om elkaar te ontmoeten. Meer info en opgeven, zie de site meetmevijf.jouwweb.nl.

Groeten van Meet Me, het netwerk voor christenen tussen de 25-45 jaar in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden en omgeving.

Commissie Eredienst

Zondagmiddag 23 juni a.s. organiseren we met de Commissie Eredienst weer een buitendienst. We hopen natuurlijk op mooi weer, want wie weet kunnen we dan echt weer eens met onze blote voeten in het gras. Ook als de weersomstandigheden tegenvallen, zijn er gelukkig voldoende uitwijkmogelijkheden op de boerderij van Ad en Janneke Boom aan de Minkeloos. Naast de genoemde stoel, bord, bestek en beker en eten om te delen is het ook fijn als u zelf een Liedboek meeneemt, want er wordt vanzelfsprekend ook gezongen. We zorgen voor voldoende afwisseling, zodat het zowel jong als oud (en alles wat daar tussen zit) zal aanspreken. Iedereen is van harte welkom!

BUITENDIENST

GA JE MEE? MET JE BLOTE VOETEN IN HET GRAS



ZONDAG 23 JUNI 2024
MINKELOOS 14 NOORDELOOS (fam.Boom)
GRAAG MEENEMEN: ETEN OM TE DELEN
STOEL, BORD, BESTEK, BEKER
AANVANG: 17.00 UUR

We zijn weer begonnen...
Ieder jaar wordt de Kerkgids herzien, ook nu weer. Dit jaar wordt het een andere qua inhoud/vormgeving, want we zijn gestart met buurtbezoekers. Dat betekent een flinke aanpassing. Mocht u/jij een wijziging hebben qua adres, telefoon, email of anderszins, laat het ons weten en we passen het aan.

Otto Bijl en Anke de Leeuw; ocbijl@gmail.com of a.deleeuw@solcon.nl



Column

Zijraampje

'En vergeet nooit dat je een gezegend mens bent' Alweer een tijdje terug de woorden van de dominee voordat aan het eind van de dienst de zegen uitgesproken werd. Er zijn momenten waarin ik dit moeiteloos ervaar en dagen waarin ik mezelf moet dwingen eraan vast te klampen, wanneer cynisme de overhand dreigt te krijgen en neerslachtigheid gepaard met de miezerregen het hart in sijpelt.

Daarom worden de woorden genoteerd en bij andere vergaarde wijsheden aan het keukenkastje gehangen.

In onze keuken is een klein zijraampje. Een beetje een stiekem raampje...

Je kunt er namelijk fantastisch door gluren, van een afstandje de weg op kijken.

'Wie gaat daar nou...., wat heeft die nu toch aan?' Maar niet alleen dat: Openstaand komen er, behalve frisse lucht ook de mooiste natuurgeluiden binnen. Geruststellende geluiden, die laten weten dat waar je ook mee bezig bent in het leven, alles gewoon doorgaat.

Vogels en kikkers worden gelukkig nauwelijks beïnvloed door slechter weer. Zo kun je in mei -euforisch om de lente-de wind zomergeheimen horen fluisteren... Door de bladeren en takken van de grote boom daar... Staat daar echt als een persoonlijkheid, omgeven door een aura dat voelbaar is wanneer je er onder omhoog kijkt...

In deze tijd is er nogal eens een bromvlieg binnen. Wanhopig op zoek naar een uitweg knalt hij overal tegen het glas. Super irritant!

Het geopende klampaam wordt in blinde paniek niet opgemerkt. Ook al omdat de geopende zijde niet aan de boven- maar onderkant is.

Soms denk ik weleens: zou er bij mindere tijden van bovenaf misschien zo naar ons gekeken worden?

Hoe we alsmaar in rondjes rennend, draaiend om het eigen ego, ons zo ongelukkig kunnen voelen.

Met oogkleppen op, vastgelopen in negativiteit of verdriet, niet in staat om er zelf uit te komen...

En je wordt er zo moe van!

Kunnen we maar even iets verder kijken, vaak is er echt een zijraampje dat openstaat!

Roos

