

# ONTMOETINGSKERK



## Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 3 mei 2024 no. 18

### De diensten

#### Zondag 5 mei

09.30 u. mw. M. Klaasse-Mesch uit  
Waalwijk

Collecte voor KIA-project Ghana



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=hmXGAlxPRP-ABUggO4Waww>

#### Donderdag 9 mei Hemelvaartsdag

09.30 u. ds. A.N. Driebergen

Collecte voor de kerk



[https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938\\_xeSwONC9vTeE-7tQ](https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ)

#### Zondag 12 mei

09.30 u. dienst met doventolk o.l.v.

ds. B. Grandia uit Doetinchem

Collecte voor de kerk

### Organist/pianist

Hans Arnold

Hemelvaartsdag: Peter Veen

### Ouderling van dienst

Henk Voormolen

Hemelvaartsdag: Bartha

Nieuwland

### Lector

Wies Harrewijn

Hemelvaartsdag: Arianne

Harrewijn

De diensten zijn rechtstreeks te volgen  
via: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

### Lief en leed

Afgelopen dinsdag heeft Annemiek Bos een ingrijpende operatie ondergaan. Gelukkig is dat goed verlopen en hoopt ze rond het weekend weer thuis te zijn. Dan wacht een periode van herstel. We denken aan haar en wensen haar geduld en alle goeds.

We bidden voor ieder die zorgen kent. Om breuklijnen in een relatie, om ziekte, om eenzaamheid. Laten we elkaar in het oog houden.

Het is een bijzonder weekend, met herdenkingsdagen vol herinneringen. Er is gelegenheid om stil te staan bij het leed van ooit. Dat kan haast niet zonder ook stil te worden bij het leed van nu. Janneke Nijboer schreef in 'Op vleugels van verwondering' dit schrijnende gedicht over de duif van vrede.

*Vanmorgen vond ik Vrede,  
lamgeslagen voor mijn voeten.  
Gewond, vleugels verbrand,  
veren met drek besmeurd.  
Voorzichtig pakte ik haar op  
in het kommetje van mijn hand  
- durfde haar nauwelijks te aaien.  
Vrede koerde niet meer.*

*Toen ik haar snavel  
vlakbij mijn oor hield,  
hoorde ik haar laatste vragen,  
of ik de aarde wil bestormen  
met haar jammerklacht,  
en ook de hemel,  
om de oorlog,  
weer een nieuwe.*

Annette Driebergen

### Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij Jos en Hannie de Groot, vanwege hun



jarig huwelijk. Van harte gefeliciteerd!

### Collecteopbrengsten 28-4

Diaconie € 263,80

Stichting Noortje € 355,02

Vanuit de diaconie is de gift aan Stichting Noortje aangevuld tot een rond bedrag van € 400.

### Kinderwoorddienst

Sanne van Wijk

Hemelvaartsdag: Paula de Jong

### Kinderoppas

Esmiralda de Jong en Nienke Haag

Hemelvaartsdag: Geri Vonk en

Maartje van Wijk

### Koffie schenken

Marijke Buizert en Paula de Jong

Hemelvaartsdag: Floor Bos

## Van het moderamen

### Over ambtsdragers en buurtbezoekers

Wat een reden tot dankbaarheid! In relatief korte tijd zijn alle open plekken voor onze nieuwe pastorale en diaconale structuur ingevuld. De kerkenraad leest dat als bemoedigend signaal van betrokkenheid en enthousiasme voor de plannen die afgelopen jaar zijn gemaakt. Wat fijn dat zoveel mensen zich willen inzetten! 'We moeten het samen doen', zei een van de ja-zeggers. Het is voelbaar dat dat gevoel leeft!

De volgende gemeenteleden willen zich de komende jaren als ambtsdrager inzetten:

als ouderling-omzien:	Jacoline Fierloos
als ouderling-ontmoeting:	Els Vlot en Hans Bassa
als diaken:	Huib Kraaijeveld
als ouderling-scriba:	Elise Kon
als jeugdouderling:	Aldwin Korevaar

In de dienst op Pinkstermorgen, 19 mei, zullen wie aanwezig zijn, worden bevestigd en/of verbonden aan hun taak. Dat wordt vast bijzonder feestelijk!

Annette

## Van het moderamen

### Over ambtsdragers en buurtbezoekers

De volgende gemeenteleden willen zich inzetten als buurtbezoeker. Buurtbezoekers krijgen een aantal adressen in hun eigen wijk of buurt. Hoe en waar wordt in de komende periode duidelijk.

Voor nu alleen de namen:

André van der Ham  
Annelies van der Kolk  
Ans en Hendrik van Vuren  
Ans en Zeger Colijn  
Antoinette van der Garde  
Aty Wijsman  
Arie Slob  
Conny van Tussenbroek  
Emmy en Hans Arnold  
Emmy Dingemans  
Hannie de Groot  
Heleen van Toor  
Janneke Boom  
Jolanda den Toom  
Margreeth den Oudsten  
Willy Korevaar  
Willy Lodder

Driebergen

## Bij de dienst op Hemelvaartsdag



Het is een beetje het stiefkindje van de christelijke feestdagen: Hemelvaartsdag. Een ongemakkelijk feest, met een verhaal dat niet per se ons hart raakt... verlegenheid alom. Reden voor sommige kerkgangers om te gaan dauwtrappen.

Wij laten de dauw voor wat het is en houden een kerkdienst op die dag.

Ik vroeg in de vorige gemeentebrief om associaties bij de hemel en dat leverde mooie reacties op. Ze komen als een soort collage in de dienst voorbij. Het thema voor de dienst is geworden: 'Collage van de hemel'. We lezen in ieder geval het korte verhaal van Hemelvaart zoals de evangelist Lucas dat schreef: Lucas 24: 50-53.

Annette Driebergen

## Collecte voor Ghana

Vandaag collecteren we voor de projecten in Ghana.

De opbrengst wordt gebruikt voor het opleiden van voorgangers, het begeleiden van jongeren met het vinden van een baan. En de boerinnen krijgen hulp bij de teelt van sheanoten. Ook wordt kinderarbeid in de visserij tegengegaan door hen een goede opleiding te bieden.

Via [www.kerkinactie/projecten](http://www.kerkinactie/projecten) kunt u meer informatie vinden.

U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek.nr. NL82RABO 0346 3028 38 o.v.v. project Ghana

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

De projectcommissie

## Bij de ZondagAvondSpecial van 26 mei



De commissie Eredienst organiseert op **zondag 26 mei** een ZondagAvondSpecial met liederen van Huub Oosterhuis. Idee erbij is dat gemeenteleden hun favoriete lied van Oosterhuis kiezen uit het Liedboek of uit de rijkdom van zijn hele repertoire en daar iets bij vertellen. Vervolgens kan dat lied gezongen of beluisterd worden, al naar gelang de mogelijkheid tot uitvoering.

Wie een favoriet Oosterhuislied heeft, mag dat melden bij Annette, via mail of ander bericht. We wachten vol spanning op wat binnenkomt!

Arjan, Marijke, Pim, Bartha, Conny en Annette

## MeetMe



### ZATERDAG 1 JUNI

#### OPGEVEN TOT EN MET 26 MEI

VOOR CHRISTENEN 25-45 JAAR IN DE VIJFHEERENLANDEN,  
ALBLASSERWAARD EN OMGEVING



**VOL = VOL**

Op 1 juni is er een filmavond in Ameide met erna een borrel voor de liefhebber. Er is in de ruimte plaats voor 30 personen, dus geef je snel op! De kosten zijn € 10,- inclusief hapjes en drankjes. Opgeven kan t/m 26 mei.

Zie voor meer informatie [meetmevijf.jouwweb.nl](http://meetmevijf.jouwweb.nl).

MEER INFORMATIE OP

[WWW.MEETMEVIJF.JOUWWEB.NL/ACTIVITEITEN/2024/FILMAVOND-1](http://WWW.MEETMEVIJF.JOUWWEB.NL/ACTIVITEITEN/2024/FILMAVOND-1)

## De Bouwplaats

Op zondagavond 12 mei bespreken we weer een aflevering van de podcast “Moderne Profeten” en deze aflevering gaat over majoor Bosshardt. Zij was majoor bij het Leger des Heils en werkte vooral in Amsterdam en genoot grote bekendheid. Zie: [https://nl.wikipedia.org/wiki/Alida\\_Bosshardt](https://nl.wikipedia.org/wiki/Alida_Bosshardt)

Op de wallen bevindt zich het Majoor Bosshardthuis en de manager van dat huis, Gert Kraaijeveld, is deze avond ook aanwezig.

Deze avond praten we over leven en werk van majoor Bosshardt, wat was haar inspiratie en over het Leger.

Graag aanmelden bij [bouwplaats@ontmoetingskerk.nl](mailto:bouwplaats@ontmoetingskerk.nl)



## Van de ouderlingen

Wat een mooi jaar hebben we met elkaar gehad. De overleggen voor het onderlinge pastoraat waren opbouwend en zo kreeg de nieuwe kerk steeds meer structuur. Het gaf ons energie en hoop op de toekomst. Onderling pastoraat, het kerk zijn door iedereen. Je deelt en ontvangt. We merkten dat het in de loop van het afgelopen jaar ging leven binnen de gemeente. Ook al zijn er bij sommige gemeenteleden nog bedenkingen en vragen over de invulling. Een nieuwe structuur zal ook niet meteen alle vragen beantwoorden. Aankomend jaar, als er gestart wordt met de nieuwe structuur, zullen er steeds opnieuw vragen opduiken waar over nagedacht moet worden.

Met Pinksteren nemen vijf ouderlingen afscheid van de kerkenraad, alleen Arie Harrewijn gaat als ouderling ontmoeting door. Wat zijn we blij dat er zoveel mensen ja hebben gezegd tegen het ambt en als buurtbezoeker. Als vertrekkende ouderlingen wensen wij jullie veel wijsheid en zegen toe. Dat het werk wat op jullie pad komt niet alleen energie zal kosten, maar jullie ook veel mooie ontmoetingen zal brengen en dat het een verrijking zal zijn van je eigen geloofsleven.

Samen met alle gelovigen  
Zijn we verbonden met elkaar  
Van God en zijn Geest  
kunnen we getuigen  
Want ...  
Samen houden we vol  
Samen staan we sterk  
Samen in vreugde en verdriet  
Samen vormen we Gods kerk  
Samen, om te getuigen van Zijn Woord.

Namens de vertrekkende ouderlingen Bartha, Floor, Ans, Conny en Anita

# Column

## *Een kaarsje, Bossche bol en Luchtkastelen*

Alweer een oude vriend overleden. Ernstig gehandicapt als hij was, zonder perspectief op vooruitgang, telkens meer medicijnen erbij. Een steeds kleiner wordende kring om hem heen die het iets kon schelen. Dus stopte hij met eten, drinken en het medicijnenarsenaal. Binnen tien dagen was het achter de rug.

Hij wilde beslist geen afscheid en een begrafenis in zeer kleine, besloten kring.

Einde verhaal, iemand verdwijnt geruisloos uit je leven. Respect voor zijn keuze, maar zie er maar mee om te gaan. Zal de beoogde toekomstige spreuwenwolk van de Ontmoetingskerk zo iets kunnen helpen voorkomen?

Het weekend erop met schoonzusje in den Bosch brand ik in de St. Jan kathedraal een kaarsje voor hem, alwaar we zondagmorgen een indrukwekkende hoogmis bijwonen. Een belevenis met alles wat er bij hoort, maar waarvan vooral de woorden *'In Christus leven wij een leven waarop de dood geen vat meer heeft'* me bijblijven.

Een weekendje rondom het grote plein, dat me spontaan 'pleinvreugd' bezorgt, tegenhanger van pleinvrees. We nemen er een Bossche bol op.

Ruimte ervaren we ook in de paar weken in Frankrijk, waar het nog super rustig is. En koud! Winterjas onontbeerlijk. Land van melk (wijn) en honing. Maar deze keer wel behoorlijk aangelengd met regenwater.

Maar ook het land van luchtkastelen bouwen, fantasie ontstaat vanzelf.

*'The morning brings the mistery, the evening makes it history'*

Landschap dat niet in een oogopslag al z'n geheimen prijsgeeft.

Rijdend op binnenwegen zie je al snel bordjes met 'Chateau' of 'Chapelle'. Of een van de vele ruïne tekens op de Michelin kaart.

Mooi plekje voor wandelen en nuttigen van een stokbroodje, leuker en goedkoper dan een terrasje!

Ontwaken aan de Ardeche onder oude hoge bomen met het geluid van de wielewaal! Wandelen naar een prachtig middeleeuws stadje. Het is zo stil!

Tot drie keer toe zien we een hop voorbij komen, duidelijk herkenbaar- kuif en vliegwijze-. Eentje strijkt zelfs een seconde of wat neer.... te kort voor een foto.

Rustig aan rijden we huiswaarts, tijdens de laatste loodjes schijnt de hele dag de zon.

En 's nachts geven de kikkers een welkomconcert!

Roos



- Een foto van de hop (upupa epops), maar dan van internet -



# DE KONINGSKIND

*raakt iedereen*

## Opbrengst fooienpot Dit Koningskind

Op donderdagmiddag 11 april mocht ik tijdens de seniorenmiddag een presentatie geven over het werk als vrijwilliger bij een reis met mensen met een beperking. Aan het einde van de middag stond er een fooienpot, waar iedereen een gift in kon doen. De opbrengst was bestemd voor Dit Koningskind, een stichting die reizen organiseert voor mensen met een beperking. De fooienpot bracht het bedrag van €265,85 op.

Alle gevers hartelijk dank namens alle vakantiegangers van Dit Koningskind.

Eimert Vink

