

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 26 april 2024 no. 17

De diensten

Zondag 28 april

09.30 u. ds. A.N. Driebergen
Collecte voor de diaconie



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=011EcrgHRMCQ1oWUmgigwQ>

18.30 u. Commissie Eredienst

Preek van de Leek

Collecte voor Stichting Noortje (zie verderop in deze brief)

Zondag 5 mei

09.30 u. mw. M. Klaasse-Mesch uit
Waalwijk
Collecte voor KIA-project Ghana

Organist/pianist

Sjaak Kazen

Ouderling van dienst

Anita Wallaard

Lector

Tabitha Kazen

Kinderwoorddienst

Cora Klein-Hoffman

Kinderoppas

Margreeth den Oudsten en
Lieke van den Brakel

Koffie schenken

Emmy Arnold en Zeger Colijn

De diensten zijn rechtstreeks te volgen
via: <https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Vandaag, 26 april, vieren Hannie en Jos de Groot-van Daalen dat ze 50 jaar getrouwd zijn. In dankbaarheid, want zeker in de afgelopen jaren hebben ze ontdekt dat het leven kwetsbaar is. Daarom voelt het extra mooi deze mijlpaal te vieren. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en delen in de feestvreugde!

We verwelkomen wederom nieuwe leden in ons midden. Ze zijn al wat vertrouwd geraakt, want ze bezoeken onze diensten al een tijdje met enige regelmaat. Het zijn Hugo en Eline van den Heuvel-den Besten, met hun kinderen Bryan, Melvin en Thirza. Fijn dat jullie je bij ons willen aansluiten! We hopen dat de Ontmoetingskerk een plaats van inspiratie en gedeeld geloof voor jullie kan zijn.

Het heeft onze koning behaagd een lintje uit te reiken aan Caroline Vreugdenhil voor haar betrokkenheid bij maatschappij en kerk op veel verschillende manieren. Dat is een mooi blijk van waardering voor een van onze vrijwilligers. Caroline, van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding!

In deze dagen verhuist Saskia van Vuren met haar kinderen Thomas en Aline naar een nieuw adres: Noordeindseweg 268A, 2651 LL Berkel en Rodenrijs. Veel woonplezier op de nieuwe plek!

Komende zondag is een feestelijke dag voor Tabitha Kazen en haar familie. In de morgendienst doet ze belijdenis van haar geloof. Het was mooi om met haar op weg te gaan naar dit moment. Natuurlijk is er na de dienst gelegenheid om haar te feliciteren met deze stap in geloof.

Annette Driebergen

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij iemand die anoniem wil blijven.

Collecteopbrengst 21-4

Plaatselijk Missionair Werk € 292,71

ZondagavondSpecial
PREEK van de LEEK



ZONDAG 28 APRIL 2024
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
AANVANG: 18.30 UUR



De afgelopen maand heeft in het teken gestaan van het zoeken naar nieuwe ambtsdragers en buurtbezoekers. Met dankbaarheid zien we dat de meeste plekken gevuld zijn. Dat is een bemoedigend teken op weg naar onze nieuwe pastorale en diaconale structuur. Volgende week zullen de namen worden bekendgemaakt. Dat doen we namelijk het liefst met een complete 'ploeg'. Met Pinksteren, 19 mei, vindt de bevestiging en verwelkoming van nieuwe ambtsdragers en buurtbezoekers plaats en nemen we afscheid van wie aftreden.

Er zijn veel dankbare berichten te delen, dat is fijn. We vergeten niet wie zorgen kent en gebukt gaat onder de moeite van het leven. We denken aan wie wacht op een operatie of op de uitslag van onderzoeken. We bevelen elkaar aan in de hoede van de Eeuwige God.

*In al het leven, God,
wees aanwezig.
In goedheid en dank,
in liefde en geluk,
in zorg en gemis,
in verdriet en wanhoop,
wees aanwezig;
toon Uzelf
in wie ons omringen.*

Annette Driebergen

Bij de dienst op zondagmorgen



Het is een feestelijk moment: Tabitha Kazen wil in de morgendienst van deze zondag belijdenis doen van haar geloof. We hebben samen gesprekken gevoerd over geloof en de inhoud daarvan, over deze stap en wat dat betekent. Dat was waardevol. Nu is het zover. Tabitha koos zelf de lezing voor deze morgen. Het zijn woorden van Paulus uit zijn brief aan de gemeente van Rome. We lezen Romeinen 8: 31-39. In stevige geloofstaal en overtuiging geeft hij daarmee stem aan de zekerheid van geloof.

Boven de dienst staat als thema: 'Ja, ik geloof'. Dat zal Tabitha verklaren, maar natuurlijk is dat een uitspraak waarover we allemaal nadenken. Ik kijk uit naar de dienst!

Annette Driebergen

Bij de Preek van de Leek

ZondagavondSpecial
PREEK van de LEEK



ZONDAG 28 APRIL 2024
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
AANVANG: 18.30 UUR

Remon van Goolen uit Hoogblokland heeft de uitdaging opgepakt: hij is beschikbaar voor de Preek van de Leek. Als niet-kerkganger is dat voor hem vast een spannend moment. Voor groepen spreken is hij gewend, maar wat verwacht kerkelijk publiek van zo'n preek?

In de voorgesprekken op weg naar deze ZondagAvondSpecial kregen de thema's waarover hij spreekt steeds meer vorm. Ik vond het treffend te ervaren dat die thema's heel erg raken aan geloofsthema's.

Na zijn preek is er gelegenheid om vragen te stellen.

De collecte is in deze dienst bestemd voor Stichting Noortje, waarvan Remon de oprichter is. Hij zal ook daarover iets vertellen.

Van harte uitgenodigd!

Annette Driebergen

Op weg naar Hemelvaartsdag

De hemel staat centraal in de dienst op Hemelvaartsdag, 9 mei. Daarbij heb ik een vraag: Heeft u/heb jij een lied, een bijbeltekst, een gedicht, een foto of schilderij waarbij je ervaart of denkt: 'Dit is de hemel voor mij' of 'Zo stel ik mij de hemel voor'? Deel die dan met mij ... dan krijgt die inbreng een plek in de morgendienst op die dag!

Annette Driebergen



Avondcollecte op 28 april 2024 voor:

In de morgendienst is de collecte voor de diaconie, maar in de avonddienst is deze voor Stichting NOORTJE. De stichting zet zich in voor kinderen met een ziekte of handicap en streeft ernaar om deze kinderen afleiding en plezier te geven door middel van het organiseren van diverse kleinschalige regionale projecten. De stichting is een initiatief van Remon en Manoek van Goolen. Remon, die vanavond **de PREEK van de LEEK** houdt, ondersteunt de stichting door o.a. het geven van lezingen over zijn leven als ondernemer en avonturier. Hij heeft op alle continenten 18 marathons volbracht en grote beklimmingen van de 7 summmits gedaan. Hij heeft een boek uitgegeven '**7 Continenten -18 Marathon**'. Hierin zijn al zijn activiteiten beschreven. De opbrengst van het boek komt volledig ten goede aan de stichting.

Steun het werk van de Diaconie en Stichting Noortje! U kunt uw gift overmaken naar de bankrekening van de Diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38

Onze hartelijke dank!

de diaconie,

Bij de ZondagAvondSpecial van 26 mei



De commissie Eredienst organiseert op **zondag 26 mei** een ZondagAvondSpecial met liederen van Huub Oosterhuis. Idee erbij is dat gemeenteleden hun favoriete lied van Oosterhuis kiezen uit het Liedboek of uit de rijkdom van zijn hele repertoire en daar iets bij vertellen. Vervolgens kan dat lied gezongen of beluisterd worden, al naar gelang de mogelijkheid tot uitvoering.

Wie een favoriet Oosterhuislied heeft, mag dat melden bij Annette, via mail of ander bericht. We wachten vol spanning op wat binnenkomt!

Arjan, Marijke, Pim, Bartha, Conny en Annette