

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 19 april 2024 no. 16

De diensten

Zondag 21 april

09.30 u. ds. R. Meeder uit Leerdam
Collecte voor Plaatselijk Missionair
Werk



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=WS74CV76RzaVOPaPaWRGFA>

Zondag 28 april

09.30 u. ds. A.N. Driebergen
Collecte voor de diaconie

Organist/pianist

Hans Arnold

Ouderling van dienst

Ans van Vuren

Lector

Wies Harrewijn

Kinderwoorddienst

Dinie Haag

Kinderoppas

Paula de Jong en Lieke van den
Brakel

Koffie schenken

Maartje en Anne Aantjes

De diensten zijn rechtstreeks te volgen
via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Vandaag, vrijdag, namen we afscheid van **Els Kamp**. Verderop vindt u woorden van gedachtenis.

Ook in deze week was er binnen de gemeente vreugde én zorg. We danken voor wat goed en mooi was en bidden voor wie zich zorgen maakt om ouders of kinderen, om een komende opname of operatie, om mentale problemen en zwaarte.

Ik verheug me op volgende week zondagmorgen. In de morgendienst op die dag zal **Tabitha Kazen** belijdenis afleggen van haar geloof.

Nog niet zo lang geleden luisterden we naar lied 973, woorden om te doen:

*Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,
te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,
en op te vangen wie zijn thuis verloor,*

*om voor elkaar te zijn uw hand en voet,
te helpen wie geen helper had ontmoet:
wie dorst of hongert wordt getroost,
gevoed,*

*om voor elkaar te zijn uw hart en mond,
om op te komen voor wie is verstomd,
voor wie gevangen zit of is gewond,*

*roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,
gerechtigheid en vrede, brood en wijn,
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneshijn.
Halleluja.*

Annette Driebergen

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij Elsbeth Verspuij- de Kluijver gebracht, ter bemoediging.

Collecteopbrengst

14-4 Kerk: € 289,99

ZondagavondSpecial
PREEK van de LEEK



ZONDAG 28 APRIL 2024
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
AANVANG: 18.30 UUR



We gedenken Els Kamp-van der Meijden

Op 12 april overleed onze zuster in Christus Els Kamp-van der Meijden. Ze is 77 jaar geworden. De laatste periode van haar leven woonde Els in Leerdam, maar haar echte thuis was in Goudriaan. Vanuit die plaats werd ze - samen met haar man Aleid en hun gezin - lid van de Ontmoetingskerk. Ze waren betrokken bij deze geloofsgemeenschap en deden actief op allerlei plaatsen mee.

Het plotseling overlijden van Aleid in 2007 was een grote schok. Het leven hield daarna altijd een zwart randje. COPD maakte dat een verhuizing nodig werd. Tijdelijk vond ze verblijf in Noordeloos en later werd dat een appartement in Nieuwpoort. Els vond het jammer dat er dichterbij geen plek voor haar was en miste de vanzelfsprekende contacten vanuit de kerk.

Begin 2023 leek het eind van haar leven heel dichtbij en werd ze opgenomen in het hospice in Leerdam. Ze was bereid het leven los te laten, maar het ging anders... Dat gaf haar nog een periode bonustijd. Met alle beperking van haar ziekte vond ze toch kracht om te genieten van kleine dingen in het leven en betrokken te zijn bij haar gezin, familie, vrienden en de wereld.

Bij haar afscheid stonden we stil bij woorden uit Psalm 31. Die kregen een plek op het bericht van haar overlijden, maar waren vooral tekenend voor haar geloof. Ze voelde zich geborgen in Gods hand, in leven en dood. Afgelopen vrijdag is ze begraven bij Aleid, op de begraafplaats in Goudriaan.

We bidden voor haar kinderen, kleinkinderen en allen die haar zullen missen om troost en nabijheid van God en mensen.

Annette Driebergen



Opvoeden in geloof; gespreksavond op 24 april



Voor ouders van kinderen van 0-10 jaar is er op **woensdag 24 april** een avond over 'Opvoeden in geloof'. In de boekjes van de Bouwplaats en van het Jeugdwerk staat er onder andere dit over:

Binnen de Ontmoetingskerk zijn we graag lerend onderweg, samen groeiend in geloof. Opvoeden in geloof hoef je niet alleen te doen. We ontdekken steeds weer dat gesprek over geloof en je kind hand in hand gaan met gesprek over je eigen geloof. Het blijkt verrijkend en inspirerend om daarin elkaar te inspireren.

Van harte uitgenodigd om mee te doen!

Geef je op bij Elvira of Annette.

Op weg naar de ZondagAvondSpecial van 26 mei



De commissie Eredienst organiseert op **zondag 26 mei** een ZondagAvondSpecial met liederen van Huub Oosterhuis. Idee erbij is dat gemeenteleden hun favoriete lied van Oosterhuis kiezen uit het Liedboek of uit de rijkdom van zijn hele repertoire en daar iets bij vertellen. Vervolgens kan dat lied gezongen of geluisterd worden, al naar gelang de mogelijkheid tot uitvoering.

Wie een favoriet Oosterhuislied heeft, mag dat melden bij Annette, via mail of ander bericht.

We wachten vol spanning op wat binnenkomt!

Arjan, Marijke, Pim, Bartha, Conny en Annette

Terugblik: dienst voor peuters en kleuters

Het was een feestelijk geheel, de dienst voor peuters en kleuters. Met een boot, dieren, regen én een regenboog. Foto's vindt u op de website of via deze link: <https://myalbum.com/album/paiBgHo2vCZk/>



Collecte voor Het plaatselijk diaconaat

Primair oog hebben voor de noden van de mens die wij binnen en buiten de kerk ontmoeten. Voorlichting en bewustmaking van de gemeente, activiteiten t.b.v. langdurig zieken, ouderen, mensen met een handicap, mensen wiens stem niet wordt gehoord, mensen die in moeilijkheden zijn gekomen, hulp in noodsituaties.

Uitnodiging van de P C O B

De Protestant Christelijke Ouderen Bond afdeling Giessenlanden nodigt u uit voor een bijeenkomst in de Til in Giessenburg op maandag 29 april waar mw. Mierckx in komt spreken over 'Mijn leven bij de Saharaoui nomaden'. Ze is net terug van een reis naar de nomaden en heeft ook veel mooie beelden om te laten zien Ze vertelt over het leven in de woestijn en over de prehistorie van de Sahara De bijeenkomst begint om 14.00 uur Ook niet leden zijn van harte welkom

Keramiektentoonstelling

Tot Pinksteren exposeert Nel Houweling 21 van haar unieke, keramische beelden in de Ontmoetingskerk van Noordeloos.

Via 'Goed Gezien, Goed bekeken' is er contact ontstaan tussen Nel en Michel Pantekoek. Op voorstel van Nel zullen de beelden vergezeld gaan van de gedichten die Ad van der Rhee erbij heeft gemaakt. Mede aanleiding hiertoe was het boekje 'Beeldspraak' dat ooit van een aantal beelden en bijbehorende gedichten was gemaakt.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling zal een boekje van 48 - van gedichten voorziene - beelden van Nel in een beperkte oplage worden gedrukt bij Drukkerij Gelderblom in Oud-Alblas.

De netto-opbrengst van de verkoop zal ten goede komen aan Johan Bals - oud inwoner van Oud-Alblas - die piloot is bij de MAF (MAF staat voor Mission Aviation Fellowship wat Zendingsvliegdiens betekent) en met zijn gezin nu in Suriname woont. De boekjes kunnen bij voorintekening worden besteld via akvdrhee@solcon.nl of via nel-houweling@tele2.nl of via michel@panco.nl

Ze kosten € 9,00 per boekje. Er ligt ook een intekenlijst op het kastje boven de liedboeken.

Belangrijk: Het is niet toegestaan de kunstwerken aan te raken, dus wees voorzichtig!

Namens de commissie 'Zin in Kunst',
Ad Morelissen



Column

Veranderen in een spreeuw

Naar aanleiding van het spreeuwenproject schrijf ik deze column met waarheden als koeien en een knipoog. Waarin ik de verschillen, maar vooral de overeenkomsten opzoek. Want als ik spreeuw wil worden, wil ik er toch wat vanaf weten.

Het mensenseizoen, kerkelijk gezien, ligt in de zomer stil, Terwijl het spreeuwenseizoen dan van start gaat. Spreeuwen zijn trekvogels en komen in het voorjaar terug van hun overwintering in het warmere zuiden. Ook het broedseizoen van de spreeuw is begonnen. En wij mensen, broeden ook, maar dan op het nieuwe winterseizoen. Hoera, het spreeuwen trek- en broedseizoen kan al beginnen !

Wij mensen zijn als trekvogels, want er zijn mensen die overwinteren en anderen, die liever zomers wegtrekken. Overeenkomstig de spreeuwen, want we zien ze het hele jaar door, omdat er ook spreeuwen zijn, die in de zomer in noordelijker gebieden verblijven en dan juist in de herfst naar ons land komen. Zij overwinteren en overzomeren dus ook.

Mensen zijn te vergelijken met spreeuwen in een heleboel opzichten, ook kunnen we van hun eigenschappen veel opsteken. Dat we dat niet eerder geweten hebben ! Ik vind het zelfs opvallend en verrassend hoeveel wij op de spreeuwen lijken. Spreeuwen zijn net als wij zangvogels, kwetteraars en imitators:

- Zangvogels: We zingen tijdens de dienst uit volle borst.
- Kwetteren, daar kunnen we wat van: na de dienst, tijdens bijv. de seniorenmiddag en op nog veel meer gelegenheden.
- Imiteren kunnen sommigen ook goed, origineel, zoals bijv. "Kobus Kubus", iemand in herderstenu, "de veranderaar" in badjas, de klokkenmaker.

Spreeuwen willen samen vliegen, gaan allemaal even snel in een zwerm zo'n 35 km per uur en houden er zeven in de gaten, ze botsen nooit, er is geen leider nodig. Willen wij ook samen "vliegen" en dan ook nog even snel, er zeven in de gaten houden, zonder te botsen, zonder leider ? Ik ben heel benieuwd.

Lisette

