

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 29 maart 2024 no. 13

De diensten

Stille Zaterdag 30 maart

21.30 u. ds. A.N. Driebergen

19.00 u. Paaswake voor kinderen

Zondag 31 maart Pasen

09.30 u. dienst met doventolk o.l.v.

ds. A.N. Driebergen

Collecte voor het jeugdwerk



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=pc2S0yXoRzKDFz0vIUqXrA>

Zondag 7 april

09.30 dhr. H. Bouma uit Kampen

Collecte voor de kerk

Organist/pianist

30-3 Hans Arnold

31-3 Peter Veen

Ouderling van dienst

30-3 Arie Harrewijn

30-3 Jonneke van Dalen

31-3 Henk Voormolen

Lector

30-3 Gerry Bronkhorst

31-3 Arie van Mourik

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>



Neem zondag een bloem mee naar de kerk!

Lief en leed

We zijn midden in de cyclus op weg naar Pasen. We vierden al de Maaltijd van de Heer op Witte Donderdag en zijn stilgezet bij het kruis op Goede Vrijdag. We zien uit naar het vervolg... naar licht in het donker én naar het feest en de vreugde van Pasen!

Laten we denken aan ieder voor wie die feestvreugde moeilijk is mee te maken. Om het leven dat pijn doet. Om verdriet en gemis. Om zorgen die te zwaar wegen. Om angst voor wat komt. Om gebrokenheid. Om alle leed die in de wereld zichtbaar is. We bidden om Gods nabijheid én iets van het licht van Pasen.

Ik ontvang een bericht van Jan Hardenbol, met het verzoek dat in de gemeentebrief te plaatsen.

‘Het viel mij op dat er bij het overlijden van mijn lieve vrouw nog zoveel belangstelling was vanuit mijn ‘oude kerk’. Ik ben er tenslotte alweer vijf jaar weg. Het medeleven heeft mij erg goed gedaan en ik wil jullie hierbij van harte bedanken’.

Het tekent opnieuw dat meeleven altijd goed doet.

Annette Driebergen

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij twee jarigen: mw. T. Rol- van der Loon en dhr. H Hertsensberg. Nog van harte gefeliciteerd!

Collecteopbrengst 24 maart

Kerk € 315,=

Kinderwoorddienst

Marijke Buizert

Kinderoppas

Carolien van Maurik en Tabitha Kazen

Koffie schenken

31-3 Teus en Aria Bor

Jarig in april

4-4 dhr. G.B. Rijke

Hulp gevraagd

Donderdag 11 april organiseren we de seniorenmiddag. De afgelopen week hebben we de uitnodigingen rondgebracht. De middag willen we afsluiten met een maaltijd.

Wie biedt aan een pan soep te koken of een salade te maken??

Graag aanmelden via de mail :

diaconie@ontmoetingskerk.nl of

Janneke Boom tel.nr 06-2849 6731

Op **zaterdag 30 maart** is er eerst, om 19.00 uur, de Paaswake voor kinderen. Deze viering vertelt over het donker, maar gelukkig komen er ook verhalen van licht en hoop. Heel voorzichtig ontdekken we dat we mogen geloven een nieuw begin!

Het thema: *'Wat fijn dat jij er bent!'*

Op **zaterdag 30 maart** is er later op de avond, 21.30 uur, de Paaswake.

Het thema: *'Op weg naar Pasen - wachten'*.

Er klinken verhalen van hoop uit de Bijbel, waardoor we ontdekken dat er altijd licht is, door het donker heen. Dat maakt dat we durven geloven dat ook het duister van de dood overwonnen is.

In de Paaswake wordt de nieuwe Paaskaars binnengebracht als teken van nieuw begin. In deze viering is ook de doopgedachtenis, want ook de doop is teken van een nieuw begin.



Op **zondag 31 maart** vieren we het feest van Pasen! Met vrolijke liederen, de bedekking van het kruis met onze bloemen als teken van nieuw begin, met de laatste plaat van het project van de KinderWoordDienst en met opnieuw woorden van de evangelist Matteüs. In hoofdstuk 28: 1-15 schrijft hij op een eigen manier over de opstanding van Jezus. Het thema: *Op weg na Pasen!*

Let op: Neem een bloem mee naar de kerk!

Ds. Marco Batenburg, preses van de Protestantse Kerk, schreef een Gebed van hoop en twijfel bij Pasen. Dat deel ik graag rond dit bijzondere weekend.

*God, ik dank U voor het hoge feest van Pasen.
Over deze hele wereld wordt gevierd dat het graf leeg was.
Mensen roepen elkaar toe: de Heer is werkelijk opgestaan!
Het leven is aan het licht gebracht,
de dood heeft niet het laatste woord.
Aarzelend zeg ik het mee,
want dit zijn grote, hoge woorden.
Ik kan haast niet geloven dat het waar is.
Om me heen is zo veel dood,
zo veel ellende, zo veel pijn, zo veel wanhoop.
Steeds weer lopen mensen vast en zien geen toekomst.
Soms weet ik ook zelf niet waar ik het zoeken moet.
God, geef mij dwars door mijn twijfels heen
het geloof dat U de Levende bent.
Zodat ik me afkeer van het duister
en U met hoop en verwachting tegemoet leef.*



Gezegende Paasdagen gewenst!

Annette Driebergen



Inleveren spaarkubus

Aan het begin van de veertigdagentijd zijn de spaarkubussen uitgedeeld en zijn wij met elkaar aan het sparen gegaan voor onze projecten in Ghana. Zondagmorgen kunnen de spaardoosjes ingeleverd worden in de kubus van Kobes, welke in de hal staat. Ook volgende week is het inleveren nog mogelijk. We hopen en kijken uit naar een mooie opbrengst.

De projectcommissie.

Keramiektentoonstelling

Van Pasen tot Pinksteren exposeert Nel Houweling 21 van haar unieke, keramische beelden in de Ontmoetingskerk van Noordeloos.

Via 'Goed Gezien, Goed bekeken' is er contact ontstaan tussen Nel en Michel Pantekoek. Op voorstel van Nel zullen de beelden vergezeld gaan van de gedichten die Ad van der Rhee erbij heeft gemaakt. Mede aanleiding hiertoe was het boekje 'Beeldspraak' dat ooit van een aantal beelden en bijbehorende gedichten was gemaakt.



Ter gelegenheid van de tentoonstelling zal een boekje van 48 - van gedichten voorziene - beelden van Nel in een beperkte oplage worden gedrukt bij Drukkerij Gelderblom in Oud-Alblas.

De netto-opbrengst van de verkoop zal ten goede komen aan Johan Bals - oud inwoner van Oud-Alblas - die piloot is bij de MAF (MAF staat voor Mission Aviation Fellowship wat Zendingsvliegdiensdienst betekent) en met zijn gezin nu in Suriname woont.

De boekjes kunnen bij voorintekening worden besteld via akvdrhee@solcon.nl of via nel-houweling@tele2.nl of via michel@panco.nl

Ze kosten € 9,00 per boekje. Er ligt ook een intekenlijst op het kastje boven de liedboeken.

Belangrijk: *Het is niet toegestaan de kunstwerken aan te raken, dus wees voorzichtig!*

Namens de commissie 'Zin in Kunst',
Ad Morelissen

Column

Echt versus nep

Midden op straat naar het dorpscentrum ligt een grote gans, finaal tot moes gereden... Nooit sneuvelen er zoveel beestjes op de rijbaan als in het voorjaar. Wie voelt zich geroepen het restant van de weg te schrapen?... Néé, ik ook niet...

Een mevrouw in m'n vorige woonplaats had hiervoor een schepje stand-by in de fietstas: 'Het is ook een schepseltje...' Langzaam tekent zich vanonder een onooglijke baggervlakte weer iets af wat op een tuin gaat lijken. En zoals elke lente ontpopt alles zich als op een oude schoolplaat van Jetses, maar dan wel live, mét geluid!

Een waar Vogeleldorado. Onze brievenbus (ingang gaatje aan de zijkant) is opnieuw gekraakt door familie koolmees. Twee merels vechtend in dorre bladeren. Helemaal niet leuk om te weten dat alles, ook hun prachtige zang, voortkomt uit territoriumdrang en hevige voortplantingsdrift. Kortom allemaal seks, ten dienste van- en voorafgaand aan nieuw leven. Heerlijke lente.

Maar de natuur is wreed. Felle buien, ijskoud, afgewisseld door zonneschijn, oogverblindend en koesterend. Soms een regenboog.

Tegenstellingen

Het weerbeeld de afgelopen dagen

Zoals de strijd voorafgaand aan Pasen,
Strijd in het universum.

Op leven en dood

Goed en kwaad

Gevisualiseerd in de natuur...

Verrassend die groene oase in de wachtruimtes van het Beatrixziekenhuis! Totdat een kritische blik leert dat alles kunst is. Hartstikke nep. Maar... op die locatie begrijpelijk en functioneel.

Ook thuis ruilen mensen- alleen om de trend – vaak kamerplanten in voor kunstplanten. Voor het oog perfect nemen we massaal genoeg met onecht. Elk jaar reanimeer ik met plezier kwijnende kamerplanten. Waar is de slogan 'Liever naakt dan namaak'? Hoe kun je leven in een nepwereld? Pasen gereduceerd in een kartonnen eierdoosje....

Een wijze oude vriendin waar ik graag ben, zegt altijd: 'Hetgeen waar je niks aan kan doen, moet je naast je neerleggen, anders word je gek...' Dus steek ik af en toe bewust m'n kop in het zand en negeer het nieuws.

Bij de kringloop scoor ik voor € 1,25 - nog helemaal nieuw- een tafellaken met tulpjes. Superleuk voor Pasen! En bij de supermarkt heet een Kerststol nu Paasstol...

Roos