

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 23 februari 2024 no. 8

De diensten

25 februari 2^e zondag 40dagentijd
09.30 u. ds. J. Scholten-de Jong uit
Gouda

Collecte voor KIA-
voorjaarszendingsweek



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=SBWKfVOCRMODG7k74tViDA>

3 maart 3^e zondag 40dagentijd
09.30 u. ds. A.N. Driebergen
Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Bert Kruis

Ouderling van dienst

Floor Bos

Kinderwoorddienst

Jiska Wallaard

Kinderoppas

Margreeth den Oudsten en
Nienke Haag

Koffie schenken

Rudolph en Aty de Jong

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Bakkie Troost



Op woensdag 28 februari staat om 10.00 uur in de kerkenraadskamer de koffie (of thee) weer klaar.

Naast aandacht voor elkaar is er gesprek over een gedeelte uit de bijbel. Het uurtje maakt dat je op een andere manier bent voorbereid op de dienst die over dit bijbelgedeelte gaat.

We buigen ons over de lezing voor de derde zondag in de Veertigdagentijd, Johannes 2: 13-22.

Van harte welkom om aan te schuiven en mee te praten!

Het gesprek eindigt uiterlijk om 11.30 uur.

Inzamelactie voor Oekraïne – bedankt!



Er stonden 12 boodschappentassen vol producten klaar voor Alie Verwoerd. Ze zijn met dankbaarheid in ontvangst genomen. Fijn dat zoveel mensen een steentje aan deze actie hebben bijgedragen. De spullen komen vast en zeker op een plaats waar het erg nodig is!

Namens de familie Verwoerd en mensen in Oekraïne: hartelijk dank!

Annette Driebergen

Kerkbloemen



De bloemen zijn bij iemand gebracht ter bemoediging.

Collecteopbrengst 18-2

Project Ghana: € 498,30

Jarig in maart

1-3 dhr. M.D. Vink

2-3 mw. G.W. Buitendijk

5-3 mw. F. Blokland-Groen

10-3 mw. Nathalie de Gans

20-3 mw. T.I. Rol-vander Loon

21-3 dhr. H. Hertsenberg

Inhoud:

blz.2 klokradio, collecte,

blz.3 Groothuisbezoek, Sire

blz.4 Paaschallenge jeugd, orgel III

blz.5 Paaskaars



Zondag zijn we weer aan de beurt voor de uitzending van Kerkklokradio

De viering zondagmorgen wordt uitgezonden, daarvoor staat Jan Vink garant.

Het avondprogramma 'Samen tot Gods eer' van 7 tot 10 uur staat onder leiding van Conny van Tussenbroek, John van Maurik, Peter Veen, Daniël Dik en Arie Slob. Door zelf als gemeenteleden verzoeknummers in te dienen, beïnvloeden we het totale programma van 8 tot 10 uur, het telefoonnummer is vanaf kwart voor 8 0184-682422

Arie Slob

Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: woensdag 28 februari 2024

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: Hof van Ammers, Bernardstraat 15 in Groot-Ammers

Thema: Dementie en de notaris

Gast spreker: Gijsbert van der Heiden

Toegang is gratis.

U bent van harte welkom!

Pluszegels voor de voedselbank



Tot en met 2 maart kunt u meesparen voor voedselpakketten voor de voedselbank.

De zegels kunnen ingeleverd worden bij Conny van Tussenbroek.

Collecte Voorjaarszendingsweek

Christelijke instellingen in Libanon hebben meestal een regionale functie. Ook theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologie docent en studentenpastor. Hij geeft les in systematische theologie en missiologie aan theologiestudenten. Daarnaast organiseert hij kapelvieringen voor studenten en staf.

Wat betekent dit project voor Shant Akoushian?



"Na mijn theologiestudie keerde ik terug naar Syrië, mijn land. Ik ben nu al een paar jaar predikant in Kassab, een klein dorpje in het noordwesten. Alle lessen die ik leerde in Beiroet komen me nu goed van pas. Het leven is niet makkelijk in Syrië. De economische situatie is bar slecht, veel Syriërs zijn afhankelijk van hulp van familie, de kerk of liefdadigheidsorganisatie. De kerk is de enige plaats waar ze horen over liefde en vrede.

De toekomst van Syrië is onzeker, maar de kerk kan de mensen nieuwe hoop geven. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij."

Via het programma Zending ondersteunt Kerk in Actie dit belangrijke werk in Libanon. Steunt u dit werk via de collecte, QR-code of maak uw bijdrage over naar de bankrekening van de Diaconie NL82 RABO 0346302838
Hartelijk dank,
Uw Diaconie



Wilbert van Saane en zijn vrouw Rima van Saane-Nasrallah zijn sinds augustus 2020 door Kerk in Actie uitgezonden naar Libanon. De uitzending wordt ondersteund door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB). Wilbert en Rima wonen en werken al geruime tijd in Libanon, samen met hun kinderen Christina en Pieter.

Groot huisbezoek 2024

Het eerste groot huisbezoek van wijk 3 is al geweest.

Op dinsdag 27 februari volgt wijk 6 om 19:30 in de jeugdruimte van de Ontmoetingskerk.

Dinsdag 12 maart groot huisbezoek wijk 5, aanvang 20:00

Maandag 18 maart wijk 3 om 19:30 u. bij Aria Bor

Dinsdag 19 maart wijk 3 om 14:00 u. bij Aria Bor

Dinsdag 19 maart wijk 4, aanvang 19:30 u. Ontmoetingskerk

Woensdag 20 maart wijk 1 om 19:30 u. bij Aty Wijsman

Donderdag 21 maart wijk 2 om 20:00 u. Ontmoetingskerk

Aanschuiven bij een andere wijk, mag altijd. Meld het dan alstublieft bij de ouderling van de organiserende wijk.

Dit jaar willen we onder andere spreken over het aanstaande onderlinge pastoraat.

De wijkteams verwelkomen jullie graag.



Hartelijke groet van de wijkouderlingen.

Dit is de nieuwe campagne van Sire.

Mij deed het denken aan het lied van Sela: Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft.

Het mooie in deze campagne vind ik de oproep aan iedereen om een lichtpuntje te zijn.

Houd je ogen heel goed open om een lichtpuntje te zijn.

En ook om lichtpuntjes om je heen te gaan zien en daar hoop uit te halen.

De filosoof Tineke Beekman deelt de strijd tegen hopeloosheid en uitzichtloosheid maar denkt dat hoop ook verbonden is met angst. Volgens haar moeten we streven naar iets anders:

vertrouwen, in jezelf, in de wereld. De lector theologie Jan Martijn Abrahamse zegt dat juist het besef is dat je een bepaalde mate afhankelijk bent van goede machten die buiten jezelf staan. "Hoop is houvast zonder dat je controle hebt". Hij heeft het dan over God en het geloof. "Maar die goede machten zijn ook buiten het geloof te vinden. Denk bijvoorbeeld aan technologie, medicijnen en geneeskunde of politieke grootheden. Je moet hopen dat die goede machten dingen zullen veranderen maar ook die hoop in jezelf moeten blijven vinden".

We denken aan iedereen die moeite heeft nu licht te zien.

Voor ieder wens ik licht van Gods liefde. Dat de God van licht onze gids mag blijven zijn en met Zijn liefde in ons woont.

We mogen ook dankbaar zijn voor zegeningen, om de goede schepping, om alles wat met licht omroerst is.

Conny van Tussenbroek, ouderling.



Als de wereld duister vocht
en alles ligt uit evenwicht
Weet dan dat juist in donkere tijden
er kleine puntjes zijn van licht

Soms zijn ze groot
Nog vaker klein
Je kunt ze zoeken
maar je kunt er ook een zijn

Dus kijk om je heen
Houd je ogen heel goed open
Vind je lichtpuntje
en durf te hopen

SIRE DE WAARSCHAPPIJ
2023-2024

Ga mee... PaasChallenge



De PaasChallenge LARGE duurt ongeveer 10 uur en begint met een 'Laatste Avondmaal' op Stille Zaterdag om 22.00 uur en eindigt met een ontknoping bij zonsopgang op Paasmorgen. Je brengt de nacht door in gezelschap. Je lost escaperoom-achtige puzzels op en je krijgt te maken met achtervolgingen en gesprekken in de nacht. Ga je mee...? Durf jij het aan om je in te leven in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde... Wat zou jij gedaan hebben als je erbij was geweest?

Geef je alvast op!

Leeftijd : 12 t/m 16 jaar

Data : zaterdagavond 30 op 31 maart 2024

Tijdstip aanvang: 22:00 uur

Opgeven bij Jonneke en Elvira
jeugd@ontmoetingskerk.nl

**ALS JE PASEN
ZONDER JEZUS
VIERT,
BEN JE HET
HAASJE**



Het orgel III

Het orgel is (bijna) klaar! De frontpijpen zijn versterkt, het orgel is schoongemaakt, geïntoneerd, gestemd en waar nodig gerepareerd.

De klank is bijzonder goed verbeterd en het orgel geeft de organisten weer veel speelplezier! Met veel enthousiasme zullen zij de gemeentezang weer gaan begeleiden.

Zondagmorgen zal Bert het spits afbijten en de andere organisten staan nu al te popelen....

We zijn blij dat het College van Kerkrenmeesters toestemming heeft gegeven om de grote beurt aan het orgel uit te laten voeren.

Wij danken dhr. Wim van Dijkhuizen voor de uitvoering van deze klus. Vakwerk! Het plaatsen van een tremulant – een nieuw register dat een mechanisme in werking zet om een trilling in de klank aan te brengen- moet nog worden gerealiseerd. Dit geeft de organist meer variatiemogelijkheden.

Het orgel is van ons allemaal. Mocht je eens willen spelen op het orgel dan kan dat natuurlijk. (De sleutel hangt aan de haak van het spiegeltje.)

Wil je uitleg over het orgel kun je een van de organisten daarover aanspreken.

Namens de organisten,
Pim



Het inwendige van het orgel voor de schoonmaak, totaal zijn er ca 800 pijpen!



Tot komende zondag 25 februari kan de paaskaars weer besteld worden.
Het bestelformulier ligt op de statafel in de hal van de kerk.
Voor de kerk wordt paaskaars reliëf B besteld: Duif met regenboog.

Na de zondvloed belooft God aan de mensheid om nooit meer zo'n vloed te sturen die de wereld zal verwoesten.
Met de regenboog bevestigt God deze belofte en het is een teken van Zijn eeuwig verbond met/trouw aan de mensheid (Genesis 9) .

Oók Jezus doet een belofte: na zijn heengaan zal God, zijn Vader, de heilige Geest zenden 'om voor altijd bij U te blijven: de Geest van de waarheid' (Johannes 14). De duif is hier het beeld van de heilige Geest.

Het zijn symbolen die in deze tijd heel erg nodig zijn.

Reliëf A: De verrijzenis

B: De duif met regenboog

C: De levensboom

D: De vredesduif

E: Staurogram

F: CHI-RHO-kruis

Maten en prijzen staan op het bestelformulier

De kaarsen worden thuis bezorgd.

Nelly Attema en Marian Verburg.

Tel: 06-51570673/06-51125819.

(Telefonisch bestellen kan ook)