



ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 5 januari 2024 no. 1

De diensten

7 januari 2024

09.30 u. dienst met doventolk

ds. A.N. Driebergen

Collecte voor de kerk (zie ook QR-code verderop in deze brief)

14 januari

09.30 u. mw. I. Verberk uit

Giessenburg

Collecte voor de diaconie

Organist/pianist

Pim Lodder

Ouderling van dienst

Gerdien van Mourik

Lector

Gerla van Breugel

Kinderwoorddienst

Conny van Tussenbroek

Kinderoppas

Esmiralda de Jongh en

Lieke van den Brakel

Koffie schenken

Willy Lodder en Cees Zaanen

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en Leed

We wensen elkaar heil en zegen voor 2024! Heil en zegen zijn veelzeggende woorden, waarin goeds voor het leven en nabijheid van God doorklinken. Dat mogen we elkaar toebidden: heil en zegen voor ieder persoonlijk én voor ons als geloofsgemeenschap.

Voor **Elles Lodder** en haar kinderen begint 2024 met veel verdriet. Haar vader overleed, na een zeer kort ziekbed. Dat is een overrompend, bijna onvoorstelbaar verdriet. Laten we voor Elles en allen die bij haar horen bidden om troost en nabijheid van God en mensen.

We heten opnieuw nieuwe leden welkom. De één staat al in de Kerkgids vermeld, maar was nog niet officieel ingeschreven of verwelkomd, de anderen zijn ondertussen ook geen onbekenden meer.

Fijn dat jullie je weg naar de Ontmoetingskerk hebben gevonden: **Saskia Portengen**, Grotewaard 16 én **Tanja Verspui, Celia en Joel Vargas Cervantes**, Dorpsweg 83A, 4223 NE Hoornaar.

We hopen dat jullie je welkom voelen in ons midden en je eigen plek in onze geloofsgemeenschap kunnen innemen!

Annette Driebergen



Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij mw. A. van de Kolk en bij dhr. H. Hoffman, met de hartelijke felicitaties voor hun verjaardag.

Collecteopbrengst

31-12 voor de kerk € 493,15

Jarig in januari

7-1 mw. J. Bak-Paulus

8-1 dhr. G.J. Kon

10-1 dhr. B. Schakel

25-1 dhr. D.P. de Bruijn

29-1 mw. E. Oosterbeek-Duijm

Greet Brokerhof schreef een eigentijdse nieuwjaarspsalm.
Die deel ik graag.

*Wat bij het oude jaar hoorde, is voorgoed verleden tijd.
Wat gebeurd is, is gebeurd, het is niet terug te draaien.
Voor ons ligt de toekomst als een snoer van lege dagen.
Als een weg waarvan je alleen het eerste deel kunt zien.*

*Tv en radio overspoelen ons met hun terugblikken en
voortuitblikken.*

*Niemand noemt daarbij uw naam - het is alsof u niet
bestaat.*

*Maar als u onze voornemens niet bekrachtigt, wat komt
er dan van terecht?*

*Als U onze plannen niet steunt, hoe kunnen die dan
slagen?*

*Want God, U bent het die ons wegen aanreikt die we
kunnen gaan.*

U geeft ons kracht om een nieuwe start te maken.

*Met frisse moed beginnen we aan de etappe vóór ons
en hopen op uw zegen.*

Annette Driebergen



Bij de dienst van zondagmorgen



Net na 6 januari is het bijna vanzelfsprekend om in de kerkdienst het verhaal van de drie magiërs te lezen. Een overbekend verhaal, dat wordt vervolgd in een wrede, afschuwelijke geschiedenis rond Herodes en de kinderen van Bethlehem. We lezen deze morgen ook dat verhaal en realiseren ons dat de werkelijkheid van toen wel erg veel op de onze lijkt.

Je vindt de geschiedenis in Matteüs 2:1-18.

Waar de kinderen stilstaan bij de drie koningen, kijken wij naar de achterkant van dat verhaal. Dat is ook het thema van de dienst geworden: 'Over de achterkant ...'.

Annette Driebergen

Naar het klooster?



Misschien heb je je voorgenomen om in 2024 tijd voor jezelf en voor God te reserveren. Daar is in het programma van de Bouwplaats ruimte voor ingericht, onder andere door een kloosterweekend.

Van **vrijdagmiddag 5 tot zondagmiddag 7 april** zijn we met een groep gemeenteleden welkom in de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. Daar delen we in het ritme van de zusters Benedictinessen door hun gebedsdiensten mee te maken. Er is tijd voor stilte ingericht en we volgen een klein, eigen programma. Er is nog plek voor **vier deelnemers**. Zin? Meld je aan via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of bij Annette.

21 januari: twee bijzondere diensten!

ONTMOETINGSDIENST "BOUWEN AAN GELOOF"



ZONDAG 21 JANUARI 2024, AANVANG 9.30 UUR
DIENST VOOR JONG EN OUD(ER)
MET ONTMOETING NA DE DIENST

Op 21 januari ben je twee keer welkom in de Ontmoetingskerk.

's Morgens is er een **Ontmoetingsdienst**. Ontmoetingsdiensten zijn opgezet voor ontmoeting tussen jong en oud(er), in én na de dienst.

Deze Ontmoetingsdienst heeft een heel speciaal karakter. Eén van onze jonge gemeenteleden, Sanne van Wijk, gaat komende zomer met een groep Giessenburgers naar Bolivia om handen uit de mouwen te steken en zo te bouwen aan geloof. De hele groep (ruim 40 deelnemers!) is in de dienst aanwezig en levert ook een bijdrage. Het thema van de dienst past bij wat zij gaan doen, maar natuurlijk ook bij ons allemaal. Want 'Bouwen aan geloof' proberen we elke week te doen!

Elders in deze gemeentebrief vind je de aankondiging van de ZondagAvondSpecial op die dag.

Nieuwe jaar start met inzet QR-code bij collecteren

De collecte is een vast bestanddeel van de eredienst. Deze traditie is bijna 2000 jaar oud. Paulus vertelt ons dat al in de bijeenkomsten van de eerste Christelijke gemeenten met de zak, de hoed, de schaal of de pet voor het goede doel werd rondgegaan.

In de loop van de tijd heeft het arsenaal aan instrumenten dat bij het collecteren werd ingezet zich verder ontwikkeld. Van de zakken aan lange stokken waarmee hele banken werden afgehangeld, de zakken die rondgingen, tot – zoals nu bij ons – de zakken die na afloop van de dienst door een vriendelijke diaken bij de deur aan de bezoekers worden voorgehouden.

Ook wat er in de zak werd gedaan onderging in de loop der jaren een evolutie. Eerst ging het alleen om baar geld: munten en biljetten. In de jaren '60 deden de collectebonnen hun intrede. Tot op de dag van vandaag vormen die bij een gewone collecte de hoofdmoot van de opbrengst. Van lieverlee werden er voor collectes ook betalingen via bank en giro ontvangen. In de Corona-tijd is dat verder aangemoedigd en in een stroomversnelling gekomen.

Inmiddels is het betalen met een mobiele telefoon via een QR-code steeds meer in zwang gekomen. Banken maken er actief reclame voor en vele ontvangers en betalers hebben deze hype omarmd. De Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters willen bij deze ontwikkeling niet achterblijven. Gemak dient immers de mens en wellicht levert het wat extra duiden op, zo is de overweging.

En zo gebeurt het dat **zondag 7 januari a.s. de QR-code** wordt toegevoegd (**zie hieronder**) aan het brede scala geefmogelijkheden voor collectes. Wij zullen de ontwikkelingen in het geefgedrag met belangstelling volgen. Dit is geen oproep om volgende week massaal de mobiel mee te nemen naar de kerk, want de oude instrumenten blijven daarnaast gewoon van kracht. Bovendien willen we vermijden dat er tijdens de dienst al geappt wordt over de preek of zo.

Er komen voor de collectes verschillende QR-codes voor diaconale doelen, zoals de diaconie, het project, een ramp, de zending en het plaatselijk missionair werk. En ook voor de kerkelijke doelen, waaronder ook de collecte voor het jeugdwerk valt. Uiteraard wordt de actuele QR-code van de week actief gecommuniceerd via in elk geval de gemeentebrief, de liturgie op het scherm tijdens de dienst, op de collecteboxen bij de uitgang van de kerk, de website en – wie weet – weldra ook via de app van de Ontmoetingskerk.

Hebt u nog vragen, aarzel niet deze ons te stellen!

Wij wensen u veel plezier met deze nieuwe 'tool' en horen ter lering en vermaak graag van uw ervaringen.

De penningmeesters,
Reinoud de Leeuw (06-15612811)
Hendrik van Vuren (0183-582079/06-30731460)

Collecte voor de kerk

Scan de QR-code om te betalen voor de collecte voor de kerk. Gebruik daarvoor de camera-app op uw/je telefoon.



U kunt ook betalen via deze link:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=K938_xeSwONC9vTeE-7tQ

Zondag 21 januari 2024
SAMEN AAN TAFEL

Eten in de kerk + kerkdienst
VOOR ALLE GEMEENTELEDEN, VAN JONG TOT OUD
NEEM WAT TE ETEN MEE OM MET ELKAAR TE DELEN
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
AANVANG: 18.30 UUR



Eindejaarsrally VVB groot succes!

In de laatste gemeentebrief voor de kerstdagen luidde ik namens de kerkrentmeesters de noodklok over het achterblijven van de Vaste Vrijwillige Bijdragen. 'Tekort dreigt: eindejaarsrally geboden!' stond er boven het artikel. Of het ondanks of dankzij dit tromgeroffel is gebeurd, laat ik graag in het midden. Maar het verheugt de kerkrentmeesters zeer te kunnen melden dat de eindejaarsrally er inderdaad is gekomen. En hoe?! Er kwam in december een recordbedrag van € 22.007,50 aan Vaste Vrijwillige Bijdragen binnen. Het jaartotaal kwam daarmee uit op € 111.305,30; ook al een record. Dat is aanzienlijk meer dan het bedrag van vorig jaar € 105.971,50 en de begrote opbrengst van € 107.500,=. En dat is maar goed ook, want anders hadden we 2023 met een tekort moeten afsluiten! Want afgelopen jaar is duidelijk geworden ook prijsstijgingen helaas niet aan de lasten van de kerk voorbijgaan. Nu resteert er een klein overschot.

We zijn trots op dit resultaat en willen iedereen die hieraan heeft kunnen bijdragen, zeer hartelijk bedanken! En de mensen die in de laatste weken nog wat extra's hebben gedaan in het bijzonder. Het was hartverwarmend!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Hendrik van Vuren, penningmeester