



De diensten

Zondag 29 oktober

09.30 u. ds. S. Janse uit Ameide
Collecte voor de diaconie: Nood-
hulp aan Israël en Gaza,
zie pagina 2

Woensdag 1 november Dankdag

19.30 Mw. G. Bijl-Bor
Collecte voor de kerk

Zondag 5 november

09.30 u. viering Heilig Avondmaal
o.l.v. ds. H. van Eerden uit Goes
Collecte voor project

De diensten zijn ook rechtstreeks
te volgen via:

[https://kerkdienstgemist.nl/
stations/301-Ontmoetingskerk-
Noordeloos](https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos)

Ook op de website staat een link
naar deze site.



Kerkbloemen

De bloemen zijn gebracht bij Jo-
lijn Zijdeveld, ter bemoediging.

Jo en Arie van Mourik kregen
bloemen vanwege hun 45-jarig
huwelijk. Nog van harte gefelici-
teerd!

Lief en leed

Ik mag een bijzonder verheugend bericht delen: Nico Verheij mag komende dinsdag naar huis! Wie nadenkt over de lange geschiedenis van zijn ziekte en revalidatie voelt de diepe lading van dit bericht. Allereerst delen we in de grote dankbaarheid van Nico en Willeke dat het zover is gekomen. Er zijn veel momenten geweest waarin dit niet mogelijk leek. Zondagmorgen zullen we voor en met hen danken. Tegelijk is duidelijk dat deze thuiskomst nog niet het einde is van de route die ze samen (omringd door veel anderen) afleggen. Nico blijft in een revalidatietraject op de Hoogstraat in Utrecht en zal daar nog een tijd mee bezig zijn. We wensen hem sterkte en geduld op die weg.

Bij dit vervolg is er een vraag: Nico heeft voor de komende maanden op donderdag vervoer naar de Hoogstraat nodig. Hij wordt daar rond 10.00 uur verwacht en kan tussen 15.00 en 16.00 uur weer worden opgehaald. Om Willeke te ontlasten zou het fijn zijn wanneer er weer rijders beschikbaar zijn. Wil je in de komende periode op donderdag een keer heen-en-weer naar Utrecht rijden? Meld je dan bij Pim Lodder (0183-582149 of 06-13425530). Hij verzorgt het rijschema.

Afgelopen donderdag is Jacoline Fierloos opnieuw geopereerd aan haar enkel. Helaas had de vorige operatie niet het gehoopte effect, dus deze nieuwe ingreep was noodzakelijk. Ondertussen is ze weer thuis, de operatie is goed verlopen. *Vervolg op pagina 2*

Organist

Pim Lodder
1/11: Pim Lodder

Ouderling van dienst

Gerco den Oudsten
1-11 Henk Voormolen

Lector

Arie van Mourik
1/11: Arianne Harrewijn

Collecteopbrengst 22 okt.

De collecte voor de kerk bedroeg
€ 296,95

Kinderwoorddienst (KWD)

Maartje en Iris Vlot

Kinderoppas

Paula de Jong en Lieke van den
Brakel

Koffieschenken

Nel en Wim Korevaar
1-11 Hendrik en Ans van Vuren en
Arnold Schakel

Jarig in november:

21-11 mw. A.T. Kooistra
29-11 dhr. O. Wilstra

Nu komt een bekend traject: 12 weken gips en voorlopig geen belasting voor het been. Dat vraagt veel geduld en uithoudingsvermogen. We wensen Jacoline en Ad sterkte en rust voor de komende tijd.

Op verschillende adressen in de gemeente is er zorg en ziekte. Klein ongemak na een operatie, dankbaarheid om herstel na een spannende ingreep, verdriet om beperking, gemis en gebrokenheid ... er speelt van alles. Laten we elkaar aanbevelen in de hoede van de Eeuwige, die trooster is en kracht geeft.

Annette Driebergen

Noodhulp aan Israël en Gaza



Noodhulp aan Israël en Gaza

De recente gebeurtenissen in Israël en Gaza hebben dramatische gevolgen. Het leed onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijfelijk. Kerk in Actie ondersteunt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood. Dat doen ze nu ook in Israël en Gaza.

In Israël bieden ze praktische en psychosociale hulp aan groepen die op dit moment extra kwetsbaar zijn, waaronder vluchtelingen en arbeidsmigranten.

In Gaza is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en Psychosociale hulp. Via het internationale netwerk en in samenwerking met de plaatselijke kerken van Palestijnse christenen bieden ze waar mogelijk hulp aan slachtoffers van het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.

Onze steun is hard nodig, helpt u mee via de collecte of maak uw bijdrage over op de rekening van de Diaconie: NL82 RABO 0346 302838

De Diaconie

Project Ghana



Project Ghana

Volgende week is de collecte bestemd voor het nieuwe project in Ghana. Een oude bekende van de Ontmoetingskerk komt hier alvast wat over vertellen.

We zijn benieuwd!

Bij de dienst op dankdag, 1 november, 19.30 uur

Dankbaarheid in een roerige tijd, is dat passend? Bij Bakkie Troost dachten we van wel. Misschien is die roerige tijd juist een mooie gelegenheid om stil te staan bij dankbaarheid voor 'de oogst' van onze arbeid in veel opzichten.

De lezingen leggen iets bloot van de basis van de dankbaarheid. Psalm 8, Habakuk 3: 17-19 en Lukas 17: 6-10 vormen de basis van de dienst.

Door omstandigheden ga ik niet zelf voor, maar Greet Bijl neemt het over. Van harte uitgenodigd!



Op woensdag 1 november verzorgt Arie Slob van 10.30 tot 11.00 uur een meditatie over het thema: Op zoek naar vrede

Gemeentevergadering 8 november

Op woensdag 8 november is er een gemeentevergadering over de vraag 'Welke kant op?'

De kerkenraad presenteert op die avond een plan met de titel 'Van ouderling-pastoraat naar onderling pastoraat'. U heeft er al een uitgebreid schrijven over ontvangen.

We geloven dat we daarmee een basis voor een toekomstbestendige kerk leggen.

Noteer de datum in uw en jouw agenda, want we spreken graag met zoveel mogelijk gemeenteleden over onze ideeën. Kerk zijn we namelijk samen!



Wie doet mee?



Wie doet mee?

Op zondag 17 december is er opnieuw een Top2000dienst. Die dienst wordt met een groepje gemeenteleden voorbereid. Het groepje bedenkt een thema voor de dienst en kiest daar passende liederen bij uit de Top2000. Het is altijd weer een ontdekking dat popnummers in een andere, kerkelijke setting een nieuwe betekenis krijgen. Wie heeft zin en tijd om in die voorbereiding mee te denken en zo de Top2000dienst vorm te geven? Het kost je 1 of 2 brainstorm-avonden en zo mogelijk wat voorbereidingstijd om een onderdeel uit de dienst uit te werken én het levert je een mooie afspeellijst op Spotify op!

Je mag je melden bij Annette via 06-10122415.

Kersttentoonstelling

Herinnert u zich nog de tijd dat er géén computers en mobiele telefoons waren?

De mensen schreven elkaar brieven in plaats van een e-mailtje of appje, met verjaardagen werden felicitatiekaarten verzonden en met Kerst kaarten met goede wensen.



Over een paar maanden is het weer Kerst en behalve e-mailtjes zullen er ook mensen zijn die (weer) kerstkaarten versturen.

De Commissie 'Zin in Kunst' is erg benieuwd naar deze kaarten.

Nee... niet de huis-tuin-en-keukenkerstkaarten. Maar zo af en toe zitten er heel mooie tussen, vaak zelf gemaakt, op wat voor manier dan ook, of met overdachte en gemeende wensen. Dus kaarten die u zeker bewaard hebt.

Met die **mooiste, meest liefdevolle of indrukwekkendste kerstkaarten** wil de commissie 'Zin in Kunst' een tentoonstelling inrichten van het begin van de Adventstijd (3 december) tot aan Driekoningen (6 januari 2024).

We zouden deze kaart(en) graag van u ontvangen.

U heeft nog even de tijd, maar 't liefst **vóór vrijdag 25 november**. Eerder mag natuurlijk ook, graag zelfs.

U kunt de kaart of kaarten 's zondags meenemen naar de kerk en afgeven aan een van de commissieleden (Michel Pantekoek, Wim Robbertsen, Mariëtte Verweij, Annette van Toor of Ad Morelissen), of in de brievenbus van de pastorie deponeren. Uiteraard zullen we uw mooiste kerstkaart met de uiterste zorg behandelen.

Graag met vermelding van uw naam en eventueel een korte omschrijving waarom die kaart voor u zo speciaal is.

We hopen op voldoende kaarten om een mooie tentoonstelling te kunnen realiseren.

Met hartelijke groet,
namens de commissie 'Zin in Kunst',
Ad Morelissen.