

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 20 oktober 2023 no. 42

De diensten

Zondag 22 oktober

09.30 u. drs. P.H. van Zee uit Gorinchem
Collecte voor de kerk

Zondag 29 oktober

09.30 u. ds. S. Janse uit Ameide
Collecte voor de diaconie

Organist/pianist

Hans Arnold

Ouderling van dienst

Conny van Tussenbroek

Lector

Arie Harrewijn

Kinderwoorddienst

Liesbeth van Halm

Kinderoppas

Anne en Simon Aantjes

Koffie schenken

Jeanet Severing en
Leonie van Wijk

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link naar deze site.

Van onze predikant

Kinderen en jongeren hadden een welverdiende week zonder school. Dat heeft vast goed gedaan! Het is altijd fijn om even ruimte te hebben voor een eigen programma. Hopelijk voelt ook school weer vertrouwd. In de kinderdienst van afgelopen zondag was het zichtbaar dat het vakantie was. Fijn dat er veel kinderen wel aanwezig waren. Samen dachten we na over het thema 'Welkom bij mij thuis'. Wie foto's wil zien, kan dat doen via de website of via deze link

<https://myalbum.com/album/94dkfJMUlwFV/>

Gesprekken in de afgelopen week gingen over persoonlijke zorgen en gebrokenheid, maar ook over dankbaarheid en geluk. Natuurlijk telt ons eigen leed, maar wat zijn dingen ook relatief wanneer we onze ogen laten gaan over een wereld in brand.

Ds. René de Reuver schreef dit gebed:

*God, koester en verwarm de hoop in ons,
in de ziel van ieder die zich bij Joden en
Palestijnen betrokken weet
en uiteindelijk in de ziel van ieder op aarde.
Koester en verwarm de hoop in ons
op een wereld van recht en vrede
waarin uw wil geschiede en
uw Koninkrijk kome.*

*Dat er een tijd zal zijn aan angst en pijn voorbij.
Dat er een tijd zal zijn aan vijandschap en strijd
voorbij.*

*Dat er een tijd zal zijn van licht en van liefde.
Zo bidden wij U, in Jezus' naam. Amen*

Annette Driebergen

Zondag Tienerkerk

Zie verderop in deze brief

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij mw. A.A. Hertsensberg-van der Ham, met de hartelijke felicitaties voor haar verjaardag.

Collecteopbrengst 5-10

Samen tegen armoede € 508,45

Jarig in oktober

22-10 mw. R. van Ramshorst-de Jong



Op woensdag 25 oktober staat om 10 uur in de kerkenraadkamer de koffie (of thee) weer klaar.

We buigen ons over het bijbelgedeelte dat op dankdag centraal staat. Het blijkt vrijwel altijd een zinvol moment, vol gesprek, ontmoeting, vragen en antwoorden rond de Bijbel. Van harte welkom om aan te schuiven. Het gesprek eindigt uiterlijk om 11.30 uur.

Annette Driebergen

Van onze predikant

Gemeentevergadering

Op **woensdag 8 november** is er een gemeentevergadering over de vraag 'Welke kant op?'

De kerkenraad presenteert op die avond een plan met de titel 'Van ouderling-pastoraat naar onderling pastoraat'.

U heeft er afgelopen week een uitgebreid schrijven over ontvangen. We geloven dat we daarmee een basis voor een toekomstbestendige kerk leggen.

Noteer de datum in uw en jouw agenda, want we spreken graag met zoveel mogelijk gemeenteleden over onze ideeën.

Kerk zijn we namelijk samen!

Annette Driebergen



Kersttentoonstelling

Herinnert u zich nog de tijd dat er géén computers en mobiele telefoons waren?

De mensen schreven elkaar brieven in plaats van een e-mailtje of appje, met verjaardagen werden felicitatiekaarten verzonden en met Kerst kaarten met goede wensen.

Over een paar maanden is het weer Kerst en behalve e-mailtjes zullen er ook mensen zijn die (weer) kerstkaarten versturen.

De Commissie 'Zin in Kunst' is erg benieuwd naar deze kaarten.

Nee... niet de huis-tuin-en-keukenkerstkaarten. Maar zo af en toe zitten er heel mooie tussen, vaak zelf gemaakt, op wat voor manier dan ook, of met overdachte en gemeente wensen. Dus kaarten die u zeker bewaard hebt.

Met die **mooiste, meest liefdevolle of indrukwekkendste kerstkaarten** wil de commissie 'Zin in Kunst' een tentoonstelling inrichten van het begin van de Adventstijd (3 december) tot aan Driekoningen (6 januari 2024).

We zouden deze kaart(en) graag van u ontvangen.

U heeft nog even de tijd, maar 't liefst **vóór vrijdag 25 november**. Eerder mag natuurlijk ook, graag zelfs.

U kunt de kaart of kaarten 's zondags meenemen naar de kerk en afgeven aan een van de commissieleden (Michel Pantekoek, Wim Robbertsen, Mariëtte Verweij, Annette van Toor of Ad Morelissen), of in de brievenbus van de pastorie deponeren.

Uiteraard zullen we uw mooiste kerstkaart met de uiterste zorg behandelen.

Graag met vermelding van uw naam en eventueel een korte omschrijving waarom die kaart voor u zo speciaal is.

We hopen op voldoende kaarten om een mooie tentoonstelling te kunnen realiseren.

Met hartelijke groet,
namens de commissie 'Zin in Kunst',
Ad Morelissen.

Jeugdwerk Ontmoetingskerk



Aanstaande zondag 22 oktober is de eerste Tienerkerk van dit Seizoen. Tienerkerk is voor de jeugd vanaf de brugklas. Tienerkerk wordt gehouden tijdens de zondagochtenddienst. Tieners kunnen bij binnenkomst direct naar de jeugdruimte komen voor deze viering. Wat we doen tijdens Tienerkerk? We bidden met elkaar, horen of kijken naar een Bijbelverhaal en/of een filmpje, een spel of quiz spelen, maar ook met elkaar in gesprek gaan. De thema's van de Tienerkerk passen bij het jaarthema.

Schuif jij ook aan? Je bent uitgenodigd!



Ga mee in de app...

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten? Wil je weten wie er allemaal komen/meegaan? Er is sinds kort een appgroep voor alle tieners vanaf de brugklas t/m ongeveer 16/17 jaar. Wil je ook in de app? Geef even een seintje aan Jonneke of Elvira!

Jonneke 06-23958125 Elvira 06-51508630



Vrijdag 3 november, 20:00 uur. Tieneravond!

Tieners vanaf de brugklas welkom in de grote jeugdruimte op vrijdag 3 november vanaf 20:00 uur. Laat even weten of je komt via de app of mail. Het belooft een gezellige avond te worden.

Geloven met Tieners: zondag 12 november van 15:00 – 17:00 uur

Heeft u deze activiteit al in de agenda genoteerd? Vorig jaar organiseerden wij een 'High Tea voor Tieners' samen met hun ouders. Het was een prachtige middag. Op zondag 12 november organiseren we opnieuw een leuke en gezellige middag voor tieners met hun ouders van 15:00 – 17:00 uur.



Het gesprek voeren we als tieners onderling, als ouders onderling en als tieners mét ouders. Wie weet welke mooie ontdekkingen we ook dit jaar weer doen.

We zorgen voor gespreksmogelijkheden waarbij je gehoord wordt én kunt luisteren. We zorgen voor een sfeer waarbij openheid is voor wat je maar in te brengen hebt. Als ouder én als tiener. Welkom!

Club groep 5 t/m 8 WELKOM!

Aanstaande woensdag is de tweede clubavond van het seizoen. We starten om 19:15 uur in de Jeugdruimte van de kerk. Heb je de eerste avond gemist, geen probleem, sluit gewoon lekker aan, iedereen is welkom!



Op dit moment is Jonneke de enige leiding en om deze clubavonden mogelijk te kunnen blijven maken zijn we opzoek naar hulp! Het programma is klaar, we zoeken alleen mensen die één of meerdere avond(en) aan willen sluiten om te helpen bij de activiteiten. Vele handen maken licht werk. We hopen op uw uitgestrekte hand!

Opgeven kan bij Jonneke!

Jonneke 06-23958125

De Elisabethbode, blad met een Boodschap

Beste mensen, lezers, het jaar 2023 nadert zijn einde, dus is het tijd dat ik u weer benader.

Binnenkort krijgt u de factuur van de Elisabethbode over het afgelopen jaar in uw brievenbus.

Het zou fijn zijn als u het bedrag zo snel mogelijk (nog dit jaar) overmaakt, zodat de penningmeester van de diaconie zijn boeken hiervoor nog in 2023 kan afsluiten.

Met dit schrijven wil ik de mensen die een steunabonnement van de E.B. hebben bij voorbaat hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Ook Annie Vink (die alles zo netjes klaar legt) en natuurlijk de trouwe bezorgers van de E.B.: hartelijk dank voor dit werk!

Elke keer verbaast het me weer dat de Elisabethbode zo'n prachtig, actueel en eigentijds blad is. Het is een blad vol met levensverhalen van mensen met aandacht voor rouw, mantelzorg, ziektes, eenzaamheid enz. Ook staan er schitterende illustraties in van mens en natuur. Bovendien is er aandacht voor duurzaam leven door kerk en maatschappij. Verder vindt u mooie gedichten, Bijbelstudies en verhalen. Kortom, een blad dat echt de moeite waard is. Neem gerust een nummer mee uit de lektuurkast van onze kerk.

Als kerk hebben we een collectief abonnement, waardoor het blad relatief goedkoop is. U ontvangt het blad twee keer per maand en betaalt hiervoor € 20,- per jaar.

Heeft u interesse en wilt u dit blad ook thuisbezorgd krijgen, dan kunt u zich als abonnee bij mij opgeven

(ansvanvuren@hotmail.com)

Nog vragen? Neem even contact met mij op (0183-582079)

Groet,

Ans van Vuren

