

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 13 oktober 2023, no. 41

Diensten

Zondag 15 oktober

09.30 u. Kinderdienst o.l.v.

ds. Annette Driebergen

18.30 u. Zondagavondspecial o.l.v.

de Commissie Eredienst

Collecte voor de diaconie (zie verderop in deze brief)

Zondag 22 oktober

09.30 u. drs. P.H. van Zee uit

Gorinchem

Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Dick van der Garde

Avond: Hans Arnold

Ouderling van dienst

Elvira van Mourik

Lector

Geen lezing

Kinderwoorddienst

Geen KWD

Kinderoppas

Margreeth den Oudsten en

Lieke van den Brakel

Koffie schenken

Dick en Antoinette van der Garde

Avond: Wim en Mariandel

Robbertsen

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Er is een mooi bericht te delen onder het kopje 'Lief': vandaag (13 oktober) gedenken **Arie en Jo van Mourik-Keizer** hun 45-jarig huwelijksjubileum. Ze zijn dankbaar voor alles wat ze in die jaren hebben ontvangen. In hun leven samen zijn ook sporen van diep verdriet en van zorgen getrokken, maar uiteindelijk overheerst de dankbaarheid. Daarom wordt dit jubileum ook van harte gevierd!

Vanaf deze plaats feliciteren we Jo en Arie met deze gedenkwaardige dag. We zijn blij met jullie in ons midden en wensen jullie zegen voor de komende tijd!

In ons midden en daarbuiten is verdriet en zorg om gezondheid, om gebrokenheid en om gemis. Laten we biddend om elkaar heen staan.

De berichten en beelden van de afgelopen week over de terreur in Israël, de vele slachtoffers daarbij én over de vergeldingsactie van Israël in de Gazastrook met verwoestend effect zijn hartverscheurend.

Soms lijkt het of we gedwongen worden een keuze te maken voor Israël of voor de Palestijnen. Ik geloof dat ons hart in eerste instantie met diepe bewogenheid moet uitgaan naar alle slachtoffers en onschuldige burgers die met dit geweld worden geconfronteerd.

De weg naar vrede is wellicht verder weg dan ooit, maar laat dat ons gebed om vrede vooral niet laten verstommen:

'Geef vrede, Heer, geef vrede!'



Annette Driebergen

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij twee jarigen: mw. Annette Driebergen en dhr. Cees van Vugt. Nog van harte gefeliciteerd allebei!

Collecteopbrengsten 8-10

Kerk: € 339,90

Jarig in oktober

22-10 mw. R. van Ramshorst-de Jong

Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: woensdag 18 oktober 2023

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: Woonzorglocatie Graafzicht in Bleskensgraaf

Thema: Dagbesteding en dementie
Gast sprekers: WMO adviseur en medewerker van de dagbesteding

Datum: donderdag 26 oktober 2023

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: De Groene Wei in Giessenburg

Thema: Dagbesteding en dementie
Gast sprekers: WMO adviseur en medewerker van de dagbesteding

Toegang is gratis.

Bericht van de Projectcommissie

Op 31 augustus hebben we het project voor Moldavië afgesloten.

Het afgelopen jaar hebben we als ontmoetingskerk een mooi bedrag van € 7574,16 kunnen overmaken naar Kerk in Actie voor diverse projecten in Moldavië. Totaal hebben we in twee jaar voor de projecten in Moldavië € 14.667,77 kunnen overmaken. Hier zijn we als projectcommissie en Kerk in Actie u heel dankbaar voor.

Zoals u in de brief, welke met de nieuwe gemeentegids verspreid is kon lezen, zijn we per 1 september een nieuw project gestart.

Inmiddels staat de vernieuwde/aangepaste projectbarometer in september, alweer op €1077,01, voor het project Ghana. Binnenkort zullen we u meer informatie geven over het project welke we als eerste gaan ondersteunen in Ghana.

De Projectcommissie



Vooraankondiging

Op **woensdag 8 november** is er opnieuw een gemeentevergadering over de vraag 'Welke kant op?' De kerkenraad presenteert op die avond een plan met de titel 'Van ouderling-pastoraat naar onderling pastoraat'. We geloven dat we daarmee een basis voor een toekomstbestendige kerk leggen.

Noteer de datum in uw en jouw agenda, want we spreken graag met zoveel mogelijk gemeenteleden over onze ideeën. Kerk zijn we namelijk samen!

Verderop in deze brief:

- Collecte tegen armoede in Nederland
- Alpha-cursus
- Deel je geloof
- Zin in kunst
- Bericht van de kerkrentmeester

Collecte diaconie 15 oktober – Samen tegen Armoede in Nederland



Armoede. Opeens is het ook een zichtbaar thema in Nederland. Het aantal aanvragen bij de Voedselbank steeg het afgelopen jaar met maar liefst 36 procent. Met de campagne Samen tegen Armoede dragen kerken eraan bij dat mensen in armoede er niet alleen voor staan.

Met het geld van deze collecte worden mensen in armoede geholpen met de voedselpakkettenactie voor de Voedselbank. Maar er worden ook mensen geholpen om structureel uit schulden te komen of om niet in diepere armoede te raken als ze al schulden hebben. Daarvoor werkt Kerk in Actie samen met **SchuldHulpMaatje**.

Geef alstublieft gul aan de collecte komende zondag in de kerk of maak uw gift over op de rekening van de diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38.

De diaconie

Alpha Cursus Noordeloos

Op 26 oktober start de Alpha-cursus. Deze wordt georganiseerd door de drie kerken in Noordeloos. In een serie bijeenkomsten duiken we op een laagdrempelige manier in de basis van het christelijk geloof. De cursus is voor iedereen die nieuwsgierig is naar God en geloven, maar ook voor iemand die misschien wel in de kerk rondloopt, maar het allemaal nog eens goed wil doordenken.

In kleine groepen is er alle tijd om vragen te stellen, meningen te delen en twijfels te uiten. Geen vraag of gedachte is te gek.

Wellicht is het iets voor jou, of ken je iemand met wie je graag je geloof zou willen delen.

Meer informatie over de Alpha-cursus kun je vinden op alpha-cursus.nl. Je kunt ook een mail sturen met je vraag naar AlphaCursusNoordeloos@gmail.com. Of spreek een van de teamleden aan.

De startavond op 26 oktober begint om 18:00 uur met een gezamenlijke maaltijd bij de familie Den Oudsten op Noordzijde 73. Elke Alpha-bijeenkomst start met een maaltijd. Dat geeft gelegenheid om elkaar op een informele manier te leren kennen.

Deze cursus wordt georganiseerd mede namens onze kerk. We hebben hiervoor concreet hulp nodig. Dit zijn dingen die jij kunt doen:

*** Uitnodigen**

Nodig mensen persoonlijk uit om te komen en kom, als dat even kan, zelf ook mee. Dit verlaagt de drempel voor vreemden enorm en maakt de kans dat mensen daadwerkelijk komen veel groter!

*** Koken**

We hebben mensen nodig die bereid zijn een maaltijd te koken voor de deelnemers en begeleiders. Opgeven kan bij Wico Blokland, cwblokland1@solcon.nl.

*** Bakken**

Wie kan er lekkere cake of taart bakken? Opgeven bij Margreeth den Oudsten, margreethbikker@hotmail.com.

*** Bidden**

Wilt u de Alpha-cursus meenemen in uw persoonlijke gebeden? Elke zaterdag om 9:30 tot 10:30 uur in de Wegwijzer is er een gebedssamenkomst waar onder andere gebeden wordt voor de Alpha-cursus. Komende zondag worden na afloop van de kerkdienst gebedskaartjes uitgedeeld, zodat u de komende weken gericht kunt bidden voor de mensen die meedoen of dat overwegen.

Margreeth en Gerco den Oudsten
Johannes van den Dool
Ans en Aryen Pellikaan

Om alvast in de agenda te zetten:

Deel je geloof - Gespreksgroep voor dertigers en veertigers

Een gesprek met leeftijdsgenoten over geloof. In een open sfeer wisselen we met elkaar van gedachten. Dat kan zijn rondom een gedeelte uit de Bijbel, naar aanleiding van een preek, of aan de hand van muziek of een tekst. Juist door de openheid ervaren we verbondenheid, ook als onze opvattingen uiteenlopen.

Aanmelden kan via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of via Marijke: 0610203578

Donderdag 26 oktober vindt de eerste ontmoeting van dit seizoen plaats.

Overige dagen en data plannen we in overleg met de groep.

Marijke en Els



Kersttentoonstelling

Herinnert u zich nog de tijd dat er géén computers en mobiele telefoons waren?

De mensen schreven elkaar brieven in plaats van een e-mailtje of appje, met verjaardagen werden felicitatiekaarten verzonden en met Kerst kaarten met goede wensen.

Over een paar maanden is het weer Kerst en behalve e-mailtjes zullen er ook mensen zijn die (weer) kerstkaarten versturen.

De Commissie 'Zin in Kunst' is erg benieuwd naar deze kaarten.

Nee... niet de huis-tuin-en-keukenkerstkaarten. Maar zo af en toe zitten er heel mooie tussen, vaak zelf gemaakt, op wat voor manier dan ook, of met overdachte en gemeente wensen. Dus kaarten die u zeker bewaard hebt.

Met die **mooiste, meest liefdevolle of indrukwekkendste kerstkaarten** wil de commissie 'Zin in Kunst' een tentoonstelling inrichten van het begin van de Adventstijd (3 december) tot aan Driekoningen (6 januari 2024).

We zouden deze kaart(en) graag van u ontvangen.

U heeft nog even de tijd, maar 't liefst **vóór vrijdag 25 november**. Eerder mag natuurlijk ook, graag zelfs.

U kunt de kaart of kaarten 's zondags meenemen naar de kerk en afgeven aan een van de commissieleden (Michel Pantekoek, Wim Robbertsen, Mariëtte Verweij, Annette van Toor of Ad Morelissen), of in de brievenbus van de pastorie deponeren.

Uiteraard zullen we uw mooiste kerstkaart met de uiterste zorg behandelen.

Graag met vermelding van uw naam en eventueel een korte omschrijving waarom die kaart voor u zo speciaal is.

We hopen op voldoende kaarten om een mooie tentoonstelling te kunnen realiseren.

Met hartelijke groet,
namens de commissie 'Zin in Kunst',
Ad Morelissen.

Kerkrentmeesters trekken aan de VVB-bel

Deze week besprak het College van Kerkrentmeesters de financiële resultaten van de kerk over de eerste 9 maanden. En die hebben twee gezichten. De vrolijke en zonnige kant van de medaille is het succesvolle verloop van de sponsoractie voor de panelen op het dak van de pastorie. De teller blijft gestaag oplopen. De nieuwe stand is € 17.610,95. Dat is goed voor ruim 35 panelen. Er is dus nog een gaatje van € 2.389,05 te dichten tot de € 20.000,= die nodig is om alle 40 panelen te kunnen betalen. Iedere bijdrage daarvoor is van harte welkom!

Het verloop van de gewone exploitatie vertegenwoordigt de meer zorgelijke kant van de medaille. Ten opzichte van vorig jaar stijgen de lasten tot dusver harder dan de baten. Tot 1 oktober was er maar liefst een dikke € 13.000,= meer uitgegeven dan er ontvangen werd. En dat komt vooral door de traag binnenkomende Vaste Vrijwillige Bijdragen. Van de benodigde € 107.500,= was eind september nog maar € 72.000,= binnen. Als dat zo door gaat, kunnen we als kerk geen boer blijven. Gelukkig duurt het bij het verschijnen van deze gemeentebrief nog 79 dagen voordat we het boekjaar afsluiten. Tijd genoeg om nog grote dingen te verrichten. En dus besloten de kerkrentmeesters aan de bel te trekken en u op te roepen het tij te helpen keren en dit gat van ruim € 35.000,= te dichten. Aan die opdracht voldoe ik hierbij graag. In de eerste plaats wil ik iedereen die dat nog niet doet of gedaan heeft, vragen spoedig tot betaling van de Vaste Vrijwillige Bijdrage over te gaan. Het bankrekeningnummer van de kerk is NL46 RABO 0346 3035 83. Bij voorbaat dank!

Hendrik van Vuren, penningmeester