

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 29 september 2023, no. 39

Diensten

Zondag 1 oktober

09.30 u. Dienst met doventolk
o.l.v. dovenpredikant ds. W. Otte
uit Waddinxveen
Collecte voor de kerk

Zondag 8 oktober

09.30 u. ds. J. Schelling uit
Woerden
Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Hans Arnold

Ouderling van dienst

Henny Kool

Lector

Tabitha Kazen

Kinderwoorddienst

Paula de Jong

Kinderoppas

Wies Harrewijn en
Maartje van Wijk

Koffie schenken

Annemiek van Vuren en
Hans Bassa

De diensten zijn rechtstreeks te
volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Lief en leed

Op verzoek van Nico en Willeke Verheij geef ik u een update over de situatie rond Nico. Deze week was er een evaluatiegesprek over het verloop van de revalidatie. Ondertussen is Nico 12 weken in revalidatiekliniek de Hoogstraat (Rembrandtkade 10, 3583 TM Utrecht). In die tijd is er heel veel gebeurd en is herstel op veel terreinen zichtbaar. Daar zijn Nico en Willeke dankbaar voor. Tegelijk is ook duidelijk geworden dat er nog veel 'werk aan de winkel' is, voordat het echt verantwoord is om thuis te wonen. Dat betekent dat Nico langer in de Hoogstraat zal blijven. Natuurlijk is hij – zoals de afgelopen periode – in het weekend thuis. Laten we God danken om wat al aan herstel gekomen is en bidden om geduld en verder herstel.

Ook voor wie niet met name wordt genoemd, is gebed nodig: ziekte, tegenslag, zorg om relaties, gemis, ouderdom .. soms kan het leven ingewikkeld zijn. Hopelijk lukt het om oog te hebben voor elkaar!

Van **maandag 2 tot en met woensdag 4 oktober** ben ik opnieuw in het klooster in Heeswijk-Dinther voor de leergang 'Zorg voor de ziel'. Het doet me goed ruimte te hebben voor bezinning, ontmoeting met collega's en stilstaan bij mijn eigen bronnen van geloof. In mijn aantekeningenboekje schrijf ik soms woorden uit het ochtendgebed van de broeders. Daarin staat deze tekst:

*Bij God ontspringt de bron van leven.
Zij brengt vreugde in zijn stad.
Zoals een hert naar levend water zoekt,
zo zoeken wij naar onze God.
Hij voedt ons met het beste uit zijn huis,
Hij laat ons drinken aan zijn stroom van
vreugde.*

Annette Driebergen

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij Hendrik van Mourik omdat hij herstellende is. Van harte beterschap!

Collecteopbrengst 23-9

Jarig in oktober

5-10 dhr. C. van Vugt
8-10 mw. E. Kamp-van der Meijden
9-10 mw. A. Hertsberg-van der Ham
22-10 mw. R. van Ramshorst-de Jong



Uit het boekje van de Bouwplaats: Vieren! (1^e avond: 12 oktober)



Ook dit jaar is er gelegenheid om je te verdiepen in geloof. Met de cursus 'Vieren' staan we stil bij de hoogtepunten van het christelijk geloof aan de hand van de verschillende christelijke feestdagen.

Ieder feest staat voor een kernwoord uit het geloof zoals hopen, lijden of vertrouwen. Op een interactieve, creatieve manier zijn we in gesprek. Er komen filmpjes voorbij en tips voor muziek. Deze avonden zijn speciaal bedoeld voor twintigers en dertigers, maar wie ouder is en zich jong voelt, is natuurlijk ook welkom.

Startavond: **donderdag 12 oktober, 20.00 uur** in de Ontmoetingskerk. Op die avond stellen we met elkaar de vervolgdag vast.

Van harte welkom!

Annemiek Bos en Annette Driebergen.

Je kunt je opgeven via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of via een berichtje aan Annette.

WAAR IS DAT FEESTJE?

EEUWENOUDE FEESTEN

LEVENSWIJSHEID VOOR NU

KENNISMAKEN MET GELOVEN

MOOIE ONTMOETINGEN

Bij de cursus Vieren leer je de achtergronden kennen van bekende feesten, zoals Kerst, Pasen en Pinksteren. En we onderzoeken de levenswijsheid van deze eeuwenoude feesten voor het leven nu.

Met een aantal mensen duiken we in grote levensvragen, zoals: Hoe focus je in een druk leven? Hoe ga je om met tegenslagen? Waar gaat het echt om in het leven? Openheid en respect voor elkaars mening staan voorop. Binnenkort gaan we van start.

Wat kun je verwachten? Mooie ontmoetingen, diepe gesprekken en gezelligheid. Deelnemers praten door over het leven, over het christelijke geloof en over hun eigen keuzes. Deelname is gratis.

We vinden het leuk als je meedoet, van harte welkom!

KINDERDIENST



WELKOM BIJ MIJ THUIS!

15 OKTOBER 2023, 9.30 UUR

ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS



ZondagavondSpecial TAIZÉ DIENST

ZONDAG 15 OKTOBER 2023
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
AANVANG: 18.30 UUR



Vooraankondiging kinderdienst 15 oktober

Op alle basisscholen begint komende week de Kinderboekenweek. Het thema van die week staat ook centraal in de kinderdienst van zondag 15 oktober: 'Bij mij thuis'.

Wat maakt een huis tot een thuis? En: Kan ook het huis van God een thuis zijn? Welke plek in huis is jouw lievelingsplek? In de dienst denken we over deze en nog andere vragen na. Natuurlijk is de dienst gericht op kinderen, maar verwachten we ook alle andere gemeenteleden. Want vieren met de kinderen doet iedereen goed!

Elvira van Mourik en Annette Driebergen

Bericht van de bouwplaats

'En God zag dat het tov (goed) was.' Zevenmaal lezen we deze uitspraak in het eerste hoofdstuk van de Bijbel, waarin we kennismaken met God. Hij is trots op en blij met wat Hij gemaakt heeft. Zijn scheppingswerk is zeer goed gelukt en Hij hoopt dat de mens, in wiens handen Hij al dat moois heeft gelegd, er net zo blij mee zal zijn en er goed voor zal zorgen. Helaas pakt het anders uit. God krijgt er spijt van dat Hij de mens gemaakt heeft. Toch is dat niet het einde van het verhaal.

De Bijbelkring/ Gemeente Groei Groep behandelt teksten uit de eerste elf hoofdstukken van Genesis. Genesis betekent begin, oorsprong, en gaat over oeroude vragen van de mens: Waar kom ik vandaan? Waarom leef ik? Wat is de herkomst van het kwaad? En: is er toekomst voor de mens, en voor onze groene planeet aarde? Zo vind je in teksten over het begin antwoorden op de vragen van vandaag.

Heb je interesse, en wil je ook nog deelnemen?

Volgende keer op **25-10-2023**

Geef je dan op via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl

of app of bel Jacoline Fierloos 06-13445053



Nog aansluiten bij deze groep? Nu op woensdagavond in plaats van donderdagavond

Nog meer goede berichten

Vorige week kon ik melden dat de speciale collecte voor de zonnepanelen op het dak van de pastorie € 1.025,95 heeft opgebracht. Het goede nieuws is dat daar in de loop van de week nog € 825,= is bijgekomen. Dat brengt de stand vandaag op € 16.850,95. Naar boven afgerond is dat goed voor 34 panelen. Kortom, we zijn nog maar een goede 6 panelen verwijderd van de 40 panelen waar we op uit moeten komen. Twee ervan moeten overigens nog geleverd worden, dus voorsnog maar 4 te gaan....Zorruug dat je erbij komt! Dat kan onverminderd op NL46 RABO 0346 3035 83. Het tweede goede bericht is dat de 38 panelen die al op het dak liggen nu ook aangesloten zijn en bij zonnenschijn stroom leveren. Met de pastoriebewoners hopen we uiteraard op een prachtige nazomer en een dito herfst.

Kerkklokradio

Op woensdag 4 oktober om 21.00 uur verzorgt Arie Slob een korte meditatie over het Huwelijk



Theatervoorstelling 'In Gods naam': laatste kaartjes voor de middagvoorstelling

Vrijdag 13 oktober a.s. is de voorstelling 'In Gods Naam' in Theater Peeriscoop in Gorinchem. Acteur en zanger Bastiaan Ragas (1971) vertelt zijn hernieuwde ontdekking van de Bijbel. Ragas gaat kriskras door de Bijbel en licht er bekende en onbekende verhalen uit. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Hij verweeft zijn herkenbare, persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij neemt je mee met muziek van Bach tot Presley, humor, ontwapenende kwetsbaarheid en confronterende dialogen. Voor de middagvoorstelling om 16:00 uur zijn nog 4 kaartjes beschikbaar (à 10 euro per stuk). Belangstelling? Bestel de kaart(en) via bouwplaats@ontmoetingskerk.nl of stuur een appje naar 06-50324877. Op = op.

Column

Liberté

Nee hè, alweer die spin....dat krijg je met zo'n lange vakantie, zelfs de camper krijgt een eigen 'huis'spin....Toch gaat het wennen, wekenlang rondtrekken en eenvoudig leven. Het klimaat - ondanks variatie in temperatuur van 14 tot 41 °C - en locatie doen de rest. En gelukkig, het lijntje met thuisfront- internet en wifi- werkt... Frankrijk...onbegrensd rondzwerven in meest uiteenlopende prachtige landschappen...Natuur die haar eigen verhaal schrijft...Majestueuze bergen, waarbij als vanzelf dat mooie lied 'How great Thou art' in me opwelt... Alle ruimte te verdwalen in-, mijmeren over de geschiedenis, overal met het landschap verweven... Van eeuwen her, historisch erfgoed... imposante kastelen... Maar ook de meer recente, blijkens gedenktekens getuigend van onnoemelijk leed in de 1^e en 2^e wereldoorlog.

Op campings geen moeilijk gedoe of kleinzielige regeltjes. Vrijheid, je ervaart het aan den lijve... Lezen-in slaap vallen-weer verder lezen... Favoriet in vakantie... Waarbij het soort boek mede de mate van tevredenheid bepaalt. Probaat middel, vaak toepasbaar. Een pakkend verhaal, of feiten gebaseerd... zich afspelend in een tijd van schaarste en gebrek... Het boeit en houdt bezig, ook wanneer je niet leest. De ontbering van de hoofdpersonen, hun 'struggle of life'... maakt dat de beperkte inhoud van het camperkoelkastje als overvloed wordt ervaren...

De hond heeft zich een nieuwe gewoonte eigen gemaakt door bij elke volgende camping uitgebreid over de grond te rollen en zich zo met de aarde te verbinden... Onwillekeurig dacht ik- heel oneerbiedig-even aan de paus... Frankrijk, het land waar ik met veel vreugde in- en met een traan weer uit rijd... Terwijl de herfst aarzelend een aanvang neemt, loop ik nog even zo'n mooi oud kerkje binnen en brand een kaarsje... Alleen zijn er inmiddels zoveel overleden dierbaren dat ze 't in het hiernamaals met een verzamelkaarsje moeten doen...

Roos

