

ONTMOETINGSKERK



## Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 25 augustus 2023, no. 34

### Diensten

Zondag 27 augustus

09.30 u. ds. M. Boon uit Lexmond  
(Arkel)

Collecte voor de diaconie

Zondag 3 september

09.30 u. viering Heilig Avondmaal  
o.l.v. ds. Annette Driebergen

Collecte voor Project KIA-Moldavië

### Organist/pianist

Peter Veen

### Ouderling van dienst

Henny Kool

### Lector

Anneke Pantekoek

### Kinderwoorddienst

Conny van Tussenbroek

### Kinderoppas

Cora en Ariëlle Klein

### Koffie schenken

Henri en Wendy Vonk

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

[https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-](https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos)

[Noordeloos](https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos)

Ook op de website staat een link naar deze site.

### Lief en leed

Afgelopen dinsdag werd een dienst gehouden waarin afscheid is genomen van **Petra Bredenhof- van Beek**. Echtgenote van Bert, moeder en schoonmoeder van Mariëlle en Jochem en Carlijn en Joël.

Aankomende zondag zullen we Petra herdenken en zal haar gedachteniskruisje worden bijgehangen op het levensloopbord. We bidden de fam. Bredenhof en allen die Petra lief waren kracht, troost en bemoediging toe.

**Martin en Margriet van der Werff** moesten in korte tijd opnieuw afscheid nemen van een moeder. Na het verlies van de moeder van Margriet is nu ook Martins moeder overleden. Afgelopen dinsdag namen zij afscheid van haar in Rotterdam. Wij wensen de familie van der Werff Gods onmisbare troost toe.

*De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven.*

*De mensen van voorbij  
ze zijn met ons verweven  
in liefde, in verhalen,  
die we zo graag herhalen,  
in bloemengeuren, in een lied  
dat op klinkt uit verdriet.*

*De mensen van voorbij  
zij worden niet vergeten  
De mensen van voorbij  
zijn in een ander weten.  
Bij God mogen ze wonen  
daar waar geen pijn kan komen.  
De mensen van voorbij  
zijn in het licht, ..... zijn vrij.  
(Hanna Lam)*

Anita Wallaard

### Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij mw. J.E. van Halm- Gentenaar en bij mw. W.K. Slob- Alting, vanwege hun verjaardagen. Nog van harte gefeliciteerd!

**Predikant nodig?**  
Neem contact op met  
**Henk Voormolen**  
06-21573847

## Lief en leed

Positief deze week is dat het met **Henk Damsteeg** op dit moment goed gaat, het wisselt nogal met hem. Laten we behalve aan Henk ook aan **Brigitta** denken, die zich veel zorgen maakt.

Op **8 september** trouwen **Henri Kon en Elise van der Logt**. Dat wordt voor hen beiden, voor **Ruben en Tim**, voor familie en vrienden een bijzondere dag. Na de officiële trouwplechtigheid komen ze naar de Ontmoetingskerk voor een zegen over hun huwelijk. De dienst begint om **15.00 uur** en iedereen is daarbij van harte uitgenodigd. Ook vanaf deze plek een hele feestelijke dag gewenst!



Dit weekend verhuist **Anneke Kooistra** naar een nieuw adres: Het Gastenhuis Gorinchem, Zuidblik – appartement 6, Kruithoorn 2, 4208 CJ Gorinchem. Dat is een bericht met verschillende emoties. Anneke is blij dat er een plek voor haar is op deze locatie. We wensen haar daar alle goeds, tijd om te wennen en thuis te raken!



Anita Wallaard

## PeuterenKleuter dienst



thema:

**KOM UIT JE BOOM**

**10 SEPTEMBER 2023  
ONTMOETINGSKERK  
NOORDELOOS**

**AANVANG:  
16.00 UUR**

## Aangepaste kerkdienst

Georganiseerd door de Commissie Aangepaste Kerkdiensten. Deze dienst zal uitgaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Gorinchem.

Datum: 1 oktober 2023

Aanvang: 15 uur

Plaats: CGK Immanuël, Haarsekade 58 Gorinchem

Voorganger: Ds. A. Rienks

Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken.

Voor verdere informatie kunt u bellen naar Petra de Bruijn(06-83443017)

## Diaconiecollecte 27 augustus 2023

Zondag collecteren we voor het werk van de Diaconie en dat werk is heel divers. Soms is het heel lokaal en andere keren landelijk of weer internationaal.

Als er wordt gecollecteerd is dat een mooie manier om met elkaar te delen van wat ons is gegeven.

De collecte heeft een eigen betekenis, maar zeker de Diaconale Collecte. De gemeente heeft een taak: omzien naar elkaar, helpen waar dat nodig is. In de liturgie krijgt dat vorm in het inzamelen van de gaven.

Daarbij gaat het niet alleen om de inkomsten. Als teken van dankbaarheid geven wij ook aan andere wat wij uit Gods hand ontvangen. Help ons andere te helpen, dichtbij en ver weg. Steun het werk van uw diaconie.

Dit kan uiteraard ook door uw gift over te maken op de bankrekening van de Diaconie: NL82RABO 0346 3028 38

Hartelijk dank voor uw steun!

Namens de Diaconie.