

ONTMOETINGSKERK



## Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 18 augustus 2023, no. 33

### Diensten

Zondag 20 augustus

09.30 u. ds. S. Janse uit Ameide  
Collecte voor de kerk

Zondag 27 augustus

09.30 u. ds. M. Boon uit Lexmond  
(Arkel)  
Collecte voor de diaconie

### Organist/pianist

Bert Kruis

### Ouderling van dienst

Gerdien van Mourik

### Lector

Arie van Mourik

### Kinderwoorddienst

Sanne van Wijk

### Kinderoppas

Paula de Jong en  
Maartje van Wijk

### Koffie schenken

Harry en Marie Verdooren

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link naar deze site.



Afgelopen dinsdag is ons gemeentelid Petra Bredenhof helaas overleden. Petra is 59 jaar geworden. Zondag is ze thuis gekomen om te sterven. Haar familie schreef: na 9 maanden vechten is mijn vrouw/onze moeder overleden. We waren erbij. Het was goed zo. Volgende week dinsdagmorgen zal er om 9 uur een afscheidsdienst in onze kerk zijn. Greet Bijl zal deze dienst leiden. Op maandagavond is er van 7.00 -7.45 uur gelegenheid om de familie te condoleren in de Grote Haar in Gorinchem. We leven met de familie van Bredenhof mee met dit grote verlies en wensen hen troost en sterkte!

Namens de kerkenraad,  
Ans van Vuren

### Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij Hendrik en Ans van Vuren vanwege hun 50-jarig huwelijksjubileum en bij Suzanne den Ouden en Saqib Zulfiqar vanwege de geboorte van Samee. Van harte gefeliciteerd met deze blijde berichten!

### Collecteopbrengst 13-8

Diaconie € 194,40

### Jarig in augustus

18-8 mw. M. Slob-Alting  
22-8 dhr. A. Morelissen

**Predikant nodig? Neem contact op met Henk Voormolen  
06-21573847**

*"Liefde houdt niet op waar leven eindigt"*

Verdrietig, maar met grote bewondering voor haar kracht en met dankbaarheid dat wij haar zo lang bij ons mochten houden, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze allerliefste moeder en geweldige schoonmoeder.

## *Petra Bredenhof – van Beek*

\*Doesburg, 3 mei 1964

† Hoornaar, 15 augustus 2023

Bert

Mariëlle en Jochem

Carlijn en Joël

Petra is overgebracht naar Uitvaartcentrum De Grote Haar, Haarweg 1a in Gorinchem. Op maandag 21 augustus is daar van 19:00-19:45 uur gelegenheid om afscheid te nemen.

De kerkdienst zal worden gehouden op dinsdag 22 augustus om 9:00 uur in de Ontmoetingskerk Noordeloos, M.J. Veder van Hobokenstraat 15 e in Noordeloos.

Tijdens het condoleren en in de kerk zal een collecte bus aanwezig zijn voor een donatie voor het KWF.

*Ik zie ook wel in dat alles anders gaat  
Dan hoe je het wilt, of hoe je het had gedacht  
En ik begrijp ook best dat jij het  
Niet meer weet hoe het nu is, is niet wat jij verwachtte  
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder*

*Het is geen geheim dat bijna iedereen  
Vooral naar zichzelf en niet naar een ander kijkt  
En ik begrijp ook best dat dat natuurlijk lijkt  
Als jij nu maar weet, dat je veel meer kunt bereiken  
Dus adem in en tel tot tien of elf en verder*

*Hou vol, hou vast  
Er is altijd nog m'n arm die om je heen past  
En altijd nog m'n schouder die je recht houdt  
Er is altijd nog m'n hand die alles schoon wast  
Al is het maar voor even*



Correspondentieadres • Dorpsweg 14 • 4223 NA Hoornaar

# Column

## De Gallemiezen

Wel of niet met vakantie... Iedereen is er afgelopen weken naar toe geregend, de Gallemiezen. En net daarvoor waren wij in Ierland, waar het ook niet droog bleef.

Naast ons, in een van de lange rijen voor de paspoort/ticketcontrole veerboot Calais/Dover, staat een grote oude camper met alleen al in de cabine vijf kinderen waarvan één bij vader achter het stuur op schoot. Achter een van de raampjes is moeder druk bezig.... de vaat? Of (nog) een baby verschonen? Ik verzin een naam voor hun camper: 'Oorverdovend!'

'Land in zicht' Misschien wel het mooiste moment van 2 x een overzeese tocht (ook Holyhead – Dublin) Veilig aangeland .....Bewijst maar weer hoezeer ik me landrot voel. ...En verre van heldhaftig .....

Zo groen en ongelofelijk schoon! Het eerste wat opvalt... (zelfs witte auto's zijn schoon) De woeste rotsachtige zuidwest kust, steile smalle paden.... Adembenemend...Die kleuren- alles groeit en bloeit tegen de klippen op letterlijk! Het barst van historie. Hier en daar zelfs nog turf gestoken! Echt niet uit armoede, maar ter wille van traditie, soort nostalgie. Stone cirkels en Dollmen uit de prehistorie, met Ierse lichten erboven ... Mystieke sfeer ... De hoeveelheid Keltische kruizen, kathedralen en kloosterruïnes verraad een diepgewortelde behoefte aan religie door de eeuwen heen... (Heeft niet ieder mens een ingelegd Godsbesef?) Soms kom je bij een plek- een holy well- waar het voelt of eeuwen elkaar raken.... Bij een verscholen parkeerplaats, trapje af... oude bomen aan het water...open plek...Zo stil.... Boom versierd met linten en andere dingen die mensen aan takken bevestigd of eronder achterlaten... De immer stromende kleine bron, afgeschermd met hekje en stenen plaat; erop een Keltisch kruis, maar toegankelijk. Inscriptie onvertaalbaar. Prima....laat maar een beetje mythisch blijven.

Je ruikt de regen voordat hij valt.... Het hoort bij de charme van dit land. Zolang er afwisseling is met 'Sunny spells' (zonnige opklaringen) En ook die zijn er...(meestal)

## Roos

