

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 28 juli 2023, no. 30

Diensten

Zondag 30 juli

09.30 u. mw. N. Rijnveld-Schep uit
Lopik

Collecte voor de diaconie

Zondag 6 augustus

09.30 u. dhr. W.G. van Geest uit
's Gravenzande

Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Hans Arnold

Ouderling van dienst

Bartha Nieuwland

Lector

Arie van Mourik

Kinderwoorddienst

Maartje en Iris Vlot

Kinderoppas

Geri Vonk

Koffie schenken

Arjan Verhaar en
Annemarie Ebbendorf

De diensten zijn rechtstreeks te
volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link
naar deze site.

Lief en Leed

Het lijkt zomerrust in de kerk. In ieder geval rond 'lief en leed'. Deze week geen namen van mensen. Tegelijk is er ook in deze tijd zorg genoeg: om de uitslag van onderzoeken, om een operatie en herstel daarvan, om verdriet en eenzaamheid. Ik hoop dat we elkaar in het oog houden om zo te zien wat nodig is om een ander te helpen 'opstaan'.

Mijn vakantie begint dit weekend. De komende vier weken ben ik niet beschikbaar voor het werk in de gemeente. Wie een predikant nodig heeft, kan contact opnemen met Ans van Vuren (0183-592079 of 06-38016155). Zij weet de weg. Ik wens u en jullie een goede zomertijd!

Annette Driebergen

Kerkbloemen

De bloemen zijn gebracht bij dhr. Arnold Schakel vanwege het feit dat hij voor de 50ste keer de wandelvierdaagse heeft gelopen.



Collecteopbrengst 23 juli

Kerk: € 297,90

Jarig in juli

31-7 mw. S. H. van der Meulen-Hoffman

Jarig in augustus

2-8 dhr. H. Bovekerk
10-8 mw. Janneke de Bruijn
17-8 mw. J.E. van Halm-Gentenaar
18-8 mw. M. Slob-Alting
22-8 dhr. A. Morelissen

Predikant nodig? Neem contact op met Ans van Vuren (0183-592079 of 06-38016155).

Voor deze tijd een zomerpsalm, geschreven door A.C. Bronswijk, te zingen op de melodie van psalm 89:

*Ik zie in zomerlicht
de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang
het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.*

*U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren duizendvoud,
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
Door vis en klein insect
en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan
in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong beide.*

Annette Driebergen

Tentdienst in Hoornaar



Tijdens de feestweek in Hoornaar is er ook een tentdienst. Op **zondag 13 augustus, 14.30 uur**, wordt in de feesttent een dienst gehouden. De dienst is tot stand gekomen als samenwerking tussen de hervormde gemeente van Hoornaar, de Rafaëlgemeente uit Giessenburg en de Ontmoetingskerk. Een koor van Hoornaarse kerkleden verleent medewerking aan de dienst. Voorganger is Jerry Mostert, stagiair in de hervormde gemeente. Het thema van de dienst 'Op weg naar de hemelse hoofdstad' is ontleend aan het thema van de feestweek. Natuurlijk is iedereen voor deze dienst uitgenodigd. Er is een groot aantal stoelen aanwezig. Een vraag aan wie de mogelijkheid heeft: Neem je eigen stoel mee. Dat zal ervoor zorgen dat er voor iedereen plaats is. Ik hoop dat het een bijzonder moment in de feestweek zal zijn!

Annette Driebergen

Van een van de wijkouderlingen:

Er wordt vanuit de kerkenraad regelmatig gevraagd om een stukje te schrijven over het werk van een ouderling in de gemeente van de Ontmoetingskerk.

Deze keer heb ik me aangeboden om in de pen te klimmen en schrijf ik uit eigen ervaring.

Het is niet de eerste keer dat ik het mooie werk mag doen als wijkouderling. Een groot verschil met vorige periode is dat je werkt met een team van wijkbezoekers. En dat is geweldig. Het maakt dat je niet alleen voor de pastorale zorg staat, want het is best druk om naast je gezin en je werk tijd vrij te maken voor de gemeente. Gelukkig is er hulp van een enthousiast team met mensen die het leuk vinden en vooral ook belangrijk om gemeenteleden die bijzondere aandacht vragen te bezoeken.

Het lijkt heel ingewikkeld en moeilijk om bij iemand op bezoek te gaan, maar dat is de buitenkant. Het geeft zoveel voldoening wanneer je een fijn gesprek hebt gehad tijdens een bezoek. Het is zo belangrijk om betrokkenheid te tonen aan elkaar. Dat geeft binding en medeleven in de gemeente. En dat is nu precies waar het bij christenen om gaat: gezien worden. Ook wijkbezoekers ervaren dat.

Je hebt elkaar nodig als team. Een wijkteam bestaat uit een wijkdiaken, wijkouderling en vaste wijkbezoekers. Waar ik ook erg enthousiast over ben, zijn de groothuisbezoeken. In wijk 4 hebben we met een grote groep mensen uit de wijk heerlijk eten gekookt en vervolgens gezellig gegeten met elkaar. De gesprekken waren hartverwarmend. Naast bezoeken van adressen in je wijk zijn er ook de nodige vergaderingen. Maar ook dat is veel minder dan vroeger. Er was vroeger echt een vergadercultuur binnen het kerkelijk bestuur. Elke maand een vergadering en tussendoor allerlei commissies waarin je zitting kreeg. Het is fijn dat dat veranderd is.

Ik kan echt met recht zeggen dat ik blij en dankbaar ben dat ik dit mag doen samen met onze predikant, diakenen, scriba, voorzitter en wijk- en jeugdouderlingen en ouderling-kerkrentmeesters.

Je staat absoluut niet op een voetstuk: je bent dienstbaar aan de gemeente, maar vooral aan de Allerhoogste, God in de hemel. Die heeft het ons voorgedaan door ons de Here Jezus te leren kennen. Hij was en is onder de mensen, gaf aandacht en betrokkenheid. Dat leert ons: je wordt gezien en mag er zijn.

Hartelijke groet, vanuit wijk 4, Arie Harrewijn