

# ONTMOETINGSKERK



## Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 30 juni 2023, no. 26

### Diensten

Zondag 2 juli

09.30 u. dienst met doventolk o.l.v. ds. W. Bisschop uit Breda  
Collecte voor KIA-werelddiaconaat  
(zie verderop in deze brief)

Zondag 9 juli

09.30 u. viering Heilig Avondmaal  
o.l.v. ds. Annette Driebergen  
Collecte voor het project in Moldavië

### Organist/pianist

Pim Lodder

### Ouderling van dienst

Jonneke Verhaar

### Lector

Tabitha Kazen

### Kinderwoorddienst

Conny van Tussenbroek

### Kinderoppas

Paula de Jong en Nienke Sprenkeler

### Koffie schenken

Janneke Boom en Jan Vink

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link naar deze site.

### Lief en Leed

Zou het echt waar kunnen worden? Heel voorzichtig lijkt het erop dat Nico Verheij de langste tijd in het Erasmus MC in Rotterdam heeft doorgebracht. De interne drain doet het tot nu toe goed en Nico gaat vooruit. Wat een zegen! Dat betekent niet dat de lange weg naar herstel klaar is. Voor een deel begint die nu pas echt. Op krachten komen, werken om alles weer zo goed mogelijk te laten functioneren in motoriek, energie, spraak .... er wacht een nieuwe, lange weg. Hopelijk wordt in de komende week duidelijk hoe en waar dat zal gebeuren. We zijn met Nico en Willeke blij met de goede ontwikkelingen.

Henk Damsteeg is in Waerthove. Hij begint zich daar thuis te voelen. U heeft nog zijn adres tegoed; mogelijk om een kaartje te sturen? Waerthove, De Alblas, woongroep De Singel, Kerkbuurt 200, 3361 BM Sliedrecht. Laten we bidden voor hem en Brigitta, nu het leven zo anders is geworden.

Onderzoeken, komende operaties, zwaarte van het leven en onzekerheid... er is genoeg om aan God voor te leggen en zo mensen aan zijn hoede toe te vertrouwen. Aan zijn hoede én aan onze aandacht. Laten we een gemeente zijn die oog heeft voor wat nodig is!

### Terugblikken

Het werd een bijzondere zondag, 25 juni. Twee diensten met een heel eigen karakter... feestelijk, bijzonder, persoonlijk. 's Morgens was de overstapdienst, met verhalen over 'stenen van geloof'. Vier overstappers kregen zo mooie woorden mee. Foto's van die dienst zijn te zien via de website van de kerk of via deze link: <https://myalbum.com/album/pys2GovPyyuFa/> (en verderop in deze brief)

Annette Driebergen

### Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij iemand die anoniem wil blijven.

### Collecteopbrengst 25 juni

Kerk: € 316,50

### Jarig in juli

1-7 dhr. J. Bak  
6-7 mw. J.M. Koot-Aten  
8-7 mw. J.M. de Gans-van Steenis  
13-7 mw. J.G. Blokhuis-Veenstra  
27-7 mw. J.M. Boer  
28-7 dhr. H. Damsteeg  
28-7 mw. J.W.P. de Vries-Brouwer



### 50 jaar

Lieve mensen van de Ontmoetingskerk,

Hartelijk dank voor de felicitaties en de kaarten die we ontvingen. Hartverwarmend.

Piet en Gerry Bronkhorst

Bij de buitendienst zongen we onderstaand lied. Het brengt ons in alle eenvoud terug bij de basis van ons bestaan. Kent u het nog? Het staat in de groene jeugdbundel!

*Hoor, de vogels zingen weer.  
Wat doe jij? Wat doe jij?  
Samen danken zij de Heer.  
Wat doe jij?  
Dank de Heer voor elke dag,  
die je van Hem leven mag.  
Vogels doen dat telkens weer,  
wat doe jij?*

*Vogels leven vrij en blij.  
Wat doe jij? Wat doe jij?  
God de Vader danken zij.  
Wat doe jij?  
Dank de Heer voor elke dag,  
die je van Hem leven mag.  
Vogels doen dat telkens weer,  
wat doe jij?*

Annette Driebergen

## Zondag 2 juli is de collecte bestemd voor het Werelddiaconaat.



Het is specifiek bestemd voor Pastorale en praktische hulp aan migranten in Indonesië. De Indonesische provincie **OOST-NUSA TENGGARA** is een van de armste gebieden in Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en een gemakkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. De diaconie

## Actie vakantietas

Op 4 juli gaf u geld voor de actie Vakantietas. Daarmee haalde de diaconie een fraai bedrag op. Hiermee konden we een groot aantal kinderen, uit gezinnen die gebruik maken van de voedselbank, een goed gevulde vakantietas geven. In de tas zaten onder andere een spelletje, zonnebrand, knutselpullen, een bal en snoepjes. Een medewerker vertelde dat de kinderen elk jaar altijd ontzettend blij zijn met deze tas. De kinderen komen tegen de vakantie graag mee naar de voedselbank om de tas zelf in ontvangst te nemen. Dit jaar waren er vier kerken die mee deden met deze actie. Samen konden we dus een groot aantal kinderen een mooi cadeau geven. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

## Zonnepanelen: ruim 1/3 is binnen!

De oproep boven het scorebord van Wim van Wijngaarden vindt steeds meer gehoor. Inmiddels staat de opbrengst van de sponsoractie op € 7.780,= en daarvan kunnen 15 zonnepanelen worden gekocht. Deze zijn op het panelenplaatje met een 'V' afgevinkt. Dit betekent dat ruim een derde van de benodigde 41 panelen al bekostigd kan worden. De goede rekenaar/teller ziet dat er nog 26 panelen openstaan. Wat zou het mooi zijn als ik volgende week zou kunnen melden dat we de helft ruim zijn gepasseerd en aan het aftellen kunnen beginnen?!

De volle breedte van de gemeente roep ik dan ook op schouder aan schouder de beurs te trekken en te geven wat u missen kan. Uw bijdragen, van welke omvang ook, zijn welkom op de bankrekening van de kerk NL46 RABO 0346 3035 83 o.v.v. zonnepanelen.

Hendrik van Vuren, penningmeester



'Houd uw voorgangers in ere!'  
en geef ze licht en warmte  
om te floreren  
(naar Hebreëen 13:7)

41 zonnepanelen op het dak van de pastorie leveren ieder jaar de benodigde elektriciteit om voorzieningen te kunnen gebruiken, zonder daarmee fossiele bronnen te hoeven te benutten. Als gemeenteleden de panelen sponsoren is het voortaan de zon, in de Schepping gegeven, die ons de energie om niet levert!

## Bericht van de commissie eredienst

Wie zijn we? Annette Dribergen, Arjan Verhaar, Conny van Tussenbroek, Marijke Buizert, Pim Lodder en Bartha Nieuwland. Arjan Verhaar is onze nieuwste aanwinst, hij vervangt Arie Harrewijn, van wie we afscheid hebben genomen, Arie nogmaals: heel hartelijk bedankt voor je inzet!

Wat doen we? We organiseren 1 x per maand de Zondagavondspecials, zoals bijvoorbeeld de Taizé-viering, de Preek van de Leek, de Buitendienst en we denken na over de invulling van de morgendiensten.

Een van de commissieleden is in staat de diensten muzikaal te begeleiden, nu is dat Pim Lodder.

Verder verlenen we hand- en spandiensten, zoals het optuigen van de kerstboom in de kerk, het ophangen van posters over de diensten op diverse plekken.

Voor het komend kerkelijk jaar zijn we bezig om weer een gevarieerd programma samen te stellen, sommige diensten blijven nog een verrassing, zoals: Wie is de volgende leek voor de volgende preek? Er komt weer een zangdienst, maar misschien net even anders!

Heeft u een idee voor de invulling van een 'gewone' eredienst of voor een zondagavond special, denkt u "dat zou nu eens mooi zijn om te zien of te horen", of wilt u graag uw mening geven over een dienst: schiet ons aan in de kerk, mail, bel of app ons, we zijn er blij mee!

## Vakantie Bijbel Club

Het duurt nog even, maar de voorbereidingen voor het Vakantie Bijbelwerk zijn al in volle gang. Dit jaar zijn er twee ochtenden gepland in de laatste week van de zomervakantie, nl. **dinsdag 15 en woensdag 16 augustus. Tijd: 9.30-11.30 uur** in de Ontmoetingskerk (Veder v. Hobokenstraat 15<sup>e</sup>). Inschrijven vanaf 9.15 uur.

Het thema van dit jaar is 'Tel maar mee'. Als we alles bij elkaar optellen wat er in de Bijbel over God geschreven staat, dan ontdek je steeds meer over wie Hij is.

Alle kinderen van de basisschool, groep 1 t/m 8, zijn van harte welkom!

Om er met en voor de kinderen weer mooie dagen van te maken, hebben we natuurlijk hulp nodig! We zijn nog hard op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij o.a. het knutselen en het spel.

Opgeven kan via de mail naar: [vbworganisatie@gmail.com](mailto:vbworganisatie@gmail.com) of per telefoon naar Margreeth den Oudsten 06-4201 4641

## Overstapdienst



# Buitendienst

's Middags waren we welkom in de schaduw van de bomen op het erf van Janneke en Ad Boom. Daar werd gebeden, gezongen, uit de Bijbel gelezen en kregen we gelegenheid bezinnend of wandelend elkaar te ontmoeten, vogels te spotten of via een rondleiding over de boerderij wijzer te worden rond het boerenleven. Voor de kinderen was er een eigen programma, met als hoogtepunt natuurlijk: de trekker! Na afloop deelden we van meegebracht eten en er was genoeg voor iedereen!

Foto's van de buitendienst zijn te zien via de website van de kerk of via deze link:

<https://myalbum.com/album/f2VA8dcua9Ji/>



Dank aan iedereen die heeft meegedaan, 's morgens en 's middags, in muziek, in verhalen, in voorbereiding en in delen! En natuurlijk dank aan Janneke en Ad voor hun gastvrijheid!

Annette Driebergen

## Column

### Zinderend zomerfestijn

Met een rilling over m'n rug vanwege insectenaversie, zojuist een enorme hommeltje het leven gered.... Beldt in de hondenwaterbak hulpeloos spartelend. Met behulp van een stukje karton op de tegels gewipt, nu poetst hij zijn vleugeltjes in de zon. Geeft een goed gevoel, gezien het belang van insecten.... De afgelopen maanden was één grote kraamkamer. Zou dertig jaar terug zomaar aanstekelijk kunnen werken.... We zien wel elf kuikens achter elkaar de eendenkorf uit springen, naar hun kwakende moeder in de sloot eronder. Familie meerkoet bivakkeerde met zeven kinderen in een nest, voortdurend opgehoogd tot een ware vesting, op een strategisch punt, kruising sloot wetering. Lange tijd persten ze zich er elke avond in, snaveltjes over de rand, als een tekening van Dick Bruna

... We spotten diverse keren ijsvogeltjes; een merel voert in de klimop. En natuurlijk de koolmezen in de door hun tot kraamkamer omgevormde oude brievenbus, waarin een gaatje. Gelukkig had de post een escapeway d.m.v. een tweede brievenbus (z.o.z.)

Bovenin de knotwilg waaronder de hond steeds gefascineerd omhoog staarde, broedde ook een eend. Opschietende twijgen en bladeren toverden de kale holte langzaam om in een hemelbed... Je zult er maar geboren worden. Op een morgen heel vroeg roept een koekoek vlak voor het openstaande slaapkamerraam...

Zo verandert onder de gouden zon het lentefestijn langzaam in een zinderend zomerfestijn... Fantastisch om nog niet met vakantie te zijn wanneer de rozen bloeien.

In de nacht, bij slapeloosheid sta ik soms met een kop thee achter het raamhor te luisteren naar het kikkerconcert en andere zomernachtgeluiden. Het duister geeft de immens hoge es aan de noordkant van het huis iets magisch...

Zelf wist ik het allang, maar nu is het ook min of meer bevestigd... In nauwelijks een week tijd fietsen- hoe bijzonder- drie personen luid zingend hier langs- nee niet met oortjes in- Eerst een man, een paar dagen later een jongetje en zojuist een volwassen vrouw met een (leeg) kinderzitje achterop. Deze weg moet dus wel gelukkig maken!

Roos

