

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 5 mei 2023, no. 18

Diensten

Zondag 7 mei

09.30 u. dhr. M. Lock uit
Giessenburg

Collecte voor Project KIA-Moldavië

Zondag 14 mei

09.30 u. dienst met doventolk o.l.v.
ds. A.C. van Alphen-Keijzer uit
Haastrecht

18.30 u. Zondagavondspecial
Collecte voor de kerk

Organist/pianist

Pim Lodder

Ouderling van dienst

Floor Bos

Lector

Wies Harrewijn

Kinderwoorddienst

Paula de Jong

Kinderoppas

Margreeth den Oudsten en
Tabitha Kazen

Koffie schenken

Henny Kool en Huib Kraaijeveld

De diensten zijn rechtstreeks te
volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link
naar deze site.

Lief en Leed

Nico Verheij ligt nog in het Erasmus MC. Goede dagen wisselen zich nog steeds af met mindere dagen. Hopelijk wordt het binnenkort duidelijk hoe het verder moet. We bidden voor Willeke en Nico om kracht. Het blijft een spannende, lange weg.



Eindexamens

We denken ook aan de jongeren die tussen 11 en 30 mei hun landelijke eindexamens hebben. Veel succes bij de laatste voorbereidingen!



Conny van Tussenbroek

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij mw. Mieke Boer. Van harte beterschap!

Collecteopbrengst 30 april



Diaconie: € 278,40

Jarig in mei

5-5 mw. J.M. Baan-Rouwert Boer
26-5 mw. Corrie Korevaar

Collecte voor ons project in
Moldavië. Zie verderop in
deze brief.



Vrijheid kun je niet nemen, vrijheid schenk je elkaar.

Deze week herdachten we tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei allen -burgers en militairen- die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.

Hoe belangrijk is het om persoonlijke verhalen over oorlog en vrijheid met elkaar te delen en nooit te vergeten hoe kwetsbaar onze vrijheid is.



Vier de vrijheid alle dagen,
ieder uur en elk moment,
niet alleen voor wie het goed gaat,
ook wie is teleurgesteld
in het leven, waarheid, liefde,
in oprechtheid voor elkaar,
ook voor wie zich niet gekend voelt,
ligt er hoop en vrede klaar.

In ons land van vlag en wimpel,
gaat de taal als eb en vloed,
meningen door wind gedreven,
mogen klinken, dat is goed.
Vrij te zijn, is vrij in denken
en te zijn wie je ook bent.
Vrijheid is elkaar omarmen,
daar wordt vrede in herkend.

Conny van Tussenbroek

Gebed: Kom ons tegemoet

In de stilte
als ik rust kan vinden,
dan vind ik U soms
Uw aanwezigheid, uw adem
Help me dat te vinden, God

In muziek,
in de harde beat of op de golvende melodie,
dan voel ik U soms.
Uw steun, uw aansporing
Help me dat te voelen, God

Buiten,
in het bos, aan zee, op het plein van de stad
dan zie ik U soms
Uw schepping, uw grootsheid
Help me dat te zien, God

In mensen,
in gesprekken, in vreugde en verdriet,
dan hoor ik U soms,
Uw woorden, uw zorgen.
Help me dat te horen, God

In het einde, in een nieuwe start
In berusting, in verontwaardiging
In de chaos, in de orde
In ons hele leven,
soms.

Help ons U op te merken, God.
Kom ons tegemoet.

Amen

Ds. Harmke Heuver

Het gebed hiernaast is al eens eerder gedeeld, maar ik vind het zo herkenbaar dat ik het graag nog een keer deel.

Van uw ouderling

Conny van Tussenbroek

Save the date – kerkschoonmaak

Hoi, het duurt nog even maar het is binnenkort weer tijd voor de jaarlijkse schoonmaak van ons kerkgebouw. Op maandag 5, dinsdag 6, woensdag 7 juni is het de bedoeling dat we het hele gebouw weer spic en span maken. Daarbij kan ik natuurlijk weer ieders hulp gebruiken. Als ieder een paar uurtjes meedoet moet het weer gaan lukken. Dus zet de datum alvast in je agenda en geef je op bij Mirjam: 0653606001 of schrijf het op de lijst die in de hal op tafel ligt. Dat bespaart mij dan een hoop telefoontjes om genoeg mensen bij elkaar te krijgen. Alvast bedankt!

Mirjam Wallaard



KAMP 2023



Kamp 2023

Woensdag 17 en donderdag 18 mei organiseren wij voor de jeugd weer een Kamp. Ook dit jaar zal het kamp in en om de kerk plaats vinden. We starten op woensdagmiddag met leuke activiteiten voor de jeugd van groep 5 t/m 8. Om 17:30 uur sluiten ook de tieners aan om er een gezellige avond van te maken. De kinderen van groep 5 t/m 8 blijven slapen.

Op donderdag 18 mei starten we met een ontbijt waarbij de tieners ook weer aanschuiven. Zoals het een echt Kamp behoort is er daarna de Kamp-Hemelvaarts-Kerkdienst. We hopen met jong en oud te genieten van de Kerkdienst onder leiding van onze eigen predikant ds. Annette Driebergen.

Na de dienst zal er voor iedereen koffie/thee en limonade met het bekende Kampkoekje zijn!

We sluiten het kamp af met een leuke activiteit en lunch.

Donderdagavond 18 mei is er weer de Mol Drive In

We hebben een jaartje overgeslagen, maar wat werd het gemist, de Mol Drive In! U ontvangt volgende week een bestelformulier waarop u kunt zien welke maaltijden u deze avond kunt gebruiken.

De opbrengst van de Mol Drive In is t.b.v. het Jeugdwerk.

Dus 18 mei hoeft u niet te bedenken welke boodschappen u nodig hebt voor het avondeten, want dan koken wij!

Namens de Jeugdouders en Jeugddiaken,

Maartje, Jonneke en Elvira





Van zondag 16 april t/m zondag 21 mei is er een tentoonstelling van 26 iconen in de Ontmoetingskerk.

Deze iconen zijn creaties van **Anne-Marie van der Wilt**, beeldend kunstenaar en theoloog. Haar werk kenmerkt zich door ruimte voor verstillings en verbeelding.

Zij nodigt de kijker uit om met gevoel voor kleur en symbolen de eigen spiritualiteit te voeden. U kunt haar andere werk ook bekijken op www.zin-in-keur.com. Behalve voor en na de zondagmorgendienst kunt u de tentoonstelling bezoeken op **zaterdagmiddag van 13.00-14.00 uur**.

Wanneer u dat wenst, kunt u ook kaarten, boeken en fotoblokken kopen. De prijslijst geeft aan wat het een en ander kost. U kunt afrekenen bij een van de aanwezige leden van de commissie 'Zin in Kunst'. De iconen zijn erg kostbaar, dus ook voor deze tentoonstelling geldt: *De objecten **niet aanraken, alstublieft***. We wensen u veel genoegen bij uw bezoek aan onze tentoonstelling.

In aansluiting op deze tentoonstelling organiseren de commissie 'Zin en Kunst' en de commissie 'Eredienst' op zondagavond 14 mei a.s. een speciale dienst rondom deze iconen. Diverse gemeenteleden zullen een icoon bespreken en er worden bijpassende liederen gezongen. Iedereen van harte uitgenodigd!



Collecte zondag voor Project in Moldavië.

Alleenstaande ouderen leven vaak in erbarmelijke omstandigheden. Als je ziek wordt kan je letterlijk geen kant op. Home Care zorgt voor ondersteuning. Zij bieden zorg op maat. Beeldmateriaal op de Kerk in Actie site <https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/actieland-moldavie/> laat zien hoe schrijnend de situatie is. Steun daarom alstublieft dit project. U kunt uw gift ook overmaken op de rekening van de diaconie.

Hartelijk dank!
De projectcommissie

