

ONTMOETINGSKERK



## Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 10 februari 2023, no. 6

### Diensten

#### 12 februari

09.30 u. dienst met doventolk o.l.v.  
ds. S. Janse uit Ameide  
Collecte voor TURKIJE/SYRIE (zie  
verderop in deze brief)

#### Volgende week 19 februari

09.30 u. Kinderdienst rond het  
Heilig Avondmaal o.l.v.  
ds. Annette Driebergen  
18.30 u. Zondagavondspecial  
Collecte voor KIA-project in  
Moldavië

De diensten zijn rechtstreeks te  
volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link  
naar deze site.

### Organist/pianist

Pim Lodder

### Ouderling van dienst

Gerco den Oudsten

### Lector

Sanne van Wijk

### Kinderwoorddienst

Maartje en Iris Vlot

### Kinderoppas

Paula de Jong en Nienke Haag

### Koffie schenken

Teus en Aria Bor

### Lief en Leed

**Leo Schouten** moest worden opgenomen in het Beatrixziekenhuis, maar is ondertussen weer naar zijn eigen plek, Tiendwaert, appartement 32, Jupiterstraat 2, 3371 TE Hardinxveld-Giessendam. Een groet zal hem vast goeddoen.

Laten we denken aan wie uit ons midden en daarbuiten worstelt met het leven, met de zwaarte ervan, met de strijd tegen ziekte of de strijd om aanvaarding daarvan.

En laat ons gebed zijn voor wie slachtoffer zijn van de aardbeving in Turkije en Syrië. Wat een onvoorstelbaar leed is daar en hier voor **Turkse en Syrische families**.

Op de website van Kerk in Actie staat dit gebed. Om mee te bidden:

*Schepper en Onderhouder van ons leven,  
Als de aarde schudt op haar grondvesten,  
bent U onze toevlucht en kracht.*

*Wij bidden voor allen die getroffen zijn  
door de aardbevingen in Turkije en Syrië.  
Geef hen moed om deze tijd te doorstaan,  
troost als zij treuren om het verlies van  
geliefden,  
en vertrouwen dat er leven mogelijk is na deze  
ramp.*

*Zegen alle reddingswerk, praktische steun,  
medische, psychische en geestelijke zorg.  
Mogen haat en verdeeldheid in de regio  
plaatsmaken voor solidariteit, gastvrijheid en  
vrede,  
zodat de samenleving opnieuw kan bloeien.  
In de naam van onze Redder, Jezus Christus.  
Amen*

Annette Driebergen

### Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij dhr. Thijs Brouwer in verband met zijn herstel na een operatie. Van harte beterschap!  
En bij mw. B. Oosterbeek-Duijm, met de hartelijke felicitaties voor haar verjaardag.

### Collecteopbrengst 5-2



Vaktraining voor jongeren in Pakistan: € 813,65.

### Jarig in februari

18-2 mw. S. van Gils-Rijneveld  
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef

## Vooraankondiging: Kinderdienst op 19 februari

De tafel krijgt op 19 februari een bijzondere plek. Twee diensten rond het thema 'Aan tafel'. In de morgendienst staan de kinderen centraal en vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer.



DOMINEE, EET JE MEE?

### Dominee, eet je mee?

Nu 'Aan tafel' zo prominent aanwezig is deze maand, meld ik even dat ik nog steeds uitnodigingen ontvang én kan ontvangen om een keer aan te schuiven bij een dagelijkse maaltijd van een gezin. De ervaringen zijn tot nu toe positief en de ontmoetingen vreugdevol.

Stuur gerust een berichtje wanneer je het leuk vindt dat ik een keer bij jullie aan tafel mee-eet!

Annette Driebergen



### Prikkels – terugblik 5 februari

Een dienst vol prikkels én mooie, prikkelende ontmoetingen tussen jong en ouder na de dienst.

Er klonken enthousiaste reacties van verschillende kanten: het was goed om weer eens een ontmoetingsdienst te houden!

Dank aan iedereen die meewerkte aan het slagen ervan!

Voor wie even wil meekijken naar de ontmoetingen na de dienst is er deze link:

<https://myalbum.com/album/6ePpTnzabYLu/>

# KerkinActie met Giro 555 in actie voor slachtoffers van de aardbeving

Aan het begin van de week zijn Syrië en Turkije door twee allesverwoestende aardbevingen getroffen. Het waren zware aardbevingen en die werden gevolgd door inmiddels meer dan 25 naschokken. Iedere keer wanneer we het nieuws horen, is het aantal dodelijke slachtoffers bijgesteld, naar inmiddels ruim 16.000. Er zijn duizenden gewonden. Vele gebouwen zijn ingestort, o.a. de stad Aleppo. De weersomstandigheden zijn erg slecht, er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken helpen zoveel mogelijk dakloze mensen met maaltijden, medicijnen, dekens. Anderen krijgen dekzeilen om hun beschadigde huis zo goed mogelijk te beschermen tegen neerslag en kou. De mensen zijn bang en overnachten buiten in de vrieskou. In Turkije loopt het aantal slachtoffers en hulpbehoevende snel op. In Syrië waren veel mensen voor de aardbeving al afhankelijk van noodhulp. Deze ramp komt daar nog overheen. KIA heeft een noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, zo kunnen ze snel handelen en op de juiste plek hulp geven.

Geef in de collectezak of maak uw gift over via het rekeningnummer van de DIACONIE:  
NL82RABO0346302838

Doe mee en geef voor dit levensreddende werk!

De Diaconie

## Van de kerkenraad

### Welke kant gaan we op? Denk, droom en doe mee!

We vulden met elkaar maar liefst 213 vragenlijsten in van Nieuw Kerkelijk Peil. Veel dank voor uw tijd en inbreng! In een mailtje las u wat de stand van zaken is én het vervolg. De komende tijd houden wij u op de hoogte via de gemeentebrief. En we vragen u om mee te dromen, mee te denken en mee te doen. Met als doel: een blijvend bloeiende Ontmoetingskerk.

Wellicht gaan er bij u al ideeën borrelen of kent u goede voorbeelden uit andere gemeentes. U bent van harte uitgenodigd om die al te delen met de kerkenraad, bijvoorbeeld via uw wijkouderling of de scriba. We hopen samen verder te denken om uiteindelijk ook in de toekomst Ontmoetingskerk te zijn, als plek om God en mensen te ontmoeten, als gemeenschap met aandacht voor elkaar en dienstbaar aan de wereld om ons heen. Bidt u mee om wijsheid? Tot een volgend bericht!

Namens de kerkenraad,  
Henk Voormolen (voorzitter)  
Gerdien van Mourik (scriba)



19 februari 2023

# AAN TAFEL!

Eten in de kerk  
+ kerkdienst



Aanvang: 18.30 uur  
Neem zelf iets te eten mee  
om met elkaar te delen

## Sleutels gezocht



Er zijn een aantal sleutels van onze kerk in omloop. Om hier inzicht in te krijgen, willen we u vragen om aan ons door te geven of u in het bezit bent van een sleutel en waarvoor u deze nodig heeft. De sleutels die niet (frequent) gebruikt worden, ontvangen we graag retour.

Graag mailen vóór 10 maart a.s. naar [leohennykool@gmail.com](mailto:leohennykool@gmail.com) of telefonisch doorgeven aan Henny Kool (06- 19 33 70 59). Bij voorbaat dank!

Met groeten van de Kerkrentmeesters

## Bezoek op de club



Woensdag 8 februari bezocht Rainbow samen met jeugddiaken Maartje de club. Er werd gesproken over het werk van diakenen. De kinderen benoemden doelen waarvoor gecollecteerd kon worden. Ze bleken goed op de hoogte te zijn van de nood van de wereld.

Ook spraken ze met elkaar over het avondmaal. We bekeken wat er allemaal voor nodig is; hoe het overeenkomt en verschilt met elkaar aan tafel gaan bij ons in huis.

Ook werd er gesproken over het thema "Aan tafel". Hoe is het fijn aan tafel? Wie ontmoet je? Waar spreek je over? En is het altijd gezellig aan tafel? Daar werd ook met veel plezier een filmpje over gemaakt. Ben je benieuwd naar dit filmpje? Kom dan naar de avondmaalsdienst van 19 februari. Daar zal het worden getoond.

# Column

## *Overtreffende trap*

'Heup of knie?' klinkt ineens achter me...Druk oefenend loop ik tik tik met krukken op de weg nabij huis. Een vrolijk uitziende meneer, ik zie hem wel meer lopen.... rugzakje... petje op. Leuk die belangstelling. Het blijkt een ervaringsdeskundige. Drie maanden terug was zijn knieoperatie, de 2<sup>e</sup> al! En heupen ook al beide vervangen....

"Het komt goed hoor... kijk, hier loop ik alweer een kilometer of 10!"

Als dat niet hoopgevend is! People always needs people, live of in de vorm van bemoedigingskaartjes en -berichtjes!

Later in de week... het is nog vroeg. Prachtige vioolmuziek uit de autoradio. De zon -de mist net ontstegen- strijkt met stralen onder de hoge bomen door. De violen begeleiden zonnestrallen...

In de eerste weken, zelf chauffeurs nog niet aan de orde, is het fijn om mee te rijden. Even eruit, van de bank af.

Na zo'n half uur gearriveerd op de boerderij bij broer en schoonzus. Zoals gewoonlijk ligt de kat op een kussen naast de achterdeur, als poortwachter onder de overkapping. Broerlief noemt hem dan ook Mordechai. Eerder hadden ze de parkieten Urbi et Orbi en een kanarie genaamd Potifar. Bijbelse namen als bron van inspiratie.

"Ja het gaat best hoor." Vaak bedoelen we hiermee dat het aardig gaat, 'z'n gangetje' wordt ook wel gezegd. Maar zelden beseffen we dat 'best' de overtreffende trap is van 'goed': Goed- Beter- Best

Roos.

