

ONTMOETINGSKERK



## Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 3 februari 2023, no. 5

### Diensten

#### 5 februari

09.30 u. ds. Annette Driebergen  
Collecte voor KIA-Werelddiaconaat  
(zie rechtsonder op deze pagina en verderop in deze brief)

#### Volgende week 12 februari

09.30 u. dienst met doventolk o.l.v.  
ds. S. Janse uit Ameide  
Collecte voor de kerk

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link naar deze site.

### Organist/pianist

Hans Arnold

### Ouderling van dienst

Conny van Tussenbroek

### Lector

Peter Oosterlee

### Kinderwoorddienst

Cora Klein

### Kinderoppas

Marja van de Brakel en  
Tabitha Kazen

### Koffie schenken

Annemiek en Floor Bos

### Lief en Leed

We ontvangen opnieuw nieuwe leden in ons midden. Daar zijn we blij mee!

Een van hen is **Gerla van Breugel**, Zederikkade 223, 4128 LS Lexmond. Gerla staat al in de Kerkgids, maar was tot januari trouw lid van haar gemeente van herkomst in Giessen-Rijswijk. Welkom, Gerla!

En we verwelkomen Peter en Carolien van Maurik-Schilt met hun kinderen Jurre (7), Jenthe (4) en Jouke (2), Dorpsweg 1 IV, 4221 LD Hoogblokland. Welkom, **familie Van Maurik!**

We hopen dat jullie je gaan thuisvoelen in ons midden en dat je je plek in deze geloofsgemeenschap zult vinden!

Vorige week noemde ik namen van zieken en van mensen die getroffen werden door verdriet. Deze week deel ik geen namen. Maar ziekte en verdriet blijven aanwezig, binnen en buiten de gemeente. Laten we elkaar dragen in gebed en aandacht!

Zondagmorgen zingen we onder andere dit refrein uit lied 286. Ik wens iedereen toe dat daar iets van ervaarbaar is.

*Want het licht is sterker dan het donker  
en het daglicht overwint de nacht,  
zoek je weg niet langer in het duister,  
keer je om en zie Gods nieuwe dag.*

Annette Driebergen



### Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij dhr. D. de Bruijn, ter ere van zijn verjaardag. Nog van harte gefeliciteerd!

### Collecteopbrengst 29-1



Plaatselijk Missionair werk:  
€ 268,06

### Jarig in februari

5-2 mw. J.E. Bovekerk  
18-2 mw. S. van Gils-Rijneveld  
21-2 mw. M. de Groot-Verhoef

### Over de collecte op 5-2

**Pakistan – vaktraining voor jongeren**

Op 2 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.....  
(lees verder op pagina 3)

# Van onze predikant



## Bij de morgendienst van 5 februari

Komende zondag is er een Ontmoetingsdienst. Eerder (voor corona) duiden we met die titel diensten aan met een net-iets-anders-dan-anders-karakter, gericht op jonge én oudere gemeenteleden.

We pakken die draad weer op, tegelijk met de gewoonte om een ontmoetingsmoment te creëren na zo'n dienst. Dat laatste geeft gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over thema's uit de dienst. Dat doen we graag met alle generaties! Daarom: van harte uitgenodigd voor de dienst vol met prikkels én vol geloof, hoop en liefde!

En daarna (na koffie natuurlijk) voor het vervolgmoment in de verschillende ruimtes in de kerk.

Annette Driebergen



DOMINEE, EET JE MEE?

## Dominee, eet je mee?

Nu 'Aan tafel' zo prominent aanwezig is deze maand, meld ik even dat ik nog steeds uitnodigingen ontvang én kan ontvangen om een keer aan te schuiven bij een dagelijkse maaltijd van een gezin. De ervaringen zijn tot nu toe positief en de ontmoetingen vreugdevol.

Stuur gerust een berichtje wanneer je het leuk vindt dat ik een keer bij jullie aan tafel mee-eet!

Annette Driebergen

## Vooraankondiging: Kinderdienst op 19 februari

De tafel krijgt op 19 februari een bijzondere plek. Twee diensten rond het thema 'Aan tafel'. In de morgendienst staan de kinderen centraal en vieren we met elkaar de Maaltijd van de Heer.



# Welke kant gaan we op? Laatste oproep!

→ Vergeet de vragenlijst Nieuw Kerkelijk Peil niet! ←



Welke kant gaan we op? Deze vraag stond centraal op onze gemeentevergadering eind november vorig jaar. Om extra input voor een antwoord op deze vraag te krijgen, maken we als Ontmoetingskerk gebruik van Nieuw Kerkelijk Peil.

Dit is een onderzoeksinstrument ontwikkeld door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) i.s.m. PKN (zie ook <https://www.pthu.nl/onderzoek/projecten/nieuw-kerkelijk-peil/>).

Iedereen van 15 jaar en ouder, die zich betrokken voelt bij onze gemeente en dat wil, vult individueel en anoniem een vragenlijst in. Alle vragen in Nieuw Kerkelijk Peil zijn in de vorm van een keuze uit meerdere antwoorden, dus de beantwoording kan zonder zelf antwoorden te hoeven bedenken en opschrijven. Het is een serieus onderzoek, dus hou er wel rekening mee dat je er een goed kwartier voor kunt gaan zitten.

Na de morgendienst van 22 januari zijn papieren vragenlijsten uitgedeeld aan de aanwezigen. Later die dag is er een link naar de digitale versie van dezelfde vragenlijst verstuurd naar de e-mailadressen van alle leden in de Kerkgids.

Ingevulde **papieren vragenlijsten** kunnen **t/m zondag 5 februari** ingeleverd worden in de bak die daarvoor in de kerk staat. De link naar de **digitale vragenlijst** is ook **t/m zondag 5 februari** as. onbepaald te gebruiken. Dus meerdere gezinsleden kunnen ieder gebruik maken van dezelfde link. Deze link is: <https://nl-surveys.ncls.org.au/KPGN-UYDN>

Begin februari gaan alle ingevulde vragenlijsten ter verwerking naar de PThU. Op basis van alle antwoorden samen maakt de PThU een gemeenteprofiel. Dat laat zien wat we te bieden hebben, wat we waarderen en waar we naar verlangen in onze eigen kerk. In de loop van maart ontvangen we o.b.v. de ingevulde vragenlijsten het profiel van onze gemeente retour.

**Belangrijk voor het zinvol inzetten van Nieuw Kerkelijk Peil is een zo groot en breed mogelijke deelname. Hoe meer verschillende mensen de vragenlijst persoonlijk invullen, hoe beter ons gemeenteprofiel weergeeft waar we als gehele Ontmoetingskerk voor staan en voor gaan. Denk dus mee!**

## Collecte voor Kerk In Actie: werelddiaconaat



### Pakistan – vaktraining voor jongeren

Op 2 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig hebben.

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen.

Na het afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.

Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee? Geef in de collecte of maak uw gift over via het rekeningnummer van de diaconie: NL82 RABO 0346 3028 38

Meer informatie op [www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan](http://www.kerkinactie.nl/werkgelegenheidpakistan)

**Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!**

# Zondagavonds special

19 februari 2023

## AAN TAFEL!

Eten in de kerk  
+ kerkdienst



Aanvang: 18.30 uur  
Neem zelf iets te eten mee  
om met elkaar te delen

---

## Deel je geloof - gespreksgroep voor 30-45-jarigen:

### Van harte welkom!

We komen weer bij elkaar op donderdag 9 februari a.s. om 19.30 uur in de kerk. Het duurt tot uiterlijk 21.00 uur. In de gespreksgroep proberen we iedere keer op andere manieren te praten over de kerk, God en alles om ons heen.

Wees welkom (ook als je er de vorige keer niet bij was)!

Els Vlot & Marijke Buizert (06 10 20 35 78)



# Aan tafel met..... de jeugd!



We zijn het nieuwe jaar met de jeugd goed gestart rond het jaarthema.

Tijdens Tienerkerk is dit jaar het thema 'Aan tafel met ....' We behandelen steeds weer een ander Bijbelverhaal waarin mensen aan tafel gaan. Zo gingen we bijvoorbeeld al aan tafel met Jezus. De tienerkerk ging op zondag 22 januari letterlijk aan tafel en genoot van een heerlijk ontbijt. Alle benodigdheden stonden klaar op een karretje.

Maar we zijn natuurlijk geen hotel! Iedereen heeft zijn/haar steentje bij moeten dragen.

Hoe kom je in beweging? We keken eerst naar het volgende filmpje: <https://youtu.be/GPeeZ6viNgY> ... want als iedereen blijft zitten verandert er niets. De taken waren al snel verdeeld: een tafeldekploeg, team gebakken ei, team sinaasappels persen. Tijdens het ontbijt ging de jeugd in gesprek over een aantal stellingen. Tot slot vertelden we de jeugd over het NKP. Eén van de jongeren had de vragenlijst al ingevuld en deelde zijn ervaring met de groep. Alle jeugd vanaf 15 jaar is gevraagd het NKP in te vullen, immers de jeugd heeft de toekomst, Jeugd de kerk van Nu!

# Kleuteruurtje

Afgelopen woensdagmiddag 1 februari waren de kleuters aan de beurt. Ook zij beleefden tijdens het kleuteruurtje het jaarthema 'Aan tafel'. Nadat alle kleuters zich heel stoer hadden voorgesteld lazen we het verhaal over Vijf broden en twee vissen. We speelden een avondmaal-memorie, versierden bestek, zochten in folders naar eten en legde dat op onze borden. Daarna lazen we het verhaal van de Emmaüsgangers. Vervolgens liepen de kleuters over een blote-voeten-pad.

Onderweg kwamen ze allerlei dingen tegen onder hun voeten, want 'je weet nooit wat je op je pad vindt...'. Met een blinddoek om liepen ze een parcours met hulp van papa/mama/oma. Ze konden papa/mama/oma niet zien, maar ze liepen wel naast hen. Net als Jezus, hij kan zomaar naast je lopen....

Tot slot genoten we van heerlijke vers gebakken wafels, daar gingen de kleuters graag geduldig voor in de rij zitten om te wachten tot er één en nog één en nog één klaar was om steeds weer samen te delen/op te eten. Net als in het verhaal van de Vijf broden en de twee vissen was er genoeg voor iedereen. Zoals het kruikje van Sarefat; de emmer beslag bleef eindelijk vol!

Klik op de link om alle foto's van de gezellige kleutermiddag te zien: <https://myalbum.com/album/aaSWzMGJxqX4/>

Namens de Jeugdouderlingen,

Jonneke Verhaar en Elvira van Mourik

