

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 16 december 2022, no. 49

Diensten

Zondag 18 december 4^e advent
09.30 u. ds. W. Bisschop uit Breda
Collecte voor de kerk

Volgende week
Zie verderop in deze brief

Organist/pianist

Bert Kruis

Ouderling van dienst

Ans van Vuren

Lector

Tabitha Kazen



De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>
Ook op de website staat een link naar deze site.

Lief en Leed

Twee gemeenteleden gaan komende maandag, 19 december, naar het ziekenhuis voor een nieuwe knie: **Ariane Harrewijn** en **Arie Slob**. Die ingreep is natuurlijk ingrijpend, maar het meest ingrijpend is vaak wat volgt: een proces van herstel, revalidatie en geduld. Wie deze gemeenteleden een beetje kent, weet wat daarin hun uitdaging is. Daarom: sterkte met wat komen gaat én rust, geduld en een goed herstel gewenst!

Vorige week schreef ik dat het niet goed ging met **Els Kamp** (Het Gasthuis, revalidatie, kamer 44). Deze week kwam er ineens een kentering. Met medicatie en extra zuurstof lijkt er nu weer een weg naar het leven te zijn. 'Het lijkt wel Pasen', zeiden we tegen elkaar. Om in dankbaarheid te ontvangen!

Kerst voelt nog ver weg, maar nadert met rasse schreden. Zondag is de vierde Adventszondag. Het licht van de zon, de frisheid van de vorst, de lichtjes in het donker..., ze geven de tijd richting Kerst een bijzondere klank en kleur. Voor de een overheerst de vreugde, voor de ander de zorgen en somberheid. Je persoonlijke situatie bepaalt voor een groot deel hoe je toeleeft naar het Kerstfeest. Ik hoop dat we daarin oog en oor voor elkaar hebben!



Kinderwoorddienst

Liesbeth van Halm

Kinderoppas

Anne en Simon Aantjes

Koffie schenken

Peter en Joke Koot-Aten

Collecteopbrengsten



Project in Moldavië: € 713,=

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij de familie de Jong vanwege hun verhuizing. Veel woonplezier op jullie nieuwe plek!
En bij dhr. W. van der Ham vanwege zijn verjaardag. Nog van harte gefeliciteerd!

Jarig in december

27-12 dhr. J.C. Hoffman

Van onze predikant

Op weg naar Kerst dit gedicht van Inge Lievaart:

Geheim

*Te groot is dit geheim
geen mens kan erbij
niemand kan het vatten
dat God die de schepper is
een mens wilde zijn
geboren worden
ademhalen
leven met stervenspijn
onze pijn
die van weggedwaalden*

*geen mens kan erbij
niemand kan het vatten
maar voorgoed staat het ingebrand:
God wenkt ons met een mensenhand:
kom, mens, kom bij Mij*

Annette Driebergen

Op weg naar Kerst

Volgende week vieren we met elkaar Kerstfeest. Wat een zegen dat dat weer zonder beperkingen kan! Natuurlijk is ook in 2020 en 2021 volop Kerst gevierd. Weet u nog, met een Kerstafette (2020) en allerlei filmpjes van gemeenteleden (2021)? Dit jaar kunnen we weer écht samen zijn om te zingen, bidden, danken en het kerstevangelie te horen. Dat geeft Kerst 2022 een bijzondere kleur. Want juist wanneer iets níet kan, weet je wat je mist. Voor wie alvast vooruit wil denken een overzicht van de diensten rond Kerst:

- zaterdag 24 december 21.30 uur: Kerstnachtviering
- zondag 25 december 09.30 uur: Kerstmorgendienst
- maandag 26 december, 10.00 uur: Kinderkerstfeest

Volgende week staat in de gemeentebrief meer informatie.

Annette Driebergen

Kerstzangavond

In Noordeloos organiseert Ons Noordeloos de jaarlijkse Kerstzangavond. Die is in de Hervormde Kerk op dinsdag 20 december, 19.45 uur. De dienst wordt ook uitgezonden via <http://www.hervormdnoordeloos.nl/kerktv/>. Wie graag een gedrukte orde van dienst wil ontvangen om thuis te kunnen meeleven, mag zich bij mij (Annette) of bij onze scriba (Gerdien) melden.



Kerstzangavond

DINSDAG 20 DECEMBER 2022

AANVANG 19.45 UUR
KERK OPEN 19.15 UUR

Voorganger Ds. H.M. Burggraaf
Organist Otto Bijkerk
Muziekvereniging Volharding o.l.v. Cees Trappenburg
Gospel Unlimited o.l.v. Marcel van der Poel

 Ons Noordeloos

Hervormde kerk Noordeloos

Tentoonstelling doopjurken

Op zondag kunt u - voor of na de kerkdienst - de tentoonstelling rond de doopjurken bekijken. Er zijn meer dan 30 doopjurken ingeleverd, vele met bijzondere familieverhalen! De kerk is nog één keer extra open, op zaterdagmorgen 17 december tussen 11.00 en 12.00 uur. Lukt het niet om op de aangegeven tijd te komen? Neem dan contact op met Ad Morelissen. Wie weet, is er een afspraak tussendoor mogelijk.





Symbolisch bloemschikken

De oermoeder van deze week is Tamar, een vrouw die opkomt voor haar recht. Ook zij is weer een krachtige vrouw die de hoop warm houdt, want zij staat in haar recht. De stamboom-stok is nu omwikkeld met groene stof, de kleur van de hoop. In het midden staat een amaryllisbol. Het is een wonder hoeveel levenskracht er in zo'n bol zit. Zonder water groeit ze uit tot een geweldige bloem. Om de stamboom-stok heen zijn vier lichtjes geplaatst. Zij omvatten de wereld en branden voor alle vrouwen op deze wereld die opkomen voor hun recht, zelfs wanneer hun eigen leven op het spel staat!

Mirjam Wallaard en Greet Bijl



Adventstijd met de kinderen: het verhaal van Tamar

Na de standbeelden van Batseba, Ruth en Rachab is er vandaag een standbeeld in de kerk van Tamar. In de tijd van de oude verhalen in de bijbel, was het belangrijk dat de vrouw kinderen kreeg zodat de familie kon blijven voortbestaan. Bij Tamar ging dat niet vanzelf en daarom verzong ze een list en verborg ze haar gezicht achter een sluier. Ook Tamar verdient een standbeeld!

Inzameling voor Oekraïne



Het is prachtig dat de inzameling voor de Voedselbank zoveel producten heeft opgeleverd. Natuurlijk doet het pijn dat er zoveel nodig is, maar het is mooi om te merken dat wie iets missen kan dat ook daadwerkelijk doet.

Daarom vraag ik graag nog aandacht voor een andere inzamelingsactie. Ook in onze dorpen worden met veel liefde en warmte gevluchte Oekraïners opgevangen, onder andere in de Van Brederodestraat in Noordeloos. In Oekraïne zelf blijft de nood ongekend hoog. Daarom gaat er op 2 januari een transport met hulpgoederen naar Oekraïne. Een kleine opsomming van wat daar nodig is:

thee, koffie, suiker, houdbare melk, macaroni, rijst, bloem, havermout, vlees/vis in blik, soep in blik, knakworstjes, verzorgingsmiddelen (tandpasta, handzeep, shampoo, douchegel), wasmiddel, babyvoeding, luiers, schoenen/winterlaarzen, dekens, kussens, beddengoed.

U kunt de goederen inleveren bij de familie Verwoerd (naast Jan en Fie van der Meulen), Van Brederodestraat 28 óf op 18, 24, 25 of 26 december achterlaten in de kerk.



Schrijfacties voor gevangenen

Wanneer is de laatste keer dat jij een handgeschreven brief ontving? Een persoonlijke brief maakt indruk. Brieven schrijven is dan ook Amnesty's meest beproefde actiemiddel. Doe mee met onze schrijfacties. Juist nu. Schrijf naar autoriteiten met het verzoek om onrecht te stoppen.

In de bibliotheek van Gorinchem liggen brieven en kaarten klaar, maar ook thuis kunt u schrijven.

Via deze link vindt u de gevangenen en mensen in de verdrukking waar actie voor gevoerd wordt:

<https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties/schrijfacties>

Kerstavond wordt er gecollecteerd voor Amnesty International. Dat is al jaren een mooie traditie in de Ontmoetingskerk. Op die avond wordt er ook aandacht besteed aan deze mensen aan wie onrecht wordt gedaan, zoals bijvoorbeeld de Oekraïense Oleksandr Marchenko. Hij werd eind 2018 in het oosten van Oekraïne ontvoerd en zat maanden opgesloten in een ondergrondse cel. In november 2020 legde een Russische rechter hem 10 jaar cel op, waarschijnlijk alleen maar omdat hij Oekraïne steunt. Hij zegt dat hij werd gedwongen te bekennen dat hij een spion was. Omdat hij schildklierkanker heeft gehad, heeft hij dagelijkse medicatie en maandelijks bloedtesten nodig. Maar deze krijgt hij niet.



Oleksandr Marchenko



Terugblik herdertjestocht



Het werd een koude, maar bijzondere tocht, de Herdertjestocht 2022. Langs de timmerwerkplaats van Jozef, herauten, om ingeschreven te worden, om herders, engelen en wijzen te zien en om tenslotte in de stal bij Jozef, Maria en het kindje te zijn. Wat fijn dat er zoveel kinderen, ouders en opa's en oma's hebben meegewandeld. Dank aan iedereen die heeft meegeholpen met alle taken die er waren!

Annette Dribergen

Actie: Geef warmte door!

Dit artikel heeft u in november ook in de Gemeentebrief kunnen lezen.
Wij willen u nogmaals op de mogelijkheid wijzen, dat wij kunnen helpen!

De actie 'Geef warmte door' krijgt ook vanuit Noordeloos een vervolg.
De Ontmoetingskerk wil eraan meehelpen dat iedereen er warm bijzit deze winter. De afgelopen maanden kreeg elk huishouden in Nederland 380 euro aan energiekorting van de overheid. Een deel van de huishoudens heeft dit extra anderszins niet genoeg is om de gestegen kosten op te vangen.

Daarom start nu ook vanuit Noordeloos de landelijke actie 'Geef warmte door'. Het idee van deze actie is om vanuit solidariteit (een deel van) de extra ontvangen energiekorting door te geven aan huishoudens die door de huidige prijsstijgingen in financiële problemen komen.

Het bedrag dat u kunt missen kunt u overmaken op rekeningnummer **NL 82 RABO 0346 3028 38** t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk Noordeloos o.v.v. 'Geef warmte door'. Het bedrag dat u schenkt aan de diaconie is aftrekbaar voor de belasting (ANBI). De binnengekomen gelden komen 100% ten goede laten aan huishoudens die dat nodig hebben, binnen en buiten de Ontmoetingskerk. Door deze steun houden deze gezinnen direct meer geld over voor hun eveneens sterk gestegen energierekening.

Met eventuele vragen over de actie kunt u terecht bij diaconie@ontmoetingskerk.nl.

Via dit adres kunt u ook **melden** wanneer uzelf (of een ander) een extra steuntje in deze dure tijden broodnodig heeft.



Column

Combinatie

'Kom, nou naar binnen!'..... Vergeet het maar, hij blijft stokstijf staan in de bijkeuken en kijkt me verwijtend aan. 'We zijn toch uit geweest en dus wil ik nu brokken!' Hoorbaar alsof hij praten kan... Een uur te vroeg, heeft een hond natuurlijk geen boodschap aan.... Net terug uit de polder- even de eik bijpraten- en soms vind je daar... Alles! Hoe meer bagger, hoe meer rust.... Lopend met de lage zon schuin rechts voor, heerlijk in m'n gezicht.... En rechts achter me prachtige regenwolken waaruit het druppelen begint- nee nog geen regenboog. Druppels aan rietpluimen en takken, schitterend, de herfstkleuren weerspiegeld. Links achter me, de eigen schaduw. Schaduw als visueel bewijs dat ik hiervan echt deel uit maak. De poging alles in één plaatje te vangen mislukt jammerlijk. Zon staat nu eenmaal tegenover schaduw. Het ongrijpbare ervan, benadrukt de grootsheid Het geluid van overvliegende ganzen maakt compleet. Gewoon te veelomvattend. Volmaakt... Alles.

'Wat heb je te doen, ik kom niet om vliegen te vangen'

Een paar keer per week kwam ze binnen. Moeder schildte aardappels, stoofperen en moesappels, vouwde was op, haarde bonen, stopte gaatjes..... En...ze luisterde! De kinderen, later soms aanwezige kleindochter, genoten van haar en vice versa! En ik genoot van allebei.... Uitwisseling van warmte en liefde....

Onlangs kregen we een grote zak walnoten. Best lekker die dingen, maar wie gaat ze kraken? Een jaar of 50 geleden zat bij veel gezinnen een oude opa bij de kachel voor dat soort klusjes. Beproeft methode.

Niet voor niks ligt er tegenwoordig veel fruit - ook noten- onder de boom weg te rotten. De bloesem wordt bejubeld en de oogst versmaad. Wie heeft/neemt er nog tijd voor?

Niet alle verandering is verbetering. Aan de wandelkade is het slootje gedempt.

Alles trekkerproof. Maar o wee wanneer het regent. Op het gedempte stuk vormt zich snel een langwerpige plas.

Het water moet ergens heen... Honderd jaar geleden is de wolf uitgeroeid.

Het beest vormde een bedreiging waar niemand op zat te wachten....

Hoe dom en kortzichtig is het weigeren lering te trekken uit ervaringen van het voorgeslacht? Natuurlijk, is er voortschrijdend inzicht.

Maar dan graag in combinatie met respect voor geschiedenis en levenservaring. Zonder dat krijgen we wantoestanden waarbij men de geschiedenis wenst te herschrijven en standbeelden omver halen.



Roos