

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 18 november 2022, no. 44

Diensten

Voleindingszondag 20 november

09.30 u. dhr. Hans Bouma uit
Kampen

18.30 u. Gedachtenisdienst o.l.v.
ds. Annette Driebergen
Collecte voor de kerk

Zondag 27 november 1^e advent

09.30 u. ds. Annette Driebergen
Collecte voor de diaconie

Organist/pianist

Ochtend: Pim Lodder

Avond: Bert Kruis

Ouderling van dienst

Bertha Nieuwland

Lector

Ochtend: Gerry Bronbckhorst

Avond: Anneke Pantekoek



De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link naar deze site.

Lief en Leed

Op 6 november is **Noa Wallaard** geboren. Noa is dochter van Elise de Jong en Niels Wallaard en zusje van Sam. We feliciteren dit gezin van harte met de komst van Noa. Op haar geboortekaartje krijgt Noa een mooie opdracht mee: *Geniet van regen, zon en wind, geniet van het leven, lief kind.*

In Het Gasthuis in Gorinchem verblijven **Els Kamp** (afd. Revalidatie, kamer 44) en **Leo Schouten** (afd. Revalidatie, kamer 5a). We denken aan hen in ons gebed.

Er zijn zorgen rond een zwangerschap, rond psychische gezondheid van familieleden en rond ziekte. Niet iedereen wil met naam worden genoemd, maar laten we blijvend bidden voor alle nood in en buiten onze geloofsgemeenschap.

Zondagavond staan we stil bij alle verdriet om wie we missen. In de dienst worden namen genoemd van de drie gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden:

Rijma van der Ham-Koorevaar
Annie Nieuwenhuizen-Slob
Klaske Hoffman-Knijff

We denken aan hun dierbaren, nu deze namen nog één keer in ons midden klinken. We bidden voor hen om troost van God, bij wie onze geliefden geborgen zijn. Ik hoop dat velen van u er zijn. Om zelf te gedenken en om nabij te zijn voor anderen.

Annette Driebergen

Kinderwoorddienst

Conny van Tussenbroek

Kinderoppas

Margreeth den Oudsten en
Maartje van Wijk

Koffie schenken

Ochtend: Nel en Jan-Willem den Hertog

Avond: Annelies van de Kolk en
Ria Kon

Collecteopbrengsten



13-11 Diaconie: € 331,03

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij Bas en Tineke Schakel, vanwege hun verhuizing en bij Kees van Vugt omdat hij ziek is. Van harte beterschap!

Jarig in november

21-11 mw. A.T. Kooistra

21-11 mw. G.E. Zijlstra-Monteny

29-11 dhr. O. Wilstra

Van onze predikant

Voor deze dagen deze woorden van Marinus van den Berg:

*Altijd
Je naam
noem ik hier
je naam
gaat altijd met mij mee
je naam
te weinig nog genoemd
je naam
lijkt wel vergeten
je naam
elke dag
in het kloppen van mijn
hart
je naam
die mij zoveel
veerkracht gaf en nog
je naam
zo onvergetelijk
zo lief
zo verweven
met wie ik ben
met wie ik worden zal
je naam
gaat altijd met me mee*

Annette Driebergen

Bij de gedachtenisdienst, zondagavond 20 november

Gedachteniszondag. We lezen in deze dienst het verhaal van het afscheid van aartsvader Jacob, uit Genesis 49. In een kring van kinderen blaast hij zijn laatste adem uit, maar niet voordat hij hen heeft toegesproken en een opdracht heeft meegegeven. Een opdracht met een diepe lading, over verbondenheid met zijn voorgelacht en met de Eeuwige God. Wat vertelt dat verhaal ons?



Na het moment van gedenken van de drie gemeenteleden die in dit kerkelijk jaar zijn overleden, is er ook gelegenheid voor ieder die dat wil om een kaars aan te steken voor wie niet vergeten is, voor wie voor altijd een plek heeft in ons leven. Dat kan in stilte, met de naam in het hart.

Maar wie wil, kan de naam van een geliefde ook hardop laten uitspreken. Er liggen briefjes bij de ingang van de kerk om een naam/namen op te schrijven. Wie naar voren komt om een lichtje aan te steken, kan het briefje overhandigen. Dan wordt bij het aansteken van de kaars de naam genoemd.

Wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te komen, maar wel een naam genoemd wil horen, mag die naam aan mij doorgeven via e-mail, WhatsApp of een telefoontje.

Annette Driebergen

Zondagmiddag - kerk open van 15.00 - 16.30 uur

Voorafgaand aan de gedachtenisdienst van 18.30 uur is zondagmiddag de kerk open **tussen 15.00 en 16.30 uur**. Er is gelegenheid om stil te zijn, te luisteren naar muziek en een kaarsje aan te steken voor wie nog altijd een plek in ons hart en ons leven heeft. Een kort moment van binnenlopen of de volle tijd aanwezig zijn ... er is ruimte om een eigen vorm te kiezen. Wie het fijn vindt dat in de dienst de naam van een geliefde wordt genoemd, kan daarvoor een briefje inleveren. In die tijd wordt in duo's gemusiceerd door Pim Lodder en Margreeth den Oudsten, Hans en Emmy Arnold, Dick van der Garde en Annemiek van Vuren, en Pim Lodder en Marijke Buizert. Van harte welkom!

Zondag 20 november 2022
GEDACHTENISZONDAG

ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS
KERK OPEN: 15.00-16.30 UUR
(MOGELIJKHEID OM EEN KAARS AAN TE STEKEN)
AANVANG DIENST: 18.30 UUR
VOORGANGER: DS. ANNETTE DRIEBERGEN



Engelen gezocht - Geef je op voor 25 november!



In de weken op weg naar Kerst willen we graag weer meedoen aan het 'Engelenproject'. Gedachte erachter is dat mensen engelen voor elkaar kunnen zijn. In kleine, lieve gebaren wordt duidelijk dat er aan iemand wordt gedacht. Dat doet altijd goed!

Een engel bezorgt rond de 4 weekenden in december 4 keer bij eenzelfde adres een klein 'gebaar': een kaart, een presentje of wat dan ook. Hij/zij doet dat ongezien ... een engel blijft anoniem. Bij de eerste keer wordt een brief bijgesloten, zodat de ontvanger weet waaraan dit gebaar te danken is.

In de weken op weg naar Kerst willen we graag weer meedoen aan het 'Engelenproject'. Gedachte erachter is dat mensen engelen voor elkaar kunnen zijn. In kleine, lieve gebaren wordt duidelijk dat er aan iemand wordt gedacht. Dat doet altijd goed!

Een engel bezorgt rond de 4 weekenden in december 4 keer bij eenzelfde adres een klein 'gebaar': een kaart, een presentje of wat dan ook. Hij/zij doet dat ongezien ... **een engel blijft anoniem**. Bij de eerste keer wordt een brief bijgesloten, zodat de ontvanger weet waaraan dit gebaar te danken is.

Onze vragen:

Wil jij voor 1 of 2 mensen een engel zijn? en/of: Weet je iemand die wel een bemoediging gebruiken kan?

Wanneer je op deze twee vragen reageert, vermeld dan of jijzelf een engel wilt zijn voor wie je aanraagt of juist een ander adres toebedeeld wilt krijgen.

Stuur om jezelf aan te melden én om namen door te geven **uiterlijk 25 november** een berichtje naar engelen@ontmoetingskerk.nl

We kijken uit naar de aanmeldingen!

De boodschappers

High Tea voor ouders en tieners - terugblik 13 november

Wat een mooie middag werd dat! Rond de 25 tieners en 20 ouders, met veel lekkers (dat bijna allemaal op ging!), gesprek in kleine groepjes, herkenning tussen ouders, stellingen, dilemma's en vragen over God en geloof in verschillende samenstelling ... het was een waardevolle ontmoeting en inspirerend om zo samen te komen! Bedankt voor alle inbreng van tieners en ouders!

Elvira en Jonneke en Annette



Welke kant gaan we op?

Wat was het behelpen, de digitale gemeenteavonden die we vorig jaar noodgedwongen hielden. Gelukkig zijn die rare tijden achter de rug. Hoewel...?

Misschien is er ongemerkt toch iets veranderd, ook in het kerk-zijn. Daarmee zijn we op een punt gekomen dat we ons willen afvragen: wat voor kerk zijn wij eigenlijk? Wat voor kerk willen wij zijn? Oftewel: welke kant gaan we op? Vooruit in ieder geval, dat is duidelijk. Maar waarheen dan? En hoe komen we daar?

Het mooie is: die zoektocht doen we samen. Met z'n allen! En dan bedoelen we ook echt 'allen'. Dus iedereen die zich, op wat voor manier dan ook, met de Ontmoetingskerk verbonden voelt.

Dat zoeken begint op de gemeenteavond van 30 november. Vanaf 20.00 uur ontmoeten we elkaar in de kerk. We gaan niet meteen de diepte in, maar beginnen met een bakkie en wat lekkers. We sluiten af met een drankje. En daar tussenin verkennen we samen wat we koesteren, wat schuurt en waar we naar verlangen als kerkgemeenschap. Voor nu en voor straks.

Ook jij bent dus van harte uitgenodigd! Zien we je dan?

Annette, Henk en Gerdien (het moderamen)



Bij de dienst van zondagmorgen

MENSEN WANDELEND ALS BOMEN - Het verhaal van de blinde uit Betsaïda

Hans Bouma, voorganger en verhaal – Rudolph de Jong, piano – Pim Lodder, orgel

Die bomen werden mijn vrienden, de vrienden die ik verder niet had. Ik voelde duidelijk dat ze me serieus namen, me respecteerden. Zo blind als ik was, ik mocht er zijn. Juda was mijn naam. Er was veel dat ons verbond, dezelfde aarde die ons droeg, dezelfde hemel, dak boven ons hoofd. Dezelfde adem, dezelfde kracht die ons bezielde.

Woorden van die blinde man uit Betsaïda. In deze dienst vertelt hij bij monde van Hans Bouma zijn verhaal, *Mensen wandelend als bomen*. Een even onthullend als inspirerend en troostrijk verhaal waaraan Rudolph de Jong muzikaal meewerkt.

Het verhaal wordt ingeleid door de poëtisch-muzikale collage *Op goede voet met de bomen*.

Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: donderdag 24 november 2022

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: De Linge Hof in Arkel

Thema: Rondetafelgesprek met mantelzorgers en hun naasten rondom mensen met dementie

Gespreksleider: Arie Slob, voorzitter Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Toegang is gratis.

U bent van harte welkom!

Mercy Ships

Tenerife, 16 november

Over ongeveer 5 weken is het kerst. Dan zijn we alweer in Nederland. Voor ons vliegt de tijd en het is heel gek dat we alweer aan het aftellen zijn. In deze laatste weken moet er nog van alles gebeuren. Simon is met zijn team hard aan het werk in het ziekenhuis. Alle operatielampen zijn opgehangen in de operatiekamers en heel veel apparatuur staat klaar voor gebruik. Helaas kan nog niet alles op zijn plek gezet worden, omdat er nog gewacht moet worden op een ander project dat is uitgelopen. Wanneer dat klaar is, kunnen de laatste dingen gedaan worden. Helaas zijn wij dan alweer in Nederland, dus anderen zullen dit op moeten pakken.

Marieke is als enige al echt bezig met de voorbereidingen om weer naar huis gaan. Alle spullen moeten ingepakt worden, maar we kunnen zeker niet alles mee naar huis nemen. Welke dingen kunnen we hier laten en iemand anders blij mee maken? En welke (knutsel)werkjes van Isa zullen we mee naar huis nemen? Isa zal het niet leuk vinden dat we dingen weg moeten gooien, maar waarschijnlijk vindt ze het nog lastiger om hier afscheid te nemen van iedereen. Ze heeft een erg lieve juf en hele leuke klasgenoten. Ze geniet van de school en alle leuke dingen die er op het schip gebeuren. Engels is inmiddels geen obstakel meer en ze kletst volop met haar vriendjes en vriendinnetjes. Ook Joas heeft het prima naar zijn zin. Hij lacht naar iedereen en krijgt meer dan genoeg aandacht. Hij is absoluut een lievelingetje hier aan boord!

In de weekenden kunnen we ook regelmatig van het schip af om Tenerife te ontdekken. We zijn laatst in een prachtig bos geweest in het noorden van het eiland. Ook hebben we een keer door de hoofdstad Santa Cruz de Tenerife gewandeld. We hopen dit weekend naar het strand te gaan en met een beetje geluk kunnen we ook snorkelen. Dus gelukkig is er ook ruimte om te ontspannen en leuke dingen te doen.

Ook deze laatste weken zullen we jullie op de hoogte houden via: boraanboord.nl

Willen jullie bidden voor:

- het werk in het ziekenhuis, dat er geen tegenslagen zullen zijn en alles voorspoedig mag verlopen
- ontspannen en gezellige weekenden, om weer op te laden voor de laatste (werk)weken
- gezondheid, dat we alle vier gezond en wel deze periode aan boord mogen afsluiten

Hartelijke groet,

Simon, Marieke, Isa en Joas

