

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 9 september 2022 no. 35

De diensten



Diensten

Zondag 11 september

09.30 u. ds. D. Bos uit Doetinchem
16.00 u. peuter- en kleuterdienst
Collecte voor de kerk

Zondag 18 september

Startzondag: 08.30 uur ontbijt

09.30 u. ds. Annette Driebergen

Dienst met doventolk

Meer informatie verderop in deze brief

Collecte voor de kerk

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link naar deze site.

Lief en leed

Rond dit weekend wordt de nieuwe Kerkgids rondgebracht met daarbij het boekje van de Bouwplaats. Het is de moeite waard om alles met aandacht door te nemen; een compleet overzicht van kerkenwerk én een uitnodigend programma om in gesprek te komen over God en geloof. Er is weer veel werk verzet om dit bij de start van een nieuw kerkelijk seizoen klaar te hebben. Dank aan iedereen die daarbij betrokken was.

Op maandag 12 september zijn **Cor en Corrie Mourik-van Tilborg** 50 jaar getrouwd. Dat gedenken ze deze dagen in dankbaarheid om al het goede wat ze als zegen hebben ontvangen, in en met elkaar. We feliciteren hen van harte met dit mooie jubileum en wensen hun feestelijke dagen!

Vorige week overleed Karel Eykman, theoloog, schrijver en dichter. Hij laat veel mooie woorden na die ook in ons midden geloof hebben gevoed en gestimuleerd. Daarom voor deze dagen een gedicht van zijn hand, met als titel 'Zonder liefde ben je nergens'.

*Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.*

*Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.*

Organist/pianist

Pim Lodder

Middag: Dick van der Garde

Ouderling van dienst

Anita Wallaard

Middag: Gerdien van Mourik

Lector

Anneke Pantekoek

Collecteopbrengst 4-9

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij Teus en Aria Bor, ter ere van hun 40-jarig huwelijksjubileum.

Kinderwoorddienst (KWD)

Groep 1 t/m 8: Dinie Haag

Kinderoppas

Heleen van Toor en
Vera van Mourik

Koffie schenken

Floor en Annemiek Bos

Van onze predikant

*Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
't Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet,
ook de dood, kan overwinnen.*



Karel Eykman



Annette Driebergen

We gedenken Klaske Hoffman-Knijff



Op zondag 28 augustus overleed onze zuster in Christus Klaske Hoffman-Knijff. Ze is 78 jaar geworden.

Bij haar afscheid in de Ontmoetingskerk konden we een schat aan woorden en liederen gebruiken die ze zelf had uitgekozen.

Klaske had graag de regie in handen. Tegelijk was ze in staat om anderen ruimte te geven en goed te kijken en luisteren naar wat nodig was. Zo smeedde ze met veel mensen een bijzondere band, elk op een eigen manier. In eerste instantie was dat natuurlijk met Hans, haar dochters en kleinkinderen. Haar gezin was het belangrijkste voor haar. Ze voelde aan wat ieder binnen het gezin nodig had en bleef bij moeilijke omstandigheden vertrouwen in een goede afloop.

De laatste jaren was het leven niet eenvoudig. Klaske moest steeds meer inleveren. Maar met alles wat in haar was, probeerde ze te leven, dag voor dag. In de dankdienst voor haar leven noemden we dat met woorden van een lied 'Zeilen met de wind van vandaag'. Klaske was daar meester in en probeerde dat ook voor te leven.

Klaske had een strijdbaar karakter, maar wist dat ze uiteindelijk voor haar kracht, haar moed en vertrouwen afhankelijk was van God. Alles wat ze opschreef rond haar afscheid, getuigde van haar geloof in een liefdevolle God met wie ze de moeite én het geluk van het leven deelde God gaf haar kracht en was grond onder haar voeten. Ze geloofde in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar ook voor haar plaats zou zijn.

Klaske zal gemist worden. Door Hans, door Emmy, Jan, Hannie, Wim en de kleinkinderen, de familie en veel anderen. Ze heeft veel gegeven om in dankbaarheid op terug te zien. We bidden voor ieder die Klaske mist om troost en nabijheid van God en mensen.

Annette Driebergen

Bij de dienst van zondagmiddag

Zondagmiddag **11 september** is er weer een dienst voor peuters en kleuters. De dienst gaat over een herder en heel veel schapen.

Samen vieren met de allerjongsten is altijd feestelijk en leerzaam tegelijk.

Welkom aan alle peuters en kleuters en wie bij hen horen!

Aanvang: 16.00 uur.

PEUTER & KLEUTER
dienst
THEMA: SCHAAP, WAAR BEN JE?
11 SEPTEMBER 2022 / AANVANG 16.00 UUR
ONTMOETINGSKERK NOORDELOOS



Avond voor nieuwe leden

Ook in de afgelopen periode zijn er mensen lid geworden van de Ontmoetingskerk. Dat gebeurt als bewuste keuze of vanwege een verhuizing.

We hebben de gewoonte om eens in de twee jaar een avond te organiseren als extra welkom, om af te stemmen of er al iets van thuisgevoel is ontstaan en om mogelijk iets van ervaringen van elders te leren.

Die avond is gepland op **maandag 12 september**.

De uitnodigingen zijn al een tijdje de deur uit, de eerste aan- en afmeldingen druppelen binnen.

Ik hoop op een inspirerende avond!

Annette Driebergen



Bij de komende Startzondag, 18 september

Op 18 september is onze Startzondag: een nieuw begin aan het kerkelijk seizoen. We sluiten aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk 'Aan tafel'. Met elkaar aan tafel is dus ook een mooie start van die zondag. Op de poster is het hele programma te zien.

Even de bijzonderheden erbij:

- Van harte welkom bij het **ontbijt** om 8.30 uur. In verband met de voorbereiding is het prettig te weten met hoeveel mensen we zijn. Geef u op via ontbijt@ontmoetingskerk.nl. Voor wie dat lastig is, is een telefoontje naar iemand van het wijkteam ook prima. Dan wordt uw naam doorgegeven.

Voor de **High Coffee** maken we gebruik van de culinaire kunsten van iedereen. Wie het leuk vindt om iets te bakken, is uitgenodigd dat te doen en 's morgens mee te nemen naar de kerk. We delen van wat er is.

Er is op die zondag wel **oppas**, maar **geen KinderWoordDienst**. De kerkdienst is zo ingericht dat er voor iedereen iets te doen is. In de dienst delen we **tafelverhalen**. Wie een verhaal over een bijzondere ontmoeting aan tafel of een inspirerende maaltijd wil delen, mag zich melden bij Annette.

De startzondagcommissie bestaat uit Iris, Maartje, Arjan, Paula, Janneke, Nelly en Annette en ziet uit naar aanmeldingen en reacties



THEMA: AAN TAFEL

18 SEPTEMBER 2022

8.30 UUR: ONTBIJT IN DE TUIN VAN DE KERK

9.30 UUR: KERKDIENT MET

TAFELVERHALEN EN WORKSHOPS

AANSLUITEND: HIGH COFFEE

Aangepaste Kerkdienst

Organisatie: Commissie Aangepaste Kerkdiensten. Deze dienst zal uitgaan van de Gereformeerde Ichtuskerk in Meerkerk.

Datum: 9 oktober 2022, Aanvangstijd: 15.00 uur, Plaats: Gereformeerde Ichtuskerk Meerkerk,

Voorganger: Ds. J. Wolleswinkel

We hopen in deze dienst aandacht te besteden aan het 50-jarig jubileum van de Commissie Aangepaste Kerkdiensten.

Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.

Voor verdere informatie kunt U bellen naar Corry den Otter (0183-352517)

Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: woensdag 14 september 2022

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: 't Waelland, Nieuw-Lekkerland

Thema: Steunpunt mantelzorg Molenlanden en dementie

Spreeker: Nienke Wessels, welzijnswerker Steunpunt mantelzorg en dementie

Alzheimer Trefpunt Molenlanden

Datum: donderdag 22 september 2022

Tijd: 19.30 uur - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Locatie: De Zes Molens, Hoornaar

Thema: Steunpunt mantelzorg Molenlanden en dementie

Spreeker: Joke Weber, welzijnswerker Steunpunt mantelzorg en dementie

Mantelzorg is anders dan vrijwilligerswerk. Meestal is het geen keuze maar overkomt het je. Mantelzorg biedt voldoening, maar kan ook leiden tot overbelasting en eenzaamheid.

Daarom wil Molenlanden de mantelzorgers ondersteunen en van hen horen op welke manieren dat het beste kan.

Toegang is gratis.

U bent van harte welkom!

Verkenning OntmoetingskerkApp

De mobiele telefoon speelt een steeds grotere rol waar het gaat om informatie en communicatie. Bijna alles wat we belangrijk vinden, heeft inmiddels ook een plekje gevonden op onze telefoons. Onze kerk zou daar dus eigenlijk ook te vinden moeten zijn!

Vanuit die gedachte zijn er inmiddels (ook ondersteund door de PKN) diverse 'KerkApps' ontwikkeld, waarmee foto's, video's, berichten, appgroepen, agenda's, roosters, collecteren, ledenlijsten (en nog veel meer) altijd bij de hand zijn.

Verschillende kerken werken al met zo'n app en wij zouden ook vanuit de Ontmoetingskerk graag de (on)mogelijkheden, voor- en nadelen van een KerkApp willen verkennen.

Daarom deze oproep: vind je het leuk om mee te denken over de vraag of en, zo ja, welke KerkApp voor ons geschikt zou kunnen zijn? Meld je dan aan via scriba@ontmoetingskerk.nl.

Voor meer info kun je terecht bij Henk Voormolen.

Klaske's tuin mijmeringen

We spitten - omdat een goed begin, 't halve werk is.

We planten - om te leren, wie zaait zal oogsten.

We praten - om te leren over houden van.

We bemesten - omdat geven zaliger is dan te ontvangen.

We begieten - om te leren dat zoals planten aarde, zon en water nodig hebben, wij ook evenwicht in het leven moeten vinden.

We wieden - omdat als het kwade niet wordt uitgeroeid, het goede dan kan verstikken.

We wachten - om te leren geduld te hebben.

We zonnebaden - om te leren dat alles in het leven een zegen is.

We dunnen uit - zodat alles wat ruimte nodig heeft, kan groeien en om zich te kunnen ontplooien.

We snoeien - om te leren ons zelf in bedwang te kunnen houden.

We oogsten - om te leren dat hard werken, rijkelijk beloond wordt.

We danken - om dankbaar te zijn en nederigheid te leren kennen.