

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 3 juni 2022 no. 22

De diensten



Diensten

Zondag 5 juni Pinksteren
09.30 u. ds. Annette Driebergen
Collecte voor de KIA-
pinksterzendingsweek (zie
verderop in deze brief)

Zondag 12 juni
09.30 u. viering Heilig Avondmaal
o.l.v. ds. T. Abee uit Arkel
Collecte voor KIA-project Moldavië

De diensten zijn rechtstreeks te
volgen via:
<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>
Ook op de website staat een link
naar deze site.



Van onze predikant

We gaan op weg naar het Pinksterfeest, feest van de Geest die bezielt, tot leven wekt en moed, hoop en kracht geeft. Om die moed bidden we voor wie dat nodig heeft, in onze gemeente, in onze dorpen en in onze wereld. Ieder van ons ziet bij 'ziekte en zorg' gezichten en situaties. Laten we trouw blijven in ons gebed én ons laten inspireren door de Geest van God om goedheid te delen.

Op de achterkant van de nieuwste Elisabethbode staat dit gedicht van Leo Heuvelman:

*Plant je boom
bij levend water,
waar de Geest inspireert
en ons prachtige vruchten laat dragen,
waar Hij ons steeds meer leert
in liefde te wandelen,
een vriendelijk woord te geven,
met geduld te handelen,
in blijdschap te leven,
de vrede te bewaren,
zijn goedheid te ervaren,
samen met velen.
Zo mogen we groeien
in genade en geloof,
steeds mooier bloeien
in het vuur van de Geest.*

Annette Driebergen



Organist/pianist

Peter Veen

Ouderling van dienst

Rudolph de Jong

Lector

Anneke Pantekoek

Opbrengst collecte 29-6

Actie vakantietas € 612,80

Kerkbloemen



De bloemen zijn gebracht bij
Marry en Leo Schouten, ter
bemoediging.

Kinderwoorddienst (KWD)

Groep 1 t/m 8: Sanne van Wijk

Kinderoppas

Margreeth den Oudsten en
Vera van Mourik

Koffie schenken

Arie en Gonda Romeijn

Jarig in juni

7-6 dhr. P. Baan
12-6 mw. A. Hoffman-Slob
15-6 dhr. D.A. van Halm

Van onze predikant



Bij de dienst op zondagmorgen

Pinksterfeest! We vieren het feest van de Geest met vlammen, met Ruth en Boaz, met vrienden van Jezus in vuur en vlam, met afscheid en bevestiging en welkom van ambtsdragers en wijkbezoekers, met liederen vol Geest. *'Dat is echt veel'*, zo luidt het thema van de dienst dat we delen met de kinderen.

Wát er precies veel is? Gaat dat over al die elementen in één kerkdienst of is er andere overvloed? We zullen het zondag ontdekken!
Van harte uitgenodigd!

Annette Driebergen

Wisseling van de wacht

Op Pinkstermorgen nemen we afscheid van ambtsdragers en wijkbezoekers en worden nieuwe bevestigd en welkom geheten.

Het is veelzeggend dat we dat met Pinksteren doen. We vieren op die dag de 'geboorte' van de eerste gemeente en gaan nog steeds in dat spoor van geloof, hoop en liefde. Dat doen we met heel veel mensen die een taak in de kerk op zich hebben genomen. Wie de gemeentegids eens doorbladert, ziet hoeveel betrokkenheid er is, op alle terreinen van ons kerkenwerk. Daarin mogen we ons gezegend voelen.

De kerkenraad is daarin vanuit de kerkorde 'apart gezet'. Als kerkenraad delen we verantwoordelijkheid voor het werk in de gemeente en zijn we geroepen elkaar en de gemeente te bepalen bij het heil dat God in Christus geeft.

We zijn dankbaar voor de inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren van

Karin Hartevelde, wijkouderling

Arjan Verhaar, diaken

Reinoud de Leeuw, diaken,

Elsbeth de Leeuw, jeugdouderling

Rudolph de Jong, ouderling-voorzitter

en van

Tineke Schakel, wijkbezoeker

Nel den Hertog, wijkbezoeker,

Arie Harrewijn, wijkbezoeker.

Zij leggen hun functie neer. Zondagmorgen zeggen we 'dank je wel' voor de manier waarop zij dit hebben gedaan.

We zijn dankbaar dat er nieuwe mensen zijn gevonden om de lege plekken te vullen. We kunnen verder met een voltallige kerkenraad en ook dat is zegen. Zondag worden in het ambt bevestigd:

Nel den Hertog, diaken

Peter Oosterlee, diaken

Arie Harrewijn, wijkouderling

Floor Bos, wijkouderling

Elvira van Mourik, jeugdouderling

Henk Voormolen, ouderling-voorzitter

We heten welkom als wijkbezoeker:

Jo van Mourik.

In de dienst ontvangen de nieuwe ambtsdragers en de wijkbezoeker een zegen voor onderweg. Dat is een allereerste basis om deze taak te kunnen dragen. Verder wordt de gemeente aangesproken en aangespoord om mee te leven, te bidden en te laten merken dat het werk in de kerk wordt gedragen door iedereen.

In de dienst zeggen we: 'Fijn dat jullie meedoen!'.

Ik verheug me op deze zondag!

Annette Driebergen

Van de voorzitter

Lieve leden en vrienden van de Ontmoetingskerk,

Nog eenmaal mag ik een stukje in de gemeentebrief plaatsen onder de titel 'van de voorzitter'. Aanstaaende zondag draag ik de hamer over aan Henk, in het volste vertrouwen dat hij er met frisse moed tegenaan gaat en met het hele team van al zittende en nieuwe 'collegae' er een mooie en goede periode van gaat maken.

Vier jaar voorzitter. Het is werkelijk omgevlogen, alsof het een paar maanden geleden begon. In een best wel bijzondere periode mochten we de afgelopen vier jaar onze ambten vervullen. Want, nog maar net van start gegaan stond daar Covid-19 voor de deur. We moesten in een heel kort tijdsbestek behoorlijk rigoureuze maatregelen nemen, van beperkte kerkdeelname tot aan digitale diensten zonder kerkbezoek. Iets wat velen in hun leven niet eerder hebben meegemaakt. Beslissingen over investeringen in zowel apparatuur om digitale diensten te kunnen houden als middelen om de gemeente en omgeving van onze Ontmoetingskerk bijeen te houden. Vooral dat laatste was onze zorg.

Vaak hebben we tegen elkaar gezegd: 'Hoe zullen we hier uit komen? Kunnen we elkaar vast blijven houden?' en 'Komt de kerk ooit weer vol?'. En dat in een periode waarin we meerdere malen meemaakten dat we, na verbeterende omstandigheden moesten afschalen omdat de pandemie weer de kop op stak. Hield het dan nooit op?

Toch hou ik aan de afgelopen vier jaren hele goede en warme herinneringen over. Nee, niet over de pandemie en alles wat dit met zich mee bracht natuurlijk. Maar wel over de mate waarin we hierop samen hebben gereageerd. Hoe we met elkaar de schouders er onder hebben gezet en in contact bleven. Hoe we pastoraat bleven bedrijven en nieuwe wegen vonden om elkaar te zoeken, steunen en hulp te bieden. Op dit soort momenten merk je plotseling dat je kracht krijgt en er positieve energie ontstaat waarmee je verder kunt. Dat onze gezamenlijke inventiviteit groeit en nieuwe wegen worden ontdekt die het kerk-zijn toch mogelijk maken. Van een dagvullende Kerstafette, met muziek en meditatie, tot interviews onder gemeenteleden thuis, die later in de diensten werden uitgezonden. Een geslaagde Mol-Drive, de Kerst-engeltjes-actie en het prachtige kindermoment tijdens de eredienst. En natuurlijk de dienst zelf! Iedere keer weer met nieuwe elementen, zowel voor wat betreft meditatie als de ontdekking van het gebruiken van meerdere soorten muziek.

Hoeveel mensen zijn hier wel niet mee bezig geweest. Niet in de laatste plaats was het geweldig werken met Annette, die vol creativiteit zit. Ze bracht steeds weer nieuwe dingen binnen, die ons weer energie gaven. Inhoud en vorm. Herderlijke gaven, zowel binnen als buiten onze kerk. Ik mocht werken met twee geweldige scriba's. Caroline en Gerdien, bedankt. En dan alle andere teamgenoten in de kerkenraden en daarbuiten. Van onze geweldige illustrator tot alle muzikanten en zangers, van techneuten tot schoonmakers en van klussers tot bezoekers. En dan zijn daar nog onze top-kosters, die met hun grote hulpvaardigheid, inzicht en flexibiliteit zoveel hebben bijgedragen aan 'het schip der kerk in woelige baren'. Stille getuigen hiervan zijn ook de vele app-groepen die ik zie als ik WhatsApp op m'n telefoon open: de Ontmoetings-app, de kerkenraden-apps en de moderamen-app, de 1,5 meter kerk-app, de digitale eredienst-app, digitale kerk-events-app, de kerk-tvapp, zangers en muziek, party, kerst, etc. etc. Mensen, wat zal het stil worden op mijn telefoon; ik ga het nog missen!

Ja, de afgelopen vier jaar zijn enerverend geweest en omgevlogen. Ik heb het als mooie en waardevolle jaren ervaren. Aan iedereen die nog eens gevraagd gaat worden om zitting te nemen in de kerkenraad kan ik zeggen: als je kunt, doen! Het is geen last, maar een verrijking!

Het was een periode waarin we eens te meer hebben gemerkt hoe belangrijk naar elkaar omzien is. En een periode waarin we nieuwe wegen hebben gevonden om naar elkaar om te zien, voor elkaar te zorgen en met elkaar in gesprek te blijven. Bang om elkaar te verliezen? En bang voor een kerk die wat leger is? Deze periode heeft ook geleerd dat het niet nodig is. Waar we met elkaar het vertrouwen hebben dat we er niet alleen voor staan en waar we, in die wetenschap gesteund, ons met elkaar inzetten als vele leden die samen één lichaam vormen, vinden we gegarandeerd nieuwe wegen, nieuwe vormen en nieuwe manieren om samen kerk te zijn. Soms in een gebouw, soms digitaal; soms aan de gezamenlijke maaltijd van de Heer en soms onder een etentje thuis; tijdens de koffie of tijdens een wandeling, in een gesprek en op een wijkavond. Bidden, vertrouwen en naar elkaar omzien mag altijd en overal.

Tijdens de pandemie is het lied 'Ga met God' vaak genoemd en vaak vroegen we ons af wanneer het weer een werkelijkheid zou worden. Nu kunnen we met recht weer zingen:

**Ga met God en Hij zal met je zijn
nu wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn**

Het was me een waar genoegen om de afgelopen 4 jaar in de kerkenraad te hebben mogen zitten en met zo'n geweldig team gewerkt te hebben binnen zo'n mooie kerkgemeenschap en omgeving. Ik voel me bevoorrecht!

Een hartelijke groet,
Rudolph

Zaterdag 2 juli Gemeentefeest met BBQ

Op zaterdag 2 juli aanstaande organiseren we als kerkenraad een informele BBQ voor de hele gemeente om samen te vieren dat we weer bij elkaar mogen komen. We beginnen om 16.30 uur in de tuin van de kerk.

Zondag aanstaande kunt u zich al opgeven. Conny van Tussenbroek loopt rond met een lijst en noteert ook uw dieetwensen. Maar u mag u ook opgeven per mail (jong@dtr8.com)

Als er mensen zijn die een handje helpen zou dat zeer welkom zijn. We denken hierbij aan

- het maken van een salade
- ondersteuning in de bakactiviteiten
- het verstrekken van andere, bijvoorbeeld vloeibare, consumpties

Mocht u willen helpen, mail, bel of app dan naar Rudolph op 0651183010 of jong@dtr8.com.

We hebben er allemaal erg veel zin in. Hopelijk tot op de 2e juli!

Namens de kerkenraad,
Rudolph



Jeugdkerk én Tienerkerk!

Zondag 12 juni is er jeugdkerk. Zit je in groep 5 of hoger? Dan ben je van harte welkom op de jeugdkerk. Die zondag is het ook Heilig Avondmaal, dus daar gaan we het over hebben. We schuiven weer aan bij de kerkdienst bij de start van het avondmaal. En zondag 19 juni is het tienerkerk. Zit je op de middelbare school (of nog net in groep 8) dan ben je van harte welkom! Meer info volgt in de komende nieuwsbrieven.

We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten!
Alice, Elsbeth, Els en Maartje



Collecte Kerk in Actie 2022 - Zending (Pinksteren, Zuid-Afrika)

Bijbel brengt arme boeren in actie Zuid-Afrika

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. Een christelijke ontwikkelingsorganisatie doorbreekt deze mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van 'jong geleerd, oud gedaan' investeert de organisatie juist ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de leefomstandigheden optreedt.



Vooruitblik: Zondagavonds special bij de molen

BUITENDIENST

ZONDAG 19 JUNI 2022
BIJ DE MOLEN IN NOORDELOOS



THEMA: 'LEVEN ALS DE BOMEN'

NEEM JE EIGEN LIEDBOEK MEE

VOOR WIE WIL, IS ER DE MOGELIJKHEID OM NA DE VIERING SAMEN TE ETEN,
NEEM JE ZELF IETS MEE? / AANVANG: 17.00 UUR