

Welkom - door Nienke

Zingen: lied 218

Stil moment voor persoonlijke voorbereiding

Bemoediging en groet

v.: Wij zijn bij elkaar in de naam van de Heer

a.: **die hemel en aarde gemaakt heeft**

v.: Hij blijft trouw tot in eeuwigheid

a.: **en belooft dat Hij ons nooit loslaat**

v.: Weet dat God met je is met zijn liefde, zijn goedheid en zijn ontferming.

a.: **Amen**

Over de dienst

Wie ben ik? – filmpjes van de overstappers

Gebed door Daan en Mats - met gezongen afsluiting:



Wij bid-den tot U en roe-pen uw Naam:  
blijf niet ver, Eeu - wi - ge. Gij  
weet van de nood, ver - staat el - ke vraag.  
Bied ons al - len een oor.

Loflied: My lighthouse -

[www.youtube.com/watch?v=b7W6mo7OQcl](https://www.youtube.com/watch?v=b7W6mo7OQcl)

Wie ben ik? – filmpjes van de overstappers

Moment voor de kinderen: 'Dromers' – door Duco en Len

Lied: <https://www.youtube.com/watch?v=ZN034PuKBTY>

De jongste kinderen gaan naar de KinderWoordDienst.

Uit de bijbel: psalm 139: 1-6 uit de Bijbel in Gewone Taal – door Wim

Zingen: psalm 139: 1

'Wie ben ik ... wie ben jij?' - preekje

Luisteren naar You say – Lauren Daigle - <https://www.youtube.com/watch?v=pHxfOGX9Rsw>

Overstappen – een woord en een geschenk – door Jonneke

Een wens van de ouders en een kaars, licht op je weg

Zingen/luisteren: Ik wens jou ...

<https://www.youtube.com/watch?v=iyAcEgKiyU&t=23s>

Gebeden – door Jorn, Dinie Haag en ds. Annette, stil gebed, afgesloten met gezongen Onze Vader – lied 1006

Collecteaankondiging (met collectanten Simon en Hans bij de uitgang) En: Laat je iets van je horen!

Slotlied: lied 423

Zegen (we zingen: Amen)