

Zingen is de goedkoopste, snelste en eenvoudigste manier van reizen.
Met een liedboek in je hand reis je door de tijd en langs allerlei landen.
Daardoor is het mogelijk binnen een uur van Israël naar Peru, de Verenigde Staten,
Denemarken, Engeland, IJsland, Duitsland en Nederland te reizen!

Omdat de melodie de trechter naar het hart is kom je ook dicht bij het geloofsleven van
andere mensen in andere landen in andere tijden.

Door de keuze van de woorden word ons ook een blik gegund in de zielen van mensen.
In deze dienst worden de verhalen achter de liederen verteld en zingen we de liederen
voorgoed anders, wellicht nog meer doorleefd. Zo komen we op de toonhoogte van het
heil: zingend gelovend. We hebben ons ene paar jaar in moeten houden, maar nu kunnen
we weer naar hartenlust zingen.

We verheugen ons op de muzikale medewerking van Bert Kruis en ds Erick Versloot zal
ons als reisgids door de liederen leiden. Weet u welkom: 15 mei om 18.30 uur in de
Ontmoetingskerk in Noordeloos.

ZINGENDERWIJS WERELDWIJD

Orgelspel

Welkom

Israël: Psalm 121: 1,4 Ik sla mijn ogen op en zie



Stilte, bemoediging en groet

Oekraïne: <https://www.youtube.com/watch?v=2pTUcYI4ka8>

Orpheus Ukraine song – gebed om vrede en welzijn voor Oekraïne

VS Amerika: Lied 915 Nobody knows...

Peru: Lied 309A: Gloria a Dios

Denemarken: Lied 837: 1,2 Iedereen zoekt U

Thomas: Johannes 20: 24-31 en overdenking

Orgel improvisatie

Duitsland Avondlied 244: 3,4 O dat Gij heel mijn leven

Over geloven belijden...

Engeland: Lied 725: Gij boden rond Gods troon

Gebeden

IJsland: Lied 253: De zon daalt in de zee

Reiszegen

Nederland: Lied 423 Nu wij uiteengaan

www.erickversloot.nl