

Liturgie zondag 8 mei 2022 Noordeloos morgendienst

Welkom

Aanvangslied: Lied 119 vers 3 en 14

Stilgebed, bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 755 vers 1 en 2

Kinderenmoment

Kinderlied: 285 vers 1 kinderen naar eigen dienst

Zingen: Psalm 119 vers 63

Uitleg thema

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Gedeelten uit Spreuken ( ik lees ze zelf )

Spreuken 11 vers 12 en 13

Spreuken 13 vers 2 en 3

Spreuken 15 vers 1 en 2 en dan vers 7

Spreuken 17 vers 27

Zingen: Bewerkte tekst van Lied 389 Evangelische liedbundel  
of Lied 94 Geroepen om te zingen

**In de notenbalk de melodie, daaronder de bewerkte woorden:**



1. Han - den heb je om te ge - ven  
 van je ei - gen o - ver - vloed,  
 en een hart om te ver - ge - ven,  
 wat een an - der jou mis - doet.

*refrein:*  
 O - pen je o - ren om te ho - ren,  
 o - pen je hart voor ie - der - een.

1. Monden heb je om te spreken  
 Tot geluk van allemens  
 Woorden die vervreemding breken  
 Wat je brengt voorbij de grens

*Open je oren om te horen  
 Open je mond tot waar geluk*

2. Monden heb je om te zwijgen  
 Tot geluk van allekind  
 Stilte die je doet ontstijgen  
 Aan de pijn van ziende blind

*Open je oren om te horen  
 Open je mond tot waar geluk*

3. Monden zijn er om te helen  
 Tot geluk van al wie leeft  
 Talen zonder vooroordelen  
 Waar de liefde heerst en geeft.

*Open je oren om te horen  
 Open je mond tot waar geluk*

Schriftlezing: Fil. 4 vers 8-9

Zingen: Lied 838 vers 1 en 3

Overdenking

Zingen: Lied 114 Evangelische liedbundel vers 1,2,3,5 en 6

1. Als ik in gedachten sta  
bij het kruis van Golgotha,  
als ik hoor wat Jezus sprak,  
voor zijn oog aan 't kruishout brak,

2. Hoe nog stervende zijn mond  
troost voor vriend en moeder vond,  
weet ik: "Hij vergeet ons niet,  
schoon Hij stervend ons verliet."

3. Hoor ik dan, hoe Jezus bad  
voor wie Hem gekruisigd had,  
'k weet dan: "Bij de Heiland is  
ook voor mij vergiffenis."

5. Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat  
Hem zijn God verlaten had,  
'k weet dan, wat mij ook ontvall',  
God mij nooit verlaten zal!

6. Hoor ik, hoe Hij riep: "Mij dorst!"  
dan roep ik: "O Levensvorst,  
Gij, Gij naamt de bitt're dronk,  
die deez' aard verzoening schonk!"

Kinderen terug

Dankgebed, stilgebed, Onze Vader ( gezongen door mensen uit Oekraïne met beelden van de zandtovenaar )

<https://vimeo.com/684179734>

Slotlied: **Ga met ons mee op onze levensweg**

*Melodie: Lied 247*

1. Ga met ons mee op onze levensweg.  
Blijf met wat U aan ons heeft toegezegd

aan liefde en genade ons nabij.  
Sta in wat moeilijk is aan onze zij.

2. Ga met ons mee op heel ons levenspad.  
Leg in ons hart steeds het vertrouwen dat  
U met ons gaat, – ook als wij U niet zien.  
Sla dan Uw armen om ons heen als Vriend
3. Ga met ons mee, ons hele leven lang.  
Als een bemoediging wanneer wij bang  
en moegestreden onze wegen gaan.  
Kom dan beschermend, helpend naast ons staan.
4. Ga met ons mee als bron van levenskracht,  
als liefde die in onze harten lacht,  
als inspiratie voor geloof en moed  
die ons steeds weer ten volle leven doet.

Zegen

Collecte aan het eind