

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 22 april 2022 no. 16

De diensten



Diensten

Zondag 24 april

09.30 u. ds. J. Visser uit Ermelo
Collecte voor Plaatselijk Missionair
Werk

Volgende week zondag 1 mei

09.30 u. ds. Annette Driebergen
Collecte voor de diaconie

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link naar deze site.

Lief en leed

Deze week noemen we geen namen. We denken aan hen die te maken hebben met ziekte, met verdriet, met onzekerheden. Laten wij met liefde om hen heen staan in deze week na Pasen.

Een gedicht van Hans Wesselius,

Balans in je leven,
hoe kun je het vinden?
Hoe hard moet je streven?
Alleen met gelijkgezinden?

De mens doet zijn best
om dat doel te bereiken,
maar er blijft steeds een rest
om nog naar uit te kijken.

Toch is het heel simpel;
er is slechts één Weg
en die vind je warempel
in wat Hij jou zegt.

De Boodschap van Jezus
na Zijn opstanding klinkt:
het Koninkrijk van Christus
biedt balans waar het inzinkt.

In jouw liefde voor God,
voor jezelf en de ander,
ja, in het grootste gebod
ligt jouw balans verankerd.

Anita Wallaard



Organist/pianist

Pim Lodder

Ouderling van dienst

Henny Kool

Lector

Yvonne Kazen

Opbrengst collecte 17-4

JOP: € 491,10

Kerkbloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij Dorien en Klaas Dekker-Dirkmaat, vanwege nieuw ingekomen en ter bemoediging.

Kinderwoorddienst (KWD)

Groep 1 t/m 8: Alie van den Bosch

Kinderoppas

Paula Buizert en Nienke Sprenkeler

Koffie schenken

Jos en Hannie de Groot

Jarig in mei

5-5 mw. J.M. Baan-Rouwert Boer

21-5 dhr. C. Hoeksma

26-5 mw. Corrie Korevaar

Over Pasen, afscheid en vakantie



Pasen!

Wat vierden we uitbundig feest op Paasmorgen! Met liederen, woorden én een volle kerk klonk het meer dan bijzonder: 'De Heer is waarlijk opgestaan'. Het was een mooie afsluiting van de Stille Week, met dienst en Maaltijd van de Heer in een kring op Witte Donderdag, verstild samenzijn en de Paaschallenge met tieners op Goede Vrijdag, op Stille Zaterdag een intense Paaswake voor kinderen en de 'nacht'Paaswake met de komst van het licht en doopgedachtenis. Het was mooi, stil en indrukwekkend, zeker omdat het uitliep op het feest van eerste Paasdag. Dank aan iedereen die meehielp, meedacht, musiceerde of er gewoon was!

Afscheid

Komende zondagmorgen, 24 april, ben ik gast in de Sionkerk in Ameide. Daar neemt collega ds. Jojanneke Dekker afscheid. Ze gaat aan het werk op het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk als diaconaal consulent. Namens de classis en de collega's van de werkgemeenschap zal ik haar bedanken voor haar collegialiteit. Jojanneke ging ook weleens in Noordeloos voor.

Vakantie

Het eerste deel 'vakantie' zit erop. Het was ontspannen en goed. Volgende week (t/m 1 mei) ben ik gewoon aan het werk. Doe gerust een beroep op me als dat nodig is. De eerste week van mei ben ik weer afwezig.

Annette Driebergen

Uitnodiging Seniorenmiddag op donderdag 12 mei in de Ontmoetingskerk

Op donderdag 12 mei organiseren we, na 3 jaar, weer een seniorenmiddag. Alle senioren(65+) met partner zijn hartelijk welkom en neem ook gerust een introduc e mee.

We hebben een gezellig programma samengesteld met spel, maar met tevens tijd voor ontmoeting.

Simon Bor komt vertellen over Mercy Ships. Hij is betrokken geweest bij het inrichten/opstarten van het nieuwe schip dat in de haven van Rotterdam heeft gelegen.

We starten om 15.30 uur. Vanaf 15.00 uur staat de koffie/thee klaar en rond 19.30 uur sluiten we af met elkaar.

U kunt zich opgeven bij Janneke Boom 06-28496731, uw eigen diaken of via diaconie@ontmoetingkerk.nl **graag voor 7 mei!**

Wilt u opgehaald worden of heeft u dieetwensen, laat het ons weten!

Wij hopen u op donderdag 12 mei te ontmoeten!

De opbrengst van de fooienpot is voor Mercy Ships.

Annemarie, Arjan, Janneke, Maartje, Nico, Reinoud en Ria



Sponsoractie zonnepanelen

Hoewel het na de overweldigende start in maart in april tot op heden een stuk rustiger is geworden met de giften voor nieuwe zonnepanelen, kan ik wel melden dat op moment van schrijven de stand van betalingen en toezeggingen € 10.330,= is. Daarmee is ruim **40%** van ons doel inmiddels bereikt.

De andere kant van de medaille is echter dat van de 48 panelen er dus nog ruim 27 naar financiers zoeken. Bemoedigend is dat er nu ook kleinere bedragen binnenkomen. En er was een klapper van een echtpaar dat twee panelen tegelijk deed. Inmiddels hangt er in de ontmoetingsruimte van de kerk een prachtig scorebord dat is ontworpen door onze onvolprezen Wim van Wijngaarden. Graag vestig ik in het bijzonder de aandacht op de teksten, en in het bijzonder de 'lofzang' van Franciscus van Assisi:

*Gezegend ben je, broeder zon,
je brengt ons steeds een nieuwe dag.
Jij meesterschilder van het licht,
je straalt met innerlijke kracht,
vervult ons met ontzag.*

Dat is een blij vooruitzicht dat ons streelt en imponeert. En een prachtige geestelijke onderbouwing voor onze verduurzamingsplannen en de middelen die we daarvoor zoeken. Doet u ook mee?

Bijdragen kunnen worden overgemaakt op bankrekening NL46 RABO 0346 3035 83 t.n.v. Gereformeerde Kerk Noordeloos o.v.v. zonnepanelen. Namens het College van Kerkrentmeesters, Hendrik van Vuren,

penningmeester@ontmoetingskerk.nl



Van de commissie



Het is al twee jaar geleden dat u iets hebt vernomen van deze commissie. U begrijpt ongetwijfeld de reden daarvan.

Maar er is verheugend nieuws: we hebben binnenkort weer een tentoonstelling in de Ontmoetingskerk.

Al enige jaren ontwerpt Wim van Wijngaarden voor onze kerk allerlei posters, uitnodigingen, aankondigingen, de omslag van de kerkgids en nog veel meer. We hebben deze week een keuze gemaakt uit zijn getekende werk.

U kunt dit bewonderen **vanaf zondag 24 april** tot en met Pinksteren.

Niet alleen op zondag (als u toch naar de kerk komt), maar ook op woensdag van 11.00-12.30 uur en op zaterdag van 13.00-14.30 uur.

Zoals gewoonlijk: de toegang is gratis.

Hartelijke groet,
namens de commissie ZiK,
Ad Morelissen

Uitzending kerkklokradio

Op Koningsdag verzorgt Arie Slob om 21.00 uur een korte meditatie onder de titel De gelovige Thomas



Reminder: Inleveren spaardoosjes

Met Pasen werden al heel veel spaardoosjes ingeleverd. Dit leverde al het prachtige bedrag van 276,80 euro op voor het project in Beiroet (Libanon). Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Er was nog een klein aantal kerkgangers die deze ochtend aangaven de doosjes te zijn vergeten. U kunt het geld van de spaardoosjes ook overmaken naar de diaconie (NL82RABO0346302838 ovv project Beiroet) of het doosje inleveren bij een van de diakenen. Ook zal Rainbow komende zondag nog één keertje in de kerk staan om de doosjes in ontvangst te nemen.

Maartje Aantjes



KAMP IN MOL – kom je ook?



Met **Hemelvaart** hopen we met een grote groep jeugd van de Ontmoetingskerk te vertrekken naar de kamplocatie in **Mol**. Twee jaar moesten we het kamp vanwege de coronamaatregelen over laten gaan, maar nu mogen we weer!

We vertrekken woensdag 25 mei om 19.00 uur bij de kerk en verwachten vrijdag 27 mei ongeveer om 13.30 uur weer in Noordeloos aan te komen.

We nodigen iedereen **vanaf groep 5 tot en met ongeveer 30 jaar** uit om met ons mee te gaan. Geef je zo snel mogelijk op via jeugd@ontmoetingskerk.nl. In verband met de organisatie van het kamp is het prettig als je **voor 1 mei** iets van je laat horen. Uiteraard zijn er ook mensen nodig om ons naar het kamp te vervoeren. Dus het is fijn als ouders/deelnemers aangeven of ze heen, terug of misschien wel beiden kunnen **rijden**.

De kosten van het kamp zijn **30 euro per persoon**. De kosten mogen echter geen drempel zijn. Indien dit bedrag voor jullie gezin een probleem is, willen we natuurlijk ook dat je mee gaat. Neem in dat geval contact op met onze penningmeester Alice Simons ([rickalice@solcon.nl](mailto:rckalice@solcon.nl)). Het wordt geregeld.

Om dit kamp tot een succes te maken, zijn er ook **vrijwilligers** nodig om mee te gaan. Dus lijkt het je tof om de jeugd van onze kerk een onvergetelijk kamp te bezorgen? Wil je bijdragen aan de kookploeg, het zeskamp, de kampkerk of ben je de ideale 'nachtuil'? Dan vinden we het supergezellig als jij ook mee wil gaan. Ook dan kun je je opgeven via jeugd@ontmoetingskerk.nl.

We kijken uit naar heel veel aanmeldingen en een gezellig kamp!

Groeten van het kampteam van de Ontmoetingskerk te Noordeloos

vindplaats van
geloof, hoop
en liefde

