

De dienst begint in stilte.

Zingen: lied 256 (Nederlandse tekst) – (3x)

Gebed

v.: Bij U, Heer, schuilen wij
in het onbarmhartig licht van deze dag.
Hoor ons, God en blijf ons niet ver.

Allen: **Hoor ons en kom ons te hulp!**

v.: U bent een wal tegen nacht en ontij.
U bent de grond van ons vertrouwen.
In uw handen, Heer, bevelen wij ons leven.

Allen: **Beschut ons met de schaduw van uw vleugels!**

v.: Hier gedenken wij Jezus Christus, in zijn lijden, zijn dood.
In de dagen van zijn leven
heeft Hij onze zwakheid gedragen,
onze leegte onder ogen gezien.
Hier zien wij op naar het kruis.
Laat dit uur voor ons zijn als een waken en bidden met Hem

Allen: **In uw handen, God, bevelen wij ons leven. Amen.**

Bij deze dag

Zingen: lied 547: 1, 2 en 3

De gevangenneming - Johannes 18: 1-11

Zingen: lied 587: 1 en 2

In de steek gelaten - Johannes 18: 12-27

Meditatief orgelspel: Koraalbewerking "Jezus, om uw lijden groot"

Jezus voor Pilatus - Johannes 18: 28-40

Duivels dilemma

Zie, de mens - Johannes 19:1-16a

Zingen: lied 576b

Aan het kruis - Johannes 19: 16b-24

Zingen: lied 575: 1 en 5

Volbracht - Johannes 19: 25-30

Zingen: lied 590: 1 en 2

De Paaskaars wordt gedoofd

Stilte

Zingen: lied 590: 3, 4 en 5

De graflegging - Johannes 19: 31-42

Zingen: lied 586

Bij het kruis

Er is gelegenheid om wat ons hart zwaar maakt, neer te leggen bij het kruis.

Gebeden, afgesloten met een gezamenlijk Onze Vader

En nu?

Luisteren: lied 560 via

<https://www.youtube.com/watch?v=WmLzLwFKAz8&list=RDWmLzLwFKAz8&index=1>

We verlaten de kerk in stilte.