

ONTMOETINGSKERK



Gemeentebrief Ontmoetingskerk Noordeloos, vrijdag 4 maart 2022 no. 9

De diensten



Diensten

Zondag 6 maart

1^e Zondag Veertigdagentijd
09.30 u. ds. Annette Driebergen
Dienst met doventolk
Collecte voor Kerk-in-Actie (KIA)/
Voorjaarszendingsweek

Woensdag 9 maart Biddag

19.30 u. ds. Annette Driebergen
Collecte voor de kerk

Volgende week zondag 13 maart

2^e Zondag Veertigdagentijd
09.30 u. ds. T. Abee uit Arkel
Collecte voor de kerk

De diensten zijn rechtstreeks te volgen via:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/301-Ontmoetingskerk-Noordeloos>

Ook op de website staat een link naar deze site.

Lief en leed

Via een extra gemeentebrief werd het bericht over het overlijden van **Rijma van der Ham-Koorevaar** al gedeeld. We denken in deze dagen van afscheid aan Wim en zijn gezin, aan alle familieleden en bidden voor hen om moed en troost. Dinsdag 8 maart om 13.30 uur is de dankdienst voor het leven van Rijma. Via livestream kunt u de dienst meevieren.

De dienst van zondagmorgen wordt een bijzonder moment voor **Aart en Desiré de Jong-van Dijk**. Hun zoon Aron, geboren op 27 oktober 2021, wordt gedoopt. We wensen Aart, Desiré en hun familie en vrienden een dag om nooit te vergeten! Wij verheugen ons met jullie.

Janneke de Bruijn moest afgelopen dinsdag een ingrijpende operatie ondergaan. Die operatie slaagde, maar er volgden spannende uren/dagen, omdat bij Janneke alles op een eigen manier gaat en ze er niet in slaagde zelf te ademen. Het voelt als zegen dat ze uiteindelijk nu alweer gewoon thuis is. En thuis, dat is in dit geval bij Dick en Marjan waar ze alle rust en ruimte heeft om te herstellen.

Van 10 - 19 maart heb ik **vakantie**. Wie in die periode een predikant nodig heeft, kan contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, Rudolph de Jong (via 06-51183010).

Annette Driebergen

Volgende week zondag is er weer Jeugdkerk! Vanaf groep 5 ben je van harte welkom. Tijdens de kerkdienst volgen wij onze eigen viering in de grote jeugdruimte. Dit keer gaan aan de slag met de 40-dagentijd en het thema Groeien! We bespreken dit thema en gaan ook praktisch aan de slag voor anderen. En hou de nieuwsbrief in de gaten, want binnenkort volgt hier ook een uitnodiging voor de tienerkerk! Alice en Elsbeth

Organist/pianist

Pim Lodder
Biddag: Pim Lodder

Ouderling van dienst

Rudolph de Jong
Biddag: Henny Kool

Lector

Wies Harrewijn
Biddag: Arie van Mourik

Kerkbloemen



De kerkbloemen zijn gebracht bij mw. M. de Groot-Verhoef en bij mevr. A. Nieuwenhuizen-Slob, met de hartelijke felicitaties voor hun verjaardag.

Kinderwoorddienst (KWD)

Groep 1 t/m 8: Conny van Tussenbroek

Kinderoppas

Margreeth den Oudsten en Tessa Zijderveld

Koffie schenken

Rudolph en Aty de Jong
Biddag: Arjan Verhaar

Jarig in maart

5-3 mw. F. Blokland-Groen

Van onze predikant

De Veertigdagentijd is begonnen. Op weg naar Pasen. De Veertigkalender heeft als titel 'Alles komt goed?!' In deze dagen kan ik me daar nauwelijks iets bij voorstellen. En toch ...

Ik moet denken aan een tekst van tekstschrijver/cabaretier *Jeroen van Merwijk*. Deze week is het een jaar geleden dat hij overleed. Ooit zagen we in een dienst hoe zijn vrienden als 'hommage' die tekst voor hem zongen. Met een terugkerend refrein klinkt het zo:

*En met het risico dat ik voor gek word versleten,
geloof ik dat alles ooit mooi wordt en goed.
Met de moed van de wanhoop en tegen beter weten in
blijf ik geloven, omdat dat wel moet.
Ik blijf maar geloven, omdat dat wel moet.
Ik blijf maar geloven, omdat ik dat wel moet.*

Annette Driebergen



Bij de dienst van zondagmorgen



Op de eerste zondag van de Veertigdagentijd lezen we uit Johannes 11:55 - 12:11. Daar is het nog zes dagen, voordat het Paasfeest begint. Wij zijn nog niet zover, onze tocht op weg naar Pasen is net begonnen. In het verhaal is de dreiging rond het leven van Jezus al goed voelbaar. Midden in die dreiging is er een vrouw die in een grootst gebaar van liefde de voeten van Jezus zalft.

We vieren deze morgen het sacrament van de doop. Ook dat is een gebaar van liefde, in allerlei opzichten. In een wereld vol onrust zoeken we rust, ruimte en de nabijheid van God. Die hebben we in deze tijd hard nodig! Het thema van de dienst: *Gebaar van liefde*.

Annette Driebergen

*(De oplettende lezer ziet dat er geen nabespreking volgt op deze dienst. Eerder kondigde ik dat wel aan. Met de doop én voor het eerst koffiedrinken leek het me wijzer om dat even uit te stellen. Ik heb daarvoor nu **10 april** in mijn agenda gezet!)*



Bij de dienst op biddag

Biddag voor gewas en arbeid. Of biddag voor de wereld? Biddag voor de schepping? Misschien is het wel het meest veelzeggend om bij dat laatste te beginnen. Bidden in besef van afhankelijkheid van onze Schepper, aan wie we vragen het werk van onze handen te zegenen. Dat besef stelt vervolgens vragen aan onze omgang met die schepping.

De gemeentevergadering die volgt op deze viering gaat over praktisch duurzaam handelen. Is het mogelijk daar ook een geestelijke bodem

onder te leggen? De Bijbel wijst ons de weg in onze omgang met de schepping en met sociale gerechtigheid. We lezen Psalm 104: 1-24. Het thema: *Kyrie eleison*.

Bij binnenkomst is er gelegenheid een kaarsje aan te steken als gebed. Er liggen gebedskaarten klaar om uw eigen gebedspunten aan te dragen. Die worden in de dienst gebruikt.

Annette Driebergen

Verder in deze gemeentebrief:

Voordragen nieuwe ambtsdragers verlengd

Over Biddag en de gemeenteavond

Diaconie over paasgroet, diaconale hulp en opvang Oekraïense vluchtelingen

Oproep koffieschenkers

Bericht over de kinderwoorddienst

Over de bloemschikking

Bericht van de kerkenraad over de versoepelingen

Column

Gezocht: nieuwe ambtsdragers



Namen voordragen: een weekje extra!

U weet het allemaal: we zoeken zeven nieuwe ambtsdragers: een voorzitter, een jeugdouderling, twee diakenen en drie wijkouderlingen. Gelukkig hebben velen van u al meegedacht en namen voorgedragen. Daar zijn we blij mee, hartelijk dank! Sommigen van u hebben nog wat extra tijd nodig, denken we. Daarom verlengen we de termijn met een week. U kunt nog **tot en met 13 maart** namen voordragen.

Via e-mail ontving u 9 februari het voordrachtsformulier. Daarin staat precies hoe u namen kunt indienen. We maken het u zo makkelijk mogelijk: het kan via het formulier maar ook via scriba@ontmoetingskerk.nl.

Lieve mensen, denk ruimhartig met ons mee. Wij kunnen u uit ervaring vertellen dat het gemeentewerk, ook als ambtsdrager, als mooi en verrijkend wordt ervaren. En per slot van rekening... de kerk, dat ben jij, dat ben ik en dat zijn wij!

Rudolph de Jong, voorzitter
Gerdien van Mourik, scriba

Gemeenteavond woensdag 9 maart (aansluitend aan Biddag)

Lieve leden van de Ontmoetingskerk,

Op woensdagavond 9 maart, aansluitend aan de kerkdienst op Biddag, wordt een gemeenteavond georganiseerd. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U hoeft zich hiervoor niet op te geven, maar kunt gewoon komen.

Op deze gemeenteavond zullen de financiën worden besproken. Hierbij krijgt u een terugblik over het afgelopen jaar van de kerkfinanciën, de diaconie, de jeugd en het project. Uiteraard wordt er ook een blik in de toekomst geworpen. Daarnaast zal aandacht worden gegeven aan de verduurzaming van ons kerkgebouw. Een belangrijke stap voor wie zich 'groene kerk' wil gaan noemen. Dit gaat gepaard met investeringen die u zullen worden gepresenteerd.

De bijlagen, met de verschillende jaarcijfers en de plannen voor de verduurzaming, zijn in een separate mail verstuurd. Indien u deze niet ontvangen hebt kunt u ze alsnog bij de voorzitter opvragen.

U bent allen van harte uitgenodigd deze gemeenteavond bij te wonen! Uw aanwezigheid en mening, als lid van onze kerk, wordt ten eerste op prijs gesteld.

Zoals gezegd beginnen we aansluitend aan de dienst van Biddag, ca. 20.30 uur. Een kopje koffie of thee zal op dat moment worden geschonken. We verwachten dat de bijeenkomst zal eindigen om ca. 21.45 uur. Voor wie willen is er daarna de gelegenheid om, onder het genot van een drankje, kort na te praten.

De vergadering is ook via livestream te volgen en wel via de bekende weg: kerkdienstgemist.nl. Mocht de livestream beëindigd worden, dan kunt u het scherm opnieuw openen en klikken op de link van de uitzending van de gemeenteavond. **We zien uit naar uw komst op 9 maart aanstaande!**

Namens de kerkenraad en het College Kerkrentmeesters, Rudolph de Jong, voorzitter Kerkenraad, Gerco den Oudsten, voorzitter College Kerkrentmeesters



Van de diaconie

Stuur een paasgroet naar gedetineerden in Nederland en in het buitenland



De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen. Het thema van de paaskaart in 2022 is 'Opstanding: Uw licht heelt wat gebroken is'.

Informatie over de paasgroetenactie

Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.

De Diaconie doet ook mee met de paasgroetactie. We hebben 100 kaarten besteld die u a.s. zondag na de kerkdienst in de grote jeugdruimte kunt schrijven. Er staan tafeltjes en er liggen pennen klaar zodat u rustig de kaart kan schrijven. U hoeft de kaart niet mee naar huis te nemen en op te sturen. Vanuit de diaconie wordt geregeld dat de kaarten bij de Protestantse Kerk in Utrecht terecht komt. Dat scheelt u weer tijd en twee postzegels.

Via de onderstaande link kunt u ook nog de actie na lezen op de site van de Protestantse Kerk.
<https://www.protestantsekerk.nl/thema/paasgroetenactie/>

Hartelijk dank, namens de Diaconie!

Diaconale hulp

Sinds enkele jaren heeft de diaconie van de Hervormde gemeente te Hoornaar een hulpdienst.

Deze hulpdienst is opgesteld voor een ieder, die op een bepaald moment hulp nodig heeft waardoor de 'gewone' dagelijkse dingen niet goed meer lukken.

Men heeft tijdelijk hulp nodig van anderen. Dit kan men ook constateren bij iemand in zijn of haar omgeving.

Bijvoorbeeld vanwege een ongeluk, ziekte, ziekenhuisopname, revalidatie, gezinssituatie, moeizame zwangerschap, ouderdom of beperking/handicap. Wellicht heeft men familie, vrienden, burens of professionele hulpverleners waar aangeklopt kan worden. Dat is natuurlijk heel fijn.

Maar als dit niet mogelijk is of onvoldoende, dan wil de diaconale hulpdienst graag een praktische hulp zijn voor alle inwoners van Hoornaar die tijdelijke ondersteuning nodig hebben.

we denken aan:

- boodschappen doen
- licht huishoudelijk werk
- oppassen
- eten koken
- vervoer naar ziekenhuis
- huiswerkbegeleiding
- gesprek

Woont u in Hoornaar en heeft u behoefte aan hulp, of woont u in de omgeving van Hoornaar en u vindt het leuk om hulp te bieden dan kunt u zich wenden bij Maye Fousert 06-57399124 diaconale hulpdienst Hoornaar. En anders kunt u ook contact opnemen met uw wijkdiaken van de Ontmoetingskerk.

Namens de Diaconie



Oorlog in Oekraïne



Wij krijgen veel bezorgde en hartverwarmende reacties op de oorlog in Oekraïne. Gastgezinnen om nieuwe vluchtelingen op te vangen zijn hard nodig en we zijn dankbaar dat we nieuwe aanmeldingen krijgen. Hieronder de meest gestelde vragen over de situatie in Oekraïne en het werk van Takecarebnb.

Ik wil mijn huis openstellen voor Oekraïense vluchtelingen! Kan dat?

Takecarebnb biedt logeerplekken voor statushouders bij gastgezinnen in Nederland. Het is goed om in gedachten te houden dat mensen die net in Nederland aankomen en asiel aanvragen niet meteen bij een gastgezin terecht kunnen. Eerst moeten zij door de IND procedure heen en pas na het verkrijgen van de verblijfsvergunning kunnen zij logeren bij een gastgezin. Hier gaat even tijd overheen.

Het heeft wel zin om je al aan te melden, zodat wij vast kennis kunnen maken en in kaart kunnen brengen wie we waar kunnen plaatsen. Ook het opvangen van mensen die nu al in de COA opvang zitten heeft zin: je maakt immers ruimte voor de nieuwe groep vluchtelingen uit Oekraïne. Als je meer informatie wilt, mail dan even naar info@takecarebnb.org. Dat gaat het snelst.

Oekraïense vluchtelingen hoeven toch geen asiel aan te vragen?

Dat klopt! Mensen in Europa kunnen voor korte tijd visumvrij in Nederland blijven. Takecarebnb biedt logeerplekken voor statushouders via de COA logeerregeling. De meeste Oekraïners hebben dus tot op heden nog niet te maken met COA. Natuurlijk kunnen Oekraïners wel asiel aanvragen, mochten ze dat willen. Je krijgt dan een dak boven je hoofd, eten en lefgeld, je wordt verzekerd en je kinderen kunnen naar school. Als je geen eigen middelen hebt is dat toch wel prettig. De eerste 50 Oekraïners hebben dit inmiddels gedaan. Er is nog veel onduidelijkheid over het asielbeleid. Deze mensen kunnen in het asielzoekerscentrum (azc) wachten op zekerheid hierover. Wellicht zullen deze mensen ooit gebruik willen maken van de logeerregeling. En door nu een logeerplek aan te bieden voor andere mensen in azcs (bijvoorbeeld uit Jemen of Syrië) via Takecarebnb maak je dan weer een bed vrij voor deze groep Oekraïners.

Wat kan ik doen?

Je kan je alvast aanmelden als gastgezin bij Takecarebnb voor Oekraïners die zich in de toekomst bij ons aanmelden. Ook zijn opzoek naar vrijwilligers die ons de komende maanden willen ondersteunen. Als matchmaker voer je intakegesprekken en maak je matches tussen vluchtelingen en gastgezin. Ook begeleid je deze groepen tijdens de hele logeerperiode. Interesse? stuur een mail naar Annemeijn (annemeijn@takecarebnb.org) of lees meer via deze link. Voor noodopvang kan je contact opnemen met RoomforUkraine of People for People, deze initiatieven koppelen Oekraïense vluchtelingen met Nederlandse mensen die een kamer over hebben. We kunnen ze niet officieel aanbevelen maar willen we ze wel graag onder je aandacht brengen. Ook kan je spullen doneren of je als vrijwilliger aanbieden via de website van COA. Doneren aan het Rode Kruis kan via deze link.

Wij danken iedereen die zich heeft aangemeld of dat van plan is namens alle mensen die gevlucht zijn en onze hulp en solidariteit hard nodig hebben.

<https://takecarebnb.org/nieuws/update-oorlog-in-oekraïne/>

Beste koffie- thee en limonadeschenkers,

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld gaat het koffiedrinken na de dienst weer beginnen, dus hebben we weer schenkers nodig.

Ik heb een lijst met vrijwilligers die dit al jaren doen. Voordat ik het nieuwe rooster ga maken wil ik graag weten wie dit weer wil gaan oppakken en wie er mee wil gaan stoppen. En natuurlijk zijn er nieuwe schenkers welkom. U bent meestal 1 á 2 keer per jaar aan de beurt. U kunt reageren door deze e-mail te beantwoorden. Graag alstublieft zo snel mogelijk.

Vriendelijke groet,
Jankie Verhoeven

Kinderwoorddienst

Kom je ook naar de KinderWoordDienst? In de 40-dagentijd gaan we ons klaarmaken voor het feest! Elke week is er een filmpje te zien in de kerkdienst en daarna gaan we daar mee aan de slag in de KWD. Kan je er niet bij zijn in de kerk? Je krijgt elke week thuis het verhaal per mail met daarbij een knutselidee en andere opdrachten die je kunt doen.

Daarnaast hebben alle gezinnen het Gezinsboekje ontvangen, waarin je elke dag kunt lezen met elkaar en aan de slag kunt met het komende Feest!

Alice en Elsbeth



40-dagen tijd 2022: van U is de toekomst

Het jaarthema van de protestantse kerk is: Van U is de toekomst.

De mooiste dingen in het leven vallen ons toe: iemand die voor je kiest, liefheeft, zonsopgang, hartelijke woorden...kleine en grote verrassingen die het leven glans geven. Je kunt ze niet zelf organiseren, je krijgt ze. Ervaringen die je dankbaar stemmen. Liefde en genade van God worden ons ook aangezegd. Wat er ook gebeurt, je mag altijd uit genade opnieuw beginnen, ontvangen.

Bloemschikking

De pot bij de bloemschikking staat symbool voor het ontvangen. De schikking naast de pot heeft een natuurlijke uitstraling, is transparant en luchtig en reikt omhoog naar de hemel. Hiermee wordt benadrukt dat door genade altijd zicht blijft op een Goddelijke toekomst. De grassen zijn droog als herinnering aan een voorbijge lichte, zomer, herfst en winter. Tijdens de veertigdagentijd wordt de schikking aangepast en steeds groener: hoop op een nieuwe lente.

Biddag Lucas 11:1-13

De leerlingen van Jezus vragen of Hij hen wilt leren bidden: Het Onze Vader. Wie bidt wordt door God gehoord. Zoals een vader zijn kind geen steen geeft als het om brood vraagt, zo geeft de Vader in de hemel de Geest aan hen die erom vragen.

De witte tulpen tussen de grassen schikking staan symbool voor het gebed. In de pot van ontvangst zit nieuw gewas wat de lente ons geeft.

Doris en Karin



Rond de versoepelingen

Lieve gemeenteleden en vrienden van de Ontmoetingskerk,

Twee weken geleden kondigden we de eerste versoepelingen aan voor wat betreft onze mogelijkheden tot bijwonen van de kerkdiensten. Het maakt ons blij dat we nu verdere versoepelingen kunnen aankondigen.

Versoepelingen in de diensten

Zondag aanstaande, **6 maart**, is er een doopdienst. Aart en Desiré de Jong laten hun zoon Aron in een feestelijke dienst dopen. Aanmelding voor deze dienst vond plaats via een uitnodiging via Kerktijd, waarbij het aantal uitgenodigde gemeenteleden is verhoogd. Er zijn nog zangers, maar we worden ook zelf uitgenodigd om veel mee te zingen. Na afloop wordt er weer koffie geschonken! Voel u vrij om hieraan al dan niet mee te doen.

Op zondag **13 maart** gaan we weer 'draaien' als vanouds! Dat betekent dat u niet meer wordt uitgenodigd via Kerktijd, maar dat iedereen welkom is. De stoelen staan weer dicht bij elkaar, in een deel van de kerk zelfs in de gebruikelijke rijen, met iets meer tussenruimte. In de ontmoetingsruimte creëren we de mogelijkheid nog op anderhalvemeter afstand van elkaar te zitten. En... we gaan ook weer volop zingen; wat een feest! Uiteraard gaan we nu het koffiedrinken ook voortzetten en voel u wederom vrij om hieraan al dan niet mee te doen.

Een paar dagen eerder, op woensdagavond **9 maart**, geldt voor Biddag hetzelfde: u mag komen zonder u aan te melden. Na afloop is er koffie en start de gemeenteavond.

Voor ieder een plaats...

En zo komen we dan weer heel dicht bij het 'met elkaar vieren' zoals we dat gewend waren en waar we zo naar uitgekeken hebben! We mogen weer. Natuurlijk nemen we nog steeds maatregelen om te zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen in onze Ontmoetingskerk. We zoeken een optimale balans tussen een behaaglijke temperatuur en een goede ventilatie. Dat



blijven we ook monitoren. Soms is een sjaal geen overbodige luxe. En er zijn plekken waar meer afstand wordt ingebouwd, zodat voor mensen die dat nodig hebben een veilige plaats gecreëerd wordt. We gaan koffie drinken met elkaar, maar gebruik daarvoor rustig het hele gebouw, zodat u indien gewenst ruime afstand kunt nemen. En voel u ook vrij - als dit voor u nog te vroeg is - pas in een later stadium hierbij aan te schuiven.

Hoewel we aanstaande zondag geen Maaltijd vieren, mogen we ons symbolisch allemaal blij en gezegend voelen in de tekst van het volgende lied:

*Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelenoot.*

*Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd,
een plaats om te zijn, een plaats om te worden
getuige van Hem, een levend bewijs.*

Als u tijd hebt, luister dan vooral even naar het lied via deze YouTube-link. Zo mooi en zo voor ons geschreven!

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/voor-ieder-van-ons-een-plaats-aan-de-tafel/>

Graag wensen wij iedereen een heel mooie periode van her-ontmoeten in onze Ontmoetingskerk, het huis waar liefde mag wonen en wij gezegende mensen mogen zijn!

Namens de kerkenraad,
Rudolph de Jong, voorzitter
Gerdien van Mourik, scriba

Column

Een cordon Engelen

Of je een ander universum betreedt....Een paar dagen met zonneshijn! Want schijnen doet tie, ook vandaag. Al is het tussen buien, wolken met stevige wind. Fel, als met een overwinningsgrijns. Zo van: Wacht maar, uiteindelijk wint mijn warmte! Het duifgekoer, dagelijks hoorbaar, klinkt iets meer tevreden en ik hoor het 'klokjesgeklingel' van de koolmees! De magnoliaboom heeft het lef uit te lopen, zal dat goed gaan? En over klokjes... m'n dochter ging 's morgens vroeg luisteren, heilig gelovend dat ze dan klingelden...Ik zie een groepje sneeuwkllokjes met een restant van de voorbije herfst ertussen.... De harde wind blies er een boomblad in, waarvan alleen de nerven nog intact. Een mooi beeld, waarin ik me wel kan vinden. Het leven slaat wonden en sommigen blijken blijvend. Al is er zeker balsem voor. De blijdschap om het naderend voorjaar, wist beklemming van jaren pandemiebeperking niet zomaar uit. En nu ineens die dreiging. Oorlogsdreiging.... rondwarend in ons 'veilig' Europa....

Omhoogkijkend, ja de lucht is écht blauw... ontwaar ik vrij hoog een paar Kievieten. Overwinteraars.... of nieuwkomers? Een stuk of vijf eenden, maken- synchroon vliegend op de wind- allerlei manoeuvres. Telkens voorbij komend, evenals een witte reiger, hij laat zich met de wind meevoeren om steeds een halve slag te draaien.....ik weet zeker dat ze genieten! Je kunt echt moed putten uit de natuur.

Maar evenzo uit die dappere Oekraïners, met allen één front vormend, aangevoerd door een standvastige leider.

Zelfs gesteund door gewone Russische burgers.

Vastbesloten voor de kwade macht niet te wijken!

En niet het minst moed puttend uit hun geloof. Want hoe vol zijn daar wekelijks de kerken!

Hun vertrouwen ons als voorbeeld!?

Ogenshijnlijk kunnen we niets,

maar we hoeven geenszins machteloos toe te kijken.

Bidden en vertrouwen, het klinkt zo braaf....

Maar met allemaal samen biddend kunnen we een

cordon engelen mobiliseren!

Ik denk aan dat lied, (zoek het maar op Youtube):

'God wil make a way, where there seems to be no way...'

